

**PKK 10. KONGRE
BELGELERİ**

İÇİNDEKİLER

PKK 10. KONGRESİNE SUNULAN POLİTİK RAPOR.....	3
PKK 10. KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI.....	54
PKK 10. KONGRESİ'NE PARTİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU.....	65
KARARLAR.....	103
KAPANIŞ KONUŞMASI.....	143

Önderliğimizin son olarak kaleme aldığı Yeni Savunma, aynı zamanda Kongremize sunduğu bir rapor niteliğini taşımaktadır. Tüm arkadaşların bu Savunmayı okumuş olmalarından hareketle, Önderliğimizin görüşme notlarından hazırlanan bu çerçeveyi buna ek olarak kongre platformuna sunuyoruz.

PKK 10. KONGRESİNE SUNULAN POLİTİK RAPOR

ÖNDERLİĞİN PERSPEKTİFLERİ

Günümüzde Yaşanan Birinci Hegemonik İktidar İle İkinci Hegemonik İktidar Arasındaki Çatışmadır

Irak savaşı öncesinde Schröder, Chirac ve Putin henüz bu çizgiye gelmemişlerdi. ABD'ye karşı direniyorlardı. Çin ve İran da böyle sayılırdı. Ama şimdi Almanya ve Fransa bu çizgiye gelmiş durumdadır. Rusya'nın direnecek hali yoktur. Ortadoğu'da şu anda Kürt-İsrail-ABD ittifakı söz konusudur. ABD realitesi ortadadır. ABD'nin güdümüne giremeyiz, çizgisine gelemeyiz. Ama bu, ABD'yi karşımıza alacağız anlamına da gelmez. Çözümüne dönük ilişkiler kurulabilir. ABD, Sykes-Picot Anlaşmasını hayata geçiriyor. İşte Suriye'de rejime karşı olanlar ABD tarafından destekleniyor. Haddam Brüksel ayaklıdır; Rıfat ise İspanya ve ABD tarafından destekleniyor. İran'ın çevresi sarılmıştır, zor durumdadır.

Irak'ta zaten bir Kürt devleti kurduruldu. Bu devlete karşı olmadığımızı daha önce de söyledim. Ama bu devletin ikinci bir İsrail olma ihtimali çok yüksektir. Ona bu misyon yüklenecek gibi görünüyor. Güney'deki devlet ABD'ye dayanmamalı, kendi özgücüne dayanmalıdır. Çünkü ABD bir gün bölgeden gidecek; bu durumda Acemler, Türkler, Araplar Kürtlere yöneleceklerdir.

Osmanlı'nın son döneminde, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Almanya güçlü olduğu için daha etkin olabildiği. Ama daha sonra İngiliz siyaseti hâkim oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya güçlendiğinde yeniden Türkiye siyasetine hâkim olmak istedi. Şimdi de ABD –ki, İngiliz siyasetinin devamıdır- AKP içinde etkindir. Almanlar da şimdi kendilerini CHP içinde bir grupla ifade ediyorlar. Baykal dışında bürokratlardan oluşan bir grupla ifade ediyorlar, ama Almanlar o kadar güçlü değiller. Bu bağımsızlık değil. Orta sermayenin Türk

olması, bürokratların Türk olması bağımsızlık demek değil. Egemenlik kimde, egemen kim? Türkiye bağımsız değil. Aslında şu anda dünyada hiçbir devlet için bağımsızlık kavramını kullanamayız.

Günümüzde yaşanan da birinci hegemonik iktidar ile ikinci hegemonik iktidar arasındaki çatışmadır. Bu oyunların çoğu ta 1926’larda geliştirilmeye çalışıldı. Bunlar aslında İngiliz oyunlarıdır. Kraliçe boşuna mı Bursa’ya geldi? Mustafa Kemal, bunları görüp engellemeye çalıştı, ama ona izin vermediler, onu etkisiz hale getirdiler. Şeyh Sait isyanıyla Kürtleri de etkisiz hale getirdikten sonra, 1926 ile birlikte birinci hegemonik iktidarını kurdular. Bu iktidar mevcut laisizme dayanıyordu. İzmir Milletvekili Yahudi asıllı Avram Galanti, Mustafa Kemal için “Musa değerindedir” diyordu. Mustafa Kemal’i adeta tanrılaştırmak istiyorlardı, tanrılaştırdılar! Bugünkü iktidarın temeli de 1946’larda atılmıştır; aslında daha eskiye, ta Osmanlılara, 1818’lere kadar götürülebilir. Buna da ikinci hegemonik iktidar diyorum. Bu iktidar, mevcut laisizm karşıtı olarak, ılımlı İslam şeklinde geliştirilmiştir.

‘Musa’nın Çocukları’ kitabını biliyorsunuz. Bu kitap, peygamberin oğullarını anlatıyor. Bu iktidar da aslında Yahudi kökenlidir. Bunların eşlerinin hepsi açıktı. Arınç, Gül ve Erdoğan’ın birbirleriyle olan ilişkilerini, ilişkilene koşullarını bilmiyorum, ama araştırmaya ve incelemeye değer bir konudur. Arınç, Gül ve Erdoğan için bunlarla işbirliği içindedir demiyorum, ama bu bir İngiliz siyasetidir, bunun araştırılması gerekir.

Kürtler bu iktidarlara zaten kabul etmezler. Birinci hegemonik iktidarın temel anlayışı bugünkü laisizmdir. Bugün halen üç kuruma dayanıyor: Bunlar ordu, yargı ve üniversitelerdir. Bunlar bu iktidar anlayışı içerisinde yetiştirilmiş, buna göre yaşam tarzları şekillenmiştir. Mevcut laisizmi korumak için tavır geliştirmeleri, direnmeleri ve bunu korumaları gayet doğaldır. Bunlar bu iktidarın seksen yıllık orta sınıfıdır. Bugün bunun siyasi sözcülüğünü Baykal yapmaktadır. İkinci hegemonik iktidar ise ılımlı İslam siyasetiyle bütün bu yapıları aşmak ve denetim altına almak istiyor. AKP Hükümeti ülkeyi İttihat ve Terakki döneminden daha geri, daha beter bir duruma getirecektir. Biliyorsunuz, Dolmabahçe görüşmeleri var. Başarılı olmak ve iktidar için ekonomik kriz gizlenmek isteniyor; borsalar, para piyasaları denetim altında tutulmak isteniyor. Üretime dayanmadan, kupon üzerinden, kâğıt üzerinden bunlar yapılıyor.

Bahçeli de iki hegemonik iktidar arasında bir yeredir. Aslında AKP ve CHP’nin tamamı değil, bu partiler içerisinde bir grup, bu hegemonik iktidarlara temsil ediyor. AKP’nin iktidarda kalabilmesi için yapması gereken üç şey var: Birincisi ekonomik krizi olabildiğince

gizlemek, ikincisi Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü, üçüncüsü de para piyasalarını ve borsaları denetim altında tutmak. Bunları başarabilir mi, bilmiyorum, başarabileceğini zannetmiyorum. Başaramazsa AKP Hükümeti çözülecektir.

İlimli İslam'la hedeflenen aslında Ortadoğu'da Arap milliyetçiliğinin kırılmasıdır. Türkiye öncülüğünde Suriye-İsrail görüşmelerinin yapılması, Arap milliyetçiliğinin kırılması çalışmasıdır. Benim Suriye'den çıkartılmam da bununla ilintilidir. Türkiye, İsrail ile Suriye arasındaki sorunu çözmeye çalışıyor. Ama bir taraftan Amerika, bir taraftan da İsrail tarafından kuşatılmış durumdadır. İsrail-Suriye görüşmeleri üzerinden AKP'ye, "Arap milliyetçiliğini kır, biz seni bir süre daha destekleyelim" diyorlar. Bu temelde AKP iktidarını bir süre daha destekleyecekler.

El Kaide'yi biliyorsunuz. Bunlar da bir taraftan Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır tarafından denetim altına alınmak isteniyor; diğer taraftan ise, Amerika, İngiltere ve İsrail'in ilimli İslam müdahalesiyle denetim altına alma politikası var. El Kaide, Amerika'ya, "Benim önümü aç, ben bir ulus-devletçik olarak burada yaşayayım" diyor. Ama Amerika da "Buna izin vermem, benim denetimim altında kalmalısın" diyor. Saddam'ı çözdüler. Sıra İran'a gelecek. Türkiye'nin kendi başına hareket etmesine izin vermezler. Amerika buna izin vermeyecek. Kırk milyon Kürt'ü İran'dan sonra Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışacaklar. İşte ben bu tehlikeyi dile getiriyorum, anlamıyorlar. Bu tehlikeyi görmüyorlar ve talimat veriyorsun diye ceza veriyorlar.

Siyasal kavramların çoğu din kökenlidir. Laiklik, din kökenli bir kavramdır. Laiklik ve İslamiyet bu topraklara sonradan getirilmiştir. Laiklik de, İslamiyet de buraya ait kavramlar değil. Bildiğimiz birçok kavram din kökenlidir. Ben daha önce de dile getirmiştım: Protestanizmin üç mezhebi vardır veya üç mezhep doğurmuştur: Reel sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluşçuluk. Din birçok şeyin kaynağıdır. Daha sonra yazacağım kitaplarda bu konuları detaylı dile getireceğim. Judaik İslam, yani Yahudi İslamı diye bir şey ürettiler sonra. Biliyorsunuz, Muhamed'in ilk kiblesi Kudüs'tür. Kudüs'e bakarak namaz kılıyorlardı. Hz. Muhammed Tevrat'ı geliştirip reformlaştırmıştır. Yani Tevrat'ı ve Museviliği reforme ederek Kuranlaştırdı. Kuran, Tevrat'ın Araplara uyarlanmasıdır.

Siyasal İslam, cumhuriyetin başından beri partilerle ilişkilidir. Bu ilişki geçmişte DP, daha sonra AP ve Milli Selamet Partisi, şimdi de AKP ile devam ediyor. Bu yeni bir şey değil. Siyasal İslam'ın bir kanadı Suriye üzerinden Suudilere dayanıyor, oradan ekonomik yardım alıyor. Bir kısmı da İran ile ilişkilidir. Binlerce Kürt yurtseverini vahşice katleden Hizbullah bunlardan bağımsız değildir. Bunlar önce bu tarz örgütlenmeleri kurup sonra

Kürtlere karşı kullanıyorlar. Daha önce bunu gördük. Biliyorsunuz, Hizbullah önce İlim Cemiyeti olarak örgütlendi, sonra ikiye ayrıldılar. Önce on kişiydiler, sonra yüz kişi, binlerce kişi oldular. Şimdi sayıları daha çoktur ve daha tehlikelidirler. Velioğlu'nu önce desteklediler, kullandılar; sonraki durumu da biliniyor.

Bunlar halkımıza iyi anlatılmalıdır. Yaşanan vahşeti unutmamak gerekiyor. Diyarbakır'da insanlara arkadan yaklaşıp baltayla ya da enselerine tek kurşun sıkarak binlerce gariban Kürt yurtseverini öldürmediler mi? Bıraksalar hepimizi vahşice katlederler. Önce Bahriye Üçok, Uğur Mumcu gibi sol Kemalistleri katlettiler. Daha sonra devlet –ki, devletin tümünü zan altında bırakmak istemem- bazı valiler ve garnizon komutanları eliyle özellikle 92'de Hizbulkontra olarak Kürtlere karşı kullandılar. Örneğin Batman Valisinin yaptığı buydu. Diyarbakır Mahkemesi yıllar sonra verdiği kararda bu yöntemin ne kadar hatalı olduğunu belirtiyordu. Mahkeme bile bunu kabul edilemez bulmuştu. Fetullah Gülen, bunlar önemli değil, işin görünen kısmıdır. Bu, Amerika'nın bir planıdır. Diyarbakır adına siyaset yapanlar bunu neden anlatmıyorlar? Bütün Diyarbakır güçlerini seferber ederek, benim manevi etkimi de kullanarak iyi bir çalışma yapabilirler.

Kürtler, laik-türban çatışmasından uzak durmaya çalışsın. Sahte tarikatlardan da, sahte laikçilerden de uzak dursunlar. Kürtler kesinlikle bu tür çatışmalardan kendilerini muhafaza edip demokrasi ve barış için çalışmalıdırlar. Halkımıza sesleniyorum: Her türlü örgütlü dini yapılardan, özellikle tarikatlardan uzak dursunlar, hiçbir şekilde ilişkilensinler, seçimlerde de bunlara oy vermesinler. İslamiyet barış dinidir. Camiye gittikleri zaman müftüye, “Müftü bey, bugün hutbende demokrasi ve barış için ne dedin?” diye sorabilmelidirler. Birileri çıkıp bunu dile getirebilmelidir. Çünkü camiler, Hz. Muhammed döneminde toplumun siyasal ve sosyal sorunlarının çözüm yeri idi. Günümüzde de camiler demokratik siyasetin ve barışın gelişmesine hizmet etmelidir. Din adamlarının sahte dincileri iyi anlatması gerekiyor. Dernekleşmelerle beraber, camileri de toplumsal merkez haline getirmeliler. İslam dininin özü de budur. İslam dini barışa hizmet eder. İmamlar da bu eksenli çalışmalarına devam edebilirler.

Devlet de üzerine düşeni yaparsa, o zaman demokratik ulus temelinde çözüm gelişir; aşiretçilik de, ırkçılık da, dincilik de geride kalır. Biz İslam dinine, kültürüne karşı değiliz. İslami milliyetçiliğe, İslam adına yapılan politikalara, yanlış politikalara karşıyız. Biz sadece siyasal dinciliğe karşıyız. Siyasal İslam'a hayır, kültürel İslam'a evet!

Dincilik de bir tür milliyetçiliktir. İslami milliyetçiliğin sonu Ahmedinejad, Hamas, Hizbullah gibi olur. Ahmedinejad aslında ABD tarafından besleniyor, ayakta tutulmaya

çalışılıyor. ABD istese iki günde onu silip süpürür. Sonu Saddam'ın sonu gibi olur. ABD Ortadoğu'da herkesi silahlandırıyor, seksen milyar Dolarlık silahlandırma projesini devreye sokmuş durumdadır. Suudi Arabistan'ı, İsrail'i, Mısır'ı silahlandırıyor. Türkiye de işin içindedir. Bunlar İran ve Suriye'ye karşı gibi görünüyor, fakat İran ve Suriye'yi çok da önemli görmüyorlar aslında. Ortadoğu'da bu kadar sorunlar içerisinde ABD'ye karşı nasıl direnilir? Ancak demokrasi ile direnilebilir. Demokrasi kültürünü geliştirmek gerekiyor.

AKP'yi zaten kontrol altına almış bulunuyorlar. AKP'nin temelleri otuz yıl önce İngiltere'de atılmıştır. Bu biliniyor. Almanlar da daha önce İslami kesimle, Erbakan'la ilişkilendi. Onlarla politika yürütmeye çalıştı. Biliyorsunuz, Milli Görüş Almanya'da çok güçlüydü, halen de güçlüdür. Amerika, İngiltere politikaları AKP'nin ortaya çıkmasına ve palazlanmasına neden oldu. Bunu iyi anlamak lazım. AKP ile Kürtleri kontrol altında tutmak istediler. Baykal ile de güçlü bir sol demokrat muhalefetin ortaya çıkmasını da engellediler. AKP ile diğer politikalarını da uygulamaya koydular. Ancak bu son gelişmelerle AKP'ye ihtiyaçları azaldı. AKP misyonunu tamamlamış gibi gözüküyor.

Küresel Sermayeyi Ellerinde Tutuyorlar, Finans Kapitali Yönetiyorlar

Finans kapitalle insanları kandırıyorlar. Tekeller böylece dünyayı yönetiyor. Bu işi de hiçbir üretim yapmadan, trilyon ve katrilyon parayı ortaya sürerek yapıyorlar. Amerika karşılıksız, hiçbir karşılığı olmadan dünyaya kırk trilyonluk tahvil sattı. Şimdi bu büyük balon yer yer patlıyor. Ekonomik kriz dedikleri nokta budur. Dünyadaki hiçbir güç kendini tekellerden kurtaramıyor. Dikkat edin, Çin'in hiç sesi çıkmıyor. Rusya'yı terbiye ettiler. Sesini çıkaran ülkelerin başına dünyayı yıkıyorlar. Bütün bunları uluslararası alanda hisse senetleri, tahvil vb. yöntemlerle, borsayla kâğıt üzerinden yapıyorlar. Bunlar AKP'ye de bu paralardan verdiler. Kürtleri de paraya alıştıracaklar. Şimdiden "Erbil'i ikinci Dubai yapacağız" diyorlar ve yapacaklar. Şimdiden kredilere, büyük yapılara başladılar.

Finans kapital her şeyi denetimi altında tutmak istiyor. Bu söylediğim çok inanılmaz da gelebilir, ama kendini doğru tanımadan mücadele edemezsiniz. Hatta bu iktidarı doğru tanımlamaz ve anlayamazsanız, tasfiyeci Osman'ın durumuna düşersiniz. Hatta sizi kullanırlar, nasıl kullanıldığınızı bile anlayamazsınız. Beni de tanımlamak istediler. Finans kapital beni denetleyemediği için bugün buradayım. Bizim özgürlükçü çizgimizle işbirlikçi çizgi mücadele halindedir.

Son dört yüz yıldır para çok daha önem kazanmıştır. Yahudiler halkları birbirleriyle çatıştırma üzerinden dünyayı yönetiyor. Önce bu ideolojilerini Almanlara aşıladılar. Yani

Hitler’i de Yahudiler yarattı. Kan bağı, soy bağı onlar yaratmıştı, Hitler onların eseridir. İlk Türkçülük hareketinin başında da Yahudiler vardır. İlk Türkçülüğü geliştirenlerdendir. Kürtlerle de ilgilendiler. Ta yüz elli yıl önce Barzani ailesiyle ilişkiye geçtikleri biliniyor. Parayla her şeyi yapabilecekleri düşüncesindedirler. Küresel sermayeyi de ellerinde tutuyorlar. Finans kapitali yönetiyorlar. Bütün bunları anlamadan Kürt sorununu anlayamayız, Türkiye’deki olayları anlayamayız. Yoksa onlar çatıştırır, biz de çatışır duruma düşeriz. Saddam gibi, halklar birbirine karşı kırdırılır. Sağ-sol, Alevi-Sünni, Kürt-Türk herkes birbirini öldürür. Onlar bu konularıyla küresel sermayeyle dünyayı yönetiyorlar, biz de birbirimizi öldürmekle uğraşıyoruz.

Bu son operasyonlarda da Türkiye’ye insansız uçaklarla yardım ettiler. Bunlar aslında yardım falan etmiyorlar, daha çok çatışmamızı istiyorlar. Bu sorun bilmem ne kadar bomba atmakla çözülmez. Bunu defalarca dile getirdim. Ayrıca her bombalama yüz milyon Dolara mal oluyor. Bu sorun böyle çatışmalarla çözülmez. Ben, İngilizler ve Amerika kadar akıllı olalım diyorum. Aksi halde onlar dünyayı yönetir, biz de burada ahmaklar gibi birbirimizi öldürürüz.

Bu işi tek başına operasyonlarla bitiremeyeceklerini biliyorlar. Bununla birlikte küresel sermayeyi de devreye sokuyorlar. Kürtleri küresel sermayeye bağlamaya çalışıyorlar. Küresel sermayeyi kontrol edenlerin amaçları Güney’de Arap Emirlikleri gibi emirlikler kurmayı hedeflemektir. Dubai gibi yerleşimler kurmak, Erbil’de öi Diyarbakır’da holdingler kurmak, merkezler oluşturmaktır. Toprakların yarısı satılmış, diğer yarısını da almak istiyorlar. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarına da sahip olacaklar. Kürtleri de karın tokluğuna kendilerine, patronlarına bağlayacaklar. Kadın nasıl erkeğe muhtaç hale getirilmişse, kadınlar böylece nasıl karılaştırılmışsa, Kürtleri de bu şekilde kendilerine bağımlı kılmaya çalışıyorlar. Kürtlere nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyorlar: Şöyle davranacaksın, şöyle giyineceksin, böyle yapacaksın, şöyle evleneceksin gibi. İşte Osman’ın düştüğü durum ortadadır. İki bir fotoğraf çektiriyorlar, şöyle yapacaksın diyorlar. Osman ve Botan’ı da bu şekilde kopardılar, bunlarla birlikte bin kişiyi de kopardılar. Bu işi parayla yapmaya çalışıyorlar. Onların projesi budur. Krediler alarak üç gün gibi kısa sürelerde Ağrı’da, Bitlis’te holdingler kurarak Kürtler üzerinde denetim kurmaya çalışıyorlar. İşte bunların etrafına insanları toplayarak Kürtleri parçalamayı hedefliyorlar. Ben kredi almasınlar demiyorum, ama neye ve niçin hizmet ettiklerini iyi bilsinler. Bu şekilde Kürtleri kendilerine bağlıyorlar, kendilerini de küresel sermayeye bağlıyorlar.

Daha önceki görüşmelerimde de söylediğim gibi, devlet bölgede sayısı beş yüzü bulan bazı işbirlikçi Kürt ailelerini kullanarak, Kürt kimliğini inkâr etmeleri karşılığında eskiden kendilerine ağalık, beylik, şeyhlik, tarikat şefliği verirken, bugün de AKP üzerinden kimliklerini reddetmeleri karşılığında kendilerine para verilmekte, holdingler ve şirketler kurulmakta, ihaleler sunulmaktadır. “Kürtlüğünüzden vazgeçin, size maaş bağlayalım; Kürtlüğünüzden vazgeçin, size holdingler kuralım; Kürtlüğünüzden vazgeçin, size para verelim” diyorlar. Bazı çevreler de bunları destekliyor. Bunların dini imanı Dolardır. Bunlara çok ciddi paralar verilmiş. Ceplerini ve yüreklerini Dolar ısıtıyor. Bunların para için, bir belediye başkanlığı, bir makam için satamayacakları değer yoktur.

Hükümet de artık hükümet değildir, iradesi yoktur. Çözüm yerine operasyon yapıyorlar. Ben operasyonun başarılı olmayacağını ve çözüm getirmeyeceğini defalarca söyledim. Türkiye şu anda bir karmaşa ve keşmekeş içindedir, kimse ne yaptığını bilmiyor. Bütün bu politikaların nedenleri araştırıldığında ucu birçok yere gidiyor. Merkezi Londra’dır. Bütün bunlar küresel sermaye tarafından kontrol ediliyor. AKP’nin herhangi bir çözümü de yok. AKP, Kürt sorununu paketlerle; ekonomik paket, siyasi paket, psikolojik paketlerle çözeceğini söylüyor. Aslında bunlar paket değil, bunlar savaştır. Ekonomik paket ekonomik savaştır, siyasi paket siyasi savaştır, psikolojik paket psikolojik savaştır. Bunlar ekonomik savaş, siyasi savaş, psikolojik savaş yürütüyor. Psikolojik paketle beş yüz bin kişilik orduyu Kürtler üzerine sürüyorlar. Ellerindeki paket dedikleri şeyler, Çiller döneminde, hatta Çiller’den de önce hazırlanmış çözüm getirmeyen paketlerdir. Ekonomik paket adı altında bölgeye yatırım yaptığını iddia ediyor, holdingler kuruyor. Diyarbakır’da Dubai tarzı yerler yapacaklarını söylüyorlar. Kredi vererek bir günde, üç günde holdingler kurduruyorlar.

İlginçtir, bunların hepsinin merkezi de İstanbul’dadır. Aşiretleri böyle holdingler şeklinde modernleştiriyorlar. Siyasi pakette belli aileler, aşiretler holdingleştiriliyor. Amaçları da Kürtleri bunların etraflarında toplayarak küresel sermayeye bağlamaktır. Ama halk açtır. Küresel sermayeyle insanları denetim altına alıyor. İnsanları açlığa mahkûm ediyor, sonra mikro-makro kredilerle kendilerine bağlıyorlar. Bunu belli aileler üzerinden yapıyorlar. Bunlara dayanıyor, ancak halka gerçek bir çözüm sunmuyor. Diyarbakır’daki işsizlik sorununu çözeceklerini söylüyorlar, Diyarbakır’ı kurtaracaklarını söylüyorlar. Bu şekilde halkı kurtaramazlar. Hiç kimse mikro-makro kredi ile Diyarbakır’ı kurtaramaz. Diyarbakır’ı ancak Diyarbakır halkının kendisi kurtarır.

Yine Urfa için de ekonomik sorunlarını çözeceklerini söylüyorlar. Dünyanın en büyük işsizlik sorununun olduğu yerlerden biridir Urfa. Küresel sermayeye, bilmem hangi holdinge,

“Gel şurada işyeri kur” diyorlar; onlar da gelip oradaki toprakları satın alıp işyeri kuruyorlar. Birkaç Kürt’ü de orada karın tokluğuna, köle gibi çalıştırıyorlar. Bunlar büyük bir kandırmacadır.

Erdoğan bugün ‘teröre karşı’ 12 milyar Dolar ayırarak terörü bitireceğini söylüyor. Gül de aynı şeyi söylüyor. Daha önce de “Teröre karşı GAP Projesi” dediler. Atatürk Barajı yapıldı, suyu bir tünelle Harran’a götürdüler. Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç susuz bırakıldı. Oysa o su hepsine yetecek kadardı. Ama suyu Harran’a götürdüler. Neden sadece Harran’a götürüldü? Bu projeler de başta bize karşı kullanıldı. Bunların amacı 12 milyarı buradan ayarlamak, 15 milyar İsrail parasından ayarlamak, bilmem ne kadar milyarı nereden ayarlamak... Siz çözümü Washington’da, Talabani’de, şurada burada arayacağınıza gelin benimle konuşun.

Ben Erdoğan’a sesleniyorum: Siz bu şekilde ‘terörü’ bitiremezsiniz, ancak ‘terörü’ tahrik edersiniz. “Anadili serbest bırakacağım, bir kanal kuracağım” diyor. Sen kimsin ki dil hakkında karar veriyorsun? Seksen yıl bu dili yasaklayacaksın, sonra da “Ben karar verdim” diyeceksin. Bu dil senden önce de vardı, senden sonra da var olacak. Kürtlere bir kanal verecekmış! Kürtlerin zaten kanalı var. Burada kimse çocuk değil, kimseyi bu şekilde kandıramazsın. Bir küçük çocuğu kandırır gibi, yok paket açacağım, yok şunu yapacağım, bunu yapacağım, hokus pokus gibi şeylerle Kürtleri kandırmaya çalışıyorlar. Tamam, ben biliyorum. Bir maaşla kendilerini teslim edenler var. Ama bu şekilde Kürtler kabul etmez. Kürtler namuslarına düşkündür. Kürtlerin kırk bin şehidi var, hepsi birer abide gibidir. Bu sorunu da bu şekilde çözemezler.

Halkımla benim aramda bir bağ var. Onları tehlikelere karşı koruyorum, uyarıyorum. Benim de burada politik gücüm var. Yalçın Küçük, “Apo’nun politik gücü büyük, ama ekonomik gücü yok” demişti. Bu doğru olabilir. Ama politik güç önemlidir. Doğru çalışılırsa eğer, politik güç ekonomik gücün üstesinden gelebilir. Buradan Başbakan’a sesleniyorum: Benim teorik gücüm de, pratik gücüm de çok daha fazladır; Talabani’ninkinden daha fazladır. Gelip burada benimle konuşabilirler. Önderliğim de ayrı bir konudur. Ben kimsenin daha fazla gözyaşı dökmesini, bir askerin dahi ölmesini istemiyorum.

Her Bölgenin Durumuna Göre Bir Milliyetçilik Geliştirdiler

Toplumsal gerçeklikler inşa edilmiş gerçekliklerdir. Fizikte atom atomdur; atom parçası için belirli bir kural vardır, bunun dışına çıkılamaz. Ama toplumsal alanda toplumsal gerçeklikler yönlendirilebilir, inşa edilebilir. İngilizler bunu çok iyi tespit etmişler. Çıkış yeri,

kaynağı Hollanda'dır. 16. yüzyıldan beri birçok imparatorluk yıkılmıştır: Avusturya-Macaristan, İspanya, Fransa, Çin İmparatorluğu... Bunlar nasıl yıkıldı? İngilizler Alman katı felsefesiyle, Fransız devlet felsefesiyle çok fazla ilerleme kaydedilemeyeceğini tespit etmişler; İngiliz ve Amerikan pragmatizmiyle ilerleme kaydedebileceklerini, geliştirebileceklerini tespit etmişler. İngilizler toplumla ilgili her türlü tespitleri iyi yapmışlar, buna göre toplumları yönlendiriyorlar. Uluslar nasıl çatışır, ne hale getirilebilir, nasıl barış sağlanabilir, nasıl çatıştırılır; her türlü toplumsal tespiti iyi biliyorlar.

İngilizler toplumda her türlü yönlendirmeyi de yapıyorlar, Marks da Londra'da yaşıyordu, onu orada tuttular. Marks fikirlerini orada oluşturdu, oradan dünyaya yaydı. Ben, Marks'ın fikirlerini onlar yarattı demek istemiyorum; ama Marks, Kraliçe Elizabeth'in eli altındaydı. Lenin'i de kuşatıp etrafını daraltmışlardı. Lenin Almanların nezaretinde, onların treniyle taşınarak St. Petersburg'a götürüldü. Ben "Lenin ajandır" demek istemiyorum, ama bunların bilinmesi, değerlendirilmesi lazım. Bu planlar 16. yüzyıldan beri yapılmaya başlanmıştır. Avusturya İmparatorluğu'nu, İspanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı, Yunanistan'ı tek tek parçaladılar. Reel sosyalizm bu plan, bu sistem karşısında iflas etti. Mao, kültür devrimiyle bunu aşmak istedi, ama başarılı olamadı. Şimdi Çin'in durumu ortadadır. Bugün için Amerika kapitalizmini besleyen en önemli ekonomik sistemdir.

Almanlar, "Bu fikirler bize karşı, bizi yok etmek için oluşturulmuştur" dediler ve kendilerini korumak için nasyonal sosyalizme sarıldılar, ama anti-komünizmi geliştirdiler. Milliyetçilerin ve dincilerin de anti-komünistliği, komünizm karşıtlığı da buradan geliyor. Arap Baas milliyetçiliğini kim ortaya çıkardı, ortaya attı sanıyorsunuz? Böyle milliyetçilik mi olur? Saddam asılırken onların kafası koparıldı. Arap milliyetçiliğinin kafası nasıl koparılır hale geldi? Çeçenlerin durumunu da biliyorsunuz. Bunları bilmek gerekir. Ben bunların bu anlayışına karşıyım. Toplumların doğru çözüme evrilmesini sağlayabilirsek, demokratik bir ulus ortaya çıkabilir. Çözüm için bu gereklidir.

Anadolu'nun Hıristiyanlardan arındırılmasında zannedildiği gibi M. Kemal'in rolü yoktur. Bugün de Anadolu'daki Hıristiyan kırılması gibi bir İslami kırılmayı AKP eliyle yapmak istiyorlar. Yahudiler, Ulusal Kurtuluş Savaşında kritik noktalarda rol aldılar; hem mali güçleriyle hem de iktidardaki etkileriyle Kurtuluş Savaşını etkilediler. Yahudiler Anadolu'daki iktidarda, İsrail'deki iktidardan on kat daha etkilidirler. Birinci Meşrutiyetin ilanından sonra Abdülhamit tarafından İttihatçılar tasfiye edildiler. Daha sonra bunların yerine gelen ekip eskisinden daha beter oldu. Bunların hepsi Neo-İttihatçıydı. Bugün de Neo-İttihatçılar etkililer. Yahudiler o dönem İzmir-Amsterdam hattını kurmaya çalışıyorlardı.

Bunlar korkunç intikamcıdırlar. Kendi politikaları için tehdit oluşturanları tasfiye için mücadele ediyorlar. Mahir Çayan'ların Kızıldere'de vahşice öldürülmesi Elrom'un kaçırılmasının sonucudur.

Ta 16. yüzyıldan bu yana dünyada neler olacağını Londra'da planlayıp dünyaya servis yapıyorlar. Bir çorba gibi önümüze koyuyorlar. Ama bu kötü bir çorbadır. Ben bu çorbayı içmem. Altı yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğu'na da el attılar. İşte Mustafa Kemal, bunu gören ender insanlardandır. Mustafa Kemal bu oyunları halkla bir araya gelerek bozmaya çalıştı. Ama bunun önüne geçmek için Onu Çankaya'ya hapsedtiler. Bu büyük bir olaydır. İngilizlerin imparatorluk üzerindeki emellerine taş koymuştur. Bunun için İngilizler Mustafa Kemal'e müthiş öfke duymuştur. Bununla Mustafa Kemal'den intikam alıyorlar. Mustafa Kemal başarılı olabilmek için Kürtlerle de bilinen ittifakı yapmıştır. 1922'nin başlarında Kürtçe eğitimle ilgili bir de yasa çıkarmıştır. Ama İttihatçı kadrolar Onun etrafını daraltmışlardır. Mustafa Kemal, Kürtlerin ve Türklerin uzlaşması, bir arada yaşaması için çalıştı. Ancak buna izin verilmedi. Mustafa Kemal'in etrafı İttihat ve Terakki kadrolarıyla kuşatılmıştı. Bunlar provokasyonlarla engellendi. İşte biliyorsunuz, Şeyh Sait provokasyonu, yine Mustafa Suphi provokasyonu, Menemen provokasyonu var. Mustafa Suphi öldürüldü, Mustafa Kemal'in bundan haberi bile yoktu. Komünizmi, İslamizmi ve Kürtçülüğü tasfiye ettiler.

1916-1918'de Avrupa'da Yahudi Kongresi yapılıyor. Musa Alptekin o kongreye gidiyor. Kongre'de "Yahudilerin asıl toprakları Anadolu'dadır" deniliyor. Şimdi Ege kıyılarına kim hâkim? Antalya'nın yüzde kaçını kimin elinde? Harran'a tek kanalla su taşımaya kimler yapıyor? Hani Tansu Çiler "Çakıl taşını bile vermem" diyordu! Türkiye'nin sınırlarındaki mayınları bile onların izni olmadan temizleyemiyorlar. Amaç orayı bölerek kontrol altında tutmaktır. Türkiye kendi Genelkurmayına bile temizletemiyor. Neden? Temizlenmesi için ihaleyle yabancı bir şirkete verilmesi şartını koşuyorlar. Hedef halkların bir araya gelmesini engellemektir. Ya mayınlı tarlalarla uzaklaştıracağız, ya da orayı başka şekillerde kontrol edecekler. İsrail orayı kontrol altında tutmak istiyor. Rahşan Ecevit toprakların resmiyette hiçbir yabancıya ait olmadığını söylüyordu. Ama kontrol onların elindeydi. İşgal öyle gelip toprakları almak ve oraya yerleşmekle olmaz; orayı kontrol altında tutarak, oranın her şeyine hâkim olarak yapılıyor.

Urfa toprakları on milyon insana yeter, ama herkes orada işsizdir. Hayvanlar bile işsiz değildir; eşek bile işsiz değil, bir karıncanın bile işi var. İnsanlar nasıl işsiz kalabiliyor? Neden su tek kanalla sadece Harran'a götürülüyor? Urfa'nın diğer yerlerine de su verecekler,

ancak kontrolü sağladıktan sonra suyu verecekler. Türkiye’de tarım kalmamış. Ben Urfa’nın tarım topraklarını işletsem on milyon insanın işsizlik sorunu çözülür, halkın ekonomik sorunu olmaz. Urfa’daki on milyon insanı besleyecek toprakları neden nasıl ele geçirmişler? Bunlar tarımı da böylece ele geçirip ekolojik dengeyi de bozarak toplumu, sizleri, hepimizi zehirliyorlar. Kanser üretiyorlar. Biliyorsunuz, kanser toplumsal bir olaydır, hastalıktır. Yediğimiz her şey kanserojen maddeler olarak bizi zehirliyor. Temiz yiyecek olmazsa, temiz su içmezsek, temiz hava almazsak nasıl yaşarız? Bunlar ideoloji üretiyorlar; yediğimiz, içtiğimiz her şey ideolojidir. Bindiğiniz araba, uçak, yediğiniz yemek, içtiğiniz içecekler, her şey ideolojidir.

Bunlar her şeyi Londra’da planlıyorlar. Her şeyi tekelleştiriyorlar. Sıra Türkiye’de; Türkiye’yi kuşatmışlar. Bir tarafında Ermenistan var. Ermenistan’ı da küçültüp daracak bir alana sıkıştırmışlar. Öbür tarafta Yunanistan; sonra da küçük bir Kıbrıs oluşturmuşlar. Bir de Güney’de küçük bir Kürt devletçiği oluşturuluyor. Bunları hep İngiltere planlıyor. Bunları söyleyince, benim ulusalcılarla aynı düşündüğümü söylüyorlar. Bana bunu söylemeleri bilinçlidir. Beni de sıkıştırmak ve yıpratmak istiyorlar. Aslında en büyük ulusalcılar bana bunu söyleyenlerdir. Onlar hiçbir analiz yapamıyorlar, insanlığın içinde bulunduğu durumu kavrayamıyorlar. İsrail-Filistin gibi sadece çatışmak istiyorlar. Ben burada demokratik çözüm için, halklar için çaba sarf ediyorum. Benim fikirlerim yeteri kadar açıktır, anlaşılır niteliktedir.

Ergenekon devlet içinde hesaplaşan, çatışan bir yapılanmadır. Ben buradan herkesin planını bozuyorum. Onun için bana saldırıyorlar. Bunların ipleri başkalarının elindedir; onlar ne derse öyle konuşuyorlar, ne yap derlerse onu yaparlar. Hemen açıklayayım: Baykal ve Bahçeli, ikisi de Türk Yahudileridir. Bunların ikisi de Türkiye’nin yararına değil, İsrail’in yararına çalışıyorlar.

Burada paranın gücü de önemlidir. 16. yüzyıldan itibaren paranın gücü çok gelişmiş, siyasetin gücü ve askeri güç kadar olmuş, hatta onlardan daha fazla bir etki de doğurmuştur. 16. yüzyılda milliyetçilik inşası yaşanmıştır. Bu milliyetçilik inşasında Hollanda ve İngiliz milliyetçiliğinin rolü büyüktür. Önce Hollanda’da ortaya çıkmış, sonra İngiltere’de. İngiltere daracak bir adada sıkıştırılmış bir haldedir o zamanlar. Bu İngiliz milliyetçiliğine karşı Fransız milliyetçiliği gelişmiştir, Fransa, katı bir ulusçuluğu geliştirdi. Hollanda ve İngiliz milliyetçiliği güçlü, fakat biraz daha esnek bir ulusçuluktur. Fransız milliyetçiliği-ulusçuluğu ise katı bir ulusçuluktur. Fransa’nın buna karşı çıkabilmesi için Napolyon bilinen o çıkışını

yapmıştır. Bir de İngiliz milliyetçiliğine karşı Almanlar da katı bir ulusçuluğu geliştirdiler. 1804 yılında Almanlarla yapılan savaş var. Bu bir ulus-devlet savaşıdır. Almanlar ulusçuluğa daha çok sarıldılar. Hegel, ulus-devlet anlayışına tanrısal bir nitelik kazandırdı. Ulus-devlet tanrı-devletin modernitedeki ifadesidir.

Yahudiler de bu milliyetçiliğin gelişmesinde çok önemli rol aldılar. Milliyetçiliklere yön verdiler. Halen de öyledir. Bu nedenle bazıları Yahudilerin dünyayı yönettiğini söylüyor. Hayır, bu doğru değil. Dünyayı kapitalizm yönetiyor, fakat Yahudilerle harmanlayarak yönetiyor. Yahudiler de katı bir Siyonizm geliştirdiler. Bunu savunan Yahudiler çoktur. Amerika'da da, biliyorsunuz, Evangelistler var. Bunlar Yahudilerle birlikte hareket ediyorlar. Yahudiler bu fikirlerini Almanlara da aşılıyarak Hitler'i doğurdular. Hitler de o bilinen savaşlardan sonra iflas etti. Yarattıkları bu milliyetçilikler istedikleri sonuçları yaratmadı, kendilerine geri döndü. Siyonizm ilk olarak katı bir şekilde İsrail'de uygulanmak istendi ve muazzam bir savaş gelişti. Bu savaş halen devam ediyor. Orada başarılı olunamadı, tıkanı. Başka yerlerde de bu fikirleri devam ettirdiler.

Her bölgenin durumuna göre bir milliyetçilik geliştirdiler ve bu milliyetçiliklere hâkim oldular. Leon Kahun, Hermann Wambery gibi Yahudiler, Türkçülüğün teorisyenleridir. Bu Türkçülük Ziya Gökalp ile birlikte devam etmiş, daha sonra Nihal Adsız, Türkeş, şimdi de Bahçeli ile devam ediyor. Mustafa Kemal bu tehlikeye karşı bir süre direndi, ama daha sonra onlarla uzlaşmak zorunda kaldı. İsmet İnönü onlar Mustafa Kemal'i uzlaşması için zorladılar. Mustafa Kemal onlarla uzlaştıktan sonra bilinen Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi çalışmalara yöneldi; onlarla ilgili fikirlerini geliştirdi. Menderes de bu milliyetçiliği, sistemi biraz aşmak, yumuşatmak istedi; buna izin vermediler; biraz dışına çıkar gibi oldu, onu da hemen göturdüler. Bu öyle büyük bir sistem ki, bir başbakan, bir hükümet tek başına bunu aşmaya muktedir olamıyor.

Yahudilerle ilgili yaptığım değerlendirmeler nedeniyle anti-Semitist olduğum iddia ediliyor. Ben bunu niye söylüyorum? Yahudilerin birçok ülkedeki iktidarlara müdahale etmesini kabullenemiyorum. Yahudilerin iktidarla olan ilişkilerini iyi çözümlenmek gerekiyor. Ben bunları görüyorum, elimde bazı veriler var, bunları ifade ediyorum. Tarihe de bakıldığı zaman Yahudilerin iktidarlar üzerindeki etkisi görülecektir.

Yahudilerin Kürt Politikasının Temeli Kahire Konferansında Atılmıştır

Yahudilerin Kürt politikasının temeli ta 1920'lerde Kahire Konferansı'nda atılmıştır. Bu konferansta çok usta bir şekilde Kürt sorununun Ortadoğu'da sürekli çözümsüz

bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kerkük ve Musul'un Irak'a bağlanması Kahire Konferansı'nda kararlaştırılmıştı. M. Kemal'in tüm politik çabalarına rağmen, Kürtler üzerinden Kerkük ve Musul Türkiye'den koparıldı. Bu plan halen de devam ediyor. ABD, İngiltere ve İsrail tüm bölge ülkelerini Kürtlerle hizaya getirmeye ve kontrol altına almaya çalışıyorlar. Irak'ta koskoca Saddam'ı Kürtler eliyle devirdiler. Şimdi de İran'a karşı Kürtleri kullanma hazırlığındalar. ABD, Kuzey Irak'ı bir nevi üs olarak kullanmaktadır.

ABD, İsrail tüm Kürtleri Irak üzerinden kontrol etmeye çalışıyorlar. Bunda İsrail sermayesinin rolü çok büyüktür. AKP de onlarla işbirliği yaparak iktidar oldu. Benim iddiam şudur: Yahudi sermayesinin izni olmadan bir dükkân bile açamazlar. Aslında Türkiye sermayesi ta 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi ile Yahudi sermayesinin etkisi altına girmiştir. Bu etkiyle Yahudi sermayesinin desteği ve izni olmadan bir dükkân bile açamıyorlardı. Koç Holding'in büyümesi ve palazlanması Yahudi sermayesi sayesinde. Yahudi sermayesi onları hep kontrol etmiştir.

Ben 70'lerde de gözlemlemiştim, araştırmıştım, halen takip ediyorum. 1970'lerde bölgede sadece Doğu grubunun sermayesi vardı. Bir dünya markası olan Vestel'in de, araştırdım, Citibank ile ilişkileri var. Citibank da Yahudi sermayesiyle kurulmuştur. Vestel de bu şekilde kontrol altında tutuluyor, Yahudi sermayesinin ürünüdür. Urfa topraklarının büyük bir kısmını Yahudiler satın almıştır. Direkt kendi adlarıyla olmasa bile, çeşitli şirket isimleriyle satın almışlardır. Ne zamandan beri bu çalışmalar, planlamalar yapılıyor, biliyor musunuz? Bunun sekiz yüz yıllık bir geçmişi var. Tarsus kökenli Saint Paul'un yine bu konuda yürüttüğü faaliyetler biliniyor. 1492'den önce ta 1393'ten beri Anadolu'da Yahudi sermayesinin etkinliği var. 1492'de İspanya'dan da Yahudiler geldiler. Araştırdım, Vestel'in de merkezi Manisa'dadır. Manisa dediğim, İzmir-Manisa hattı boyunca bu etkinlik vardır. Bu hat Yahudilerin en eski ana yurtlarından biridir.

Varlık Vergisi getirilerek, Anadolu'da Hıristiyanların etkinliği kırılıp Yahudi etkinliği geliştirilmiştir. M. Kemal biraz direnmiş, ancak onlarla baş edememiştir. Mustafa Kemal bu konuda sanıldığından daha çok yalnızdır. Tek başınadır. Mustafa Kemal sadece Cumhuriyeti kurmuştur. Bunu onu küçümsemek amacıyla söylemiyorum. Buna direnmek o kadar kolay bir şey değildir. Yahudileri idam edebilen iki kişi var: Biri İkinci Mahmut, diğeri de Mustafa Kemal. Birkaç önemli, etkin ailelerini idam etmişler, ancak ileriye gidememişlerdir. Eskiden "Mason olmayan yönetime gelemmez" diyorlardı. Ben bunu şu şekilde uyarlıyorum: Kapital tekel olmadan bir dükkân bile açılmaz.

Yahudiler Kürt milliyetçiliğine de el attılar. Güney’de de benzer milliyetçiliği Barzani ailesi üzerinden geliştirdiler. Barzani ailesini öne çıkardılar. Kürt milliyetçiliğini de Barzani etrafında birleştirme ve kontrol etmeye çalıştılar, bizim haberimiz bile yok. Bütün Kürtleri oraya bağlayacaklar, oradan da kontrol edecekler. Arap Emirlikleri, Güney’i Katar gibi bir yer yapmaya çalışacaklar. Para, askeri-siyasi faktörlerden daha önemli sonuç doğurur. Bunu biliyorlar. Daha önce Londra’da, Amsterdam’da kurduğu şehirleri dört yüz, beş yüz yıl sonra Suudi’de, Katar’da, şimdi de Güney’de kuruyorlar. Eskiden beri tüm Kürtleri Irak Kürtlerine bağlamak gibi bir plan var. Bu plan üzerinden Kürtleri kontrol ediyorlar. Yahudilerin Kürt planı da sadece Barzani ailesi üzerinden değil, diğer işbirlikçi Kürt aileleri üzerinden Kürtleri denetim altına almaktır. Benim tasfiye edilme gerekçem de budur.

Son dönemde bana verilen hücre cezaları da benim Yahudilerle ilgili yaptığım açıklamaların sonucudur. Bana vermek istedikleri mesaj, “Elimizdesin, böyle açıklamalar yapma” şeklindedir. Ben daha önce de söylemişim: Buranın koşulları 12 Eylül’deki Diyarbakır Cezaevi’ne benziyor. Ancak buradaki uygulama daha inceltirilmiş. Daha iç işleyen bir sistem var. Buradaki uygulama beyaz işkence, adeta yumuşak ölümdür.

Günümüzde Kürtler de büyük bir tehlikeyle yüz yüzedirler. Çok dikkatli ve birlik olunmalıdır. Çok dikkatli ve birlik olunmazsa Kürtler kaybedebilir. Kuzey Irak’ta da böyle bir tehlike var. ABD çekilirse bir Kürt katliamı gelişir; 24 saat içerisinde Araplar Kürtleri silerler, ezerler. İran’da da böyle bir tehlike var. Türkiye’de de milliyetçilik tehlikesi var. Ben ABD ve İsrail’in Ortadoğu’daki bu politikalarına karşı durdum ve durmaya devam edeceğim.

Türkiye’de de iki milliyetçilik çarpıştırılmak isteniyor. Çatı partisini önermemin nedeni budur. Demokratik güçler birleşseler, çok çalışsalar, her türlü katliamın önüne geçerler. Milliyetçiliğin önüne geçebilmek için yeni kurulacak çatı partisine önemli görevler düşüyor. Her kesimden kadroları içine katarak bu milliyetçiliği engelleyebilirler. Kürtlere ayrılık dayatılsa bile, Kürtler bir arada yaşayacaktır. Ben diyorum ki, gelin, bunun koşullarını tartışalım, şartlarını yeniden belirleyelim. Ben kendimi Mustafa Kemal ile kıyaslamak amacıyla söylemiyorum. Amaç Mustafa Kemal’in 1900’lerde Cumhuriyette ısrarlı olduğu kadar ben de 2000’lerde Demokraside ısrarlıyım. Bu konuda iddialyım.

Türkiye’de Hürriyet Gazetesi Türkçülüğünü geliştirdiler. Kürtçülüğü de farklı geliştirdiler. Kürtlerin bazı aileleriyle de ilişkiye geçtiler. Ta yüz elli yıl öncesinden Barzani ailesiyle ilişkiye geçtiler. Kürt milliyetçiliğine de bu şekilde el attılar ve Nakşicilikle de birleştirdiler. Şeyh Sait, birdenbire hareketin liderliğine getirildi, birdenbire Kürtçü oldu. Nasıl oldu bu? Şeyh Said’in haberi bile yoktu. İşte provokasyon budur. Ben Şeyh Sait

provokasyonu derken bunu kastediyorum. İki ayda hemen bir provokasyon geliştirdiler. Sahte bir Kürtçülüğü de geliştiriyorlar. Sayıları bini bile bulamayan bir kesim var. Ben bunlara kızıyorum; bunlar ne isyan etmesini ne de Cumhuriyet’le uzlaşmasını biliyorlar. Bunlar her şehirde birkaç ailedir. Mesela Urfa’da on kişi veya aile, Diyarbakır’da on ailedirler, Bingöl’de birkaç ailedir. Diğer yerlerde de böyle her yerde birkaç aile var, bütün ilişkileri bunlar sağlıyor. Bunların para için, aileleri için yapmayacağı şey, satmayacağı değer yoktur.

Bir Urfalı milletvekili çıkıyor; “Türk-Kürt kardeşir” diyor. Haydi oradan, sen kimsin, ne cesaretle bunu söylüyorsun? Sen bugüne kadar Urfa’ya ne verdin ki? Urfa’nın her tarafına kanallarla su mu götürdün? Urfa’nın yüzde sekseni işsiz, Urfa’daki işsizliği mi çözdün? Çözüm için ne çaban oldu? Sen bu güne kadar ne yaptın ki, böyle konuşuyorsun? Kamer Genç bir kişi, ama iktidara ve muhalefete meydan okuyor; bütün bunları karşısına almış. Peki, bu gücü nereden alıyor, arkasında kim var, sormuyorlar mı? DTP neden bunları teşhir edemiyor? Bütün bunların teşhir masasına yatırılması lazım. Milletvekilleri kendilerini bile ifade edemiyorlar, Meclis’te iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyorlar. Sizi Kürt olarak kabul edeceklerini mi sanıyorsunuz? Bugün kendinize Kürt diyebiliyorsanız, bu benim sayemededir. Kürtlüğü muhafaza ediyorsanız bu bizim çabamızdır.

GAP kurulduğunda GAP’ın bize karşı oluşturulduğunu açık açık ifade ettiler; “Biz GAP’ı Apo’ya karşı kurduk” dediler. Bunların İsrail ile derin ilişkileri var. Yahudi sermayesi etkilidir. GAP kapsamındaki, Urfa’daki bazı toprakları kırk dokuz yıllığına bazı şirketlere, Yahudi sermayesindeki şirketlere kiraya vermişler. Rahşan Ecevit, buna ilişkin bazı endişelerini dile getirmişti. Ama o da işin özünü bilmiyor. Buradaki en güzel, en verimli topraklar bazı şirketlere verilmiş. Bütün bunlar da halk işsiz bırakılarak yapılıyor. Urfa’nın yüzde sekseni işsizdir. Her şey bazı şirketlerin tekeline veriliyor. Doğuş, Zorlu Grubu, Zapsu’nun da holdingleri var. Kiler ve diğerleri, Vestel var. Vestel önemli bir marka, dünyanın her tarafında televizyonların çoğunu onlar üretiyorlar. Eskiden beri Yahudi tüccarlarının Manisa ve İzmir’de sermayeleri vardır. AKP de küresel sermayeyle, bunlarla ortak hareket ediyor.

Aynı şeyleri Güney’de federal devlette de yapmaya çalışıyorlar. Güney’de AKP’ye yakın Çalık Grubu ve diğer birkaç büyük şirket var. Bu küresel sermayeyle Güney’de Emaretler –Arap Emirlikleri- gibi oluşumlar yapmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Diyarbakır-Erbil hattı, hatta Urfa-Mardin-Diyarbakır-Erbil, oradan Süleymaniye, hatta Kars dahil, buralarda aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların ekonomideki payı Düyun-u Umumiye dönemindeki paydan on kat, kırk kat daha fazladır. Kraliçe’nin gelmesinin nedeni buradaki

paylarını garantilemek içindir. Nasıl ki Dersim’de tek bir fabrika bile yapılmadıysa, halk aç ve işsiz bırakıldıysa, bütün bu projeler de Urfa’daki halk aç ve işsiz bırakılarak, mikro kredilere muhtaç hale getirilerek yapılıyor. Böylece halkı denetimlerine alıyorlar. GAP’ta Atatürk Barajını yaptıklarında, ben anlamaya çalıştım. Bu suyla Suriye ve Arapları denetim altına almayı amaçlıyorlardı. Bununla Araplar denetime alındıktan sonra İsrail yararına bir denge oluşturuldu. Bütün bunların yanında Genelkurmay’a da PKK’ye karşı her türlü silahlı yardımı yaparak onu da bu şekilde tutuyorlar.

İşte ben bunları görüp ifade ediyorum. Bunları kabullenemiyorum, kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Daha önce de söylemişim: Yahudi halkı da Ortadoğu halkıdır ve bu coğrafyada özgür ve demokratik şekilde yaşama hakkına sahiptir. Ben bunları söylerken, bütün Yahudileri, bütün Yahudi halkını kastetmiyorum. Yahudiler içerisinde bir klik var, onları kastediyorum. Benim söylediklerim Yahudi halkına değil, egemen olan bu kliğin, bu dar grubun yürüttüğü anlayış, politika ve uygulamalara yöneliktir. Bu anti-Semitistlik değil, tarihsel ve güncel gerçekleri ifade etmektir. Apo’nun anti-Semitistliğine cevabım budur. Antisemitist olduğum yönündeki ifadeler tamamen safsatadan ibarettir. Ben Ortadoğu’da İbrani halkının da yerinin olması gerektiği düşüncesindeyim. Ancak bu katı ulus anlayışıyla mümkün değildir. Yahudileri tekrar Almanya’da yaşadıkları duruma düşürebilir. Ben Yahudiler için de konfederal sistem öneriyorum.

Ergenekon Operasyonu Amerika’nın Direkt Yaptığı Bir Operasyondur

Şimdi Ergenekon’la ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Türkiye’nin Ergenekon’la tanışması 1952’de NATO’ya girmesiyle başlar. Yani elli altı yıldır Türkiye’de zaten böyle bir örgütlenme var. Bu Ergenekon’u kurduran ve yöneten de ABD ve NATO’dur; ismini bile onlar koymuştur. Bu Türk Devleti içerisindeki çeteleşmedir. Burada benimle görüşmeye gelen Albay, “Bu sorunu kendi aramızda, biz bize çözelim, bu alçaklar kardeşleri birbirine boğazlatmak istiyor” dedi. Ben de “Evet, bu sorunu kendi aramızda, biz bize çözelim. Dış güçlere havale etmeden, ABD’ye ve AB’ye havale etmeden çözelim” dedim. Hatta bu konuda kasetler doldurdum, mektuplar yazdım; onları Güney’deki milliyetçilik tuzağına düşmemeleri konusunda uyardım. Bu kasetler ellerinde vardır, inceleyebilirler. Benim Ergenekon ile olan ilişkimi bu görüşmeye dayandırıyorlar. Benimle görüşmeye gelen kişi Kıvrıkoğlu’nun temsilcisi sıfatıyla gelmişti. Ben halen de söylüyorum, biz bu sorunu kendi içimizde çözelim.

Türkiye’deki Ergenekon, 1980’lerde NATO himayesine girerek NATO’yla bütünleşti. Bütün bu yaşananlar NATO’nun denetiminde oldu. Ben bunların çoğunu buradaki

görüşmelerimde, konuşmalarım da hep belirttim. Bu nedenle benim savunmalarım sadece Türkiye için değil, Avrupa için de önemlidir. İtalya'daki Gladio tasfiye edildi. Benzer bir Ergenekon da Yunanistan'da var. Bunların iyi görülmesi ve iyi anlaşılması gerekiyor. Gladio'yu NATO kurmuştu, yine NATO temizledi. Bu operasyon ise NATO'yu aşıyor. Amerika'nın doğrudan operasyonudur. Amerika bu konuda çok katıdır. Erdoğan direniyor, değil mi? Hayır, bu operasyon temiz eller operasyonu değil. Doğru dürüst değerlendirilemiyor. Amerika'nın desteği olduğu için Erdoğan direniyor. MHP, böyle durumlarda hep tarafsız kalır, hep böyle yapıyor. Kim güçlüyse ondan yana tavır alıyorlar.

Bu operasyon tabii ki demokratikleşme adımı değil. Kimse gelişmeleri güçlü değerlendirilemiyor. Ben bildiğim için, olayı iyi değerlendiriyorum. Çünkü gırtlığına kadar sonuçlarını biz yaşıyoruz. Bu olaylar benim etrafımda dönüyor. Bunun için konuşmamı istemiyorlar, konuşmalarımdan rahatsızlık duyuyorlar.

Bu operasyon, ta 1926'da başladı. Mustafa Kemal, İngilizleri önce atlattı. Nasıl atlattı? O dönem de tam aydınlatılmamış. 1926'da Mustafa Kemal'i tam kuşatmaya aldılar. Mustafa Kemal'in etrafında bir kadro vardı. Bu kadro tam olarak kimlerdir, ilişkileri kimlerle var, bunların Çakmak ile ilişkileri nelerdir, İnönü ile ilişkileri nelerdir, Karabekir ile ilişkileri nedir, tam bilinmiyor. Mustafa Kemal'i peygamberleştirmek istediler. Mustafa Kemal kendisinin peygamberleştirilmesine karşı çıkıyordu. Tabii bunlar çok bilinçli yapıyordu. Çünkü Cumhuriyetle birlikte yeni bir ulus inşa etmek istedi. Bir yeni ulus projesi yürürlüğe girdi. Bu yeni yaratılan Türk, Türk değil. Ben buna "Türk olmayan Türk" diyorum. Bu ulus projesiyle Kürtleri dışarıda bırakıp düşman hale getirdiler. O dönemde daha Hititler ve Sümerlerle ilgili araştırmalar yoktu. Yeni ulus inşa etme sürecinde Sümerleri, Hititleri araştırdılar. Bunlara dayanarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yine katı bir laiklik anlayışı getirdiler. Bu laiklik anlayışı Türk kültürüne ait değil. Yeni bir "Türk" yarattılar. O dönemde yapılan yeni ulus tasarımı, biraz da Yahudilerin bir intikamıydı. Yahudilerin 1492'de İspanya'dan Anadolu'ya sürülmesine karşılık, Anadolu'daki Hıristiyanların tasfiyesine yönelik olarak geliştirilmişti. Hiçbir tarihçi bunları tam olarak açıklayamıyor. Ben biraz da olsun bunları çözdüm.

1952'de ABD, NATO bünyesinde Özel Harp Dairesi'ni kurdu. Bu aygıtın başına Türkeş'i getirdi. Özel Harp Dairesi Sovyetler'in yıkılmasıyla 1992'de bu aygıt işlevsiz kalarak dağıtıldı, kadroları da ortada kaldı. Bu kadrolar kendilerini devletin sahibi olarak tanımlıyorlar. Çünkü biz devleti koruduk diyorlar. Özel Harp Dairesi 1920'lerdeki Teşkilat-ı Mahsusa'ydı aslında. Teşkilat-ı Mahsusa'da da İttihat ve Terakki kadroları yer alıyordu. Bu

kadrolar kendilerini devletin asıl sahibi olarak görüyorlar. Ergenekon da buradan çıktı. İtalya'da Gladio, Türkiye'de Ergenekon oluştu. Gladio tarihte İtalyanlar için sembol bir isimdi. Ergenekon da Türkler için önemliydi. İtalya Gladio operasyonu ile kontrgerilla yapılanmasını çökertmişti. Türkiye de bu çeteyi çökerttiğini göstermek için böyle bir isim kullandı. Ama deşifre olmuş, işi biten, yıpranmış Avukat Kemal Kerinçsiz, Veli Küçük gibi isimler gözden çıkarıldı, tutuklandı. Ergenekon'un çökertildiği yalan, halen asıl kadroları yerli yerinde duruyor. Doğu Perinçek için Ergenekoncu diyorlar; aslında Ergenekoncu değil; bir şeyler yapmaya çalışıyor, ama ulus devleti anlamamış, ne yapacağını bilemiyor. Yalçın Küçük de yazıyor, ama o da ulus-devleti anlamamış. Perinçek de, Yalçın Küçük de şaşkın! Aslında bunların yaptığı Alman nasyonal sosyalist anlayışla eşdeğerdir.

1950'den 1990'lara kadar kırk yıl boyunca Ergenekon'un maaşının Amerika tarafından verildiği belirtiliyor. Türkiye "çekincelerim var" diyerek Ergenekon'u kaldırmadı. Şimdi büyük kesimi temizlenmeye çalışılıyor; daha doğrusu, kanuni düzene çekilmeye çalışılıyor. CHP ve MHP de Ergenekoncudur. Ergenekon kısmen tasfiye edilip kanun içerisine alınmaya çalışıldığı için, MHP ve CHP de şapa oturdu. Bu nedenle MHP ve CHP hemen demokratikleşmeden söz etmeye başladı. CHP bundan sonra sosyal demokrasiye soyunacak. Bunlar sahtekârdır, Kürtler bunlara kanmasın. Bahçeli de kendi çevresini kontrol altına almaya çalışıyor. Bahçeli'nin Danışmanı da Alparslan Türkeş'in vasiyetinden bahsederek, "Milliyetçiliği demokratikleştirmek Türkeş'ten bize kalan vasiyettir" diyor. MHP değişir mi değişmez mi, bilemiyorum. Bahçeli, bir değişimin gerekliliğinden bahsediyor, bu gerekliliği de görüyorlar. Ama benim MHP konusundaki görüşüm olumsuzdur, değişir mi değişmez mi, bilemiyorum.

Bu Ergenekon meselesi ilginç. Bunların arasında hegemonik bir savaş var. Bu, Amerika'nın direkt yaptığı bir operasyondur. Avrupa ülkeleri de destekliyor. Bu Ergenekon'un durumu, Madanoğlu'nun 12 Mart'taki durumuna benziyor. O darbeyi planlayanlar o gün yine de direnmişlerdi. 9 Mart'ta biraz direndiler, 12 Mart'ta biraz direndiler, 1960'ta biraz direnmişlerdi. Ama bunların direnecek güçleri bile yok. Hiç direnmiyorlar. Güçleri yok. Bu Ergenekoncular, otuz yıldır Amerikan karşıtlığı yaptıklarını belirtiyorlar. Hayır, aslında otuz yıldır Amerika'ya hizmet ediyorlar. Amerika, otuz yıl önce onları hazırlamıştı. Amerika karşıtlığı yaparak Amerika'ya hizmet ediyorlar. Öyle Amerika karşıtlıkları yok; hatta AKP bunlardan daha çok Amerika karşıtıdır. AKP, ABD karşıtıdır demek istemiyorum. Demek istediğim, bunlar daha çok Amerika yanlısıdır. İlhan Selçuk, Amerika karşıtıyız diyor, hiçbir şey anlamıyor. Bunlar süper geri zekâlılardır. Amerika'ya nasıl hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük de, bunlar anti-

Amerikancı değil, Amerikancıdırlar. Ama bunun farkında değiller. Amerika'ya hizmet ettiklerinin farkında değiller. Bu Amerika'nın doğrudan operasyonudur, destekliyorlar.

Erdoğan'ın Kürtlere ilişkin önceki konuşmaları var, demokrasiden bahsediyor. Daha sonra bu konuşmalarının hepsini geri aldı. Ergenekonla ilgili Atabeyler Çetesinin başı bir yüzbaşıydı. Atabeyler Çetesi baskınında Erdoğan'ın evinin krokisi de çıkmıştı. Daha sonra darbe tartışmaları da gündeme geldi. Erdoğan, bunların gücünü anladı, korktu ve teslim oldu; kendi partisinin onayı olmadan, 4 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanıyla Dolmabahçe'de anlaştı. Dolmabahçe kriterleri oluştu. ABD ve Avrupa Birliği de Erdoğan'a tam destek verdi. Genelkurmay da Ergenekon tarafındandı. O da Başbakanla uzlaştı. Bu iki kesim uzlaşınca, MHP ve CHP şapa geldiler. Bunun için Genelkurmay bunlar için "Bunlar PKK'den de daha tehlikelidirler" dedi. Genelkurmay bu sözü boşuna sarf etmedi; bu, "Sizi gözden çıkardık, sizinle işimiz bitti" demektir. Bununla CHP'nin dışarıda kaldığını ve tasfiye edildiğini anlıyoruz. Desteklerini çektiler.

Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı'nın bu anlaşmasının Kürtler için anlamı şudur: Erdoğan daha fazla bu Ergenekon üzerine, bu çetelerin üzerine gitmeyecek; buna karşılık o çeteler de kanun çerçevesine alınacak, kanun dışı eylem yapmayacak. Genelkurmay da Kürtlerin üzerine, PKK'nin üzerine her türlü silahla gidecek. Bu anlaşmadan sonra Erdoğan, Kürtlere ilişkin söylediği bütün sözlerini geri almış oldu. Bütün bunlarla yeni bir döneme girildiğini anlamak lazım. Önümüzde yeni bir dönem var. ABD'de de buna (anlaşmaya) izin verdi. O tarihten sonra da Kürtlere ve PKK'ye karşı her tür yönelim, hava ve kara operasyonları yapıldı. Kürtler bunu böyle anlamalı. Ergenekon'a da yeni bir şekil veriyorlar.

PKK içerisindeki çetelerin dış güç bağlantılarının iyi çözülmesi gerekir. Daha baştan beri, ta 1978'den, daha doğrusu 1976'dan beri PKK'ye müthiş sızmalar var. Benim üzerime müthiş geldiler. Şahin Baliç, Şahin Dönmez gibiler var. Bu süreç onlar gibilerle başladı. Haki Karer'i katleden örgüt, Antep'teki Beş Parçacılar vardı, Kawacılar vardı, KUKÇular vardı. Beni imha etmek için onlarca girişimde bulundular. Ama başaramadılar. Çeteleşme 1986 yılında başlar. Anlayış olarak daha da eskiye dayanır. Şahin Dönmez'le, Yıldırım Merkit'le başlayan bir süreç var. Şahin Dönmez cezaevindeyken içimize bir bayan göndermişti, adı Aysel'di. Çok garip bir bayandı. Oraya buraya koşturuyordu; Bingöl'e, Karakoçan'a gidip geliyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Yine Seher'in de benzer şeyleri vardı. Bunların amacı PKK'yi içten ele geçirerek çökertmektir. Bunun için birçok yol denediler, kadınları kullandılar.

Özellikle Mahsum Korkmaz arkadaşın öldürülmesinde PKK içerisindeki çetelerin parmağı vardır. Bu arkadaşımızı öyle söylendiği gibi askerler öldürmemiştir. Benim çocukluk arkadaşım olan Hasan Bindal'ın öldürülmesi de yine çetelerin işidir. Burada hedeflenen aslında bendim ve kurtulmak mümkün değildi. Burayla da sınırlı kalmadı. Bana dönük 1990, 92, 93 ve 96'da da benzer girişimler oldu, ama başaramadılar. Benim etrafımı boşaltarak beni yalnızlaştırmaya çalışıyorlardı. Ama ben bunları görerek kendimi korumaya aldım, tedbirler geliştirdim. Onların bu planlarını boşa çıkardım. Ben bu olayı savunmamda da detaylı açtım, incelenmiştir, biliniyordur. Hedeflenen, beni canlı ele geçirerek, PKK'yi benim üzerimden kontrol altına almaktı. Ama başaramadılar.

Zeki, Çürükkaya kardeşler ve Şahin Baliç'le devam eden ciddi bir çeteleşme vardı. Zaten bu çetelerin 90'larda Bingöl, Diyarbakır, Muş üçgeninde çalışmaları vardı, kendilerini bu alanda var ettiler. Zeki ve Çürükkaya'lar arasında hem çelişkiler hem işbirliği vardı. O dönemde bunlar binlerce insanın kanına girdiler, birçok kadının ırzına geçtiler, kandırdılar, kullandılar; kendi yoldaşlarını öldürdüler. Hatta o dönem Büyükanıt'a bir suikast girişiminin olduğunu da ben çok sonradan öğrendim. Büyükanıt o dönem Diyarbakır'da Alay Komutanıydı. Televizyonlara çıkarak, "PKK çok iğrenç, çok vahşi bir örgüttür" diye açıklamalarda bulunuyordu. Sait Çürükkaya iki kardeşini yitirmiş birinin sırtına bombaları bağlayıp suikast için göndermek istiyor. Sonradan araştırdım, kendi yoldaşlarını öldürmek istiyor. Demek ki öyle kirli işler var ki, bu şekilde bunları örtmek istiyorlar. Zaten iki kardeşini yitirmiş birini ölüme göndermek vahşettir. Ama sonradan öğrendim ki, bunların yapmadığı pislik, el atmadıkları kadın kalmamış.

2003-04 döneminde Özkök de zehirlenme korkusuyla yemeklerini evinden getiriyormuş. Bu da tehlikenin boyutlarını, kendi iç çatışmalarının boyutlarını gösteriyor. Şam'da kaldığım dönemde yanıma gelen bazı kişiler, "Biz Tansu Çiller'i öldürelim, sorumluluğu siz üstlenin" diye teklifte bulundular. Ben bu teklifi kabul etmedim, ben ancak kendi eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenirim dedim. Kaldı ki, ben böyle bir eylemi tasvip de etmiyordum.

Benim Şam'dan gönderdiğim hiçbir talimatı, hiçbir perspektifi uygulamadılar, beni ciddiye almadılar. "Apo Şam'da kısıtlanmış, burada örgüt biziz" diyorlardı. Bu Çürükkaya sonradan bir kitap da yazdı. Adını da "Bay Muhelif" koymuş. Bu kitapta bana saldırıyor. Kendi yaptıkları birçok pislği ve kirli işleri, kadınla ilgili özellikle, bana mal etmeye çalıştılar. Onların yaptığı birçok şeyden benim sonradan haberim oldu. Bunların çalıştıkları

bölgede aynı tarihlerde JİTEM de etkin olarak çalışmıştı. Hatta Çürükkaya ve Sakık'ın Yeşil'le de ilişkileri olabilir. Bunları iyi araştırmak gerekiyor. Ergenekon'a Türk Gladiosu diyorlar, ben de bunlara Kürt Gladiosu demekte sakınca görmüyorum. Son kaçanlar da bunlardan etkilenmiş olabilir.

JİTEM, 1993'te Cem Ersever'le ikiye ayrıldı. Aralarında sorun çıktı. Kürt sorununa uygulanacak yöntemle ilgili anlaşmazlık yaşadılar. Bir taraf Kürt-Türk çatışmasını derinleştirmek istiyordu. O dönem örgütten ayrılan bu çetecilerin büyük bir kısmı, Çürükkaya onlar Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde rahatça yaşamaktadır. Hatta şimdiki Bakan Hüseyin Çelik'in akrabası Selahattin Çelik de Avrupa'dadır. Evleri, korumaları ve bir sürü kadın yanlarında var. Oysa bunlar binlerce insanın kanına girmişlerdir; 15 bin insanın katilidirler. Ama Türkiye bunların iadesini istemiyor; Almanya tutuklamıyor, iade etmiyor, hatta yanlarına koruma veriyor. Muzaffer Ayata yirmi yıl Türkiye'de cezaevinde kaldı; çıktıktan sonra burada hiç kalmadan hemen yurtdışına gitti. Almanya'da tutuklandı. Dört yıldır hiçbir suçu olmamasına karşın cezaevinde. Ben Almanya'yı burada suçüstü yakaladım. Başka bir delile ihtiyaç yok. Bu bile Almanya'nın bu olaylarla ilişkisini açıklıyor.

Şam'da kaldığım dönemde KDP adına geldiğini söyleyen, ama sonradan MOSSAD adına çalıştıklarını öğrendiğim bazı kişiler bana ısrarla, "Buradan ayrıl, Güney'e yerleş, ne istersen sana veririz; para, silah, ne istersen temin ederiz" teklifinde bulundular. Bu konuda çok ısrarcıydılar. Ben bu kadar ısrarcı olmalarından kuşkulandım. Daha sonra netleşti ki, beni Güney'e çekerek kontrol altına almaya çalışacaklar. Ama ben bu oyunlarını boşa çıkardım. Aksiliğim tuttu, sezgilerim bana gitmemem gerektiğini söyledi, ben de gitmedim.

Aslında KDP'ye biçilen misyon 1920'lerdeki Kahire Konferansına dayanır. Bu konferans Yahudi lobisi ve İngilizlerin etkisiyle yapılmıştır. Oradaki kararlar 1946'da KDP'nin kurulmasıyla somutlaşıyor. KDP ile sadece Güney'deki Kürtler değil, Kuzeydeki Kürtler de hedefleniyordu. Bu statü 1990'lı yılların başına kadar devam etti. Daha sonra 90'lı yılların başında, özellikle ABD'nin Irak'a ilk müdahalesi sonrasında koşullar değişmeye başlayınca bu statüde farklılığa gidildi. İngiltere, ABD ve İsrail, Güney'de Kürtlerin bağımsız bir otorite olabileceğine karar verdiler. Bu oluşum sayesinde bölge devletlerine, İran olsun, Türkiye olsun, Arap devletleri olsun, daha rahat müdahale edilecekti.

O dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş İngiltere'ye gidip bu planı onaylatıp öyle döndü. Hatta "İngiltere'den yeşil ışık aldık" demişti. Bunun anlamı şuydu: Güney'de bir Kürt oluşumuna izin verilecek, karşılığında PKK tasfiye edilecekti. Türkiye'nin PKK'ye karşı yürüttüğü kirliliğe ses çıkarılmayacaktı. Anlaşma buydu. O dönemde Talabani ve

Barzani defalarca benimle görüştüler; gelip kendilerine katılmamı istediler. Tabii ben reddettim, çünkü ben bunun çözüm olmayacağını biliyordum.

O dönem Faik Bucak -yurtsever bir Kürt'tü- bu planın bir sonucu olarak tasfiye edildi. Bucak ailesi dağıldı; bir kısmı Türk devletine sığındı, onların yanında tavır aldı, bir kısmı da Avrupa'ya kaçarak Almanya'ya sığındı. Sertaç Bucak onlar biliniyor. Benim açımdan Sertaç Bucak ve Almanya'nın rolü netleşmiştir. Şu anda da Almanya'da örgütten ayrılan beş yüz, bin kişi kalmaktadır.

Ben Şam'dayken Melik Fırat yanıma geldi; gözleri yaşlarla dolu, yalvarırcasına "Beni HADEP'in başkanlığına getir" dedi. Ben de "Ben demokrat biriyim, git kendini halka ve partiye kabullendir, onlar seni başkan yapmak istiyorlarsa yaparlar" dedim. Bu konuda çok ısrarcıydı. Doğan Güreş ve devletin bazı yetkilileri ile görüşüp yetki almış gibi bir hava yaratıyordu. Yani "Ben başa gelirim bu sorunu çözerler, devlet de beni istiyor" gibi bir hava yaratıyordu. Ama ben taleplerini kabul etmedim. Benimle görüştükten sonra Güney'e geçerek Barzani ve Talabani ile görüştü. Melik Fırat'ın amacı HADEP'in başına geçerek beni ve örgütü tasfiye etmektir. Bunu başaramayınca ayrı parti kurdurdular. Derin devletle asıl bağlantılı olanlar bunlardır. Biliyorsunuz, Mehmet Metiner onlar da aynı şekilde siyasal alanı denetim altına almaya çalıştılar, ama başaramadılar. Sırrı bunları araştırabilir. Aslında DTP şu an mecliste bunları aydınlatmak için çalışabilir. Kendilerine önerimdir. Ben Melik Fırat'ı uyarıyorum, dikkatli olsun; yine Sertaç Bucak'ı da uyarıyorum, halkın arasında dolaşırken dikkatli olsun.

Bir dönem nasıl Barzani ailesinden beş bin kişi alınıp Amerika'ya götürülüp eğitilerek geri getirildiyse, şimdi de PKK'den kaçanlar aynı şekilde kullanılmak isteniyor. Elit bir tabaka yaratılmak isteniyor. Elit bir tabakayla Kürtlere üstten müdahale ederek denetim altına almaya çalışıyorlar. Kürtlere küçük bir devletçik oluşturup, buradan elit bir sınıf yaratarak Kürtleri kontrol altına almaya çalışan grubun başında radikal Siyonistler ve Michael Rubin grubu bulunuyordu. Kürtler üzerinden Sandinistler benzeri bir şey yaratmaya çalıştılar. Böylece Kürtleri etkisizleştireceklerdi.

Güngören bombalaması ile Ergenekon karşıtlığını PKK karşıtlığına çevirmek istiyorlar. Ergenekon'la ilişkilendirilmemdeki amaç, benim manevi gücümü kırmaya, itibarımı düşürmeye dönüktür. Önce benim için Kemalist dediler, tutmadı; şimdi de Ergenekon ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de Ergenekon'u asıl ortaya çıkaran, deşifre eden biziz. Kürtler önemli bir özgürlük zeminini yakalamış, bu şekilde Kürtlerin

önünü kesmeye çalışıyorlar. Ben bu konuda savunma yapıyorum. Bu benim savunma hakkım. PKK'ye mal edilmiş dünya kadar şey var. Benim bu konuda görüşlerim alınmalı.

Ortadoğu'nun Kaderi PKK'nin Elindedir

Tabii bu politikalar sonucunda Barzani Diyarbakır'ı da ister, başka yerleri de ister. Bunu ben söylemiyorum, bu tartışılan bir konudur. Biliyorsunuz, Barzaniler eski bir Yahudi ailesinden geliyorlar. İsrail ile olan ilişkileri bellidir. Kuzey Irak'la Ortadoğu'da ikinci bir İsrail kurdurmak istiyorlar. ABD destek veriyor, İsrail destek veriyor ve bir devlet kurduracaklar. Ama benim istediğim demokratik bir Kürdistan'dı. Biliyorsunuz, ben geçmişte bunlara karşı amansız mücadele ettim. Ama beni onların önünde bir engel olarak gördükleri için Türkiye'ye teslim ettiler. Ondan sonra da onlar güçlendiler. Barzani, ulus-devleti dayatacak. Çünkü ordusu var, destekçileri var. ABD ve İsrail'in onları epey destekledikleri de açık.

Kürtlerin Şia ittifakı, Arap ittifakı, arkasında da İsrail ve ABD olunca, elli bin Dağ Kürt'ünü silahlandırır ve kimse bunları durduramaz. Kürtlerin İsrail, Suriye ve İran ile ilişkileri var. Suriye'ye bakmayın; bir kısmı Türkiye'yi, bir kısmı bizi destekliyor. Ama ağır basan Kürtlerdir. İran da Kürtler ile ciddi çatışmaz. PKK'de tek bir anlayış yok. Herkesin bir PKK'si var. ABD'nin bir PKK'si var, AB'nin bir PKK'si var, Suriye'nin bir PKK'si var, İran'ın bir PKK'si var, Talabani ve Barzani'nin bir PKK'si var. Herkesin PKK'ye ilişkin bir bakışı var. 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle şunu belirtiyorum: Hangi PKK? Neye karşısın? Bunu doğru koymak lazım. PKK'liler için de söylüyorum: Ben PKK'liyim diyorsan, PKK'nin ne olduğunu ortaya koyacaksın. Başka türlü olmaz. Eğer karşıysan bile, neye karşı olduğunu bileceksin. Bu ABD için de, Erdoğan için de böyledir. Siyaset yapacaksın bilerek yapacaksın. Sorunu çözeceksen oturup konuşacaksın. Ben çözüm önerimin sorunu tamamen çözeceğine inanıyorum. Buna herkesi ikna da ederim. Türkiye bütün bu olanları göremiyor. Şimdi de Kuzey Irak'taki bu sonuçtan dolayı beni suçluyorlar. Hayır, bunlara, bu duruma gelmesine siz sebebiyet verdiniz.

Bugünkü durum 1918'deki duruma benziyor. Bugün de bir Sevr durumu var. Ancak bu öyle o zaman ki, Sevr'e benzemez; öyle küçük Sevr değil, daha kapsamlı bir Sevr planı var. 21. yüzyılın Sevr'i başkadır. Ben Sevr demek istemiyorum, ama ortada böyle bir durum var. Bunları dile getirdiğim zaman sanki ben Kürtlerin hakkını savunmuyormuşum, Güney'e karşıymışım gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Hayır, ben Güney'deki oluşuma karşı değilim, kimse böyle anlamasın. Ama ben halkların yararına olan demokratik çözümü savunuyorum.

Ben uzun süreden beri başka güçlerin Kürt sorununun çözülmemesi için çeşitli oyunlara başvurduğunu söylemişim. Bunları ta Hafız Esad döneminden beri söylüyorum. Bunlar PKK'yi Türkiye'ye karşı kullanmak istiyorlar, ama PKK'yi kullanamazlar. PKK bu oyunlara gelmez. İran'la görüşüyorlar, ABD ile görüşüyorlar; "PKK ortak düşmanımızdır" diyorlar. Türkiye'yi de buna inandırıyorlar. Ama alttan da PKK ile görüşmelere devam ediyorlar. İşte İran geliyor, "PKK ortak düşmanımızdır, teröristtir" diyor. Daha sonra da PKK'ye "Sen benim vazgeçilmezimsin" diyerek ilişkilerini devam ettiriyor. ABD'nin de eli uzundur, onlarca kanal üzerinden PKK'ye haber gönderiyor, "Siz bekleyin, biz bu işi çözeceğiz, sizin önünüzü açacağız" diyor. Ama PKK beklemez.

ABD yirmi yıldır Türkiye'yi bu şekilde oyalıyor. Ben Ortadoğu'dayken bana da defalarca geldiler, ben bu oyunları görüp reddettim. Türkiye bu oyunları görmüyor, bunların hepsi ABD oyunlarıdır. ABD Ortadoğu'yu denetim altına almaya çalışıyor. Türkiye ile asla dost olamaz. Türkiye ve ABD gerçek dost olsa bile, karşı tarafta İran ve Rusya ilişkileri ve daha onlarca ilişki gelişir; bu blok PKK'yi doğrudan destekler, gerekli her türlü ağır silahları da verir. Her koşulda kazanan yine PKK olur. Türkiye bu durumda yine kaybeden olur. Kaldı ki ABD, PKK'nin bitmesini istemez. Talabani ve Barzani de PKK'nin bitmesini istemez. Şu andaki konumları ve varlıkları PKK'nin varlığına bağlıdır. Ortadoğu'daki güçler PKK'yi kaybetmek istemezler.

PKK'yi de bitiremezler. Türkiye'ye sizin o bahsettiğiniz insansız uçakları satıyorlar, her türlü yüksek teknik silah veriyorlar, PKK'ye saldırtıyorlar. PKK için de kendilerini geliştirecek bir zemin, bir imkân sunuyorlar. Aslında Amerika'nın bu tutumu her iki tarafa da bir tehdittir. Bunu geliştirenler, Türkiye'ye karşı PKK'yi hazırda tutuyorlar. Tamamen bitirmiyorlar, PKK'yi bir tampon bölge olarak hazırda bekletiyorlar. "İstedığımızı yaparsan PKK'yi bitirmene yardımcı oluruz" diyerek askeri malzeme, uçaklar falan veriyorlar; ama PKK'yi bitirmelerine de izin vermiyorlar. Türkiye'ye karşı ellerinde tutuyorlar. "Tavşana kaç tazıya tut" politikasıdır bu. Daha önce de İngilizler "iti ite kırdırma" politikası güdüyorlardı. KDP ve PKK de aslında birdir, birbirinden ayıramazsın. Ben bunu PKK'yi eleştirmek için söylemiyorum, onlara karşı olduğum için söylemiyorum, objektif durum budur. İran'a karşı da PJAK. İran'a bunun üzerinden müdahale etmek isteyebilirler. İran'ı ya teslim alacaklar ya da temizleyecekler.

Kürtlere karşı bir oyun oynanıyor. Hükümet de bu işin içindedir. Türkiye Kürtlerin üzerine gitmekle stratejik olarak kaybediyor. İki de bir pişmanlık yasalarını çıkarıyorlar. Pişmanlık yasaları daha çok tahriktir. Bir insana pişman ol denilebilir mi? Bu, insanın

doğasına aykırıdır. Ben bunu söylesem beni de hain ilan edecekler. Pişmanlık yasaları hiçbir sonuç vermez, sadece tahrik eder. Şimdi belki biraz PKK'nin merkezi, merkezi kadroları dağılabilir, iletişimleri kesilebilir. İletişim imkânları var, ama kullanmazlar. Bu da sonuç vermez. PKK için her zaman bir yol vardır. Onlar da bağımsız komutanlıklara yönelebilirler. Değişik yerlerde değişik bağımsız komutanlıklar çıkabilir, PKK bu bağımsız komutanlıklara yönelebilir. Kırk komutanlık çıkabilir. Bir karakol basılmış, yüzlerce karakol da basılabilir. Şimdi PKK'nin çok güçlü olduğu ortaya çıkmıştır, eskisinden daha güçlüdür. PKK dört parçada etkilidir. Talabani, Barzani gelip geçicidir. PKK'nin ideolojisi dört parçada da halk tarafından önemli oranda benimsenmiştir, Suriye'de güçlüdür, İran'da güçlüdür, Türkiye'de güçlüdür, Güney Kürdistan'da da güçleniyor. Zaten PKK ideolojik dar bir kadrodur, böyle de kalabilir, benim de önerim böyledir. Esas olan özgürlük zeminidir. Bu zemin diridir, kendisini sürekli üretir. Siz bu şekilde PKK'yi bitiremezsiniz, bu sorunu çözemezsiniz. Her zaman bir yolu var. Herkesin bir PKK'si olur; Rusya'da, Ermenistan'da, İran'da, Avrupa'da, Yunanistan'da, ABD, İsrail... Biliyorsunuz, Osman'lar, Botan'lar ayrıldılar. ABD bunların dışında başkalarını yanına alarak yeni bir PKK oluşturabilir. Bunları nasıl kontrol edeceksiniz? Şu anda benim bunları kontrol etme gücüm var.

Bugün ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli müttefiki Kürtlerdir. Bu elli yıl, yüz yıl sürecek bir ittifaktır. ABD bu aşamada Ortadoğu'da Kürtlere dayanacaktır; onlara dayanarak Ortadoğu'yu şekillendirmeye çalışacaktır. ABD Ortadoğu'daki bütün Kürt güçleriyle ilişki kuracaktır. Bu durum PKK için de geçerlidir. Eğer Kürt sorunu bölgedeki devletler tarafından bizim bahsettiğimiz demokratik çerçevede çözülmezse, sorun giderek daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Bu konuda daha önce de görüşlerimi söylemiştim. Birincisi, Irak'taki Kürtlerin Araplarla ittifak geliştirme ihtimali vardır. Suriye ve diğer ülkelerdeki bütün Arap dünyası. Bu olmazsa, ikinci ihtimal olarak Kürt-Şii ittifakı söz konusu olabilir. İran'ın tarihi geçmişi ve Kürtlerle ilişkileri çok derindir. Uluslararası alandaki diplomasi ve siyasete yön verme ustalıkları da bilinir. İran'ın Irak'ta da, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan üzerinde de etkisi vardır. İran devlet olarak da federatif yapıya yatkındır. Kürtlerle ittifak yapma potansiyeli çok yüksektir. Bir tek eksik kalan Amerika'nın dahil edilmesidir. İran ile Talabani'nin ilişkileri çok eskiye dayanmaktadır ve derindir. Barzani'nin de İran ile ilişkileri vardır. Amerika ile İran arasında ilişkiler başlarsa -kaldı ki bunun da işaretleri var-, Türkiye işte o zaman zor durumda kalacaktır.

Asıl tehlike ABD'nin İran'la anlaşmasıyla ortaya çıkacaktır. Çünkü bir Kürt-Şii ittifakının gelişmekte olduğundan söz etmiştim. Bu ittifak ABD'nin de desteğini alırsa ve Türkiye de çözümsüzlüğü dayatmaya devam ederse, asıl o zaman Türkiye'yi bölünmeye

götüren süreç başlar. Böyle bir Kürt-Şii ittifakı gelişir ve Türkiye de PKK'ye topyekûn imhayı dayatırsa, PKK de koşulları göz önünde bulundurup bu ittifakta yer alabilir. Bugün bu ittifak tamamlanmak üzeredir. Gerektiğinde ABD karşıtı olarak bilinen Ahmedinejad bile aşılır. İran'ın bölgedeki gücü artıyor. Bu nükleer silahlanma konusunu da hallederlerse, bölgenin en önemli gücü haline gelecekler. Böyle bir İran'la Kürtlerin birliği söz konusu olursa, PKK de dengeleri göz önünde bulundurup bunlara katılabilir. Öyle PJAK'la İran ordusu arasındaki çatışmalar çok önemli değil, aşılabılır. Ben de on beş yıl süreyle İran'la ilişki geliştirdim. İran'ı iyi tanıyorum.

Ben Türkiye'nin Güney'e bir operasyon yapacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Eğer böyle bir şey gelişirse, bu söylediğim ittifaklar söz konusu olur, süreç hızlanır ve Türkiye'nin stratejik yenilgisi söz konusu olur. İşte asıl bu durumda sadece Güneydoğu değil, bütün Türkiye'yi kaybetme tehlikesi doğar. Bunu önemle tekrar ediyorum, bu çok önemlidir. Soykırım devreye girerse, kimse bunu kaldıramaz. Ben daha büyük katliamların önüne geçmek istiyorum. Demokratik bir ortamın oluşması ve barış için her şeye hazırım. Barış için elimden gelen her şeyi yaparım. Benim bu görüşlerimi herkes bilsin. Türk toplumuna da iyi anlatılsın.

Benim adıma şu söyleyeceklerimin Barzani ve Talabani'ye iletilmesini istiyorum: Türkiye'de demokratik siyasetin gelişmesini desteklesinler ki, biz de Güney'de Barzani ve Talabani'yi destekleyelim. Çünkü Ortadoğu'nun kaderi PKK'nin elindedir. KDP'nin ve YNK'nin varlığı, PKK'nin varlığına bağlıdır. KDP ve YNK'nin PKK'nin desteğine ihtiyacı var. Barzani'nin PKK'ye karşı savaşmayacağını düşünüyorum. Buna YNK de dahildir. Onlarla zamanında çok çatıştık, çok mücadele ettik; ama artık belli bir ulusal ruh ve birlik ihtiyacı oluşmuş durumdadır. PKK'ye karşı savaşma Barzani'nin çıkarına da değildir. Onlar savaşmak istese bile peşmergeler PKK'nin üzerine yürümez. Türkiye'nin PKK'ye sınırlı bir operasyonu üzerinde bir uzlaşmaya varabilirler. Evet, bu tür anlaşmalar olabilir. Öyle uçaklarla falan saldırılar olabilir. Ama bunlardan sonuç alamazlar.

Gelelim KDP ve PKK'nin bir olup olmadığı meselesine, Kürt milliyetçiliğine. Nasıl anlaşılmalı? Kaçanların durumlarını biliyorsunuz. KDP ve YNK'ye sığındılar. Onların denetimine girdiler. Daha önce belirtmiştim; Güneyli güçlerin milliyetçi bir çizgide bulunmasında Yahudilerin etkisi vardır. KDP ve YNK denetimine girmek Amerika'nın denetimine girmektir; hiçbir fark yoktur. Sonrasında birçok kişiyi de peşlerinden götürdüler. Bunların bir kısmı KDP ve YNK içinde üst düzeyde görev de almışlar. İşte KDP, YNK kadınla, kızla, parayla, imkânla onları kendine bağladı. Böylece PKK'yi kendi içlerine

aldıkları ve PKK'yi bu şekilde bitirecekleri yönünde Amerika'ya mesaj verdiler. Tam emin değilim, ama kaçanların ABD ile ilişkide olabileceği kanaatindeyim. Bingöllülerden de kopanlar vardı. Onların ABD ile ilişkisi yoktu. Ama şimdi Avrupa'dalar, onların denetimindeler. PKK'yi bu şekilde denetim altına almaya ve bitirmeye çalıştılar.

Ama ben bunları gördüm, engel oldum. Benim üzerime niye bu kadar geldiler sanıyorsunuz? Ben, bu oyunları gördüm ve oyunlarını boşa çıkardım. Suriye'den sonra Rusya'ya giderken MOSSAD peşimdeydi, bunun farkındaydım, amaçları beni denetimlerine almaktı, onlardan kaçtım. Sonrasında İtalya'da da etrafım kuşatılmıştı. Bunların Türk ajanı olduğu safsatadır. O dönemde Yunan Hükümeti zaten bir kukla hükümetti. Yunanistan'dan Nairobi'ye geçtikten sonra Nairobi'de fotoğraflarımı çekiyorlardı, bunlar da yine MOSSAD elemanlarıydı.

Birinci Dünya Savaşıyla dünyanın yarısına, İkinci Dünya Savaşıyla dünyanın tamamına hâkim oldular. Kürtler Ortadoğu'da önemlidir. ABD, Ortadoğu'da Kürtleri denetimine alarak, Farısları, Arapları ve Türkleri dizginlemek amacındadır. Kürtleri denetime almak, Ortadoğu'yu dizginlemek, Ortadoğu'yu denetime almak demektir. Ben bu oyunları gördüm, ABD'nin denetimine girmedim, kendimi ve PKK'yi kullandırtmadım. Ama şimdiki PKK'liler bu oyunları yeterince göremiyorlar. İç ve dış siyaseti yeterince çözemiyorlar. Dürüst olmak tek başına yeterli değildir. İç ve dış siyaseti iyi bilmek gerekiyor. Çünkü orası Ortadoğu'dur, dikkatli olmak gerekiyor. Arap siyasetçilerinin ne mal olduğunu biliyorum. Suriye'deyken yeterince tanıdım onları.

Amerika şimdi ne yapacak? Türklerle Kürtleri çatıştıracaklar, İsrail-Filistin gibi olacak. Ama ne olursa olsun bu savaşta Kürtler kaybetmez, kazançlı çıkar. Kürtler artık bu saatten sonra kaybetmez. Kürtlerin örgütlü gücü var, imkânları var. Savaşı kaybeden taraf olmayacak. Türkiye mevcut durumunda ısrar ederse sonu Irak gibi olur. Ama ben Türk-Kürt çatışmasını istemiyorum. Savaşı isteyenler bütün bunlara rağmen neden gelip benimle konuşmuyorlar? Çünkü benimle konuşsalar yüzlerindeki maskeler düşecek. Ben bunu savunmamda da dile getirdim; maskesiz tanrılar dedim. Bunları daha da çatıştıracaklar. Botan'daki operasyonun sebebi de budur. Orada bir tampon bölge oluşturacaklar. Bunu bilinçli yapıyorlar. Zaten bir savaş yaşanıyor. Bu savaş daha da gelişecek. Türkiye bu savaşa girmiştir, bu savaşta pozisyonunu almıştır. Bunu anlamak lazım.

Türkiye'ye Üç Şey Gerekli: Anti-Tekel Anlayış, Demokratik Uzlaş ve Barış

2002'den günümüze AKP iktidardadır. Ancak AKP iktidarı bir türlü çözüme yanaşmıyor. Geline aşamada AKP bir yol ayırınıdadır; AKP ya radikal demokratizme yönelecek ya da kısa zamanda bitecektir. Demokratik radikalizme yönelmesi biraz zor görünüyor. Türkiye'ye bir kriz geliyor. Bu büyük bir krizdir; sadece ekonomik değil, sosyal ve siyasal alanlarda da beraberinde krizleri getirir. Türkiye için gerekli olan bir anti-tekel anlayışıdır. Türkiye'de bu anlayış zayıftır. Türkiye'ye üç şey gerekli ve bunlara ilişkin adımlar atılmalıdır: Bir, anti-tekel anlayış; iki, demokratik uzlaş; üç, barış, savaşa karşı barış. Anaların daha fazla ağlaması istenmiyorsa, bir çözüm aranıyorsa, devlet bir adım atabilir, demokratik çözüme katkı sunabilir.

Güney Afrika'da olduğu gibi bir Hakikat ve Uzlaş Komisyonu kurulabilir. Parlatentonun onayıyla olması şart değil, Parlatentonun bilgisinin olmasıyla da olabilir. Bunu öneriyorum. Bu komisyonda yirmi otuz kişi yer alabilir; yazarlar, aydınlar bu komisyonda yer alabilir. Bu komisyon Türkiye'nin ortalama vicdanı olabilir. Bu Hakikat ve Uzlaş Komisyonu gerekli incelemeleri, araştırmaları yapar ve toplumun, çözümün yararına gördüğü hususları, konuları parlatentoya sunar, parlatentoya öneride bulunur, parlatento da bunları dikkate alır, değerlendirmeler yapar.

Bu çatışmaların Türkiye'ye hiçbir yararı yoktur. Türkiye bundan hiçbir çıkar elde edemez. Bu çatışmalar ABD'ye yarar, YNK ve KDP'ye yarar, hatta İran'a yarar. ABD bu operasyonlarla PKK'yi bitiremeyeceğini çok iyi biliyor. PKK'nin bitmesi Türkiye'nin çıkarına da değildir. Çünkü PKK'nin tasfiye edilmesi durumunda ABD-İngiltere çizgisinin desteklediği ulus-devletçilik devreye girecek ki, Güney'de geliştirilen budur. Bunu Kuzey'e ihraç etmek istiyorlar. İki çizgi var: Biri Güney'deki ABD'nin desteklediği ulus-devlet anlayışıdır; bunu Güney'de olgunlaştırıp tüm Kürtlere ihraç edecekler. İkinci çizgi de bizim geliştirdiğimiz demokratik konfederalizmdir. Türk Devleti PKK'yi bitirdiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bu siyasetle hem Türk Devletini hem de PKK'yi kontrol altına almak istiyorlar.

Bu operasyonlar tuzaktır. Türkiye bunu görmüyor mu? ABD'nin ve AB'nin yaklaşımı çözüm değildir. Çözüm ABD'de değil, bizdedir. Biz ancak kendi çözümlerimizi tartışarak bir yere varabiliriz. Türkiye'de bir devlet kuruldu. Fakat Türk halkının devlete yatkınlığı var, Kürt halkının ise geçmişten beri bir devlet olmaktan çok özgürlüğe ve demokrasiye yatkınlığından söz edebiliriz. Kürtlerin demokratikleşme duruşları devleti demokratikleştirebilirse, Türkiye Cumhuriyeti bizim Demokratik Cumhuriyet çizgimize

gelmiş olacak. Bu, Demokratik Cumhuriyetin kuruluşudur. Bu bir devlet, bir demokrasi demektir. Eğer buna gelinmezse ya da aksi durumda Kürtler kendi demokrasilerini Diyarbakır merkezli hayata geçirirler. Demokratik Özerk Özgür Kürdistan! Burada bir devletten söz etmiyorum. Bir devlet, iki demokrasi. Diğerinin merkezi İstanbul mu olur, İzmir mi olur, bilmiyorum. Ama biri Diyarbakır merkezli, iki demokrasi, tek devlet. Devletin çözüm olmadığını düşünüyorum. Bir devlet, bir demokrasi ya da iki demokrasi, bir devlet; ama tercihimiz bir devlet, bir demokrasidir.

Ben ulus-devlet anlayışının çözüm olmadığını uzun bir süredir söylüyorum. Bana göre ulus-devlet eşittir faşizmdir. Savunmamda PKK'nin de bu anlayışı stratejik olarak aştığını anlatmıştım. Ulus-devletler karşılıklı çatışmayı doğurur. Türkiye solu da bunu halen anlamış değil. İşte El Fetih ve Hamas'ın durumu da ortada. Onlar da ulus-devlet anlayışının getirdiği çıkmazdadırlar. Benim daha önce çözüm olarak sunduğum sistem, Demokratik Ortadoğu ve Demokratik Türkiye'yi öngörüyor. Kürt sorunu olan devletlerin kendi mevcut sınırları içerisinde demokratik yollarla sorunu çözmelerini öngörür. Türkiye'deki ulus-devlet anlayışı Kürt sorununun bugünkü noktaya gelmesine neden olmuştur. Bu sert ulus-devlet anlayışının esnetilmesi gerekiyor. Ulus-devletin en büyük uygulayıcıları olan Fransa ve Almanya bu anlayışı terk ediyorlar. Avrupa Birliği'nin Ortadoğu koşullarına bir çeşit uyarlanmasıdır. Böyle bir Ortadoğu'da İsrail de barış içinde yaşayabilecektir. Şurası önemlidir: Ulus cumhuriyet konjonktürel, daimi olan ise cumhuriyettir. Bu nedenle cumhuriyetin demokratikleştirilmesi gerekir. Eğer bir çözüm aranıyorsa, bir toplumsal barış sağlanacaksa, cumhuriyet demokratikleşecekse, biz bunların hepsine hazırız.

AKP bundan böyle güdümlü demokrasiyi geliştirecek. Yani her şeyi bir devlet düzenlemesi etrafında yapmaya çalışacak. Demokrasinin tanımı olan, devlet müdahalesi olmadan toplumda kendiliğinden bir gelişme varsa bunu engelleyecekler. Türkiye'de CHP ve MHP, devlet bürokrasisinin bir kesimini yd yanına alarak, faşizme varan bir ulus-devletçilik geliştiriyorlar. Kürtleri tamamen dışlayan, Kürtlere hiç yer vermeyen bir duruşları var. AKP ise İslam'ı kullanarak işbirlikçi Kürtlerle, işte bu yukarıda bahsettiğim Kürtlerle, siyasal İslam'ı geliştirerek cumhuriyeti bugünkü haline getirdi. CHP'nin ülkücülerden daha koyu faşizan ulus-devleti savunan Kızılelmacı çizgisiyle AKP'nin siyasal İslam çizgisi arasında tercihe zorlanıyoruz. Sadece Kürtler için söylemiyorum. Bu iki çizginin dışında Demokratik Cumhuriyet'in benim çizgim olduğunu belirtiyorum. Türkiye iki çizgi -AKP ve CHP çizgileri- arasında seçim yapmak zorunda değil. Demokratik Cumhuriyet seçeneğinin yeniden ciddi biçimde tartışmaya açılmasını istiyorum. Demokratik Cumhuriyet üniter yapıyla da,

sınırlarla da çelişmiyor. Otoriter cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçişi sağlamak gerekiyor. Benim söylediğim de otoriter cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçiştir.

Diyalog yolunu açmaya çalışın. Her iki tarafı da diyaloga getirmeye çalışın. PKK ile gidip görüşünler; kabul ettiği ölçüde hükümetle de, devletle de bunu sürekli görüşünler. Ben tekrar ediyorum, devletin sorumlu kurumları var. MİT'e de söylüyorum; bildiklerini Türkiye kamuoyuna daha fazla açıklasınlar. Hükümete tekrar söylüyorum: Eğer benim fikrimi sorarlarsa, daha önce de belirtmiştim, siz toplum olarak, birey olarak benim haklarımı tanırsanız, bana saygılı olursanız benim silaha ihtiyacım olmaz. Eğer bu konuda hükümet cesaretli adımlar atarsa, demokratik özerklik dediğim çerçevede üzerime düşeni yerine getirmeye hazırım. Buna gücüm de var. Sonuna kadar savaş olmaz; bu, yıkım getirir. Ne Türklere ne Kürtlere bir yararı olmaz. Herkes bunu görmelidir.

Kürtler demokratik tavırlarını göstermelidirler. Her yerde demokratik örgütlenmelerini güçlendirerek dayanışma içinde cevap olmalıdırlar. Yarın sizi parlamentodan atabilirler, belediyelerden dışlayabilirler. Ama o zaman bile bulunduğunuz kentlerde demokratik temelde örgütlerinizi kurarak tavrınızı ve mücadelenizi sürdürmelisiniz, bunun araçlarını yaratmalısınız.

Operasyonlarla PKK'yi bitireceklerini söylüyorlardı. Ama PKK her zamankinden daha güçlüdür. En güçlü dönemini yaşıyor. Sanırım katılımlar eskiye oranla daha fazladır. Deneyimli kadroları da hala görevlerinin başındalar, deneyimli kadrolarından kayıpları yok.

Bu dönem büyük tehlikeler kadar büyük fırsatların da yaratılabileceği bir dönemdir. Her ne kadar büyük riskler söz konusuysa da, eğer doğru mücadele edilirse, halklar lehine büyük kazanımların da imkân dahilinde olduğuna inanıyorum. ABD'nin bu operasyonlara destek vermesini doğru değerlendirmek gerekiyor. ABD bununla Türkiye'yi Ortadoğu'da kördüğüm haline getiriyor, etkisiz hale getiriyor. Bu operasyonlarla PKK'yi bitiremeyeceklerini biliyorlar. PKK'yi etkisizleştirmek istiyorlar. Herkes PKK'yi zayıf düşürüp kullanmak istiyor, PKK'yi teslim almak istiyor. PKK muazzam bir güçtür. Kimse beni PKK'nin tasfiyesine alet edemez, buradaki konumumu bu amaçla kullanamaz.

Talabani her ne kadar kamuoyu önünde böyle olmadığını söylese de, zayıflatılmış ve kendisine teslim edilmiş bir PKK onun hayal edemeyeceği bir servettir. Bunu KDP de ister. YNK'nin arkasında ta en başından beri İngiltere vardı. ABD, İngiltere'nin politikalarını güdüyor. KDP ise bölgede İsrail desteklidir. İsrail desteklediği müddetçe KDP var olacaktır. PKK ise bağımsız duruyor.

Türkiye PKK'yi KDP'den koparmaya çalışacak. Hayır, PKK KDP'den kopmaz. PKK, KDP ve YNK ile ortak bir ulusal cephe anlayışını güdecektir. YNK ve KDP de PKK'yi bırakmaz. Türkiye'nin bunu anlaması gerekir. Türkiye, Güney Kürdistan ile Talabani ve Barzani ile ilişkisini düzeltse bile Kürtler arası çatışma olmaz. Kürtler arasında genel olarak ulusal bilinç gelişmiş ve halk, Kürtlerin kendi aralarında çatışmalarına izin vermez. İstense bile bu yapılamaz. PKK önemli bir güçtür. PKK etrafında, İran, Suriye, Türkiye, Irak'ta önemli bir güç oluşmuş. Türkiye, Güney'den PKK ile çatışmasını istiyor. Bunu boşuna istiyor, bu hiçbir zaman gerçekleşmez. Türkiye bunun gerçekleşmeyeceğini aslında biliyor. Ama yine de bilerek istiyor. Türkiye de artık bunu bilmeli, Talabani-Barzani PKK ile çatışmaz, PKK de onlarla çatışmaz. Hatta halkın eline silah verseler bile, halk kendi çocuklarının silah alıp PKK ile çatışmasına izin vermez. Bu güçlere imkân sunsalar da, onlar PKK'ye karşı savaşmaz.

Eğer PKK'yi demokratik sistemin içine çekmek istiyorlarsa Kürtleri de tanımalıdırlar. Böylesi bir durumda biz de yardımcı oluruz. Yok, eğer Kürtleri tanımayacaklarsa, haklarını vermeyeceklerse PKK de direnecektir. Savaş gelişirse, PKK de farklı yollara başvurabilir: Bir, Talabani'nin geliştirdiği Kürt-Şia ittifakına yönelir; iki, Barzani ile beraber ABD ve İsrail ittifaklarına yönelir; üç, bağımsız kalabilir. Buna kendileri karar verirler.

Bu çözümsüzlük ve tıkanıklık ciddi bir sorundur. Ben bütün Türkiye demokratlarını, aydınlarını –sağ, sol ayrımı yapmıyorum- buna karşı somut bir duruş geliştirmeye çağırıyorum. Bu önümüzdeki süreç doğru değerlendirilmelidir. Yoksa gelişebilecek süreçten ben sorumlu değilim ve olası gelişmelerden herkes sorumlu olacaktır. Kürt sorununun çözümünde burada beni muhatap almak ya da PKK'yi doğrudan muhatap almak konusunda, arabuluculuk konusunda bir sorun yaşanıyor. Ben somut bir öneri sunuyorum: Bu tıkanıklığın aşılması gerekiyor, bu iki ayın doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Hemen bir Akil Adamlar Komisyonu kurulmalıdır! Bu akil adamların kimlerden oluşacağı çok önemlidir. Ben sadece biz seçelim, bizim seçtiğimiz insanlardan oluşsun demiyorum. Devletin de seçeceği kişilerden oluşan bir komisyon olur. Örneğin İlder Türkmen olabilir. Bunu örnek olması için söylüyorum. Neden İlder Türkmen'i örnek olarak veriyorum? Çünkü İlder Türkmen bu devlete hizmet etmiş biridir, devleti de, bizi de iyi tanıyor.

Demokratik ilkeler çerçevesinde taraflar arasında görüşmeler yapabilirler. Onların belirleyeceği esaslar çerçevesinde silahları bırakılabilir. Bu komisyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde gerekli adımlar atılır. Bu yeni bir şey değil, aslında dünyada kullanılan bir yöntemdir. İrlanda'da, Kosova'da, Güney Afrika'da Akil Adamlar Komisyonuyla sorunun

çözümüne gittiler. Bu komisyona AB'den doğru da, Aahtisari gibi, ki özellikle onu öneriyorum, insanlar bulunmalı. Bunlar gelip burada benimle de görüşürler. Bir çözüm önerisi olarak bunun bilinmesini istiyorum.

Böylesi bir gelişme Ortadoğu'da da demokratikleşme yönünde dev bir adımdır. Ben Ortadoğu'nun sorunlarının çözümünde demokratik konfederasyonu öneriyorum. Ortadoğu Demokratik Konfederasyonu bir hayal değildir. Ortadoğu'nun mevcut sorunlarını çözecek bir sistemdir. Birleşmiş Milletler bu haliyle tıkanmış durumda. Bunun yerine Demokratik Uluslar Konfederasyonu'nu öneriyorum.

Türkiye İçin Demokratik Cumhuriyeti, Kürtler İçin Demokratik Özerkliği Öneriyorum

Bugün onlarca din, dil ve etnisitenin yaşadığı Ortadoğu coğrafyasında ulus-devlet yaşanan sorunlara cevap olamıyor, tersine sorunları derinleştiriyor. Ortadoğu'daki ulus-devlet sayısı çoğalsa dahi sorunlara çözüm olmayacaktır. Aynı şekilde ulus-devlet sayısının azaltılması da çözüm getirmez. Bugün Irak'ta üç devlet de kurulsaydı, sorun çözülmüş olmayacaktır.

Kerkük kentini ele alalım: Kerkük onlarca dil, kültür ve dinin bir arada yaşadığı bir kenttir. Ulus-devlete hâkim olan etnisite diğerlerini yok etmeye çalışacak, diğerleri de kendilerini savunacaklar ve ortaya yeni Kudüs'ler çıkacaktır. Tüm bunların önüne geçmek için KCK sistemini önermiştim. KCK sivil bir örgütlenmedir. Elli tane sivil kurum bir araya gelip bir temsiliyete kavuştuğu zaman, bu benim için KCK'dir. KCK sivil toplum örgütlenmesinin koordinasyonudur. Türkçede sivil toplum konfederalizmi ya da demokratik toplumlar konfederasyonu olarak kavramsallaştırılabilir.

KCK, altını çizerek belirtiyorum ki, bir devlet yapılanması değildir. Demokratik otorite ve demokratik yönetim anlamına gelir. KCK sistemi, demokratik toplumsal diyalektik bir sistemdir. Kürtler buldukları her parçada, o devletlerle demokratik bir diyalog ve yöntem geliştirirler. Bunlar birbirlerinin karşısı gibi ak ve kara değildir. Ben Sovyet sosyalizmini bu açıdan eleştiriyorum. Çünkü Sovyet sosyalizminde her şeyi ak ve kara görme anlayışı hakimdi. Fakat benim öngördüğüm toplumsal diyalektikte, örneğin Kürtler ve buldukları devletler birbirlerinin yanında yaşarlar, birbirleriyle mücadele ederler, fakat birbirlerini ak ve kara gibi görüp imha etmezler. Özellikle Kürtler demokratik ulus anlayışıyla mücadele yürütürler.

Bu nedenle KCK tüm Kürtleri temsil eder ve her parçada Kürtler adına politika üretir. KCK İran'la, Suriye'yle, Türkiye'yle, hatta Irak' la Kürtler adına görüşmeler yapabilir ve onlarla demokratik diyalogu geliştirir. Bu örgüt kimsenin örgütü değil, tüm Kürtlerindir. Böyle bir örgütlenme gerçekleşirse, bu örgütlenme Kürtler adına herkesle görüşebilir. Kürtler bu sistem altında bir araya gelebilmelidirler. Bütün Kürt partileri, örgütleri ve Kürdistan'da sözü geçen siyasi şahsiyetler bu sistemde bir araya gelerek hem kendi iç sorunlarına çözüm bulabilmeli, hem de bir diplomasi bürosu oluşturularak belirlenecek bir Kürt ulusal politikası çerçevesinde bölge devletleri ve uluslararası güçlerle görüşmeler yapabilmelidirler.

KCK sistemini her yer için öneriyorum. Bu sistem devleti hedefleyen bir sistem değildir. Her ülke kendi sorununu kendi sınırları içerisinde çözebilir. Gevşek yapılı bir örgütlenmedir. AB'nin Ortadoğu'ya uyarlanmasıdır. Bütün kimliklerin, dinsel, dilsel ve etnik kimliklerden oluşan grupların kendilerini demokratik bir şekilde ifade ettiği, üstte de bütün bu grupların temsil edildiği bir üst çatıdır. Bu sistem klasik vatandaşlık anlayışını eleştirir ve aşar. Birey yerine grupları baz alır. Kürtler dört parçada mevcut sınırlara dokunulmadan, buldukları ülkedeki halklarla birlikte özgünlükleri tanınmak koşuluyla birlik oluşturabilirler. Bu sistem Ortadoğu'nun içinde bulunduğu krizi aşmaya yönelik yegâne sistemdir. Aksi takdirde Ortadoğu'da Lübnan, İsrail-Filistin çatışmaları, Irak, Kürt-Türk, Kürt-Fars çatışmaları yaygınlaşarak devam edecektir.

Ben Türkiye için ise demokratik cumhuriyeti öneriyorum. Ben kanlı çözümü değil, demokratik siyasi çözümü geliştiriyorum. Bunun için demokratik siyaset önemlidir diyorum. Demokratik özerklik de demokratik siyaset, demokratik toplum ve demokratik cumhuriyete dayanır. Benim KCK dediğim sistem bunun Kürtlere uyarlanmış şeklidir. Ne ulusalcı faşist politikalar ne de siyasal İslam Kürt sorununu çözemez. Bu konuda getirdikleri hiçbir proje de yoktur. Demokratik özerklik olabilecek en makul ve uygulanabilir yegâne çözümdür. Federasyonun da bir çözüm olamayacağını biliyorum.

Bizim önerimiz aslında demokratik cumhuriyettir. Demokrasi cumhuriyetle çelişmez, cumhuriyet demokrasinin devlet biçimidir. Demokrasi olmadan cumhuriyet ne sorunlarını çözebilir, ne de devamlılık arz eder. Şimdi de benim önerdiğim demokratik özerklik, o dönem hayata geçirilemeyen cumhuriyetin demokratikleşmesinin tamamlanması anlamına gelmektedir. Ben ne ulusalcı faşist çizgiden, ne de İslami faşist çizgiden yanayım.

Üç Cumhuriyet var: Birincisi, askeri-sivil bürokratik cumhuriyettir. Bu cumhuriyet Türkiye'nin kuruluşundan sonra CHP ile ifadesini bulmuştur. Ulusalcılar bunun içinde değerlendirilebilir. İkincisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan, Demokrat Parti

ile devam eden ve bugün AKP’de somutlaşan cumhuriyettir. Liberal muhafazakâr bir anlayışa sahiptir. Üçüncüsü ise, Kürt ve Türk halklarının ve ezilenlerin cumhuriyeti olan Demokratik Cumhuriyet’tir. Olması gereken cumhuriyettir. Fakat bu kesimin cumhuriyeti henüz yoktur.

Bunun hayata geçirilmesi için iki önerim vardı: Birincisi, Demokratik Cumhuriyet Konferansı’dır ve Ankara merkezli olmalıdır. 700–800 kişiyle yapılacak, aydınları, sanatçıları, her kesimi kapsayacak bir konferanstır. Kürtler, demokratik sol ve toplumun bütün birimleri burada bir araya gelmelidir. Bu aynı zamanda bir çatı olabilir. İkincisi, Demokratik Toplum Kongresi’dir. Bu, Diyarbakır merkezli bir kongre olacaktır. Delege usulüyle 400 kişi katılabilir. Bunun içinde gerçekten çalışacak inançlı insanların olması gerekir.

Devletten beklememeniz gerekiyor. Bu böyle olmaz, bu kolaylıktır. Devlet yüzde on’una izin verir, yüzde doksan’ını çalışarak ve örgütleyerek sizin yapmanız gerekir. Bu yasalar ve anayasa konusunda da böyledir. Devlet yasalarla yüzde onunu bile verse yeter. Gerisini sizin çalışarak hayata geçirmeniz gerekiyor. On yıldır ne yapıyorsunuz? On yıldır her konuda halkı örgütleyip güçlü bir örgütlülük yaratsaydınız, şu anda daha güçlü müzakere edecek duruma gelmiş olurdunuz. Aklınıza gelebilecek her alanda örgütlenmeniz lazım. Tarım ve ekonomi kooperatifleri kurulabilir, çevre sorunu konusunda dernekler kurulabilir, kadın sorunuyla ilgili sivil toplum örgütleri kurulabilir. Kürt kültürünü, dilini geliştirme konusunda dernekler kurulabilir, çalışmalar yapılabilir. Artık Kürt ve Kürdistan kelimelerinin yasak olmaması gerekir. Demokratik özerklik böyle her alanda örgütlenerek hayata geçirilebilir.

Ben Kürtler için de Demokratik Medeniyet Uzlaşısı diyorum. Evet, bazı kültürler zaman zaman çatışma halinde olabilirler, ancak bu tez olarak doğru değil. Sadece İslam-Batı şeklinde de ele alınamaz. Kültürler, medeniyetler uzlaşabilir, ben medeniyetler uzlaşısı diyorum. Ben ülke sınırlarını kabul ediyorum. Ben ulus-devleti aştım. Devletin halkın hizmetine sunulmasını ve demokratikleşmesini ve bu yönde evrilmesi gerektiğini savunuyorum, devleti yeniden tanımlıyorum. Sahte vatan kavramından bahsetmiyorum, ülke kavramını kullanıyorum. Bağımsızlık kavramı çok değişti. Artık hiçbir ülke tam olarak bağımsız değildir. Ülkelerin ilişki düzeyleri tarzları çok değişti, bundan dolayı Özgür Kürdistan demek daha doğru olur, dört parça için Özgür Kürdistan diyorum.

99’dan bu yana Demokratik Cumhuriyet’e ilişkin bütün söylediklerimi Demokratik Cumhuriyete Doğru ismi ile bir kitap haline getirilebilir. Özgür Kürdistan için de bu güne

kadar söylediklerimden yararlanarak Özgür Kürdistan isimli bir kitap haline getirirsiniz. Yani iki kitap istiyorum.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bütün kültürlerin demokratik bir şekilde varlığını ve kendini ifade etmesini kabul eder.” Bu cümleyi anayasaya koysunlar, iki ay içinde PKK silahı bırakır, gizli örgütlenmeler de biter. Ondan sonraki aşama demokratik yasalarla düzenlenir. Bütün bu sıkışmışlığı açacak somut çözüm önerisini ben yapıyorum. Ortadoğu için de demokratik komünalizmi bir model olarak önerdim. Ben komünal demokratım. Komünal demokrasi grup demokrasisidir, grupların temsil edildiği demokrasidir. Komünal demokratiğin içerisinde toplumun her ögesi var, içinde birey de var. Aslında önerdiğim bu sistem evrensel bir sistemdir. ABD'nin dayatmasına karşı alternatif bu sistem olabilir. Ben KCK sistemini en makul ve tek çözüm yolu olduğunu bildiğim için geliştirdim. Kongra Neteweya Gel'i bu bağlamda önermişim. Bunu tüm Kürdistanlılara ve Türkiye'ye öneriyorum. Aksi takdirde Türkiye parçalanmaya gidecek. Bugün gelinen noktada da demokratik cumhuriyet tek çıkış yoludur.

Bizim çözüm olarak öngördüğümüz şey öz olarak şudur: Kürtler yaşadıkları ülkelerin sınırlarına dokunmadan bütünlük içerisinde kültürel haklarına sahip olacaklardır. Kendi kültür ve dillerine göre kendilerini ifade edebileceklerdir. Siyasal olarak örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılacaktır. Kürtler, Çerkezler ve diğer grupların kendi sorunlarını çözme, kamuoyunun gündemine getirme amaçlı komünleri olur. Bunun dışında çevre sorunları için, cinsiyet sorunları için komünler oluşturulabilir. Ve en üstte de bütün bunların yer aldığı bir konfederasyon olur.

Türkiye’de Demokratik Seçeneğin Netleştirilmesi Gerekir

Türkiye’de güçlü bir demokratik seçeneğe ihtiyaç vardır. Bu temelde benim çözüm önerim, anti-tekel, anti-hegemonik, barışçıl ve demokratik temelde gelişecek, toplumun her kesiminin, küçük ölçekli işyeri temsilcilerinin dahi içinde yer alacağı demokratik siyasettir. Aynı çatı altında barış ve demokrasi temelinde bir araya gelinmesidir. Buna koalisyon mu dersiniz, ittifak mı dersiniz, bu çok önemli değil. Önemli olan demokratik çözümün gelişmesidir. Demokratik çözüm, demokratik siyasetin öğrenilmesiyle gerçekleşir. Ben bu nedenle derhal Hakkâri’den Edirne’ye kadar her yerde demokratik siyaset akademilerinin kurulması gerektiğini söylemişim. Demokratik siyaset akademisiyle birlikte bireyin demokratikleşmesini, bireyin demokratikleşmesi de toplumun demokratikleşmesini getirecektir.

Demokratik seçeneğin netleştirilmesi gerekir. Bunun için çatı partisi çalışmaları hızlanmalı. Türkiyeli tüm çevrelerin kendisini içinde temsil edeceği bir yapı şeklinde olmalı. Ben daha önce Brüksel, Belçika’da Demokratik Uluslar Konfederasyonu demiştim. Ben yine Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi demiştim. Bu tür çalışmalar demokratik duruşun gelişmesi ve benim düşüncelerimin, savunmalarımın konuşulup tartışılması için önemlidir. Bu konfederasyon, İstanbul’da da olabilir veya hem İstanbul hem Brüksel’de olabilir. Bu konfederasyonlar, içlerini doldurabilirler. Bu çalışmalar benim savunmalarımın pratiğe geçirilmesidir. Savunmalarımdan herkes faydalanabilir, devlet de faydalanabilir, Avrupa da faydalanabilir. İran, Irak ve Suriye’de demokratik mücadelelerini geliştirerek güçlendirmeliler. Türkiye’de benim düşüncelerimin, savunmalarımın yer aldığı Demokratik Uygurluk isminde bir dergi çıkabilir. Dergi dört ayda bir de olabilir. Ama önemli olan benim düşüncelerimin, görüşlerimin insanlara anlatılması ve ulaştırılmasıdır.

Çatı partisine engel olanlar kuşkulu kişilerdir. Çatı partisine özgünlüklerini koruyarak gelebilirler. Ben kendilerini feshetsinler gelsinler demiyorum. Herkes kendi özgünlüğünü koruyarak gelebilir; partilerini, derneklerini olduğu gibi koruyarak gelebilirler. Önemli olan demokrasi ve barış için ortak bir tavırla mücadele etmektir. Demokrasi ve barışın gelişmesi sol aydın ve yazar çevreler için bir görevdir. Topluma azıcık da olsa saygıları varsa bunun için mücadele etmeliler. Çatı partisi olmasa bile Demokratik Koordinasyon Kurulu olarak da çalışmalarını yürütebilirler. İsim çok önemli değil, önemli olan içerik ve mücadele etmektir.

Bu çatı partisi her şehirde ortak propaganda, ortak çalışma, ortak toplantı yapabilir. Kent Meclisleri oluşturabilirler. Geçen sekiz yıllık süre iyi değerlendirilseydi, şimdi çok daha iyi bir konuma gelinmiş olurdu. Akademileri de bu amaçla önermiştim. Kadınlar için Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi önermiştim. Gençlik için, diğerleri için de önermiştim. Bütün bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Akademilerde sürekli bir araya gelip tartışınlar, hiçbir şey olmazsa bile zihinleri açılır. Siyasetçiler buralardan çıkar. Akademi eğitimi normal devlet okullarındaki eğitime benzemez. Açık toplum denilen olay da budur.

Türkiye’de Demokratik Cumhuriyet Kongresi etrafında barış için bir hareket geliştirilebilir. Anti-tekelleme, demokrasi ve barış ilkeleri etrafında bir hareket gelişebilir. Türkiye’deki Sol Hareketi küresel sermayenin kuşatmasını çözemiyor, emekçilerin sorunlarını çözemiyor. Demokratik Cumhuriyet Kongresi etrafında sol, demokrat çevreler, aydınlar, geniş çevreler yer alırlarsa Türkiye’deki işsizlik azalır, maaş artarlar, barış gelişir, Türkiye’de zulüm durur. Ben biter demiyorum, hepsi çözülür demiyorum, ama bunlar yüzde

onu aşip yüzde yirmi oy alırsa zulmü beş kattan iki kata indirir. Bunlar, bu hareket, programatik bir çerçeve belirleseler ve ona göre de çalışırsa, Kürt sorunu genelde Türkiye sorunu çözümünde mesafe alınır. Türkiye’de demokrasi de barış da gelişir.

Ben iki siyaseti önermiştim. Biri Ankara’da demokratik güçlerin, her kesimin içinde yer alabileceği bir siyaset tarzıdır. İkincisi de Diyarbakır’daki siyaset örgütlenmesidir. Benim çözüm paradigmam dört ayaktan oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler Hareketi.

Bunların birincisi olan Demokratik Siyaset Akademisini açıklıyorum: Ben iki Akademi önermiştim: Birincisi Diyarbakır’da Demokratik Siyaset Akademisi, Urfa’da da Demokratik Siyaset ve İlahiyat Akademisi. Urfa peygamberler diyarıdır. Biliyorum, Urfa halkı inançlıdır, din doğru öğrenilmelidir. Bunun için bir İlahiyat Akademisi öneriyorum. Zaten üniversitelerimiz yok. Üniversiteler bu işi yapmıyor. Din nedir? Gerçek din(ler) araştırılsın. Günümüze kadar kaç peygamber gelmiş, nerelere gelmiş, bunlar araştırılmalıdır. Ben de dini ta Hz. İbrahim’den alıp günümüze kadar getiriyorum, çözümlene yapıyorum, araştırıyorum.

Akademi için büyük bir yer gerekmez, ağaçlı küçük bir bahçe bile yetebilir. Buradan yetişecek insanların zihnini demokratikleştirmek gerekiyor. Her şeyden önce bir şeyi zihinde bitirmek lazım. Beyin vücudu idare ediyor. Bir şeyi zihinde bitiremezsen, vücudunda cinselliği dahi idare edemezsin. Bundan dolayı önce demokratik kültürü zihinlerde yerleştirmek gerekiyor. Ortadoğu’da eksik olan demokratik kültürdür. Avrupa’nın ileri gitmesinin sebebi budur. Bunlarda muazzam bir tecrübe vardır.

Dersim için demokratik siyaset için çalışmalar yürütülebilir. Hemen ismini koyarak belirtiyorum: Alevi kültürü için Dersim’de Demokratik Siyaset ve Alevi Kültürü Akademisi kurulabilir. Alevilik konusunda da hemen şunu belirteyim: Aleviliği bu kadar dejenere edeceklerine, bu kadar bölüp parçalara ayıracaklarına Aleviliği doğru dürüst araştırabilirler. Bu konuda çalışmalar yapılabilir.

Genelde siyaset, özelde ise demokratik siyasetin yapılabilmesi için siyaset akademilerinin kurulması şarttır. Her yerde Orhan Doğan Demokratik Siyaset Akademisi açılmalıdır. Bu akademilerde halk, demokratik siyaset konusunda eğitilmelidir. Demokrasinin gelişmesini, demokratik siyasetin güçlenmesini istiyorlarsa bu okullar şart. Bu akademiler herkes için gereklidir. Benden ziyade herkes için, sizin için gereklidir. Gençler için gereklidir, kadınlar için gereklidir. Siz siyaseti bilmezseniz, bu oyunları nasıl anlayabilirsiniz. Ben aydınlanmış bir insanım, en azından bilimi biliyorum. Siz daha çok gençsiniz; bunları

bilmezseniz, farkına varmadan sizi bitirirler, geleceğinizi karartırlar. Siyaset felsefesini anlayabilmeniz için bu okul şarttır. Sekiz yıl önce bir görüşmede 2000’de siyaset akademisini önermiştim. Ben o zaman onlara da kızmıştım. Eğer gelişmek istiyorsanız, başarılı olunmak isteniyorsa, bunu açmanız şart demiştim. Ben, siyaseti, siyaset felsefesini biliyorum, bu nedenle bu kadar güçlü durabildim. Her şeyi benden bekliyorsunuz. Siz de beni anlamıyorsunuz, çok uyanık, dikkatli olmak zorundasınız, çok zeki hareket etmelisiniz. Düşüncelerim halkla iyi paylaşılmalı, halka iyi anlatılmalı.

Güçlü durabilmek ve başarılı olabilmek için siyaset felsefesini bilmeniz, iyi anlamanız gerekiyor. Ben boşuna bunları önermiyorum. Eğer bunları yapmıyorlarsa beni kandırıyolar demektir. Aslında beni değil, kendilerini kandırıyolar; beni kimse kandıramaz, ben çocuk değilim, iyi tanıyorum. Yapamıyorlarsa kendilerini ve halkı kandırıyolar demektir. Ben halkın kandırılmasını kabul etmem ve buna izin vermem. Devlet bile artık beni ciddiye alıyor, bunlar beni ciddiye almıyorlar mı? Kimseyi kandırmasınlar. Diğer partilerin bile MHP’nin, CHP’nin, AKP’nin siyaset okulları var. Bu yasal bir şeydir. DTP de bunu geliştirmeli. Demokratik siyaset, savaşın önüne geçmek, demokratik bir çözüm için gerekiyor. Herkes demokratik siyaseti iyi öğrenmelidir, iyi anlamalıdır. Demokratik bir çözümün yolu, Kürt-Türk savaşının önüne geçmenin yolu siyaset sanatını doğru icra etmekten geçer. Demokratik siyaset değil de savaş mı istiyorlar? Zaten beş yüz bin kişilik bir orduyu Kürtlerin üzerine sürüyorlar. Ben hayatımın geri kalanını cezaevinde geçiririm, bu benim için sorun değil. Zaten önemli olan fikirlerimdir, hatta ölümüm daha da güçlendirebilir. Bu oyunların önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Kürtleri kandıramazlar. Yalçın Küçük, “Apo siyaseti biliyor ama parası yok” diyor. Doğrudur, benim param yok, ama benim onurum var, benim arkamda Kürt halkının onuru var, milyonlarca Kürt halkı var. Kimin kazanacağını, paranın mı, onurun mu kazanacağını göreceğiz, bakalım ben mi kazanacağım, onlar mı kazanacak?

Paradigmanın ikinci ayağını Kent Konseyleri oluşturuyor. Bunu hemen hayata geçirmeleri barış için önemli olacaktır. Sadece Kürtler için değil, Türkiye şehirlerinde Kent Konseyleri, Kent Meclisleri çok hızlı bir şekilde oluşturulursa iyi olur. Sayısı iki yüz mü, üç yüz mü olur, bilmiyorum; kentin büyüklüğüne göre kendileri belirlerler. Her çevreden, her kesimden insanı kapsamalı. Bir nevi kentin vicdanı ve aklı olur. Bu meclisler aynı zamanda demokratik temelde Türkiye’nin oluşumuna da katkı sunar.

Eğer tabandan bir demokratik komünalizm örgütlenmesi gerçekleştirilebilirse başarı sağlanabilir. Yerel seçimlerde kaybedilse bile ona alternatif her ilde Kent Meclisleri kalabilir.

Kent meclislerinde her kesimden insan kendisini ifade edebilir. Bu şehir meclislerine Doğru Yol'dan, hatta MHP'den temsilciler de katılabilir. Bunu şunun için söylüyorum: Örneğin Batı şehirlerinde Sakarya'da bir gece mi düzenlenecek? Burada içinde Kürt temsilcinin de bulunduğu Şehir Meclisi bu konuda toplumsal barış için bir karar verecek ve toplumsal bir sorun çıkmayacak. Bu meclisler aracılığıyla kentlerin sorunlarının tartışıldığı ortamlar yaratılabilir. Kürt meselesi burada tartışılabilir ve çözüm de buradan çıkacaktır. Bunun gerçekleşmesi, milliyetçiliği keser, milliyetçiliği kırar.

Üçüncüsü, Demokratik Toplum Kongresi'dir. Demokratik Toplum Kongresi yirmi, otuz komisyonla çalışabilir. Komisyonlara uzman kişiler seçilir. Bu komisyonlar sivil toplum tarzıyla çalışabilirler. Bu çalışmalara gönüllü, arzulu, coşkulu kişiler katılmalıdır. Demokratik Cumhuriyet Kongresi çalışmaları yapılmalıdır. Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Cumhuriyet Kongresi paralel ve koordineli çalışmalar yürütebilir.

Şimdi paradigmanın dördüncü ayağını açıklıyorum: Kooperatifler hareketi. Kooperatifler üzerinden toplumun ekonomik ihtiyaçları karşılanır. Kırsal kesimde özellikle tarım komünleri örgütlenmeli. Yani birkaç kişiye ait arazi birleştirilir, burada organik tarım yapılır. 200–300 dönüm arazi birleştirilir. Bunu ben idealist arkadaşlara öneriyorum, kırsal kesime giderek tarım komünlerini hayata geçirebilirler. Daha iyi anlaşılması için söylüyorum: Ben olsam bir arazide tarımcılık yaparak değişik şeyler üretirim, organik tarım yaparım. Bu komünleri geliştirebilirsiniz. Yahudilerin kooperatifçiliği ve tarımcılığı ne kadar iyi anladıklarını ve nasıl örgütlediklerini kibbutz örneklerinde görebilirsiniz. Tarım Yahudilerin en büyük ekonomik kaynaklarıdır. Bunları ifade ediyor olmam anti-Semitist olduğumu göstermez. Ben anti-Semitist değilim.

PKK Kararını, Yöntemini, Eylem Çizgisini Kendisi Belirler

PJAK kendi savunma hattını güçlendirsin, kendini korusun. İran için tehlikeler var. İran Japonyalaşabilir, nükleer tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. PJAK, eğer İran Devleti diyalog yolunu açarsa, demokratik uzlaşma çerçevesinde görüşsün. Ama onlara karşı saldırı olursa da kendilerini sonuna kadar savunacaklardır. PJAK eski tarz PKK gibi savaşmasın. PJAK da PKK gibi muazzam büyüyebilir. PJAK'a İran'dan çığ gibi katılım gerçekleşebilir. Kadrolarını kendileri oluştursunlar. PKK'nin komutanlarının tecrübelerinden yararlanabilirler, ancak esas itibarıyla bağımsız bir örgüttür ve bağımsızlıklarını korusunlar. İran için Demokratik Federalizm Partisi oluşturulabilir. Pasdarlara güvenmesinler. Pasdarların tarzı güvenilmezdir, o konuda uyanık olsunlar.

Güney'deki silahlı güçler Irak'taki halkımızın savunması içindir. PÇDK, demokratik çalışmalarını sürdürmelidir. PÇDK'nin orada silahlı güçleri var. Bu güçlerini korusunlar. KDP ve YNK ile iyi ilişkiler geliştirmeye devam etsinler, onlarla çatışmasınlar, ama bağımsızlıklarını korusunlar, onların paralarına ve silahlarına teslim olmasınlar. PÇDK Irak için Demokratik Federalizm Partisi oluşturabilir. Irak'taki bütün kesimler, bütün dostlar bu çalışmada yer alabilir. Benim burada belirttiğim Demokratik Toplum Projem PÇDK onlar için de geçerlidir, kendi koşullarına bu projeyi uyarlayabilirler. Yine DTP için söylediğim Akademi'yi onlar için de söylüyorum. Çalışmalarını güçlendirip derinleştirebilirler. Kendilerine başarılar diliyorum.

Suriye için de Demokratik Toplum Partisini öneriyorum. Bu çalışmalar dost ve yurtsever çevrelerle görüşülerek örgütlenebilir. Suriye'deki halkımız yalnız bırakılmamalıdır. Oradaki parti iyi örgütlenmelidir. Devlet seçimlere girmelerine olanak tanırorsa girsinler. Aksi takdirde onlar da demokratik hakları için mücadelelerini yükselteceklerdir. Hepsini selamlıyor, mücadelelerinde başarılar diliyorum.

Avrupa'da çalışmalar devam ediyordur. Savunmalarımın uluslararası bir niteliği vardır, tüm alanlar için yararlanabilirler. Brüksel'de Demokratik Uluslar Konfederasyonu veya derneği çalışmaları yürütülebilir. Bu çalışmada tüm kesimler, tüm uluslar kendini ifade edebilir, içinde yer alabilir. Benim ulus kavramım bildiğiniz manada bir ulus kavramı değil, daha geniş bir kavramdır. Ben kadınları da, çevrecileri de ulus olarak değerlendiriyorum, bu oluşumda yer alarak kendilerini ifade edebilirler. Bu konfederasyonda devletleşmeyen uluslar yer alabilir. Bu cemiyetin çalışmalarını yanı sıra yine Brüksel'de Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi kurarak savunmalarımdan yararlanabilirler. Ayrıca çalışmalarım ve benim düşüncelerimin geniş bir çevreye ulaşabilmesi için Demokratik Modernite veya Demokratik Uygarlık isminde bir dergi çıkartabilirler. Bu dergiyi farklı dillerde yayınlatabilirler. Örneğin Arapçaya çevirebilirler, İngilizceye çevirebilirler. Bu dergi üç ayda bir yayınlanabilir.

Kürtler öyle akılsız değiller. Özgürlüğü biliyorlar artık. Ben özgürlük alanındaki boşluğu ve önemi bildiğim için özellikle kadın ve gençlik alanında müthiş bir kişilik yaratımına önem verdim. Bu konuda çok yoğunlaştım. Ve çok önemli bir düzeye ve geri dönülemeyecek bir noktaya geldik. Kürtler artık özgürlüğü bırakmazlar. Bu öyle parayla kıyaslanabilecek bir durum ve kavram değildir.

Gençler paraya, pula, kapitalizme heves etmesinler. Kendilerini bu ilişkilerden kurtarsınlar. Ben bu konuyu savunmalarımda derinliğine açtım, okuyabilirler. Gençler İsrail'deki Kibutzlar benzeri tarım kooperatifleri geliştirsinler. İsraililer uyanıktır. Tarım işini

iyi biliyorlar. İdealist gençler buna benzer şeyleri geliştirebilirler. Bunu kendi kongrelerinde de mesaj halinde okuyabilirler. Gençlik akademisi çok önemlidir. Akademi ciddi ve demokratik olmalı, demokratik ilkeler çerçevesinde çalışmalarını yürütebilirler. Gençlik zaten hareket halindedir. Sürekli eylem yapıyor ve katılıyordur. Siz gençler araştırma yapabilirsiniz. Ben gerçekten gençleri de severim. En çok gençler özgürlük için mücadele etmeliler. Gelecekleri söz konusudur. Gençlere selamlarımı gönderiyorum. Başarılar diliyorum.

Kadın Özgürleşmeden Toplum Özgürleşemez

Ben kadınları kavriyorum. Beni takip ettiklerini biliyorum. Kendilerine güvensinler, kendilerini yeterli görebilirler. Erkeklerden de çok şey ummamak gerekir. Kendini feodal kişilikten, ilişkilerden arındırmamış, kurtaramamış her kişiye, kişilere -bu ben olsam dahi-yaklaşmayın, bu kişilerden uzak durun. Bir erkek kendini bu feodal ilişkilerden, kişilikten arındırılmışsa, sizi anlamaya dayalı, yol arkadaşlığına dayalı kendini geliştirmişse, o erkeği kabul edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Bu sevgiye kimi Peygamber sevgisi, kimi Tanrı sevgisi diyor. Kadın beş bin yıldır köleleştirilmiştir. Yerleşik hiyerarşik düzene geçildiğinden beri kadın köle durumuna getirilmiştir. Kadınların özgürlükleri ellerinden alındı. Ben ilk ve son sömürge ulus kadınlar diyorum. Ben, feminizm konusuna böyle yaklaşıyorum.

Özgürleşmek için felsefeyi bilmek gerekiyor, tarihi bilmek gerekiyor. Beş bin yıldır kadınların tarihen üzeri silinmiştir. Gerçek manada bir avukat, bir hukukçuluk yapmak için de tarihi ve felsefeyi bilmek gerekiyor. Yasalar biliniyor. Ben kadınlara yasalara aykırı davranın demiyorum, ama bunları da gözeterek demokratik duruşu göstermek lazım. Bu konuda demokratik duruşunu göstermeli, demokratik eylemliliklerini geliştirmelidirler. Bu sorunları aşmak kolay değil. Ben hep söylüyorum; kendini yakmak, bu sorunları aşip özgürleşmekten daha kolaydır. Ben bu konuda onlarca kitap yazdım. Kadınları anlamaya, kavramaya çalıştım. Bu konuda ısrarlıyım, bu konuda iddialıyım. Ben erkekler için de söylüyorum; namuslu erkek, birazcık namusu ve onuru varsa kadını anlamaya, dinlemeye çalışır.

Onlarca yıldır mücadele ediyorlar, sonra birbirlerini kaçıyorlar. Görüyorsunuz işte, PKK içerisinden de kaçıp gidenler oldu. Hatta kardeş bile gitti. Onlarca yıl mücadele ediyorlar, sonra canları sıkılıyor, paralı birine kaçıp gidiyorlar. Bunu 'aşk' adına yapıyorlar. Ben kaç zamandır aşka cevap arıyorum. Vardığım sonuç şudur: Aşk eşittir ihanet. Aşk yaşadıklarını zannediyorlar, ama yaşadıkları şey aşk değil. Gerçek aşkı yaşamak o kadar kolay değil. Bu benim de başımdan geçmişti. Sonuçlarını biliyorsunuz, kolay olsaydı ben yaşardım. Aşk yaşadık diye kendilerini kandırıyorlar.

Ben Şam'dayken kızlara da söylüyordum: Ben kendime güveniyorum. Benim özgürlük iddiam, aşk iddiam büyük. Ben gerçek aşkı yaşayabileceğime inanıyorum. Bu konuda yetenekliyim. "Siz de kendinize güveniyor musunuz, bu konuda iddialı mısınız, benim aşk anlayışımı kaldırabilecek misiniz?" diye soruyordum. Ama görüyorum ki, bu konuda yeterli değiller. Bu konuda iddialı olmadıkları için de kaçıp gidiyorlar. İşte onlarca yıl mücadele ediyorlar, sonra sıkılınca paralı birini bulup peşinden gidiyorlar. Ben bunların arkalarından sadece gülüyorum, çünkü kendilerine yapıyorlar, kendi özgürlük iddialarından vazgeçiyorlar.

Erkek fiziki olarak kadından güçlü olabilir, ama kadın kendi meşru savunmasını güçlendirmeli. Ben silah alıp sizi koruyamam ki, her zaman yanınızda olamam. Meşru savunma sadece kadın için değil, herkes için geçerlidir. Ben meşru savunmayı da savunmalarında açtım. Kadınlar kendi savunmalarını yapmalıdırlar. Artık sokakta bile yürüyemiyorsunuz. Evleniyorlar, her gün tecavüze uğruyorlar. Kendinizi koruyamazsınız, bunları anlayamazsanız, avukat olmanız bile yeterli değildir. Erkek isterse bir günde kadının haşatını çıkartabilir. Bunları görüp özgürlük mücadelelerini derinleştirmelidirler. Derinleşme düzeyleri, yoğunlaşmaları iyi; ama önemli olan bu düşündüklerini kendi yaşamlarında hayata geçirebilmeleridir. Bu söylediklerini hayata geçirdikleri oranda özgürlük mücadelesi yolunda ilerleyebileceklerdir.

Kadınlar için Özgür Kadın Demokratik Siyaset Akademisi'ni kursunlar. Bu akademi üzerinden kadın bilincini geliştirerek onlarca kadını eğitmeliler. İlimcilik (bilimcilik), dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik, bu dördünü de tehlikeli görüyorum, bunlardan uzak dursunlar. Cinsiyetçilik temelinde değil, özgürlük temelinde yapacakları çok şey var. Cinsiyetçilik, iktidarcılıktır. Cins temelli her şey iktidardır. Cins kavramının olduğu her yerde iktidar vardır. Cinslerin biyolojik olduğunu söylüyorlar. Hayır, cinsiyet, öğretilen bir şeydir. Ben bunu savunmalarında genişçe açıkladım. Ben savunmalarında milliyetçilik, dincilik ve bilimciliği (pozitivizm) de değerlendiriyorum. Bunlar tehlikeli anlayışlardır. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarını görüyorsunuz; "din odağı olmak" diyorlar. Laisizm, dincilik, milliyetçilik, bilimcilik (pozitivizm) siyasal iktidardır. Türkiye'de hiçbir şey ifade etmiyor, içi boştur.

Dört ideoloji var: Milliyetçilik, dincilik, cinsiyetçilik ve bilimcilik. Bu dört ideoloji de tehlikelidir. Bu dört ideolojide iktidar hırsı var, dördü de iktidarı amaçlamaktadır. İktidarı ele geçirince her şeye sahip olacağını düşünürler. Milliyetçilik adına halklar birbirini boğazlıyor. Menfaatleri uğruna halkları çatıştırıyorlar. Din adına mezhep çatışmaları yaşanıyor. Cinsiyetçilik adına kadın zorla bağımlı hale getiriliyor. Kadına zorla sahip olmakla iktidar

olunmaya çalışılıyor. Kadın iktidarın nesnesi haline getiriliyor. Cinsiyetçilik ideolojisi ile kadın tamamen tahakküm altına alınıyor. Sonucusu olan bilimcilik de çok tehlikelidir. Bilim adına hareket ettiklerini söyleyenlerin yarattıkları tehlikeler ve sonuçlar ortadadır. Bu gidişle dünyanın yok olması için büyük sınıf savaşlarına gerek kalmayacak. Dünyada bilim adına yapılan tahribatlarla dünyanın daha ne kadar yaşayacağı da artık belli değil. On yıl sonra ne tür devasa sorunlarla karşılaşacağımızı bilim adamları bile bilmiyor.

Savunmalarım okunduktan sonra kadınlara ilişkin sorulacak sorular olabilir. Ben Kürtlerin namus kavramının ne demek olduğunu iyi biliyorum. Nasıl bir namus? Bu önemli bir sorudur. Namusları için adam öldürüyorlar, namus için cinayet işliyorlar. Bu cinayetleri din adına, töre adına yapıyorlar. Namusları için yapamayacakları bir şey olmadığını söylüyorlar. Hiç unutmam, annemle küçükken namus üzerine konuşmuştuk. Ben bu konuşmayı hiç unutmam. Ta o zamandan beridir ben namus kavramı üzerine yoğunlaşıyorum. Nasıl bir namus sorusuna cevap arıyorum. Ben bu konuları savunmalarımda da daha derin açtım. Kadın sorununu daha önce de yazmıştım, kadını kavramaya anlamaya çalışan biriyim. Kadınlar bu kavramı çok yoğun tartışmalı. Nasıl bir namus, nasıl bir kadın sorularına cevap aramalı. Kürtlerin namustan ne anladığını ben çok iyi biliyorum. Kürtlerin namus durumu ortadadır. Kürtler üzerinde birçok oyunlar oynanıyor. Bunları iyi görmek gerekiyor. Doğru ve gerçek namus anlayışı, özgürlük için mücadeleden geçer. Bu konuda üç beş kişi doğru bir özgürlük anlayışıyla mücadele etse onlarca kadını arkasından götürecektir. Mücadeleleri güçlenecektir.

Toplanmak, konuşmak yeterli değil, pratik olmayınca, kadınlar eğitilmedikçe, bilinçlenmedikçe, bunlar fazla anlam ifade etmez. Ben bunlar yapılmasın demiyorum, ama önemli olan özgürleşmeye yoğunlaşmaları ve özgürleşmeleridir. Ben daha önce de akademiye söylemiştim. Akademide onlarca kadın eğitilebilir, kadınlar bilinçlendirilebilir. Cezaevinden çıkan arkadaşlar kadınların eğitimleriyle ilgilenebilir. Kadınlar kültür ve sanat faaliyetlerine önem vermeli, kendilerini geliştirmeli, her alanda spor yapmalı, spor takımları kurmalı, kendilerini bedensel olarak güçlendirmeliler. Fiziksel ve ruhsal gelişmeleri önemlidir.

Finans kapitale karşı anti-tekelleşme bir anlayışla örgütlenilebilir. Kadınlar da bu örgütlenme içerisinde yer alabilir, almalıdır. Kadın özgürlüğü çok önemli, kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez. Özgürlük temelinde çalışmalarına devam etsinler. Legal Kürt mücadelesinin geldiği noktada tıkanma falan yaşanmıyor. Sorun bunların kişilikleridir. Kişilik yoktur. Kişilik olsun, bir kişi bile yeter, bana bir kişi bile yeter. Kişilik olduktan sonra üç beş kişi bile

bu işi iyi yürütür, iyi bir yere getirir. Sorun kişilik ve özgürlük sorunudur, özgürlüğe yoğunlaşamama sorunudur. Bu kadınlar için de böyledir.

Toplumumuzdaki evliliklerin yüzde doksan-doksan beşi günlük tecavüz kültürüdür. Marks, “Din afyondur” diyordu, ben de “cinsellik afyondur” diyorum. İşte bazıları, Osman dayanamadı, bir kadın için mücadelesini terk etti. Ş. Sakık da öyleydi. Ben kızlarla bu konuyu çok tartıştım, hatta onları yanıma aldım, aylarca onlarla bu konuyu tartıştım. Daha sonra Şemdin alçağı bunu yanlış yorumladı. Özgürleşme olmadan hiçbir şey olmaz. Buna aşk da diyorlar. Yanlış anlaşılmasın, aşkı küçümsemiyorum. Kaldı ki, aşk büyük bir şeydir, o kadar kolay değildir. Ortaçağda Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi aşk öyküleri ortada. Ferhat kırk yıl boyunca dağı deliyor, yine de aşka kavuşamıyor. Aşk kolay bir şey olsaydı ortaçağda başarılabilirdi.

Kaldı ki aşk şimdi daha da zordur. Medya aşkı daha da ağırlaştırdı. Ben kızlara şunu söylüyorum: Özgürlüğü mü tercih edersiniz, tecavüz kültürünü mü? Kızlara, beyninizi bir erkeğe takarak özgürleşemezsiniz diyorum. Aynı şeyi erkekler için de söylüyorum. Kendinizi bir kadından kurtaramazsanız özgürleşemezsiniz, hiçbir şey elde edemezsiniz, başaramazsınız. Beyinleriniz özgürlüğe odaklanmadığı sürece bunu gerçekleştiremezsiniz.

Basında Ali ve Dicle'nin kaçıp KDP'ye gittiklerine dair haberler çıktı. Önemli değil. Avrupa'nın, dış ülkelerin bu gidişlerle ilgili durumunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Kaçıp gidenler hangi vaatler üzerinden, somut olarak ne için gidiyorlar? KDP'nin, Almanya'nın ve Avrupa ülkelerinin somut vaatleri ne? Somut vaatler para mı, kadın mı? Bunları bilmek istiyorum, somut veriler istiyorum. Bunları iyi araştırmak gerekiyor. Bu konuda Selim Çürükkaya, Sakık'ın durumunu iyi analiz etmek gerekiyor. Bir kadın uğruna, bir erkek uğruna her şeyini bırakıp gidiyorlar. Halkımızın bunları bilmesi gerekiyor. Onlarca yıl mücadele ediyorsun ve bunları yapıyorsun. Bana bağlı olduklarını ifade ediyorlar. Bana bağlılık öyle basit, sıradan eylemlerle olmaz. Onlarca yıllık mücadelelerine denk bir eylemle bunu yapmalılar. Bana bağlılık yürekten olmalı ve beni anlamaktan geçer. Beni anlayıp buna göre siyaset yapmak gerekir. Benden daha kararlı, daha kahraman olanlar da var. Yol arkadaşlığına, anlamaya dayalı sevgi anlamlıdır. Kadınlar bunu başarabilirlerse o zaman kadın olarak da, tanrıça olarak da, aşk ögesi olarak da, insan olarak da sevinebilir.

Halk Savunma Birlikleri Klasik Gerilla Veya Ulusal Kurtuluş Ordusu Değildir

Demokrasiler için diğer önemli bir eylem sorunu da meşru savunma durumunda nasıl davranılacağına ilişkindir. Meşru savunma ancak işgal koşullarında anlam kazanır. Bir halkın

üzerinde işgalci, sömürgeci veya daha değişik baskıcı bir sistem kurulduğunda işgal var demektir. İşgali tek başına yabancı bir güç yapabildiği gibi, bazen yarı yarıya yerli işbirlikçilerle birlikte de yapabilir. Bu durumda savunma görevi ortaya çıkar. Hedef işgali kaldırmak, demokrasiyi kurmaktır. Fakat yabancı olgu devrede olduğundan, savunmaya meşru, ulusal demokratik savunma demek daha doğru bir yaklaşımdır. Bu koşullarda yine ayaklanma ve savaş koşulları doğmuştur. Yine de klasik ulusal kurtuluş savaşı esas alınmaz. Ulusal boyut olsa bile, çağın özellikleri gereği geniş demokratik bütünlükler uğruna savunma savaşı demek daha uygundur. Bu tür ayaklanma ve savaşlar şehir ve kırsal alanda ya tek ya da birlikte gelişebilir.

Ulusal nitelikte bile olsa, tepede ortak hareket eden işgalciler ve işbirlikçilerine karşı halkların da işbirliği içinde demokratik bütünlük için savaşmaları en doğrusudur. Bu durumlarda diğer barışçıl eylem biçimleri de sonuna kadar uygulanmak durumundadır. Meşru savunmayı daha çok halkın demokratikleşmesini desteklemek, geliştirmek ve korumak amacıyla örgütlemek ve yürütmek esas olmalıdır. Hedef olarak baskıcı savaşçı klikleri alırken, demokratik çözüm muhataplarının varlığını da unutmamalıdır. Tüm devleti, ilgili ulusu karşısına almak doğru bir strateji olmaz. Taktik olarak her yabancıyı, işgalci ulus insan ve kurumlarını hedef almak da doğru olamaz. Hedefleri en dar ve sonuç alıcı kılmak, halkın demokratik çözüm olanaklarını artırmak, var oluşunu korumak esas olmalıdır. Meşru savunma hareketi ve örgütlülüğünün işgal ve çözümsüzlükten sorumlu güçleri yürüttükleri haksız savaşın sürdürülmezliği konusunda ikna edinceye ve demokratik çözüm yoluna çekinceye kadar yoğunlaştırılarak sürdürülmesi mevcut krizden çıkmanın temel aracı olabilir.

Olağanüstü durumların dışında normal koşullarda halkların öz savunma sorunu da göz ardı edilemez. Kriz koşullarında genel güvenlik dışında öz güvenlik daha çok önem kazanır. Devletin klasik güvenlik ölçütleri birçok yönüyle halkın güvenlik ihtiyacına cevap veremez. Devlet iktidarının oligarşik ve diktacı güçlerin eline geçmesi, sınırlı hukuk güvencesini de ortadan kaldırır. Devletin güvenlik güçlerinin kendileri güvenlik sorunu haline gelir. Kriz süreçlerindeki birçok ülkede günümüzde yaşanan bu tür güvenlik sorunları karşısında öz savunma kaçınılmaz bir gereksinim haline gelir. Öz savunma güçlerinin kurulması gerekir.

Halk savunma güçlerini devlet karşıtı veya alternatifi bir kuvvet olmaktan ziyade, devletin sağlamadığı, yetersiz kaldığı, hatta nedeni olduğu temel güvenlik ihtiyacını karşılama güçleri olarak değerlendirmek daha doğrudur. Halk savunma birlikleri klasik gerilla veya ulusal kurtuluş ordusu değildir. Halk kurtuluş gerillası veya ulusal kurtuluş ordusu ağırlıklı olarak iktidar ve devlet hedeflidir. İktidar sorununu çözmek isterler. Halk

savunma birliklerinin özel bir devlet ve iktidar hedefi -objektif zorunluluklar dışında- olamaz. Esas görevleri halkın yasal, anayasal haklarının çiğnenmesi doğduğunda ve yargı görevini yapmadığında korumaya çalışmak, demokratikleşme çabalarına güvence olmak, saldırılar karşısında direnmesine öncülük etmek, kültürel ve çevresel varlığını korumak gibi özetlenebilir.

Benim ve Kürt Özgürlük Hareketinin yirmi yıllık savunma anlayışımız, Kürt ve Türk halkı ve bütün Ortadoğu halklarının kardeşliği ve demokratik birliğini sağlamaktır. Kendi özgücümüze, öz irademize dayanıyoruz. PKK'de üç çeşit savunma vardır: Birincisi pasif savunma, yani üzerlerine gelinmediği müddetçe eylem yapmama durumudur. İkincisi, 2004 Haziranı'ndan sonra başlayan aktif savunmadır. Üçüncüsü, 93-95 arasındaki topyekün saldırıya karşı topyekün savunmadır. PKK'nin gücü varsa savaşı. Bunu bilemem. Ben tarihsel ve siyasi sorumluluğum gereği bunları söylüyorum. Yine taraflardan rica ediyorum: Eğer savaş başlayacaksa, uluslararası savaş kurallarına uyacaklarına dair tarafların açıklama yapmasını istiyorum. Gerçi Türkiye Genelkurmayı kendi kurallarını açıklamıştı. Tek bir fert kalmayınca kadar imha edeceğiz diyorlardı. HPG de kendi savaş kurallarını açıklasın. Nasıl bir savaş yürüteceklerini halka bildirmek zorundalar.

Silah bırakmamızı talep ediyorlar. Silah bırakmanın koşulları oluşmamıştır. Silah bırakmanın koşulları oluşursa, Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu gibi bir komisyon kurulur ve bu komisyonun gözetiminde aşamalar ve garantiler mukabilinde silahlarımızı böyle bir komisyona teslim ederiz. Bu komisyonun işlevini görmesi halinde güçlerimizi demokratik devlete entegre ederiz.

Geçmiş dönemin kör savaş oyunlarına düşmemek için kongre güçleri alabildiğine duyarlı olmalıdır; ama haklarının gaspı yetmiyormuş gibi bir de saldırıya uğrarlarsa, her tür savunma hakkı da doğar ve kullanılır. Kürt Federe Devlet güçleri de dahil, tüm devlet güçlerince yasal demokratik kuruluşlarına, siyasi partilerine yasak çıkarılmamalı, serbest çalışmalarına izin verilmeli ve karşılıklı bir ateşkese varılmalıdır. KONGRA GEL güçleri, eğer bu demokratik uzlaşma ve barış yolu tercih edilirse, şüphesiz olumlu tavırlarıyla destekleyici olacaktır. Aksi halde tasfiyeci, imhacı çabalara karşı her parçada ve en uygun yöntemle kendi demokratik duruşunu daha da yükseltecek bir aşamayı sağlayarak yanıt verecektir. KONGRA GEL'in yeni dönem politikaları ve yönetimi bu temelde özeleştirici ve kararlılık sözlerinin gereklerine bağlı kalarak mücadele etmeyi onurlu insan olmanın yegane yolu sayacaklardır. On, onbeş bin, hepsi de silahlı insan. Birazcık onur varsa kendilerini koruyacaklardır.

Beni Sevmek, Saymak; Düşüncemi Anlamak Ve Hayata Geçirmekle Olur

Ben her zaman kendi özgücümüze dayanarak politika yaptım. Benim nasıl politika yaptığımı bilmiyorsunuz. Herkes kendi özgücüne dayanarak politika yapsın. PKK'ye gelenler de bu temelde gelmelidir. Ben kimseye zorla PKK'ye gel, bu işe gir demiyorum ki! Ama geleceklerse de kendine yeterli olmalılar. Sen bir korucunun ekmeğine muhtaçsan, nasıl mücadele edeceksin? Şuraya buraya muhtaçsan nasıl bu işi başaracaksın?

Eğer sorunun çözümüne ilişkin bir uzlaşma olursa iyi olur. İmhaya yönelik takvim olmaz. Bu olursa, ABD'nin bir oyunu olur. Türkiye'yi tuzağa düşürmek istiyor olabilirler. Bu oyuna gelinmemelidir, tehlikelidir. Çözümün olması halinde silahlar bırakılır. Hükümetin olumlu ve ciddi bir çağrı yapması lazım. Hükümetin bir adım atması lazım. Ardından anayasal güvence gelir. Bizim istediğimiz Kürt-Türk ilişkilerine özgürlüğü katmaktır; anayasanın içine özgürlüğü yerleştirmektir. Somut demokratik açılımlar yapıldığında PKK neden silah bırakmasın? Bu kadar operasyon yapıldı, düşman kazanmaktan başka ne ele geçti? Bu dağların bombalanmasıyla PKK kendisini nasıl savunacağını öğrenmiştir. Hava saldırısında yeraltına nasıl saklanacağını, bombalamaya karşı nasıl korunacağını öğrenmiştir. Filistin'deki gibi direnişçi bir halk ortaya çıkar. Kürdistan coğrafyası baştan başa muazzam dağ silsilesi ile doludur, Filistin'e benzemez, dağları daha korunaklıdır. Arkalarına geniş bir halk desteği de alırlar. PKK kendisini koruyabilir ve bu dağlara yayılabilir. Çok büyük acılar yaşanır.

PKK'yi iyi tanırım. Siz kaçanlara bakmayın; onlar zaten önceden de yaramazdılar, gücü yetmeyen, zayıf kişiliklerdi. Ama kalan çekirdek yapıyı iyi tanırım, yetkindirler, çok da tecrübelidirler. Devlet de bunu çok iyi biliyor. Devlet güçlü olabilir, ama tam gerilla uygulanırsa bunun karşısında ne yapabilirsin? Ve PKK'nin bunu uygulama gücü ve tecrübesi vardır, rahatlıkla tam gerillayı uygulayabilir. Her türlü saldırıya direnebilirler. Irak'ta üzerlerine gidilirse, savaşı tırmandırabilirler. Kaldı ki bu kapasiteleri vardır, silah, araç gereç donanımlarının yeterli olduğunu tahmin ediyorum. Yeterli sayıda kadroları da vardır. Bu konuda çılgındırlar, hepsi intihar komandoları gibidir. Büyük şehirlerde ve her yerde bu güçleri de var. Ayaklanmalar gelişebilir. Günde yüz, iki yüz kişi ölürse taraflar buna şehit diyecekler. Milliyetçiler o zaman ne yapacak?

Ben bunları istediğim için söylemiyorum. Böyle olacağını bildiğim için ve olacıklara dikkat çekmek için söylüyorum. PKK'yi hiçbir şekilde yok edemezler. Türkiye bu oyuna gelip PKK'yi tasfiye etmeye çalışırsa, PKK de bu saldırılara karşı ittifaklar geliştirebilir. Kendi çıkarı için PKK'yi desteklemek isteyen Rusya, Suriye, İran, Ermenistan gibi

devletler hep olacaktır. PKK'nin bitmesini onlar da istemez. Bu kesinlikle Türkiye'nin parçalanmasına ve bütün Kürtlerle savaşmasına yol açar. Bu da bütün halklar için felaket olur.

Kürt sorunu demokrasiyle çözülebilir. Bizim istediğimiz Türklerin ve Kürtlerin sürdürülebilir demokratik birliktelikleridir. Bizim sınırlarla bir sorunumuz yoktur. Kürt sorunu demokratik değer ve ilkelerle, anayasada yapılacak bir takım değişikliklerle çözülebilir. Hatta kendilerine söylemişim: Getirsinler anayasayı ben yapayım demişim. Bizim istediğimiz, demokratik bir siyasetin önünün açılmasıdır. Bu gerçekleşirse, Türkler ve Kürtler Ortadoğu'nun en gelişkin toplumları olurlar. Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğinden bahsediliyor, sadece söylemelerine gerek yok, Kürtler ve Türkler zaten kardeştir. Ama bu kardeşlik ve birlikteliklerini demokratik stratejik bir noktaya getirebilirlerse, bu önemlidir. Yani ihtiyaç olan, aralarındaki ilişkilerin demokratizasyonu ve koordinasyonudur. İlişkilerin demokratikleşmesidir.

Ben daha önce de ifade etmişim: Bana demokratik siyaset yapma fırsatı verilirse, ben bütün Türkiye halkına hitap edersem, halkım yüzde doksanı beni desteklemezse, o zaman beni asabilirsiniz. Bana demokratik siyaset imkânı verilirse, bir bölücülük görürseniz, o zaman bana bölücü diyebilir, beni asabilirsiniz. Bizim isteğimiz, gerçek demokrasi ilkeleridir, demokratik birlikteliktir. Kemal Pir'in de isteği buydu, biliyorum. Türklerin içinde de gerçek demokrasi istemleri olan çok kimse var. Ama bunların hayata geçirilmesi önemlidir.

Ben burada barış ve çözüm için uğraşıyorum. PKK de önümüzdeki dönemde ne yapacak, bilemiyorum. Ama ne yapacaklarsa da ona kendileri karar verirler. Kendi kendilerine karar veremiyorlarsa, ne halt işleyeceklerse işlesinler. Ben burada bir tutukluyum, işte tutuklu mu, hükümlü mü diyorlar artık. Benden bir şey beklemeleri ahlaki de olmaz. Benim sırtımdan geçinemezler. Şam'da iken yirmi yıl benden geçindiler. On yıl da İmralı'da benden geçinmek istiyorlarsa, bu doğru değil. Devlet de buna izin vermez. Ben de ahlaken bunu doğru bulmuyorum. Ben pratik olarak önder olmadığımı, buradan örgütü yönetmemin mümkün olmadığını söylemişim. Doğrudur benim manevi etkim güçlüdür, hem de çok güçlüdür.

Yeni bir hegemonya var. Bu yapılanlarla bana Kürtlüğünden, örgütünden, düşüncelerimden vazgeçmem dayatılıyor. Amaç beni susturmak ve yok etmektir. Burada ağzımı açmama müsaade etmiyorlar. Bana düzenlenen komplo da bunun içindir. Bunu yapanlar Türk ve Türkiyeli değil. Sadece onlara uygulattılar. Çünkü ben ABD'nin ve İngilizlerin tehlikeli oyunlarını boşa çıkarıyordum. Bundan sonra da burada bana ne yaparlar

bilmiyorum. Burada fevri bir harekete kalkışmaya zorluyorlar beni. Yani ya infilaka ya teslimiyete zorluyorlar. Burada 12 Eylül'de Diyarbakır'daki uygulamaların inceltilmiş bir benzeri uygulanıyor. Biliyorsunuz, o zamanki arkadaşlar, Mazlum onlar, uygulamalara karşı direnişlerini ya kendilerini yakarak ya da ölüm oruçlarıyla dile getirmişlerdi. Benden de benzeri bir tavır almam bekleniyor. Benim halkıma karşı sorumluluğum var, bir halkın kaderi söz konusu, bunu telaffuz dahi etmeye çekiniyorum. Bu tarz eylemlere girmemem gerekiyor herhalde. Bilemiyorum, ne düşünülüyor, ne olur bu konuda?

Böyle bir şey olursa bunun altından kimse kalkılamaz. Basit bir açlık grevi bile fazla gelir. Böyle bir şeye başvurmadan önce bunu detaylı tartışmam gerekir. Avrupa Konseyi'ne ağırlık verilmeli. Avrupa Konseyi'nden biri gelip benimle görüşebilir, daha önce de görüşmüştü. Savunmanın bu şartlarda yapılamayacağını kendileri gözlemleyebilir. Burada hukuk çiğneniyor. AİHM, savunma hakkının ihlal edildiğine dair karar vermişti, ama bunu Bakanlar Komitesi engelledi. AİHM de bu konuda bir karar vermeli; ya hukuk uygulanacak ya da uygulanmayacak. Çünkü Avrupa hukuku da çiğneniyor. Eğer güçlü olanın hukuku uygulanıyorsa, güç ilişkileri hukuku belirliyorsak, bunu da dile getirsinler, biz de bilelim. Bana hem örgütün lideri olduğum için ceza verilmiş, hem de ben örgütün lideriyim dediğim için bana ayrıca hücre cezaları veriliyor. Madem her gün bana, "terörist başısın, sen en büyük teröristsin, en büyük bölücüsün" diyorlar, o halde bıraksınlar da savunmamı yapayım. Nasıl bölücü olunuyormuş, kim bölücü, ifade edeyim.

Bu hücre cezasıyla benim her şeyden, Kürtlükten vazgeçmemi istiyorlar. PKK'den, özgürlükten, özgürlük mücadelesinden, Kürtlükten, her şeyden vazgeçmemi istiyorlar. Böyle şey olur mu, ben nasıl özgürlükten vazgeçebilirim, PKK'den nasıl vazgeçebilirim, Kürtlüğümünden nasıl vazgeçebilirim? Ben her türlü baskıyı, zor koşulları ve ipi göze alırım, fakat özgürlükten vazgeçmem. Görüldüğü gibi sekiz buçuk, dokuz yıldır Kürt Özgürlük Hareketi tasfiye olmamıştır. Benim tasfiye edileceğim, olacağım yaklaşımı kocaman bir kandırmacadır. Bu şekilde benim örgütü dağıtmamı istiyorlar. Hem onları bombalıyorsunuz hem de benim onları dağıtmamı bekliyorsunuz. Böyle şey olur mu? Ben buradan Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'a nasıl söz geçirebilirim, buradan nasıl talimat verebilirim? Zaten her gün onları, oraları bombalıyorsunuz, sizin bu yönteminiz ancak savaşı kışkırtır, kızıştırır. Bu yöntemle bazı çıkarları olabilir ya da neyi amaçlıyorlar bilemiyorum.

Ben demokratik siyaset ve demokratik çözüm diyorum. Eğer bu çözüm gelişmezse savaş gelişir, derinleşir diyorum. Bu bir tespittir, bunun neresi talimat! Ben olabilecekleri söylüyorum. Ben burada talimat veremem, burada pratik ve taktiksel önderlik yapamam.

Bana izin verseler bile ben bu koşullarda örgütü yönetmem, örgüte talimat vermem. Devlet benim önümü açsa bile, PKK ile bu koşullarda ilişkiye geç dese bile ben PKK ile bu koşullarda ilişkilennem. Bu ahlaki de değil. Benim sosyal bilim anlayışında ahlak ve politik güç vardır. Nitekim savunmalarımı da ahlak felsefesine oturttum. Ben burada kendimi tarafsızlaştırıyorum. Benim bu tavrımın özünde kendini bağımsızlaştırmak vardır, ben bu koşullarda pratik önder olamam ancak teorik ve politik gücümle çözüme katkı sunabilirim. Tedbirlerini geliştirirler. Örgüt kendi kararlarını kendisi verir, kendi savunmasını kendisi yapar.

Benden PKK'nin pratik Önderliği beklenmesin. Benim bilinen ve belli bir tarzım vardı. Ancak şu andaki PKK'nin nasıl bir pratik ve tarz sergileyeceğini bilemiyorum. Bana dayanarak bir şey yapmasınlar, ben pratik önderlik yapamam. Kendi kararlarını kendileri vermeliler; kendi stratejilerini, kendi siyasetlerini belirleyebilmeliler. PKK neyi istiyorsa onu yapsın. Ama bunun için iç ve dış siyaseti iyi bilmesi ve çözmesi gerekiyor. Bana bağlı olmak yeterli değil, önemli olan beni anlamaktır. Dağdaki gerilla için de bu böyledir.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: İnsanların ölmemesi için üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Baykal'a sesleniyorum. Kürt sorununun çözülmesi için ille benimle görüşünler demiyorum. Görüşülebilecek bir sürü kişi var. Önemli olan bu sorunun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesidir. Ben Kürtleri tanıyorum. İran Kürtleri bağlıdırlar, daha da bağlanıyorlar. Yine Suriye Kürtleri zaten bağlıdırlar. Irak'taki Kürtler de hepsi yurtseverdir, bunun için ne gerekiyorsa yaparlar. Benim bu söylediklerimi kendi koşullarına uyarlayıp hayata geçirsinler. Zaten KCK sistemini de bunun için önermişim. Demokratik mücadelelerini bu temelde güçlendirsinler.

Bu son savunmalarım önemli tartışmalara yol açar diye düşünüyorum. İmralı sürecinin en önemli kazanımı bu kitaptır. Düşünce dünyasında önemli bir kazanımdır. Sanırım düşünce çevrelerinde de çok tartışılır. Marx'ın eksiklerini tamamlıyorum, hatalarını düzeltiyorum.

Çok kritik bir süreçtir. Bu süreçte herkesin farklı hesapları olabilir. Bu dönemde bana dönük bu tür şeyler gelişebilir. Herkesin çok dikkatli olması gerekir. Sizin de dikkatli olmanız gerekir. Ben demokratik çözümü öneriyorsam, herkesin, sizlerin zarar görmemesi içindir. Kürdistan'da askeri işgal, siyasi ve ekonomik sömürgecilik ve kültürel soykırım vardır. Elbette ki devletin içinde çözümden yana olanlar, iyi niyetli olanlar ve bu işin dışında kalanları kastetmiyorum. Bu koşulların ve olumsuz yaklaşımların devam etmesi halinde kimse benden bir şey beklemesin, bu halde bir şey söylemem Kürtlere haksızlık olur. Kürt halkı ve tüm bileşenleri, ilgililer kendi komitelerini toplarlar, ne yapacaklarına bensiz bir

şekilde karar verirler. Artık yapacağım bir şey olmaz, olacıklardan sorumlu değilim. Beni sevmek, saymak, düşüncemi anlamak ve hayata geçirmekle, demokratik ulusun oluşturulması için çalışmakla olur. Ancak herkes birkaç komünde, dernekte görev üslenmeli, çalışmalı. Çalışmayana selam söylemiyorum.

Demokratik mücadelede katkı sunan, emek veren tüm çalışanlara, halkımıza, tüm alanlara, dostlara, cezaevlerindeki arkadaşlara ve kadınlara selamlarımı iletiyorum.

Abdullah Öcalan

İmralı Tek Kişilik Tutukevi

PKK 10. KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Kongremiz önemli bir süreçte toplanmış bulunmaktadır. Partimizin her yönlü verdiği mücadele üzerinden otuz yıl geçmektedir. 30. yılına giriyoruz. Maraton olarak geçen otuz yıllık mücadele ardından bu tarihi dönemde çok önemli bir aşamaya varmış bulunuyoruz. Böylesi çok önemli dönemde toplanan kongremizin mücadelemizde tarihi rol ve görevleri vardır. Bilindiği gibi Parti Tüzüğüme göre kongremizin iki yılda bir toplanması gerekirken, hem mevcut koşullardan hem de çok fazla gerekli görülmediğinden, Meclis kongrenin bir yıl ertelenmesi kararını almıştı. Ayrıca güvenlik nedeniyle mevcut olağanüstü koşullardan kaynaklı baharda yapılması gerekirken, yine Meclis kararıyla yaz ortasında yapılması uygun görüldü ve bu temelde toplantı hazırlıkları yapıldı. PKK gibi kongrelerini, toplantı zamanında yapan çok az parti vardır. Önderliğimiz başta buna çok dik-kat etti. Bizler de mümkün oldukça buna dikkat etmeye çalıştık. Bu şekilde kongremiz üç buçuk yıldan sonra toplanmış bulunuyor. Bilinen koşullar ve güvenlik durumundan kaynaklı esas olarak doksan kişiyi çağırabildik. Ayrıca buradan da dört kişi daha katıldı. Bu biçimde resmi olarak doksan dört delegeyle kongremizi toplamış bulunuyoruz. Şu an bazı arkadaşlar hazır olmayabilir, fakat onlar da bir iki gün içinde hazır olacaklar.

PKK'nin yeniden yapılanması bundan üç buçuk yıl önce olağanüstü bir kongre olarak Yeniden Yapılanma Kongresi'nde resmi olarak ilan edildi. Yeni PKK, üçüncü doğuş temelinde Yeniden İnşa Komitesi'nin kurulmasıyla birlikte, 2004 baharından bu yana çalışmalarını başlatmış bulunuyor. Önderliğimiz PKK'nin yeniden inşasını yeni bir paradigma temelinde üçüncü doğuş olarak yorumladı ve bu temelde gündemimize koydu.

PKK çizgisi, PKK ruhu, zaten her zaman esas güç olarak bu hareketi ayakta tutmuştur. Ama geçen süreçte, 2002 ve 2004 yılları arasında, resmi olarak PKK adına herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, başka bir adla yine PKK ruhu temelinde çalışmalarda belli bir çaba veriliyordu. Geçen iki senelik dönem tarihimizde hareketimiz ve Önderliğimiz üzerinde hesapları olan düşman ve tasfiyecilere en fazla cesaret veren yıllar oldu. Onlar bunu fırsat bilerek, hem içte hem de dışta iki yıllık süre zarfında saldırılarını fazlasıyla yoğunlaştırdılar. Bir kez daha PKK'nin sadece ideolojik ve felsefi bir öncülük olmadığı açığa çıktı. PKK'nin ideolojik ve felsefi öncülük olduğu temel bir doğrudur. Ancak PKK esas olarak mücadele gücüdür. Hareketi, kadroyu ayakta tutan bir güçtür; her yönüyle düşmana karşı mücadele öncülüğünün gücüdür. Tüm bu gerçekler bir kez daha açığa çıktı. PKK'nin yeniden inşası, PKK'siz dönemi kendilerine fırsat bilerek saldırıya geçen, hatta uluslar arası komplonun

projelerini içte örgütleyen düşmanlara karşı Önderlik müdahalesi olarak gündemimize girdi. Yine uluslararası komploya, iç uzantıları olarak tasfiyeciliğe ve her türlü devrim karşıtlığına karşı bir müdahale, bir güç olarak hareketimizin gündemine girdi. PKK'nin ilk görevi örgütsel boyutta ideolojik netliği sağlamak, ideolojik ve siyasi açıdan tasfiyecileri açığa çıkarmak ve böylece hareket içerisinde istikrar yaratmaktı. Birinci yılı daha çok bu yönlü çalışmalarla geçti ve kongre bu temelde gerçekleşti. Yeniden Yapılanma Kongresi her konuda uluslararası komplo ve tasfiyeciliğe karşı mücadele etme temelinde gerçekten olağanüstü koşullarda gerçekleşti. İdeolojik mücadele, Önder APO'nun perspektifleri temelinde daha sistemli, daha programlı geliştirildi. Hareketimizin var olan saldırılara karşı kendini daha fazla korumasına neden oldu. Sadece bununla sınırlı kalmadı, PKK'nin yeniden yapılanması mücadelede yeni bir aşamayı kaydettirdi. 1 Haziran Hamlesi ve PKK'nin yeniden yapılanması, bütünlüklü bir çerçeve olarak birbirinden ayrı tutulamaz.

PKK 1 Haziran Hamlesi sürecinde meşru savunma mücadelesine dayalı olarak ideolojik, siyasi, askeri ve örgütsel yönden gerçekleştirerek kendini yeniden yapılandırdı. Eğer o tarihi süreçlerde ideolojik, askeri veya siyasi yönden herhangi bir yenilgi yaşansaydı, PKK'nin yeniden yapılanması başarılı bir biçimde gerçekleşmeyebilirdi. Ancak PKK'nin yeniden yapılanması üçüncü doğuş temelinde belli bir mücadele içerisinde gerçekleşti. Üçüncü doğuş sadece Kürdistan ve sorunları için cevap geliştirmede. Yeryüzündeki tüm sorunların çözülmesi için kendisiyle birlikte perspektif geliştirdi. Bu çerçevede tasfiyeciliğe karşı geliştirilip yürütülen ideolojik mücadele, kadroda yarattığı netleşme kadar genel çalışmalarda da ilerleme sağlattı. Bir yerde netlik yoksa, orada gizli tasfiyecilik ve orta yolculuk hakim olmuş demektir. Orta yolculuk, devrimci ruhu ve devrimci mücadeleyi öldürmek demektir. Bu, liberalizmi pratikleştirmek ve bu biçimde partileşmeyi zayıf kılmaktır. Liberalizm, ortayolculuk, açık ve gizli tasfiyeciliğe karşı kendini netleştirme mücadelesi çerçevesinde PKK'lileşmenin yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Bunun gerçekleşmesi belli bir süreci aldı; kolay olmadı ve üzerinden dört buçuk yıl üzerinden geçti. Yeniden İnşa Komitesi'nin kuruluşundan bu yana, denilebilir ki, PKK kendi içerisinde belli bir netleşmeyi geliştirdi. En son hem meşru savunma alanında hem de örgütsel alanda yakın dönemde açığa çıkan tasfiyecilik ve gizli tasfiyeciliğin mahkum edilmesiyle, PKK çizgisi, PKK'nin kadro duruşu, PKK'nin pratiksel dönem perspektifi daha da netleşti. Bu nedenle Önderliğimizin, PKK'nin yeniden yapılanması olarak ideolojik ve felsefi çerçevesini belirleyip önümüze koyduğu görev, kadronun kendini katması, arınma ve netliği geliştirmesi geç yaşanmış ve üzerinden dört buçuk yıl geçmiş olsa da, artık her yerde geliştirilmiştir.

Herkes her dönemden daha fazla bugün PKK çizgisinin ne olup olmadığını çok iyi bilmektedir. Ve bugün hem iç hem de dış yapısında netlik daha fazla gelişmiştir.

Bu gelişmenin dört dörtlük geliştiğini, sisteme kavuştuğunu, her yönüyle kendini çözümlediğini söyleyemeyiz. Sorunlarımız var, çözümünü geliştirmek de zaten bu kurulun görevidir. Ama PKK'nin Yeniden İnşa Kongresi olarak Birinci Kongre kendini PKK'nin yeni kervanı olarak örgütleyip yapılandırdı, iç ve dış mücadele sayesinde bu aşamaya kadar geldi. Bu mücadele uluslara-rası komploya karşı Önder APO çizgisinin her dönemden daha çok güçlü olduğunu gösterdi. Komplocu güçler Önder APO çizgi-sini Ortadoğu'da güçten düşürüp tasfiye etmek istiyordu. Fakat PKK öncülüğünde gelişen bu dört buçuk yıllık mücadele, ulusla-rarası komplonun sonuç almadığını, Önder APO ve PKK çizgisinin, PKK bakış açısının, PKK kültürünün bugün Kürdistan ve bölgede her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiş ve kanıtlamıştır.

Diğer bir husus, bütün toplumlar açısından tarihin gelişiminde öncü gücün rolünün başat olduğudur. Ama içinde bulundu-ğumuz yüzyılda, özellikle reel sosyalizmin yıkılışından sonra kapitalist modernite ideolojiyi esas alıp dışındakileri de ideoloji-sizleştirmek istedi; çeşitli biçimlerde toplumlar içerisinde dünyaya yaydı. Diğer bir deyişle ideolojisizleştirmeyi geliştirdi. Toplumların öncüsüz bırakılıp kendi sistemini hakim kılma neo-kapitalistlerin esas projesidir. Bunların hem bölgede hem de içimizde etkileri oldu. İnsanlar öncüsüz de ilerleyebilmiş gibi bir mantık geliştirildi. Halbuki tarih içerisinde hiçbir toplumsal olay öncüsüz gerçekleşmemiştir. Hiçbir mücadele öncüsüz başarıya ulaşmamıştır. Hiçbir savaş öncüsüz başarılı olamamıştır. Hiçbir toplumsal değişim ve dönüşüm öncüsüz olmamıştır. Öncüsüz bırakmak, esas olarak teslim almaktır. İçimizde de adeta öncülüğe gerek yok, öncüsüz de yürünebilir türünden yaklaşımlar açığa çıktı. Hatta Önderlik PKK'yi gündemimize koyduğunda bile "Bu nereden çıktı, bu da nedir? " diyenler oldu. Kuruluş Kongresinin bu koşullarda toplandığını ve buna karşıt olanları bili-yorduk. "Zaten orada dogmatizm gelişecek, klasik şeylere geri dönecek" deyip buna engel olmak isteyenler vardı. Elbette ihanet eden tasfiyecilerin silahla savaş yürütme durumları olamazdı. Ama bu da bir savaştı. Zaten yeni PKK çalışmaya başlar başlamaz onları tasfiye etmişti. Diğer yandan böylesi bir durum yapı üzerinde etki yaratmıştı. Esas olarak bu, kapitalist modernitenin halkı ideolojisiz ve öncüsüz bırakma projesiydi. Öncüsüz toplumların ileriye doğru tek bir adım bile atamayacak-ları bir hakikattir. Öncüsüz kalmak, temelde teslim olmaktır. Bu hakikat bütün dünya için geçerlidir. Fakat Kürdistan'da daha fazla geçerlidir. Çünkü Kürdistan tarihi genel olarak öncüsüz geçmiştir. Bu da her zaman sömürülmesine, toplumsal trajedile-rin yaşanmasına neden olmuştur.

Bu temelde Önder APO önderliksel çıkışı geliştirerek halkı kendine getirdi, diriliş devrimini gerçekleştirdi. Halksız halkı, ulussuz ulusu asimilasyon ve yok oluştan kurtardı. Bu temelde yürütülen mücadele, partileşme olmazsa gelişmenin de olmayacağını açığa çıkardı. Kürdistan'da tek bir yaprak bile partileşme olmadan kıpırdamaz. Öyle ki, her şey ancak partileşme ile yürüyebilir. Bugün toplumsal sistem, demokratik konfederalizm sistemi ve çeşitli toplumsal çalışmalar da öncülük olmadan ilerleyemez. Son dört beş yıllık mücadele pratiği bu hakikati çok net bir biçimde ispatladı. O nedenle yeniden yapılanma çok önemliydi. Belirttiğimiz gibi bunu bir boşluk olarak görenler bundan istifade ederek saldırılarını yoğunlaştırdılar. PKK bu te-melde kendini yeniden yapılandırarak bu saldırılara cevap oldu ve mücadelesini bu noktaya kadar getirdi.

Üçüncü doğuş olarak PKK'nin yeniden yapılandırılması sadece Kürdistan'daki öncülük ihtiyacına yanıt olmadı. Bugün dünyada perspektifsizlik, yine reel sosyalizmin çözümlüşünden sonra umutsuzluk yaşanmaktadır. Küresel emperyalizm bundan yarar-lanarak kendini tüm dünyanın öncüsü yapmak istedi. Zaten bugün dünyada var olan bunalım ve kaosun kaynağı kapitalizmin kendisi, kapitalist modernite ve zihniyeti olduğu için onlar yanıt olamazlar. Kapitalist vahşet insanı yıkıma götürdü. Sosyalizm ise ona karşı ezilen halkların ve sınıfların umudu olarak yeşerdi. Yüz elli yıl boyunca umut oldu. Bunun için çok büyük halk ve sınıf mücadeleleri gerçekleşti. Ancak yüz elli yıldan sonra reel sosyalizmin çözümlüşüyle cevap olamadığı açığa çıktı. Aslında o da kapitalizmin bir versiyonuydu; her ne kadar onun karşıtı da olsa, kendini ondan kurtaramadı. Bu nedenle kapitalist sistem gittikçe insanı daha fazla tehlikelerle yüz yüze bıraktı. Dejenerasyonu derinleştirerek, insanlarda ve toplumlarda daha fazla umutsuzluğu geliştirdi. İşte üçüncü doğuş tüm bunlara karşı tarihin en büyük cevabı oldu. Üçüncü doğuş sadece Kürt ve Kür-distan sorunlarını, Ortadoğu'daki sorunları çözmek için değil, kapitalizmin yeryüzünde yarattığı derin sorunlar ve insanlığı gittikçe derinleşen bir kaosa sürükleyen tüm sorunlar için çözüm formülünü geliştirdi ve geliştiriyor. Bu nedenle Önderliğimi-zin üçüncü doğuş olarak formüle ettiği demokratik konfederalizm çizgisi, insanlığın sorunlarına çözümün geliştirilmesi açısından yeni bir çizgi, yeni bir felsefe ve yeni bir öncülüktür. Kürdistan sorununun çözümünde esastır. Ortadoğu ve insanlık için büyük bir umut ve sorunların çözüm çerçevesidir.

Değerli arkadaşlar!

Üçüncü doğuş olarak yeniden yapılanma sadece partimiz ve Kürdistan için değil, bölge ve insanlık için de önemlidir. PKK üyeleri, Apocu militanlar, özellikle de bu kongrenin delegeleri olarak tarihi bir görevi yerine getirmekle karşı karşıyayız. Elbette derin bağlılıkla

her yönlü insanlık mücadelesine yanıt olmamız gerekmektedir. Hz. İsa tarih sahnesine çıktığı dönemde insan yaşamda var olan tüm kötülöklere cevap olmak istemiş, perspektif oluşturarak bu uğurda mücadele etmişti. Karşı olduđu Roma İmparatorluğu tarafından yakalanıp çarmıha gerilmişti. Daha sonra her yerde havarileri olan arkadaşlarını aradılar. On iki havarisi vardı ve onlardan biri de ihanet etmişti. Ama kalan on bir havarisi her türlü koşul altında ona bağlı kalarak, düşünce mücadelesini on yıllarca, yüzyıllarca sürdürerek büyük başarılar elde ettiler. Bunu inançla yaptılar.

PKK de bir inanç hareketidir. Bir inanç olarak hem Kürdistan sorunları hem de tüm toplumların sorunlarının çözümü için cevap olan bir felsefedir. Kadroları havariler gibi inançlı olmalı, misyoner, derviş gibi çalışmalı ve emekçi olmalıdır. Yeni PKK bu konuyu daha fazla netleştirerek kurulmuştur. Gelişimi sağlayıp sağlamadığımız ayrı bir konudur; zaten kongre bunu tartışacaktır, kanaatimce bu konuda ciddi eksiklik ve yetersizliklerimiz bulunmaktadır. Özeleştirisi verilecek konular vardır. PKK'nin ideolojik ve felsefi değerine ve Apocu militanlık onuruna göre tamamlanmış bir aşamada olduğumuzu söyleyemeyiz. Ama üçüncü doğuş yolu olarak PKK yolu kutsal bir yoldur. Yücelerek insanlığa, özgürlüğe, eşitliğe ulaşip insanlığın kirliliklerden arındırılıp gerçekten özgürleşmesi için kutsal bir yoldur.

Bir dönem için var olan işçi, köylü ya da diğer küçük burjuva benzeri sınıflar toplumun öncüleri değildir. Aslında bunlar suni oluşumlardır. Reel sosyalizmin teorileriyle öncü diye tanıttıkları da öncü değildir. Toplumun öncüleri insanlığın derinlikle-rine kök salmış olanlardır. Kadın ve gençlik bu temelde öncülük misyonunu oynuyor ve oynayacaktır. Apocu felsefede öncülüğün mevzilendirilmesi bu temelde daha da anlamlı ve tarihidir. Doğal toplum, doğal insan ve kişiliğinin oluşumu için egemenlik, sö-mürü ve bağımlılık dışında kalan, oynanılmamış, kirlenmemiş gençlik ruhu, kadın zenginliği ve özelliklerinin devrimimizde ya-şamsallaştırılması mücadelenin geliştirilmesinde anlamlıdır. Bu nedenle cinsler arasında, uluslar arasında, sınıflar arasında, insan ve doğa arasında var olan sorunları eşitlik ve özgürlük temelinde çözmek için esas formüldür. Tüm sorunların çözümü için yanıttır. Bu nedenle PKK'nin örgütlendirilmesi çalışmalarını, Apocu ideolojinin geliştirilmesi mücadelesini çok önemli ve tarihi buluyoruz. Sadece bir toplum için değil, insanlık açısından da önemli görüyoruz. İncancımız, ideolojimiz, felsefemiz ve perspek-tifimiz budur. Önderliğimizin perspektifleri her geçen gün daha fazla dile getirdiğimiz bu çerçevenin gerçekçiliğini kanıtıyor.

Bugün bölgede ve dünyada gelişen olaylar her geçen gün daha fazla çizgimizin doğruluğunu ispatlıyor. Bu nedenle pers-pektifimiz Ortadoğu için esas bir perspektiftir. Tüm arkadaşların bildiği gibi, Ortadoğu dünyada önemli ve stratejik bir bölgedir. Günümüzde bölgede üç çizgi birbirleriyle ideolojik, siyasi, örgütsel, kültürel, toplumsal, yer yer da askeri mücadele yürütmektedir. Uluslararası sermaye ve bölgenin statükocu güçlerinin çizgisi bölgede var olan sorunlar için ciddi çözüm for-mülleri bulamamakta ve cevap alamamaktadır. Onlar daha çok kendi aralarında egemenlik mücadelesi ve savaşımını yürütmektedirler. Torbalarında bölgenin derin sorunlarına yanıt olabilecek herhangi bir şeyleri yoktur. Sömürü ve egemenlik vardır. Çünkü zihniyetleri kapitalist zihniyete dayalıdır. Zaten sorunların sebebi ve kaynağı bu zihniyetin kendisidir. Bu nedenle onlar ne kadar çaba harcarsa harcasınlar, teknolojileri ne kadar yüksek olursa olsun, güçleri ne kadar büyük olursa olsun, paraları ne kadar çok olursa olsun, askeri ve ekonomik yönleri ne kadar güçlü olursa olsun, onlar insanlığın sorunlarına çözüm olamazlar. İnsanlığın sorunları derin, felsefi ve yaşamsal olduğu için güçle çözülmez. Kapitalist modernitenin en çok geliştiği yerde bu sorunlar bireyde, ailede, toplumda daha fazla derinleşmektedir. İnsanlar en fazla kapitalist modernitenin geliştiği yerlerde delirmekte ve insanlıktan uzaklaşmaktadır. Bencillik, bireycilik derinleşmekte, egoizm hakim olmaktadır. Dünyada en fazla kapitalizmin merkezlerinde en çok tımarhaneler vardır. Çünkü insanı insanlıktan çıkarıyor, insanın aklını kaçırıyor. Bu çok açıktır.

Tüm bunlara askeri güç ve müdahalelerle, savaşlarla çözüm olamazlar. Bu nedenle Ortadoğu bölgesinde hiçbir etkileri yoktur. Çözüm halkların kendi kendini yeni bir zihniyet ve akılla yönetebileceği, örgütleyebileceği bir demokrasidir. İşte biz buna demokratik konfederalizm diyoruz. Ancak bununla yanıt olabilirler. Bu biçimde insanlar tatmin olabilir, kendilerini özgür-leştirebilir, eşit olabilir, birbirlerini sömürmeden özgürce insan olarak yaşayabilirler. Sorunların çözümü halkların demokratik çizgisindedir. Bu sebeplerden dolayı Önderliğimize komplo düzenlendi. Bizden çok dışımızdakiler Önderliği araştırıyorlar. Onlar Önderliğin bu çizgisini kendileri açısından tehlikeli buldukları için komployu gerçekleştirdiler. Uluslararası komplonun amacına ulaşmaması için, halkların çizgisinin ayakta kalması için PKK çalışmaları çok kutsaldır. Bugün Önder APO İmralı'da aynı çerçeveyi derinleştirdi, zenginleştirdi, yeni paradigmayı genişletti ve hala büyük bir emekle yoğun bir baskı altında yazıyor ve olağanüstü bir biçimde, olağanüstü direnişiyle çalışmalarını yürütüyor. Bu kutsal ve tarihi bir çalışmadır. Çünkü insanlık ayaklar altındadır.

Önderliğin İmralı zindan koşullarındaki direnişi sadece üzerindeki baskı, psikolojik savaş ve işkenceye karşı bir direniş değil, daha derin bir direniştir. Kökleri tarihin

derinliklerinden geliyor. İnsanlığın kurtuluşu ve yaşamı için, özgür insan için çok tarihi bir direniştir. Önderlik bu koşullar altında çalışarak birkaç perspektifi PKK'ye ulaştırmaya çalışıyor. PKK de Önderliğin o zor koşullarda verdiği perspektifleri büyük bir şevkle aydınlık olarak topluma mal etmelidir. Bu nedenle demokratik konfederalizm sistemini kurmalıdır. İdeolojik mücadeleyi örgütleyip yürütmelidir. Kadro her yönüyle kendinde netliği sağlamalıdır. Kendinde netlik sağlayamayan kadro, bu kutsal görevi yerine getiremez. Bilinmelidir ki, görev tarihi ve kutsaldır. İnsanlığın ve insanlık karşıtlığının hesaplaşması söz konusudur. Onlar insanlığı kendi çıkarları ve sistemlerinin çıkarları için ayaklar altına almak istiyorlar. Ama Önderliğimiz büyük güçlerin baskılarına karşı insanlığı ayakta tutmaya çalışıyor. İşte bizler Önderliğin mücadele yolunda bu hareketin kadrolarıyız. İnsanca yaşamın sürdürülmesi için çabalıyoruz. Üçüncü doğuş çerçevesinde geliştirilen PKK insanlık yaşamının mücadelesidir.

Yoldaşlar! Kutsal mücadeleyi yürütebilmek için her şeyden önce kendimizi netleştirmeli ve arınmalıyız. Nefsimizi terbiye etmeliyiz. Gerçekten kendimizi bir mümin olarak temiz, dürüst kılmalıyız. Bunun için başta kendimizle mücadele etmeliyiz. Daha sonra bu mücadeleyi toplumda örgütleyip yürütmeliyiz. Bu mücadele ancak demokratik konfederalizm sisteminin kuruluşuyla güvenceye alınabilir. Önderliğin dediği gibi, toplumdaki değişim ve dönüşümün kurmay gücü ancak böyle gerçekleşir. Pra-tik anlamı budur.

Diğer yandan serhildan hareketinin geliştirilip örgütlenmesi, öncülüğünün yapılması, halk öncülüğünün geliştirilmesi, yine halkımız ve değerlerimiz saldırıyla karşı karşıya olduğu için meşru savunma mücadelesinin geliştirilmesi, meşru savunma savaşının yükseltilmesi üç temel görev arasındadır. Sistemin kuruluşu, serhildan ve gerilla hareketi mücadelede temel halkalardır ve her PKK'linin buna öncülük etmesi gerekmektedir. Sadece teorik olarak değil, pratik ve yaşamsal olarak öncü olmalıdır. Her konuda öncü olmalıdır. Gerçekten halkın yüksek düzeyli mücadelecisi olabilmesi için her şeyden önce kendi içindeki gizli tasfiyeciliği tasfiye etmeli, orta yolu yok etmeli ve kendini netleştirmelidir.

Kürdistan'da bu çerçevede var olan mücadele Kürt halkını Önderlik perspektifine dayalı olarak halkların mücadele öncüsü, demokrasi mücadelesinin öncüsü yapabilir. Bu temelde Kürdistan özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesinde merkezi ve motor bir güçtür. Hareketin militanı olabilmek için kişi kendini bu felsefede eriterek mutlaka bu felsefe ve ruhla birleş-tirmelidir.

Değerli yoldaşlar!

Kongremizin bu çerçevede daha derin ve net açılımlar geliştireceğine inanıyoruz. Dile getirdiğimiz gibi, yeni PKK resmi olarak 4 Nisan'da Yeniden İnşa Komitesinin kuruluşuyla yol aldı. Dört buçuk yıldır mücadelesi yürütülüyor. Bu süre zarfında her şeyden önce bine yakın kahramanımız şehit düştü. Yurtsever halkımız çok katılım sağladı, çok fazla fedakarlık yaptı, esir düştü, tutuklandı ve işkenceye maruz kaldı. Önderliğimiz olağanüstü bir biçimde hem çizgisinde ısrar ediyor, hem de günden güne daha derin gelişimleri sağlıyor. Ve Kürdistan özgürlük gerillası bu çerçevede Kürdistan'ın gereken her alanında, Kuzey'de, Doğu'da, Güney'de, kısmi olarak Güneybatı ve her yerde değerlerin korunması ve çizginin temsil edilmesi için mücadeleyi ve direnişi sürdürüyor. Tabii tüm bunlar emekle, direnişle oldu. En son Önderliğimizi zehirleyen düşmana karşı Parti Meclisimiz genel bir çerçeveyi geliştirdi. Bu eksenle Kürdistan'da mücadele gelişti. Ayrıca ertesi yıl bu mücadele "Êdî Bes e" şiarı ile daha da yükseltildi. İmralı işkencesinin son bulması için, Önderliğin özgürlüğü ve Kürt sorunun çözümü için "Êdî Bes e Hamlesi" örgütlendirildi. Hamle Kürdistan'da hem serhildan alanında yeni adımlar örgütledi, hem de büyük komutan Adil yoldaş öncülü-ğünde Gabar, Oramar ve Zap'ta büyük direnişler geliştirdi. Onun devamı olarak bugün Kürdistan'ın her yerinde bu direniş devam etmektedir. Êdî Bes e Hamlesi çerçevesinde hem halk hem de gerilla alanında cevap verme durumu gelişerek bir düzey yakalandı. Geline bu düzeyde çok şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Öylesi bir durumumuz yoktur. Kongrede bunu tartışacağız. Esasta Önderliğin duruşunu ve İmralı'daki direnişini ve geliştirdiği çizgiyi, perspektifini temsil edebilmek görevimizdir. PKK'nin görevi budur.

Partimiz Partiya Karkerên Kurdistan şehitler partisidir. Başta 1 Haziran Hamlesinden bu yana PKK Meclisi üyesi Sorxwîn , ardından Adil, Nuda, Viyan, Şilan, Akif yoldaşların şahadetleri ve 1 Haziran hamlesinin tüm şehitleri bu görevi bize teslim ettiler. Yürüttüğümüz görev Önderliğin ve şehitlerin direnişleriyle bizlere teslim ettiği bir görevdir. Yeniden Yapılanma Kongresi ve kongre devrelerinin geliştirilmesinde, karar tasarılarının hazırlanmasından tutalım kongre yerinin, salonunun ve tüm hazırlıklarının yapılmasında arkadaşların bildiği gibi Nuda ve Viyan arkadaşlar öncüyüdüler. Onlar adeta kongrenin kuruluşunda, gelişiminde öncüyüdüler. Emek ve çabalarıyla, aylarca süren eğitimlerle ve yürüttükleri mücadele ile, temsil ettikleri ruhla, pratik olarak gece gündüz yürüttükleri çalışmayla birinci kurul gerçekleşti. Bugün de ikinci kurulu gerçekleştiriyoruz. Unutmamalıyız ki, onların emekleri üzerinden ikinci kurula ulaştık. Öyle temiz, dürüst, samimi olan, bedenlerini ateşe veren ve her yönüyle fedaice mücadele eden, savaşan, Apocu fedai ruhu temsil eden, Önderliğin dile getirdiği ölümsüzler taburunun sembolü olan insanların ruhu bu eseri yarattı. Ve onlar bu görevi bizlere teslim ettiler.

Kurulda Önderliğin perspektiflerini ve şehitlerin bize verdiği görevleri ne kadar pratiğe geçirdiğimizi tartışacağız. Ek-sikliklerimizin ne kadar olup olmadığını tartışacağız. Çünkü yürüteceğimiz tartışmalarla kongremiz başta bu süreçte hareketimiz üzerinde var olan saldırılara cevap olacaktır. Biz burada formalite olarak kongreyi gerçekleştirmeyeceğiz. İç tüzüğümüze göre uygulanması gerekir anlamında toplanmıyoruz. Tarihin bu önemli aşamasında, Önder APO öncülüğünde ilerleyen özgürlük yürüyüşünü başarmamız, zafer tarzını yakalamamız ve bütün saldırılara karşı cevap olmamız için kongre toplanmıştır. Katılımcılar buna göre Meclis tarafından hazırlanmıştır. Kongrede yapılacak tartışmaların döneme cevap olabileceğine inanıyoruz ve umutluyuz. Hem düşman saldırılarına cevap olabilecek, hem de Êdî Bes e Atılımının ikinci aşamasını başarabilecektir. Bu nedenle öncülük önemlidir.

Kongra Gel 6. Genel Kurulu, arkadaşların da bildiği gibi, bundan tam bir ay önce 21 Temmuz'da toplandı. Halkın, devrimin, özgürlüğün, toplumun tüm sorunlarını tartışarak gündemine alan halk kurulusudur. Fakat orada da en fazla zaman alan ve derinlikli ele alınan ve dikkat çekici olan gündem öncülük sorunları gündemiydi. Bunun PKK ve PAJK'ın görevi olduğu belirtildi. Stra-tejik olduğu için öncü rolünü oynayamazsa, Kongra Gel çalışmalarının da yürütülemeyeceği açığa çıktı. Başta da belirttiğimiz gibi, Kürdistan'da ideolojisiz tek bir yaprak bile kıpırdamaz. Halk meclisi olmasına rağmen, 6. Genel Kurulun esas gündemi öncülük sorunları ve ideolojik mücadele oldu. Kurulda PKK ve PAJK'ın bu sorunlar üzerinde daha fazla derinleşmeleri gerektiği dile getirildi. Tüm Kürt halkının iradeleşmesi olarak 6. Kurulda da şehitlerin bize bu görevi verdiği belirtildi. Önderlik perspektifini geliştirdi ve bundan umutludur. Kürt halkının iradesini resmi olarak temsil eden bir kurum olarak Kongra Gel de gös-terdi ki, PKK ve PAJK'ın öncülük etmesi gerekir. Onlar iyi öncülük ederlerse demokratik konfederalizm kurulacak, ulusal demokratik birlik çizgisi gelişecektir. Bu temelde Ortadoğu'da çatı örgütlerinin kurulması, birlikte yaşadığımız halkların ve Ortadoğu'da halkların demokrasi çizgisinde birleşerek Ortadoğu birliğinin gerçekleşmesi ve halkların kardeşliğinin gelişmesi için öncünün rolünü oynaması gerekir. Elbette bu düşünce PKK düşüncesidir. Çünkü PKK Meclisi bu perspektifleri netleştirmişti ve bunlar Genel Kurula da sunulmuştu. Genel Kurul da bunu kabul ederek onayladı. Demokratik ulus çerçevesinde ulusal demokratik birliğin yine bölge halklarının birliğinin gerçekleştirilmesi amacımızdır.

Dünya çapında demokrasi mücadelesi ve halkların birliği için ciddi bir çaba gerekir. Ama bunun için de PKK'nin rolünü oynaması gerekir. Yeniden açığa çıktı ki, çözmemiz gereken sorunlar var. Hareketimizin bu tarihi dönemde istenen hamleyi örgütleyebilmesi için

öncünün rolünü oynaması gerekir. Bu sorun burada çözülecektir. Kongre en büyük iradedir. Bu görevi ancak kongre en üst düzeyde yerine getirebilir. Bir düzey yakalanmıştır, ama bu düzeyden sonra da gelişmesi için gerçekten de öncü amansız olmalıdır. Önderliğimizin ortaya koyduğu çerçevede rolüne sahip çıkmalı ve rolünü oynamalıdır. Eğer öncü rolünü oynayamazsa, geliştirilen saldırılar karşısında darbe yiyip yenilme ihtimali ile karşı karşıya kalır. Yani içinde bulunduğumuz bu tarihsel süreç hassastır. Saldırıları vardır. Uluslararası komplo hareketimiz üzerinde gelişti. Önderliğimizi esir alarak hareketimizi tasfiye etmeyi amaçladı. Buna karşı hareket olarak bizler de PKK'nin yeniden yapılanması ve üçüncü doğuş temelinde 1 Haziran Hamlesiyle yeni bir direniş dalgası örgütledik. Mücadelede yeni bir aşama kaydedildi. Tüm bunlar bugün uluslararası komployu boşa çıkararak sonuçsuz bırakmıştır. Komplo çözülmüş değildir, mücadele halen devam etmektedir.

Aslında Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilen anlaşma temelinde, yine Türkiye ile İran arasında ve bölgesel güçlerle yapılan anlaşmalar temelinde, esas olarak 2007 Kasım'ından bu yana hareketimize karşı geliştirilen yeni bir saldırı dalgası vardır. Bu saldırı kendini yenileyerek sürdürülmektedir. Eğer buna karşı bu tarihi aşamada öncü rolünü oynarsa, meşru savun-ma savaşı ve serhildanlar yükseltirse, gerillada netleşme ve yeni taktik performans gelişirse, demokratik konfederalizmin kurulmasında da gelişim sağlanırsa gerçekten yenilmez bir güç olacağız. Gerçekleştirilmezse yenileceğiz. Kongrenin görevi Apocu Hareketi yenilmez bir güç haline getirmektir. Bu anlamda gerilla, kadro ve halkta gerekli ruhu geliştirerek bunu bir kültür haline getirmelidir. Bu yeni bir şey değildir, çaba olduğu kadar yetersizlikler de vardır. Kongre bu yetersizliklerin ne olup olmadığını görmeli ve netleştirmelidir. Önümüzde var olan engelleri bu kutsal kongrenin tartışma ve kararlarıyla netleş-tirmeliyiz. Var olan eksiklikleri aşma çabası içerisine girmeliyiz. Önder APO'nun en zor koşullarda bizlere ulaştırdığı perspek-tifleri yaşamsallaştırmalı ve pratikleştirmeliyiz. Bunun gerçekleşmesi, halkımızın ve yüzyılların ütopyasının gerçekleşmesi, halkların kardeşliği temelinde Demokratik ve Özgür Kürdistan'nın kurularak konfederal sistemin gelişmesi ve Ortadoğu halk-larının umutlarının daha fazla güçlenmesi anlamına geliyor. PKK bu noktalarda daha güçlü bir atılımla, daha net bir perspektifle pratik planlama ve örgütlenmeyi geliştirmelidir. Çünkü örgütsüz olunmaz. Kurmay örgüt sahibi olmalıdır. Bunda gelişim sağlamış değiliz. Bunu tartışacağız. Burada eksikliklerimiz vardır.

PKK'nin kuruluşu bir doğrultu oluşturdu. PKK'nin kuruluşu başlı başına düzelmeyi örgütledi. Fakat kadrosu, kurum ve örgü-tü ne kadar oluşturuldu konusu zaten bu kurulun tartışacağı bir konudur. Uluslararası komplo kendi yenilgisinden sonra daha fazla öfkeyle, daha planlı ve taktikle yeniden geliştirdiği saldırılarla üzerimize gelerek, ideolojik, siyasi,

örgütsel, kültürel, toplumsal ve askeri yönden bizleri daraltarak sonuçsuz bırakmak istemektedir. Tüm bu saldırılara karşı cevap olmamız için gerçekten de bu sorunlarımızı çözmeliyiz. Sorunların çözüm yeri de bu kuruldur.

Değerli arkadaşlar!

Tüm bu nedenlerden dolayı bu kongrenin delegeleri tarihi görevlerle karşı karşıyadır. Her arkadaş sorumluluğunu toplan-tımızın tartışmalarının geliştirilmesinde göstermelidir. Netliğin, şeffaflığın olması için hem ruhta, hem perspektifte, hem de ideolojik duruşta istenen Apocu fedai militan ruhunun gelişmesi ve PKK'nin siyasi, diplomatik, toplumsal ve her yönden öncülük yapması için ne gerekiyorsa, biz delegeler olarak onu burada geliştirmeliyiz.

Şehitlerin ve Önderliğin bize verdiği görevi, yine genel kurulun da bizi seçmekle verdiği görevi burada sizlere teslim ediyoruz. Elbette eksiklerimiz vardı. Bu anlamda muhasebeye açtık. Ama bu saatten sonra kongre delegeleri sorumludur. Zaten doğal olarak görevimiz sona eriyor. Ve kurulumuz genel durumu gözden geçirip yorumlayarak ona göre sürece cevap olabilecek tercihleri netleştirmeli ve bu şekilde PKK örgütünü 10. Kongreyle ihtiyaçlara göre yeniden harekete geçirmelidir. Hem PKK sistemini, hem Meclisini, hem kadro duruşunu ve eğitim biçimini netleştirmesi, çeşitli ideolojik mücadelelerden tutalım meşru savunma çalışmasına, oradan barış çalışmalarına kadar tüm bu alanlarda Apocu PKK'nin kendisini daha iyi mevzilendirmesi ve tarihi yürüyüşünü başarabilmesi için, kurulumuz bunun formülasyonunu netleştirerek görev vermelidir. Kurul delegeleri olarak bu görevler hepimizin önünde durmaktadır. Kongre delegeleri bu dakikadan sonra daha fazla sorumluluklarına sahip çıkarak 10. Kongreyi başarılı bir kongre kılmalı, kongremizi büyük bir hamlenin temeli yapmalı, Apocu bir çıkış yaparak özgürlük mücadelesini başarıya götürmelidir.

Önder APO'nun perspektifleri temelinde, kahraman şehitlerimizin çizgisinde PKK'nin bu tarihi dönemdeki yürüyüşünün başarıya ulaşacağına inanıyoruz ve umutluyuz. 10. Kongremiz zaferin ve yeni bir yürüyüşün temeli olacaktır. Bu temelde tüm kongre delegelerine başarılar diliyoruz.

BIJÎ RÊBER APO !

BIJÎ PKK !

21 AĞUSTOS 2008

CEMAL (Murat KARAYILAN)

PKK 10. KONGRESİ'NE PARTİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Değerli yoldaşlar!

Mücadele tarihimizin en kritik, bazı riskleri olsa da kazanmaya en yakın olduğumuz bir dönemde, partimizin otuzuncu kuruluş ve mücadele yılında, PKK'nin yeniden inşa sürecinin İkinci Kongre'sini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. İkinci Kongremizi düşmanın çok yönlü saldırılarının en yoğun olduğu, mücadelenin adeta final havasında yürütüldüğü bir dönemde, tüm riskleri göze alarak gerçekleştirmekteyiz. Bu kongre, Önder Apo'nun ilk sözcükten günümüze kadar devam eden eşsiz emeği, bilinci ve direnişinin bir ürünü olarak gerçekleşmektedir. Aynı zamanda Haki Karer'den başlayarak, Mazlum, Kemal, Hayri, Agit ve Zilan yoldaşlar başta olmak üzere, binlerce şehidimizin emeklerinin yarattığı direniş geleneği üzerinde bu kongremizi yapmaktayız. PKK'nin Şehitler Partisi olma gerçekliğinin son halkalarını oluşturan PKK'yi Yeniden İnşa Komitesi üyeleri Viyan ve Nuda yoldaşların, PKK Meclisi üyesi Sorxwin yoldaşın, otuzuncu mücadele yılı şehitleri olan büyük komutan Adil, Kurtay, Gülbahar, Ferhat, Hüsnü ve Cihan yoldaşların PKK'yi yeniden inşa sürecinin direniş ve başarı karakterini belirleyen kişilik ve pratiklerinin yol göstericiliğinde kongremizi yapıyoruz. Yine halkımızın tüm Kürdistan'da ve yurtdışında geliştirdiği serhildanların yarattığı güçlü bir mücadele zemininde kongremizi başarıyla tamamlayarak Önderliğimize, şehitlerimize ve halkımıza cevap olacağız. Bu temelde Önder APO'yu, tüm cephelerdeki PKK kadro yapsını ve halkımızı selamlıyor, tüm devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bizim için aynı zamanda çizginin esasını temsil eden bu gerçekliği doğru anlamak ve doğru karşılık vermek, bu temel değerlere bağlı olmanın bir gereğidir.

PKK'nin demokratik-ekolojik toplum paradigması temelinde Yeniden İnşa Kongresi'nin üzerinden üç buçuk yıla yakın bir zaman geçmiştir. Aslında zamanında

yapılabilirdi. Ancak Parti Meclisimiz bunu çok acil bir durum olarak görmedi. Parti Tüzüğüümüz temelinde 2007 yılı içerisinde kongre yapılmak istendiyse de, güvenlik nedeniyle bir kez daha parti yönetiminde tartışılarak ertelenme gereği duyuldu.

Geçen üç buçuk yıllık süreçte dünyada, bölgede, ülkemizde ve hareketimizde önemli siyasal gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. Mücadelemizi direkt etkilediği için, bu gelişmeleri ve değişen durumları dünya, bölge ve ülkemiz açısından ele alıp değerlendirmek gerekmektedir. Partimizin bu üç buçuk yılda önüne koyduğu görev ve sorumluluklar vardı. Olanakların neler olduğunu, belirlenen görevlerin ne kadar başarılı olduğunu veya başarısızlığa başarmamanın nedenlerini ortaya koymak ve çözümlenmek önem taşımaktadır. Yine önümüzdeki döneme daha güçlü hazırlanmak için neler yapılmalı, 21. yüzyılda partimizi bekleyen temel görevler nelerdir, ideolojik, politik ve örgütsel sorunlarımız nasıl çözümlenmeli sorularına cevap olmamız gerekmektedir. Kürdistan halkı nasıl temsil edilecek, demokratik sosyalizm nasıl ileri götürülmeli, en önemlisi de PKK'nin öncülük ettiği Êdi Bes e Hamlesi nasıl amacına ulaştırılacak, Önderliğin özgürlüğü ve Kürdistan'da demokratik özerklik hangi temelde geliştirilecek vb. türünden birçok tarihi çalışma önümüzde durmaktadır.

Dünya, Ortadoğu ve ülkemizde önemli siyasal, askeri ve ekonomik gelişmelerin olduğu bir dönemde toplanan PKK İkinci Kongresi, gittikçe karmaşıklaşan siyasal ve askeri gelişmelere yanıt olabilecek ve önümüzdeki süreci belirleyecek tarihsel bir konuma sahiptir. Tüm yoldaşların bunun bilinciyle hareket ederek, Kongremize misyonunu ve rolünü oynayacaklarına dair inancımızı ve güvenimizi belirterek raporumuza geçiyoruz.

21. Yüzyılda İnsanlığın Temel Sorunları ve

Demokratik Konfederalizm Çözümünün Artan Gelişme Olanakları

Öncelikle kapitalist modernitenin kurmuş olduğu ve bugün de devam eden sisteminden dünyada memnun olan var mı, varsa bunlar kaç kişidir diye bir soruyla başlamak sanıyoruz yerinde olacaktır. Bir sistemin varlığı ve geleceğinin nasıl ve hangi yöne evrileceğini belirleyen, o sistemin kapsamı içinde yaşayan insan topluluklarının temel siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, ahlaki vb. sorunlarını ne kadar çözdüğü ve insan topluluklarının bunun karşısındaki zihniyeti, ideolojik, örgütsel ve siyasal sistemi nasıl algıladıkları olgusudur. Özcesi insanlık rahat, mutlu, kaygısız ve güvenle geleceğine bakabiliyor mu, bakamıyor mu noktasıdır.

Bir başka önemli soru, sistemin kaos içinde devam eden yaşamının hangi yöne evrileceği sorusudur. Kendisini ciddi bir re-formdan mı geçirecek, restore mi edecek,

kendisini yenileyecek mi, yoksa aşılmayı mı yaşayacak? Aşılacaksa nasıl aşılabacak? Yine böylesi bir süreçte parti ve militanlar olarak bizim yaklaşımımız nedir? Bir halka, bölgeye, hatta insanlığa öncülük etme iddiasında olan bir partinin ve militanlarının bu temel soruları kendisine ciddi bir biçimde sorması ve yanıtlaması gerekir. Öz-cesi, gerçekleşmesi en olası olanını ve olanaklarını görebilmek ve buna göre bir program ve strateji ortaya koymak hayati önemde bir konudur.

Kapitalist modernite özellikle 90'lı yılların başında reel sosyalizmin yıkılmasıyla büyük bir gösterişle zaferini ilan etmişti. Bu zafer ilanı herhangi bir sıradan kutlama biçiminde değildi kuşkusuz. İnsanlığın kapitalist sisteme mahkûm olduğu, en iyi, kalıcı ve geleceği olanın bu sistem olduğu, tarihsel yanlışlıkların düzeltildiği gibi propagandalar geliştiriliyordu. Öyle ki, bu propagandalarla sistem kendisini alternatifsiz ilan ediyor, zihniyetini ve kültürüyle dev gibi geliştirilmiş askeri, polisi ve istihbari güçler ve çeşitli teknik denetim araçları eşliğinde insanlığı adeta teslim olmaya zorluyordu. 'Tarihin sonu', 'ideolojiler dönemi bitti' iddiasının temelinde insanlığı köreltme, duyarsızlaştırma ve umutsuzlaştırarak teslim alma amacı yatmaktaydı.

Ortadoğu'da Partimiz PKK'nin '92 yılı ile birlikte NATO'nun hedefi olması, kuşkusuz Varşova Paktının yakılmasından sonra NATO'ya iş çıkarma amaçlı bir yönelim değildi. Kapitalizm tam zaferini ilan etmişken, Önderliğimiz şahsında PKK ve Kürdis-tan'da yaşanan devrimsel yükselme, insanlığın yeni umudu olarak geliyordu. O halde bu umut söndürülmeliydi. Bir de bölgesel hesaplar vardı. Dönemin 'Yeni Dünya Düzeni' siyaseti bölgede egemen kılınmak isteniyordu. Bunun önündeki tek engel ise PKK Hareketi ve onun Önderliği idi. '92 Güney Savaşıyla başlayan uluslararası komplo, 15 Şubat'a kadar sonuç alma hedefiyle çeşitli biçimlerde sürdürülmüştür. Çünkü bu yıllarda bir yandan reel sosyalizm dağılırken, öte yandan dünyanın birçok yerindeki gerilla hareketleri birer birer masa başına çekilerek ya uzlaşma ile çözülmeye çalışılmış, ya da düzen içine çekilerek etkisiz kılınmıştır. Bu dönemde buna çekilemeyen geç olarak bir tek partimiz PKK kalmıştır. Halen de PKK üzerinde sürdürülen uluslararası komplonun amacı budur ve amaç değişmemiştir.

Burada sistemin demokrasi, özgürlük, insan hakları vb. söylemlerinin demogojik niteliği ortaya çıktığı gibi, gerçek alter-natiflere ve muhaliflerine hiçbir zaman aman vermediği, bunları özünden boşaltarak teslim alma, ezme ve tasfiye etmenin bir yöntem olarak sürekli bir biçimde gündemde tutulduğu kendisini göstermektedir. Ancak kapitalist modernitenin iddiaları ve propagandaları bu on sekiz yıl içinde birer birer çökmektedir. İddia

edilirken de çok sağlam ve gerçekçi bir zemini yoktu. Amaç milyarları uyuşturmak ve umutsuzlaştırarak düzene teslimiyetini sağlamaktı. Bunun böyle olmadığına kısa bir zaman diliminde anlaşılması, bir sistemin iddialarının ne kadar köksüz olduğunu ortaya koyması kadar, sistemin kendisinin aslında uzun bir geleceğinin olmadığını da ortaya koymaktadır. Tarihte köklü iddiaların ömrünün böyle kısa süreler içinde çökmesinin başka örnekleri var mıdır? Bu durum başlı başına sistemin durumunu, geleceğini, içinde yaşadığı krizi ve kendisini bu krizden kolay kolay kurtarma gücünü gösteremediğini ortaya koymaktadır. Aksi takdirde sistem açısından bu kadar erkenden bir dibe vuruşun yaşanması olası değildir.

Açıkça görülen odur ki, kapitalist modernite artık ciddi bir kızı yaşamaktadır. Bir avuç tekel ve finans çevresinin dışında kimse bu sistemden memnun değildir. Dünyanın bu mutlu azınlığı bugün kendisine yeryüzünün bazı alanlarını bir cennet haline getirmişken, milyarlarca insan için dünya ve yaşam adeta bir cehennem haline getirilmiş bulunmaktadır. Dünyada milyarlarca insan böyle cehennemi bir yaşama mahkûm edilmişken, elbette onların da küçük yalancı cenetlerinde rahat yaşadıkları söyle-nemez. Ama halihazırda yaşanan tablo çok kabaca da olsa böyledir.

Bugünün dünyasına kabaca bir göz atış, birkaç günlük siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal, çevresel, askeri ve kadınla ilgili haberleri izlemek bile dünyamızın nasıl bir konumda olduğunu, nasıl kaos içinde bir bocalamayı yaşadığını rahatlıkla gösterecektir. Çok fazla uzağa gitmeksizin, en son Gürcistan ile Osetya ve Rusya arasında ortaya çıkan kriz ve bu kriz etrafında yaşanan açıklama ve tartışmalar bile dünyamızın hangi sorunlarla yüzyüze kaldığını ve kurulu dengelerin nasıl bir kırılmağa sahip olduğunu fazlasıyla ortaya koymaktadır.

Dünya yeniden tek merkezli yönetim olmaktan çıkmakta, çok merkezli bir dünya haline gelmektedir. Bu siyasi, askeri ve ekonomik merkezlerin birbiriyle mücadeleleri giderek daha fazla sertleşmektedir. Ekonomik kriz derinleşerek devam etmektedir. Petrol fiyatları artmaktadır. Dünya gıda fiyatlarındaki artışla birlikte, insanlık ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir. Çalışabilecek nüfus içinde çalışanların oranı gün geçtikçe azalmakta, işsizlik çığ gibi büyümektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik uçurumu derinleşmektedir. Halkın alım gücü iyice düştüğü ve işsizlik artığından dolayı, açlık ve yoksulluk sınırında yaşayanların sayılarına her gün yenileri katılmaktadır. Bu kesimlerin bulunduğu kentler aşırı büyü-mekte, her türlü yozlaşmanın, çürümenin, ahlaki çözümlenmenin ve kişiliksizliğin, aynı zamanda her türlü hastalığın da geliştiği alanlara dönüşmektedir. Ancak öte yandan finans kapital gün geçtikçe büyümektedir. Üretimden çok

borsa oyunları ve spekü-lasyonlarıyla büyük vurgunlar vurmaktadır. Üretimden kopuk olmasına rağmen ekonomiyi, mali sistemi ve siyaseti kontrol et-meye devam etmektedir. Kapitalist modernitenin gereksizliğini ve aşılmasının zorunluluğunu bunun dışında daha çarpıcı ortaya koyan bir gösterge olamaz.

Kapitalist sistemin azami kâr hırsı ve rekabet doğayı tahribe yol açmakta ve bugün yeryüzü neredeyse nefes alınamaya-cak duruma gelmiş bulunmaktadır. Üretimde kullanılan bazı gazların havaya salınması ekolojik dengeyi sarsmaktadır. Öte yan-dan silahlanmaya ayrılan bütçeler gün geçtikçe artmaktadır. Eskiden birkaç ülkede var olan nükleer silahlar bugün daha fazla ülkeye yayılmış bulunmaktadır.

Modernitenin kendisini örgütlediği birimler ulus-devlete dayalı sistemler olmuştur. Ulus-devlet cinsiyetçiliğin, milliyetçi-liğin, dinciliğin ve bilimciliğin aynı potada eritildiği kapitalist modernitenin en temel dayanağı ve formu olarak şekillenmiştir. Ancak birçok ulusu, ulusal azınlığı ve kültürü ulus-devlet içinde eritme yaklaşımlarının olanaksızlığı nedeniyle, ulus-devlet bugün en fazla tartışılan bir konu durumundadır. Ulus-devletin gereksizleşmesi ve aşılmasının konfederal sistemler tarafından zorlanması, sistemin temel dayanaklarından birisini yitirmesi anlamına gelmektedir.

Özünde dünyayı bu duruma getirmiş olan bir sistem, çökmüş ve bitmiş bir sistemdir. Kendisini istikrarlı bir biçimde sür-dürmesi ve insanlığın giderek derinleşen sorunlarına çözüm olması mümkün değildir. Ancak buna rağmen kendisini ayakta tut-maya devam etmektedir. Bunu hiç kuşkusuz zor aygıtlarının yanında ideolojisine, yarattığı kültürel hegemonyaya dayanarak yapmaktadır. En geniş kitlelerin kafasında yanılığılı devlet, toplum, tarih kavrayışları ve zihniyet kalıpları yaratarak bunu yap-maktadır. Bilimi ve teknolojiyi tümüyle bu amaçları için kullanmaktadır.

Bu gelişmelerin yanında bir de din üzerinde durmak gerekmektedir. Modernist paradigmanın dışsal bir saldırı gücü olarak görülüp algılanmasının bir sonucu olarak içselleştirilmeme ve reel sosyalizmin de köklü sorunlarını çözememesi ve sonuçta özellikle reel sosyalizmin çözümlenmesinden sonra, Ortadoğu'da din olgusu daha etkin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Çünkü ön-cesinde hemen hemen bölgenin tüm ülkelerinde şu veya bu düzeyde reel sosyalizmden etkilenen veya ilişkilenen küçük burjuva ulusal çizgi etkiliydi. Baas Partisi etkili bir güç durumundaydı. Hatta Libya, Cezayir, Güney Yemen vb. ülkeler kendilerini devrim yapmış ülkeler olarak sayıyorlardı. Ancak bölge gerçeğine yabancı, eklektik ve ulus-devleti restore eden bu uygulamaların da sonuç kalmasıyla birlikte, '90'lı yıllarda ABD'nin Körfez'e yerleşmesi nedeniyle etkisizleştiler. Bugün İslam'ın siyasallaştırılması temelinde

bölge egemen güçleri statükolarını korumak için direnmektedirler. Bu nedenle hem bölge statükoculuğuna hem de modernist kapitalizme karşı bir duruşun sahibi olmak gerektiği açıktır.

Kapitalist modernite felsefi alanda birkaç yüzyıldan beri sürdürdüğü inşasını önemli bir aşamaya vardirmiştir. Öznellik ve nesnellik ikileminin bu kadar kafalarda örülmesi, sistemin felsefe alanındaki gücünü ve başarısını ortaya koymaktadır. İşin ilginç yanı şudur ki, nesnellik de, öznellik de birbirine karşıt felsefelermiş gibi sunulmasına rağmen, her iki felsefe de sistemi kafalarda üretmeye devam etmekte, hatta pekiştirmektedir. İnsanın dışında, daha doğrusu bir grup elit insanın dışın-da her şeyi nesne görerek, bu elit insan grubunun her şeyin üzerinde hâkim olmasının felsefi dayanağı ortaya çıkarılmakta ve bu meşrulaştırılmaktadır. Aynı şekilde her şeyi öznelleştirerek dünyaya ve olaylara bakması, her şeyi gördüğü ve hissedebildiği kadarıyla ele alması, tıpkı kuyunun dibindeki kurbağanın dünyayı kuyunun ağzından ibaret görmesi gibi algılayışı, insanı gördüğünün ve hissettiğinin dışındaki gerçeği görmemeye ve daha çok kendisini esas almaya götürür ki, bu da her türlü bireyciliğin önünü açar. Kapitalist sistemin toplumu çözmesi böyle bir mantığın ve zihniyetin eseridir. “Gemisini kurtaran kaptandır” gibi özdeyiş kalıpları tam da toplum karşıtlığını geliştiren yaklaşımlardır. Liberalizm ve bireycilik bu anlamda sistemin felsefe ve ideolojisi olmaktadır. İktidarcılık, erkek egemenlikli düşünce, toplumsal cinsiyetçilik kaynağını buradan almakta ve beslenmektedir. İnsan bir kez bu biçimde felsefi olarak kurgulandı mı, kuşkusuz bunun toplumsal, siyasal, kültürel, ahlaki vb. alana yansımaları da olacaktır.

Önderliğimiz son Savunmasında, toplumsal gerçekliklerin inşa edilmiş karakterde olduğuna vurgu yapmaktadır. Kapitalist modernitenin de aslında kendine özgü bir inşası söz konusudur. Zihniyeti örmek önemlidir.

Pozitivizm her şeyi olgularla açıklayarak, liberalizm de ‘bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar’ pratik duruşuyla yeni bir felsefe, ideoloji ve pratik ortaya çıkarmıştır. Bununla toplumun zihniyet kalıplarını oluşturmuşlardır. Burada özü toplumsal olan ahlakın yok edildiğini görmek gerekir. Eğer bir ahlak varsa da, sistemin kurumlaşan kalıplarını korumaya ve savunmaya dönüktür. Bu kadar kaba materyalizmin olduğu, dolayısıyla maddi tüketimciliğin geliştiği bir yerde maneviyatın ve vicdanın somut ifadesi olan ahlaktan eserin kalmayacağı açıktır.

Sistem bugün bu felsefe, ideoloji ve ahlaka dayanarak, yarattığı bu kalıplara bir de ruh vermek istemektedir. Sanat ve kültür çalışmaları yaratılan kapitalist modernitenin birey ve toplumuna ruh vermeyi hedeflemektedir. Böylelikle yaratılan zihniyet alanındaki bireycilik,

zaman ve mekân kavramlarından uzak birey, hergün internet gibi bir sanal dünya, tv, radyo, sinema, dizi film vb. araçlarla tümüyle sistemin ideolojik süzgecinden geçirilerek bireyciliği hergün yeniden yeniden üretecek bir durumda topluma sunulmuştur. Spor ve cinsellikle de birey ve toplum adeta uyuşturularak sarhoş edilmiştir. Bireycilik öylesine ilerletilmiştir ki, aynı anlama gelmek üzere sübjektif düşünme tarzı öylesine ilerletilmiştir ki, birey psikolojik bunalı-ma sokularak şizofren, hastalıklı kılınmıştır. Bir başka dünyayı düşünemez duruma getirilmiştir. Avrupa ve Amerika'da intihar-ların normalin çok üstündeki bir sayıya ulaşması, Avrupa'nın bazı ülkelerinde tımarhanelerin sayısal durumunun polis karakollarından fazlalığı da bireyciliğin olumsuz sonuçlarının ulaştığı boyutları göstermektedir.

Binlerle, belki de on binlerle ifade edilebilecek tv, radyo kanalları, gazete ve dergiler vasıtasıyla da her gün bilgi kirliliği de denilen bir tarzda topluma o kadar bilgi sunulmaktadır ki, birey ve toplum bu bilgiler içinde hangisinin doğru ve yanlış olduğunu tartışmaya dahi zaman bulamadan yenileriyle karşılaşmaktadır. Tekellerin ve düşünce kuruluşlarının insanlığı düşündürt-mek istediği gibi düşündürtmek, güldürmek istediği gibi güldürmek, acındırmak istediği gibi acındırmak çabaları söz konusudur. Bunların tüm çabaları özünde birey ve toplumu bir başka yaşamın olanaksızlığına ikna edip teslim almaktır. Birey ve toplum bir kez böyle bir kıskaca alındı mı, onu oradan kurtarmak için çok daha farklı ve köklü bir mücadele yürütmek gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Siyaset sistemin güvencesi ve devlet aygıtının kurulması ve geliştirilmesi için geliştirilirken, hukuk ile bu kadar adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlığı meşrulaştırıcı bir düzenleme olmaksızın, sistemin kendisini sürdürmesi ve meşru kılması mümkün değildir. Kapitalist modernitede hukuk en inceltmiş siyaset olarak, tüm uygulamaları meşrulaştırma aracı görevini görmektedir. Uluslararası hukuk bugün finans kapitalin hizmetindedir. BM Örgütü ABD'nin güç ve zor siyasetinin meşrulaştırıcı aracı haline gelmiştir. Tüm iddiaların tersine, hukukun altı kazınınca, finans oligarşinin buz gibi çıkar hesapları, kârları ve bu kârları güvence altına alan sermayenin siyaseti çıkar.

Sistemin bu biçimiyle inşa edilmesinden en büyük zararı ise kadın görmektedir. Elbette erkek de iradesizleştirilmiş ve sistemin bekçiliğini yapar konuma getirilmiştir. Kadın sistemin hem bir kurbanı, hem de sistemin sürdürülmesinde kullanılan bir araç haline getirilmektedir. Hem bir cinsel obje, hem de bir reklam aracı olarak kapitalist meta dolaşımının hızlanmasında ve tüketimciliğin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Öte yandan en çok Batı demokrasisiyle anılan kimi ülkelerde kadına karşı şiddetin boyutları hiç de azımsanmayacak boyutlara varmıştır. Batıda kadına yönelik herhangi bir ülkeden daha az değildir. Sistemin

gücü ve başarısı şuradadır ki, kadın cins olarak baskı altına alındığından bu yana ilk kez bu denli kullanılmasına ve düşürülmesine rağmen, kadının özgürlük yanılısamasına düşürülmesi, sistemin nasıl oyunlar oynadığını ortaya koyması bakımından ibretle izlenmesi gereken bir tabloyu ortaya koymaktadır.

Elbette her şey sadece felsefi ve ideolojik üretim ve yayma araçlarının kullanılmasıyla halledilmemektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler en fazla silahlanma ve en geniş kitleleri denetleme, kontrol etme ve izleme altında tutmak için kullanılmaktadır. En öldürücü, en yok edici füze ve konvansiyonel silahların geliştirilmesi için, savunma sanayii adı altında tam bir saldırı ve savaş ekonomisi-ticareti geliştirilmektedir. Bununla milyarlar üzerinde korku egemen kılınarak yıldırılmak istenmektedir.

Kapitalist modernite felsefesi ve ideolojisinin ekonomiye ve topluma karşıtlığı, bilim ve tekniği azami kâr ve sistemini sürdürme temelinde kullanması, ahlakı tasfiye etmesi ve kadın üzerindeki büyük oyunu, aslında bu sistemin aslında ne kadar çürüdüğünü ve gereksizleştirdiğini ortaya koymaktadır. Kendini sürdürmede ciddi zorlanmalar yaşamasına rağmen, ilerlemek için gerek ülkeler arası çatışmaları körükleyerek, gerekse bizzat kendisi devreye girerek dünyayı kan gölüne çevirmektedir. Bütün bu durumlarla beraber ideolojik, kültürel ve sanatsal alanda artık meşrulaştırıcı olmakta giderek zorlanmaktadır.

En önemlisi de devletin kendisinin bir araç olarak giderek gereksizliği kanıtlanmaktadır. Devlet özünde bir kesim adına sömürü ve baskı aracı olduğu halde, kendisini kabul edilebilir kılabilme için, toplumun giderek karmaşıklaşan işlerini yapan bir kurumlaşma olarak sunulması önemli bir meşruiyet sağlamaktadır. Ancak devletin özünün toplum işlerini yapma değil de, ege-menlik sistemi olduğu gerçeği daha fazla anlaşılmaktadır. Tüm çarpıtma, engelleme ve baskılara rağmen, toplumda devlet dışında kendi işini görme bilinci ve pratiği gelişmektedir. Bunun kökleri milyonlarca yıl kendisini devletsiz yaşatmış topluluklarda gizlidir. Devlet olma adına doğaya, topluma ve insanlığa karşı işlenen suçlar göz önüne getirildiğinde, devletsiz olarak da insan topluluklarının kendini yaşatabilecekleri açıktır. “Devlet olmazsa yaşam olmaz, olsa da kaos olur” tekerleme yalanı bugün artık kimseyi inandıramaz. Çünkü kaosun kendisi devletli sistemden çıkmaktadır.

Devletli uygarlık tarihinin ulaştığı düzey kentleri yaşanmaz kılmış, ağır çevre felaketlerine yol açmış bulunmaktadır. Fi-nans kapital çağı, üretmek değil, para ile para kazanma politikasının bir devlet sistemi haline gelmesi bile, bu devletin gereksizliğini daha fazla ortaya koymaktadır. Gereksizleşmesi, sistemsizliğin de esasını ortaya koymaktadır. Oysa ekonomi Önder APO'nun da belirttiği gibi, aile yasası veya geçim yasası anlamına

gelmektedir. Ekonomi politik olarak sunulan finans kapitalin borsa oyunları ekonomi değil, ekonomi karşıtlığıdır. Ekonomik inşa öncelikle toplumun temel ihtiyaçlarını esas alan, adil bölüşüme ve çevreyle uyumlu teknik ve planlamaya dayanan bir mantıkla inşa edilmelidir. Var olan mücadele birikimi demokratik, ekolojik paradigması temelinde sonuç almayı olanaklı hale getirmektedir. Ancak bunun için öncelikle doğru bir tarih ve toplum anlayışına sahip olmak gerekmektedir. Tarihin devletten ibaret olduğu görüşünden kurtularak, devlet dışı toplulukların varlığı kadar, devletle tanışmamış insanlık tarihi, devlet dışında da toplulukların örgütlü olarak daha demokratik bir biçimde yaşamlarını bütün boyutlarıyla örgütleyebileceğini ortaya koymaktadır.

Kapitalist modernite ciddi bir kriz, yani kendisini sürdürümeme ve yönetememe durumunu yaşasa da, çıkarlarının devamı için mücadele ve arayışlarını sürdürecektir. Ulus-devleti çoklukları görerek, azınlık, insan hakları vb. adı altında katılığında kurtarma arayışları sürmektedir. Yine sivil toplum örgütlenmeleri bu temelde geliştirilen araçlar olmaktadır. Özcesi, reform ve restorasyonların iç içe kullanılacağı bir yöntemle bu krizden en az zararla çıkma mücadelesi yürütülecektir. Hemen hemen her sistemin son süreçlerinde yaşadığı gibi, kapitalist modernitenin de devrim, reform ve restorasyonları kullanması doğaldır. Daha şimdiden dünyanın birçok bölgesinde sistemin yüklenimleri bu yöndedir.

Davos'ta gerçekleştirilen dünya egemenlerinin zirvesinde “Birlikte kalkınma ve insancıl kapitalizm” biçiminde formüle edilen çözümün, sistemin ağırlaşan bunalımlarına çözüm üretemeyeceği açıktır. Var oluşu toplum karşıtlığına dayanan bir sistemin insanlığın sorunlarına çözüm getirmesi mümkün değildir. Tersini iddia etmek, büyük bir ideolojik aldatma ve demagoji anlamına gelmektedir. Esas çözüm ve izlememiz gereken ideolojik-politik doğrultuyu Önder APO şöyle ortaya koymaya çalışmaktadır:

“Uzlaşma refleksi var mı denilirse, bence bu yöntemi de hiç eksik etmiyor. Kaldı ki, tarihinde sıkça denediği ve asıl sonuç aldığı yöntemdir. Karşı tarafın bilinçliliği, örgütlülüğü ve özgürlük inisiyatifi zayıf kaldıkça, sistem uzlaşma süreçlerinden hep başarılı çıkmıştır.

“Tüm bu göstergelere rağmen, sistemin gücü her şey değildir. Daha da ötesi, en zayıf dönemini yaşıyor. Eğer demokra-tik uygarlık cephesi hala istediği, gerekli ve hak edilmiş olan kazanımları elde edemiyorsa, bunun temel nedeni halen esas alması gereken paradigmatik devrimini tam yapmaması (temel bilimsel yaklaşım), yeterli program, örgüt ve eylem gücüne erişememesidir. Bunlar elde edilmeyecek ve erişilemeyecek hedefler değildir. Demokratik uygarlık hareketi kendi asli kimliğine (özgürlük, eşitlik, demokratlık) sahip çıkarak, tarih-sosyal çözümlemesini yaparak, program, örgüt ve eylem biçimlerini dünya,

bölge ve yerel çapta inşa edebilir. Dünya Demokratik Konfederalizmi; Asya, Afrika, Avrupa ve Avustralya için bölgesel demokratik konfederalizmler gündemleştirilebilir. Özellikle Ortadoğu için Ortadoğu Demokratik Konfederalizmi projesi mevcut kaotik ortam içinde oldukça anlamlı bir çalışma olacaktır.

“Şimdiye kadar içine düşülen ‘ya hep, ya hiç’ taktik yaklaşımlarından uzak durularak, sonuna kadar devrim veya savaş ile bunun karşıtı olan sonuna kadar Hz. İsa tavrı (barış), çok geleneksel ve komplike olan iktidar olgusu karşısında başarılı ve etkili olamaz. Direniş, isyan ve inşa çalışmalarını bir yaşam biçimi haline getirerek, özgürlük insiyatifini elden bırakmadan, sistemin tüm güçleriyle yerinde ve zamanında uzlaşmalara varmak daha çok geliştirici ve kazandırıcı bir yöntemdir. Ama tek-rar etmeliyim ki, demokratik uygarlığın kimliğimiz olduğunu, uzlaşmaya girebileceğini, fakat devletli uygarlık içinde kendini asla eritip yitirmeyeceğini bilmemiz, yapılandırmamız ve korumamız ŞARTIYLA!”

Daha önce de, AİHM’e sunduğu Savunmada, Önder APO, Batı dünyasıyla bir sentezin olabileceğini belirtiyordu. Bu gün de Önderlik, “Batının insanlığa kazandırdıklarını Doğunun kadim pozitif değerleriyle sentezleyerek anlamlı bir çıkışa bir demet ışık sunmak”tan söz etmektedir.

Dünya, Ortadoğu ve Kürdistan’da Siyasal Mücadeleler ve PKK’nin Politik Çizgisi

Kapitalist sistemde yaşanan kaos aralığına bağlı olarak, her felsefi ve ideolojik güç buna paralel bir siyasal çizgi temelin-de kendi siyasal projesini ortaya koymakta, buna göre kendisini düzenleyip örgütlemekte, kalıcı veya geçici ittifaklar seçmek-te ve bu temelde sonuca gitmeye çalışmaktadır. Hangi güç daha hazırlıklı, örgütlü olursa ve gücünü zamanında iyi kullanabilirse, o gücün sonuç alacağı bir dönemde yaşamaktayız.

Reel sosyalizmin aşılmasından sonra dünyada yaşanan siyasal tartışmaların temelinde, dünya tek merkezden mi yönetile-cek, yoksa çok kutuplu bir dünya mı olacak sorusu vardı. ABD dünyayı kendi egemenlik sahası olarak görmüş ve imparatorluğu-nu ilan etmiştir. BM’yi Dünya Ticaret Örgütünü, İMF ve Dünya Bankasını küresel sermayenin çıkarlarına göre ekonomik, mali ve siyasi olarak düzenlemek istemiştir. NATO’yu bir Avrupa örgütü olmaktan çıkararak, dünyanın polis ve asayiş örgütü haline getirmiştir. Afganistan’ın işgali bunun en çarpıcı örneğidir. Dünyanın gelişmiş yedi ülkesine, reel sosyalizmin yıkılmasından sonra Rusya’yı da katarak G-8’ler Zirvesini oluşturmuştur. Bununla dünyanın belli başlı güçlerini kontrol altında tutmayı hedefliyordu. Diğer güçler de, özellikle dünyada bilimsel-

teknolojik gelişmelerin ulaştığı boyutlar ve finans kapitalin durumu böyle bir ilişkiye hem zorunlu kıldıkları hem de bu ilişkiden yararlanmak istedikleri için, böyle bir ilişkilenemeyi kabul etmişlerdir. Elbette bu güçler arasındaki bölgesel, siyasi, ekonomik ve askeri alandaki çelişkiler tümünden ortadan kalkmamıştır. Ancak hâkim tarz hem çelişki hem ilişki yöntemidir.

ABD dünyayı tek bir merkezden yönetmeye çalışmıştır. ABD'nin liderliğini yaptığı bu hegemonya gerçekliği 2000'li yıllar-dan itibaren ciddi bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle 11 Eylül'de ikiz kulelere yönelik saldırının ardından, ABD'nin 'önleyici saldırı stratejisi' temelinde önce Afganistan'a, ardından Irak'a yönelmesi gibi pratikler ve ardından bazı ülkeleri 'te-rörist' olarak adlandırıp ekonomik ve diplomatik yaptırımlar geliştirmesi ve ardından özellikle İran'a yönelik hazırlıklar, diğer tüm siyasi güç merkezlerini bir biçimde harekete geçirmiştir. Çünkü hiçbir güç merkezi ABD'nin İsrail ve İngiltere ile birlikte yalnızca bölgeye egemen olmalarını istemez. Yani ABD gelinen aşamada 90'ların başında olduğu gibi, dünyada her şeyi istediği biçimde yapma ve düzenleme konumunda değildir. Rusya kendisini yeniden toparlamaktadır. Kendi arka bahçesi olarak tasarladığı Orta Asya'da, Ukrayna ve son olarak Gürcistan'da ABD'yi zorlamakta, yine ABD'nin Doğu Avrupa ülkelerine füze kalkanı yerleştirme siyasetine karşı çıkmaktadır. Özellikle Putin'in iktidara gelmesinden itibaren, Rusya belirgin olarak böyle bir siyaset izlemektedir. Bu konuda ABD ile tekrardan bir çekişme ve yarış içerisine girmiştir. ABD'nin başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın kaderini tek başına belirleme dayatmalarına karşı giderek daha yüksek sesle memnuniyetsizliğini dile getirmektedir. Bu konuda Ortadoğu'ya yapılan üst düzey ziyaretler, Rusya'nın Doğu Avrupa'da ve Ortadoğu'daki iddiasını sürdürmek istediğini ortaya koymaktadır. Yine İran ve Suriye ile sürdürdüğü ilişkiler bu amaçlıdır.

Çin ve Hindistan'ın pozisyonu da ABD karşısında benzer bir konumda bulunmaktadır. Her iki devlet de birer nükleer ve giderek büyüyen ekonomik güç haline gelmektedir. Başta ABD ve AB sermayesi için bir rekabet gücü ve hatta bir tehdit olma durumu da yaşanmaktadır. Bir tür kendine özgü tarihsel, toplumsal ve kültürel boyut kadar, Doğu ekonomi ve sermaye boyutuyla da Batı karşısında bir rekabet gücü haline gelmektedir. Bu güçler daha önceden de kendi aralarında kurdukları Şangay Beşlisi örgütlülüğünü daha fazla yaygınlaştırmak ve geliştirmek istemektedirler.

2003'te Irak'a girerken, ABD bölgede yalnızca Güneyli Kürt siyasal güçlerine dayanıyordu. Neredeyse her taleplerini ya karşılıyor, ya da Kürtlerin taleplerini gerçekleştirmelerine göz yumuyordu. Ancak Irak'ta zorlanınca, bir Kürt oluşumundan çıkarları bozulan başta Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölge statükocu

güçlerinin yüklenmeleri nedeniyle Kerkük konusunda geri adım atmakta, Kerkük'ü yeni bir halklar arası çatışma alanı haline getirmeye çalışmaktadır. Böylelikle hem Irak'ta kalma gerekçesi üretmekte, hem de varlığını pekiştirmeye çalışmaktadır.

ABD'nin Latin Amerikada'ki politikası ise tutmamıştır. ABD '70-80'li yıllarda bölgede geliştirdiği askeri faşist diktatör-lükleri 90'lı yıllarda aşarak sahte demokrasilerle bölgeyi kontrol altına almaya çalışmıştı. Ancak başta Venezüella, Brezilya, Şili, Bolivya ve Arjantin'de seçimlerle sol demokratik güçlerin iş başına gelmesi, yine Nikaragua'da Sandinistlerin tekrar se-çimle iktidar olması, insanlığın ABD'nin dünyayı tek başına yönetmesine izin vermeyeceğini, kendi demokratik iradelerini bir biçimde ortaya koyacaklarını ortaya koymaktadır.

ABD sistemi kaostan çıkarma mücadelesini ve Ortadoğu'da egemenliğini BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) üzerinden ger-çekleştirme arzusundadır. Bu nedenle Önder APO şahsında Partimize karşı uluslararası komployu düzenlemiştir. Saddam rejiminin devrilmesi, 2004 yılına kadar hareketimiz içinde geliştirilen ihanetçi-çeteci çizgiyi örgütleme girişimi ve Filistin'de Yaser Arafat'ın tasfiye edilmesi tümüyle bölgeye egemen olma amaçlıdır. Bunun için de çıkarlarıyla çelişen, muhalif ve alter-natif olabilen hiçbir güce izin vermek istememektedir. Demokrasi, insan hakları, özgürlük vb. söylemler tümüyle amacını gizlemek için uydurulan yalanlardır. ABD'nin bölgeye tümüyle hakim olmaktan başka hiçbir amacı yoktur.

ABD'nin İran üzerinde geliştirdiği siyasetin temel amacı, Irak'ta ve Afganistan'da yaşadığı zorlanmalardan hareketle da-ha çok diplomatik, siyasi, ekonomik baskı ve yaptırımlarla İran'ı güçten düşürmek, Irak'ta zayıflatmak, ardından uygun bir zamanlamayla yönetimi devirmektir. Çünkü İran'sız bir BOP, başarısız ve geleceği olmayan bir projedir. Bu nedenle de İran'ı tasfiye etmek için gereken hazırlıklar şu anda da yürütülmektedir. İran ile Türkiye arasında planlanan enerji antlaşmasının geliştirilen baskılar sonucu belirsiz bırakılması bu hazırlığın bir sonucudur.

Türkiye'yi Ortadoğu çatışmalarına çekmek için 2007 Kasım'ında Partimiz ABD yönetimi tarafından düşman ilan edilmiş, Türkiye'ye en ileri askeri teknoloji ve sıcak istihbarat desteği verilmiştir. Bunun karşısında İran, Türkiye'yi yanına almak, bu olmuyorsa en azından olası bir ABD saldırısı durumunda nötr konumda tutmak için hareketimize karşı Türkiye ile ortak ve eş zamanlı saldırılar geliştirmiştir.

ABD'nin bölgede yürüttüğü savaş, Üçüncü Dünya Savaşı olarak da adlandırılmaktadır. Ancak bölgenin tarihsel, toplumsal ve kültürel yapısını dikkate almadan geliştirilen bu saldırı, bugün istenen sonucu almaktan uzaktır. ABD'nin üstün askeri teknolojisi intihar eylemcilerinin olduğu yerde fazla bir ilerleme sağlayamamaktadır. Afganistan'da Talibanlar, neredeyse tüm kırsal alanda yeniden bir toparlanma sağlamakta ve etkili eylem geliştirebilmektedirler. Ancak ABD, Irak'ta biraz hâkimiyetini geliştirebilmiştir. Fakat bu henüz kalıcı bir istikrara dönüşmemiştir. Bu geçici bir durum da olabilir. Çünkü taşlar henüz yerli yerine oturmamıştır. Özellikle İran'ın desteğiyle Şii kesimler alttan alta bir gelişme göstermektedirler. Irak'ın Güneyi ve Sünni bölgelerinde şehirlerde belli bir hâkimiyet sağlamakla birlikte, bunun istenen düzeye ulaştığı söylenemez. İran, ABD ile bölge üzerindeki egemenlik mücadelesini özünde Irak'ta sürdürmektedir. Irak'ı adeta kendisi için bir ön cephe olarak görmekte ve ABD ile bu ön cephede mücadele yürütmektedir.

ABD'nin 90'lı yıllarda popüler kıldığı YDD (Yeni Dünyü Düzeni) tutmamıştır. Latin Amerika'da da istenen sonucu alamamış-tır. 2000'li yıllarda tekrardan Büyük Ortadoğu Projesi temelinde Ortadoğu'ya yönelmiştir ve burada tutunmak istemektedir. Ama bölgede işi zordur. Bunda Ortadoğu'nun köklü ve insanlığa büyük hizmetler sunmuş kültürü kadar, dünyanın bazı bölgele-rinde güç olmak isteyen devletlerin belirli bir toparlanmayı yaşamalarının da payını görmek gerekir.

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan ve Kürdistan'ın en büyük parçasında sömürgeci tahakkümünü sürdür-mek isteyen bir ülke konumundadır. Bu konumuyla Kürt sorununun çözümünde veya çözümsüzlüğünde öteden beri belirleyen bir konumda olmuştur. Kürtleri bir halk olarak görme ve tanıma yerine, Türk ulus-devlet yapılanması içinde eritmeyi hedefleyen katı bir strateji benimsemiştir. Devlet olarak var olup olamayacağını bu stratejinin başarısında görmektedir. Bu konumunu hala da sürdürmektedir. Türk devleti kurulduğundan 1945 yılında ABD ile ilişkileneinceye kadar, esas olarak İngiltere tarafından yönlendirilen bir ülke konumundaydı. İkinci Dünya Paylaşım Savaşından sonra ise ABD'nin yeni sömürgesi haline gelmiş, hem SSCB'ye karşı bir tampon olarak değerlendirilmiş, hem de Ortadoğu'de uluslararası sermayenin jandarmalığını yapmıştır.

Türk devleti bugün de ABD'nin İran ve radikal İslam karşısında ılımlı İslam modeliyle bölgede uluslararası sermayenin çı-karlarını korumakla yükümlü kılınmıştır. Aynı şekilde Orta Asya ve Kafkasya siyaseti için de uluslararası sermayenin çıkarları bakımından önemli bir role sahiptir. Nitekim Gürcistan-Rusya çatışmasında bu çok bariz görülmüştür. AKP tam da böyle bir misyon için oluşturulmuş bir partidir. Elbette AKP sadece uluslararası

sermayenin çıkarları temelinde değil, bir de içsel ne-denlerle oluşturulmuş bir partidir. AKP, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin Türkiye'deki partilerin tümünü etkisizleştirerek anlamsız kılması üzerine, Kürtleri İslam dini üzerinden kontrol etmesi amacıyla önu açılan bir partidir. Hem iç hem uluslararası konjonktürün böyle bir çakışması sonucunda iktidar olmuştur.

Ancak Hareketimizin özellikle 2007-2008 mücadele yılında yükseltmiş olduğu Êdi Bes e Hamlesi sonucunda geliştirdiği binlerce irili ufaklı ve süreklileşen serhildan eylemlilikleri, HPG'nin Gabar ve Oramar eylemleri ve Zap direnişî orduyu da, AKP'yi de zorlamıştır. Ordu aldığı yenilgiyle tartışılır konuma gelirken, bir zamanlar "Kürt sorununu çözeceğim" diyen AKP ise tam bir Türk-İslam sentezine yatan ideolojik-politik kimliğiyle bir özel savaş hükümeti biçiminde kendisini örgütlemiş, Önder-liğimizin zehirlenmesi başta olmak üzere, halkımıza ve Hareketimize karşı topyekûn bir savaş açması üzerine AKP'nin maskesi iyice düşmüştür. Dolayısıyla AKP de bu politikalarıyla zorlanmıştır. Kendi aralarında yaşanan çelişki ve sürtüşme sonucunda ve ABD'nin ile ordunun da onayıyla Ergenekon davası gündeme getirilmiş, buna karşılık olarak da AKP'nin frenlenmesi amacıyla hakkında kapatılma davası açılmıştır.

Gerek Ergenekon davası, gerekse AKP'ye açılan kapatılma davası ve ardından AKP'nin kapatılmamasının amacı, Türkiye'yi uluslararası sermayenin 21. yüzyıl siyasetinin gereklerine göre örgütlemektir. Yaşanan bu çelişki ve çatışmanın temelinde bu gerçeklik vardır. Hareketimizin varlığı ve başarısı nedeniyle ortak düşman olarak gördükleri halkımız ve Hareketimiz karşısında her ikisi de birleşmektedirler. En son Erdoğan-Başbuğ görüşmesi, Eroğan-Büyükanıt uzlaşmasının yenilenmesidir. Uzlaşılan konu Ergenekon'un fazla derinleştirilmemesi, AKP'nin kapatılmaması ve PKK'nin ezilerek tasfiye edilmesi olmuştur. Bugün Türk devletinin izlediği siyaset inkar ve imha siyasetidir; yoğun asimilasyonla kültürel soykırımın sürdürülmesi, halkımızın açlık, yoksulluk ve işsizliğe mahkûm edilmesidir. Ondan sonra ise yardım paketleri, mikro kredi, GAP eylem planı gibi projelerle bu politikayı besleyerek sürdürmektir. Öte yandan siyasal İslam, çeşitli tarikatlar, Hizbullah ve Gülen cemaati vasıtasıyla bu konseptin ideolojik ve siyasi ayağı olmaktadır. Yakın bir zamanda gerçekleşecek olan yerel yönetim seçimlerinde önemli bir avantaj sağlayarak sonuç almak istemektedirler. Önderliksiz PKK, PKK'siz Kürt ve Kürt'süz bir demokrasi yaklaşımı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için başta ABD olmak üzere tüm güçlere PKK'ye karşıtlık yapmaları karşılığında sunmayacakları hiçbir kutsallıkları yoktur.

İran, İslam'ın Şii yorumunun iktidarlaşmasını gerçekleştirmiştir. Eski imparatorluk heveslerinden vazgeçmemiş, bölgede lider olma arayışını bırakmamıştır. Bu nedenle nükleer

silahlanmayı geliřtirmek istemektedir. Özünde modernist kapitalizmden hiçbir farkı olmayan ulus-devlete dayalı kapitalist sistemden başka bir alternatifi yoktur. İran'ın direnmesi daha çok bölgenin kültürel dokusu İslam'a ve AB, Rusya ve Çin ile geliřtirdiđi önemli iliřkilere dayanmaktadır. Ancak bu duruma rađmen, Dođu Kürdistan üzerindeki egemenliđini pekiřtirmek için koruculuđu ve ajanlařtırmayı geliřtirmektedir. İran, Hikmet Hasan Demir (Agit) arkadařı idam etmesiyle ilk kez bir PKK'liyi katletmek suretiyle, Hareketimize karřı tavrını düşmanlık düzeyine çıkarmıřtır. Kısacası Kürt sorununu Dođu Kürdistan'da çözme konusunda en ufak bir tavizden yana gö-zükmemektedir.

Hariri'nin öldürölmesini fırsat bilinerek, Suriye önemli oranda Lübnan'dan çektilirdi. Kendi içinde de bazı çeliřkiler ya-řanmaya bařladı. Suriye rejimi bir yandan İran ile iyi iliřkiler içinde statükocu güçlerin yanında yer alırken, diđer yandan Tür-kiye aracılıđıyla İsrail ile görüşmeler yürütmektedir. Daha çok anti-Kürt ve anti-PKK politikasında Türkiye ile daha sıkı iliřki-leri vardır. Adeta Türkiye'nin koltukları altına girerek, kendisini var olan konumuyla korumaya çalıřmaktadır. Bu konumuyla bölge üzerindeki eski konumunu önemli ölçüde yitirmiş bulunmaktadır. Suriye rejimi de tıpkı İran gibi, Kürt sorununu çözme yerine ezme ve kontrol altına almayı hesaplamakta, çok sinsi bir biçimde Kürtlerin topraklarını bazı bölgelerde satın alarak Arapları yerleřtirmek suretiyle Kürtleri eritip yok etme hedefini sürdürmeye devam etmektedir.

Irak'ta tařlar henüz yerli yerine oturtulmuş olmaktan uzaktır. Irak aslında fiili olarak üç ayrı federal hükümete bölün-müş bulunmaktadır. Merkezi yönetimin Irak genelinde ciddi bir etkisi yoktur. Irak'ta direnen, bölge statükoculuđunun ABD ve Batı karřısındaki tutumudur. Bu kesimler içinde sadece İran yoktur, Türkiye de bir yönüyle vardır. Türkiye daha çok Irak'ta ortaya çıkan Kürt oluşumundan ve Kerkük'ün belirsiz ancak fiili olarak Kürtlerin etkin olduđu statüsünü bir an önce Arap ve Türkmenler lehine sonuçlandırmak için, ABD'nin yařadığı ciddi zorlanmayı fırsat bilerek bir yüklenme içindedir. Türkiye'nin gerek Güney Kürdistan statüsünü geri çektilirmek, gerekse ABD'nin direkt veya Güneyli Kürtler eliyle Hareketimize karřı bir saldırının bařlatılması için geliřtirdiđi baskılar sıradan baskılar deđildir. ABD, İran stratejisi için, bugün Kürt statüsünü ve bununla bađlantılı olarak Kerkük'ün Kürdistan sınırlarında kalmasını deđil, daha çok Türkiye'yi tercih etmektedir. Bu ve daha farklı nedenlerle Irak'ta henüz bir istikrardan söz edilemez. Çünkü direkt veya dolaylı olarak Irak'la ilgili olmayan hiçbir dünya gücü yoktur. Irak'ın bir hesaplařma alanı olma konumunu daha uzun süre devam ettireceđi görölmektedir.

Güney Kürdistan'da KDP ve YNK var oluşlarından günümüze kadar hiçbir zaman bağımsız, kendi öz güçlerine dayanan par-tiler olmadılar. Bölgesel ve uluslararası dengeleri çok esas aldılar. Bu nedenle de bugün, bir kez daha uluslararası ve bölgesel güçlerin kendi aralarındaki çıkar ve dengelerin kurbanı olma tehdidiyle yüz yüze bulunmaktadırlar. Irak ve Güney Kürdis-tan'daki son bir iki yıllık diplomatik trafik, Kerkük referandumunun ertelenmesi, Şengal, Maxmur, Hewler ve Kerkük'te ger-çekleştirilen katliamlar, ABD'nin siyasetinden bağımsız olarak gelişmeyen BM'nin Kerkük raporu gibi gelişmeler Kürtlerin nasıl bir baskı ile yüzyüze olduğunu göstermektedir. En son olarak Diyala'dan dört bine yakın peşmergenin çekilmesi de, Kürtlerin nasıl bir sınırlandırmayla karşı karşıya olduklarını ortaya koymaktadır. Özellikle Türkiye'nin ilişkilenerak Güneyli güçleri Hare-ketimizle bir çatışmaya yöneltme hesapları ciddidir. Bu konuda bu güçler söz konusu baskılara ne kadar direnebilecekleri ve tutarlı bir ulusal birlik siyaseti izleyebilecekleri konusunda çok fazla güven verebilecek konumda değildirler. Ancak Hareketimize karşı eskisi gibi bir çatışma içerisine girmelerinin politik olarak kendilerinin de sonu olacağını farkındadırlar.

Gerek yukarda satır başlarıyla da olsa ortaya koyduğumuz sistemin yaşadığı temel sorun ve açmazlar, gerekse bölge üzerinde süren hesaplar ve çatışmalar yakın bir gelecekte bölgenin durulmasını olanaksız kılmaktadır. Çünkü kısmen de olsa taşlar yerinden oynatıldı, ama yerli yerine konulamadı. Bütün bu nedenlerden dolayı bölgemizi bekleyen barış, istikrar ve ekonomik kalkınma değil, çatışma ve istikrarsızlıktır. Ekonomik alanda ciddi tahribatların yaşanacağı, ekonominin de esas olarak buna göre uyarlanacağı görülmektedir.

Görüldüğü gibi, Ortadoğu'da açıktan bölgenin geleceği için üç temel güç birbiriyle mücadele halinde bulunmaktadır. Bu güçlerden birincisi bölgeyi küresel sermayenin çıkar ve hesaplarına göre düzenlemek isteyen güçlerin temsilcisi olan ABD, ikincisi oluşan statükoyu sürdürmek isteyen güçlerin temsilcisi İran, üçüncüsü ise halkların özgürlük eğilimini temsil eden PKK'dir. Ortadoğu'nun geleceğinin nasıl biçimleneceğini belirtilen güçlerin birbiriyle yürüttükleri mücadele belirleyecektir.

Partimiz PKK'nin öncülük ettiği halkların ve tüm ezilenlerin özgürlük eğilimini temsil eden demokratik konfederalizm çö-zümü de varlığını ve direnişini sürdürmektedir. Bölgedeki ulus-devlete dayalı çözüm karşısında demokratik ulusu, dincilik yeri-ne demokratik laikliği ve kültürel İslam'ı, halklar arasında geliştirilmeye çalışılan çatışmalara karşı halkların kardeşliğini, kadı-nın ezilmesi ve köleleştirilmesine karşı kadın özgürlüğünü esas almaktadır. Halklar ve mezhepler kendi aralarındaki çatışma-lardan ve dinin siyasal bir denetim aracı olarak kullanılmasından büyük zararlar görmüştür. Kadın ezildikçe kendisi de özgür-

leşmeyen bölge halklarının esas tercihi ve eğilimi hiç kuşkusuz ki, demokratik konfederalizm olacaktır. Bugün bu eğilim politik-pratik olarak her ne kadar önde değilse de, bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel gerçekliğiyle en iyi uyuşan çözümleyici bir projedir. Bu nedenle gelişebilir ve uygulanabilir bir proje olarak, bölgenin köklü sorunlarını çözmeye adaydır. Ancak bunun kendiliğinden olmayacağı da açıktır. Bu nedenle de hem ABD tarafından düşman ilan edilmekte, hem de bölge statükoculuğunun liderliğine soyunan İran'ın hedefi olmaktadır.

Bölgenin tarihsel ve toplumsal sorunlarına en doğru çözümü geliştiren Önder APO ve Partimiz, üçüncü bir alternatif olarak giderek gelişme göstermektedir. Her iki gücün ağırlaşan bölge sorunlarını, bölge halklarının gerçekliği, özgürlüğü ve çağın gereklerine göre çözme yerine egemenlik kurma, kullanma ve bastırma yönündeki politikaları nedeniyle demokratik konfederalizm çözümü halklar ve tüm ezilenler adına bir alternatif haline gelmektedir. Demokratik konfederalizm hem bölgenin tarihsel, toplumsal ve kültürel gerçekliğiyle uyumlu, hem de aşılma ile yüz yüze bulunan ulus-devlet siyasetine karşı bölge halklar mozayığı gerçeğiyle uyum arz eden bir çözümü ifade etmektedir.

Demokratik konfederalizm çizgisi halkların demokrasisini ifade etmektedir. Demokratik konfederalizm sadece Kürt sorununu değil, Irak-Kerkük, Filistin-İsrail sorunlarını, yine bölgedeki bütün toplumsal, ekolojik, kültürel ve cins sorunlarını çözecek güçtedir. Çünkü Demokratik konfederalizm baskı, eritme, bastırma ve tanımama değil, eşitlik, özgürlük, demokrasi, birbirini tanıma ve saygı göstermeye dayanmaktadır. 21. yüzyıla yanıt verecek olan da bu toplumsal projedir. Hareketimiz bu duruşu itibariyle bölgeye yepyeni bir alternatif çözüm sunmaktadır.

Bugün Kürdistan'daki ulusal demokratik mücadele Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ı da demokratik bir ülke yapabilecek bir kapsam ve içeriğe sahiptir. Bölgede demokrasinin gelişmesi için de mücadele verilmektedir. Hareketimiz her ne kadar ulusal demokratik bir hareket olsa da, aynı zamanda bölgesel bir harekettir de. Bugün Apocu Hareketin bu özellikleri daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Ancak bu gelişmeyi durdurmak için Türkiye Cumhuriyeti devleti başta olmak üzere, İran ve Suriye rejimleri de kendi cephelerinden bölgesel olarak anti-PKK, anti-Kürt politikasında birleşmişlerdir. ABD'nin geçen yıl PKK'yi Amerika ve bölge güçlerinin düşmanı ilan etmekle -bölge statüko güçleri ile bir çatışma içinde bulunmasına rağmen- PKK karşıtlığında aynı para-lele düşmesi de bu gelişmeyi durdurma amaçlıdır. Aynı şey bölge statükosunun temsilini yapan İran için de geçerlidir.

Gerek kapitalist sistemin, gerek bölgesel güçlerin uluslararası sermaye güçleriyle çelişkileri, gerekse Kürdistan üzerinde egemenliklerini sürdürmek isteyen devletlerin halkımız ve Hareketimiz üzerinde uygulamak istedikleri siyaset göz önüne getirildiğinde, tüm iyi niyetimize, barış ve diyalog yönünde attığımız tüm adımlara rağmen, önümüzdeki süreçte devletin geliştireceği siyasetin daha çok şiddet ve çatışma içereceği büyük bir olasılıktır. Açıkça belirtmek gerekir ki, statükocu güçler gelişmelerin yönünü yeterince okuyamamaktadırlar. Bu nedenle de gerilemekten ve kaybetmekten kurtulamayacakları gerçekleşmesi mümkün en büyük olasılıktır.

Bu gerçeklik karşısında PKK'nin siyasal doğrultusu somuttur. Bunun başında öncelikle gerek uluslararası sermayenin gerekse bölge güçlerinin Kürtleri birbirine karşı kırdırma ve savaştırma, bunu yapamazlarsa güçlü dayanışma ve birlik ruhu içinde hareket eden bir konuma ulaşmalarını engelleme siyasetlerine karşı ulusal demokratik birlik ve ortak bir siyasi strateji geliştirmek tarihin bu aşamasında önemli hale gelmiştir. Demokratik konfederalizmin bir gereği olarak, Kürdistan'ı egemenliğinde bulundurmak isteyen devletlerdeki Türk, Fars ve Arap halklarıyla birlik için çatı partileri başta olmak üzere çeşitli ortak platformlar oluşturmak gerekmektedir. Halklar arası kardeşlik ve birlik ancak böyle yapılanmalarla sağlanabilir ve kalıcı kılınabilir. Partimiz ulusal demokratik birlik ve Kürdistan'ı egemenliği altında bulunduran halklarla birliğin yanı sıra, üçüncü olarak da Ortadoğu halklarıyla konfederal birliği geliştirmeyi önüne koymuş bulunmaktadır. Çünkü konfederal çözüm sadece Kürdistan için değil, bölge ve hatta tüm dünya için geçerli bir politik çözüm olarak Ortadoğu halklarının kurtuluşunu getirecek bir stratejidir. Bu siyasal hedeflerin gerçekleştirilmesi ise ancak ve ancak demokratik konfederalizmin inşa edilmesiyle mümkündür. İnşa çalışmaları öncelikle halklaşmakla başlar. Halkın toplumsal ve siyasal bir irade haline gelmesi, kendi yaşamı konusunda söz, karar ve denetim gücü haline getirilmesi gerekmektedir. Meclisleşme ve komünleşmenin somut ifadesi de budur. Bu anlamda inşa çalışmaları stratejiktir. Demokratik konfederal sistemin inşası aynı zamanda uluslararası komploya da verilen bir cevaptır. Direnişin, mücadelenin ve başarmanın da teminatıdır.

İnşa çalışmalarıyla birlikte üzerinde durulması ve yerine getirilmesi gereken diğer bir görev de Êdi Bes e Hamlesi temelinde direnişin her bakımdan örgütlenmesidir. Bu direniş ve mücadelenin bir gerilla cephesi, bir de serhildan cephesi vardır. Gerillanın nicel ve nitel olarak geliştirilmesi ve düşmanın son askeri tekniğini boşa çıkaran bir düzeyi yakalaması hayati derecede önemlidir. Serhildanları örgütleyerek ve süreklileştirerek daha etkin ve sonuç alıcı kılmak gerekmektedir. Bunun yanında öz savunmayı örgütlemek, kalıcı ve istikrarlı

kılmak hem serhildanları geliştirmenin hem de halkı her türlü saldırıya karşı korumanın garantisidir.

Diplomatik alanda özgüce dayalı bağımsız bir duruş sergileyerek, Ordoğu'da alternatif bir güç olarak herkesle ilkeli ilişkiyi açık olmak önemlidir. Kendisini sadece Avrupa ile sınırlandırmayan, yine hükümetlerle olduğu kadar halklar ve devlet dışı kurumlarla ilişki arayışında olan ve bunu sürekli kılan, aynı zamanda dünyanın diğer tüm alanlarına yayılan bir diplomatik ilişki ağının geliştirilmesi, izlememiz gereken diğer bir siyaset durumundadır.

Parti Örgütlenmesi, Çalışmaları ve Açığa Çıkan Sorunlar

Partimiz PKK, Önderliğimizin Bir Halkı Savunmak adlı eserinde felsefi, ideolojik, siyasi, toplumsal, askeri vb. kuruluş ge-rekçelerini ayrıntılı bir biçimde açıkladığı temel üzerinden 28 Mart-4 Nisan 2005 tarihleri arasında yaptığı Yeniden İnşa Kongresi'yle kurulmuştur. PKK'nin yeniden kuruluşu, hem dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal, teknik ve bilimsel gelişmelerin, hem de uluslararası komplonun içindeki uzantılarının Hareketimize dayattıkları tasfiye planına karşı bir Önderlik, şehitler ve halk savunmasını ifade etmektedir. PKK'nin yeniden inşası aynı zamanda Kürdistan da dahil, dünyanın her tarafında hiçbir toplumsal kesimin öncü örgüt olmaksızın ve fedaisiz özgürlüğe kavuşamayacağını ve arzuladığı sistemi kuramayacağını bir ispatı olmuştur. Öncüsüz, parti biçiminde kendisini örgütleyememiş, kadrosuna kavuşmamış hiçbir felsefe ve ideoloji, bırakalım başarıya ulaşmayı, tasfiye olmaktan veya tarihte söylenmiş güzel sözler olarak kalmaktan kurtulamaz.

Kürdistan halkının karşı karşıya bırakıldığı durum, ya yok oluş ya da onursuzca bir yaşamdır. Korkunç derecede örgütlenmiş, her birisi Mezopotamya devlet geleneğinin, yine kapitalist modernitenin devlet ve yönetim sanatının inceliklerine sahip devletlerin ideolojik ve felsefi egemenlikleri kadar, siyasi baskısı, dil ve kültür alanındaki asimilasyonu altında ve her başkadırda uğradığı katliamlarla dört parçaya bölünmüş bir ülke gerçekliğinde, öncelikle felsefi, ideolojik, siyasi ve örgütsel birliği sağlayacak parti gibi bir öncülük ve bu öncülüğün gerekli kıldığı fedai militan kişiliği olmaksızın hiçbir şey yapılamaz. Bu ölçüler dışında kurtuluş ve özgürlük aramak ya kendini ya halkı kandırmadır, ya da açıkça belirtmek gerekir ki, sistemin ajanlığından başka bir şey değildir. Böyle bir ülke ve halk gerçekliğinde güzel ve doğru sözlerin hiçbir anlamı ve değeri yoktur.

Girişte belirttiğimiz sistem, dünya ve bölge gerçekliği, Önderliğimizin ve halkımızın karşı karşıya olduğu saldırılar ve bu saldırıların boyutu, hergün bir kez değil, bin kez

partileşmenin gerekçelerini hatırlatmakta ve zorunluluğunu ortaya koymak-tadır.

Önder APO'nun üçüncü doğuş oğuş olarak tanımladığı demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması te-melinde yeniden inşa edilen partileşme de üçüncü partileşme hamlesi ve dönemi olmaktadır. Yeniden inşa edilen PKK, Önderlik ve şehitler çizgisini savunmak, Önderliğin özgürlüğünü sağlamak, bununla birlikte halkımızın emeklerini sahiplenmek, temel ulusal demokratik sorunlarını çözmek ve ülkemizden başlayıp insanlığın özgürlük, demokrasi, ekolojik ve kadın devrimlerini gerçekleştirerek, 21. yüzyılda halkımızı özgürleştirme amacı ve iddiasını taşıyan bir parti olarak kurulmuştur.

Yeniden inşa süreci, Önder APO'nun perspektifleri temelinde, Nuda ve Viyan yoldaşların öncülük yaptığı Yeniden İnşa Komitesi tarafından başlatılmıştır. Çok zorlu ve sıkıntılı bir ortamda, adeta bir kuşatma altında gerçekleştirilen Yeniden Kuruluş Kongresi herhangi bir kongre değil, uluslararası komploya, ihanetçi-çeteci tasfiyeciliğe, parti öncülüğünü, militanlığını ve yaşamı muğlaklaştırmaya karşı partileşmede ısrar, özgür yaşamda ısrar ve her koşul altında Apocu olmada ısrar kongresi olmuştur. Tüm bu yönelimler altında gerçekleşen PKK Kongresi uluslararası komploya, içteki uzantılarına, sömürgeci güçlere ve her türlü parti dışılığına karşı güçlü bir cevap ve Önderliğe Katılım Kongresi olmuştur.

Böylesine önemli bir rol oynamasına rağmen, kongrede eksik bırakılan, yeterince üzerinde tartışılmayan, dönem itibariyle de fazla netleştirilebilecek gibi gözükmeyen sorunlar da varlığını hem kongre içinde hem de sonrasında göstermiştir. Ancak bu durum esas olarak pratikte kimi zorluklar çıkarsa da, süreci belirleyen nitelikte olmamıştır.

Böylesi zorlu koşullarda Yeniden İnşa Kongresi'ni gerçekleştiren PKK, daha kuruluş aşamasındayken, önemli bir kadro ya-pısında büyük bir coşku ve heyecan yaratmıştır. Ancak bunun karşısında tasfiyeci-çeteci ihanetçilerin ve uluslararası komp-locu güçlerin dünyada, ülkemizde ve Hareketimiz üzerinde estirdiği liberal-bireyci rüzgârın da etkisiyle partileşmeye karşı soğukluk, mesafeli durma ve gerekli görmeme gibi yaklaşımlar da azımsanmayacak boyutlardaydı. Tasfiyecilerin hareketten atılmalarından sonra bile İnşa Komitesi'ne karşı toplanan 115 imza ve açılan dava bunun en uç örneği olmuştur. Öte yandan partiyi Önderliğin tanımladığı öz ve biçimde değil de, sadece bir think-tank kuruluşu düzeyinde ele alan yaklaşımlar da az olmamıştır. Partinin tıpkı reel sosyalizmdeki gibi bir rol oynayacağına dair iddialar önemli ölçüde sürdürülmüş, demokratik konfederalizm projesinde partiye bir türlü yer bulunamamıştır. KKK Sözleşmesi Taslağının görüşülme toplantısında bu çok net

görülmüştür. Önderliğin kaynak olarak gösterdiği çeşitli yazarların görüşlerindeki parti oluşumlarının reddi gibi yaklaşımların da içimizdeki etkisini burada görmek gerekir. Özünde partileşmenin ve öncülüğün, dolayısıyla militanlığın reddi anlamına gelen bu görüşler örgütsel toparlanmayı sağlamadığı gibi, partileşmenin gelişmesini de engellemiştir.

Partileşmeye diğer önemli bir yanılıgılı yaklaşım da, partiyi sadece ideoloji, bilim ve felsefe ile ilgilenen, Önderliğin be-lirttiği biçimiyle onu toplumsal hareketin kurmay örgütü olarak görmeyen yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşım, KCK sistemi içeri-sinde herkesin dilediği gibi at koşturmasına ve dilediği gibi yaşam, ölçü ve tarz geliştirmesine yol açan bir zihniyet ve anlayış olarak pratikte kendisini açığa vurmuştur. Böyle olduğu için de PKK'nin yeniden kuruluşu üçüncü Önderlik doğuşu düzeyinde ele alınmamış, partiye yeniden katılım bir gereklilik olarak görülmemiştir. Ortam ve atmosfer böyle olunca, partiye yeniden gönüllü katılım için yazılan raporların sayısı son derece sınırlı olmuştur.

PKK'nin Kuruluş Kongresi'nden sonra geçen süreci ve çalışmaları satır başlarıyla da olsa ortaya koymak gerekmektedir.

PKK Kuruluş Kongresi'nden sonra ilk Meclis toplantısında, eş başkanlar kendi içinde bir işbölümüne gitmiş, on iki kişilik Yürütme Kurulunu belirlemiş, bundan sonra kendisini ideolojik, siyasi ve meşru savunma alanı olmak üzere üç temel merkez biçiminde örgütlemiştir. Kürdistan parçaları, Avrupa ve Rusya komitelerini de belirlemiştir.

PKK'nin üç buçuk yıllık faaliyetlerini bu örgütsel yapı temelinde sunmak daha somut değerlendirmeler yapmak, çözümlenmek ve sorunları gidermek bakımından daha yararlı olacaktır.

Hareketimiz açısından eş başkanlık demokratik kültürün geliştirilmesi bakımından önemli bir adım olmuştur. Ancak fazla bir pratiğe girilmeden istifa dayatmaları gelişmiş, ardından Avrupa'ya gidişle birlikte de mekanizmaları oluşturulmasına rağmen pratikte işlevli olamamıştır. Daha çok Yürütme Kurulu üyesi biçiminde bir çalışma yürütülmüştür. Özünde adı olsa da, pratikte işlevli olan bir kurumsallaşmaya ulaşamamıştır.

On iki kişiden oluşan PKK Yürütme Kurulu birkaç temel noktada bir araya gelmenin dışında bir kurumsal yapıya gideme-miştir. Ancak pratikte diğer Meclis üyeleriyle birlikte üç ayrı merkezde pratiğe katılım sağlamıştır. Kongrede seçilen yirmi yedi kişilik Meclisin her bir üyesi mutlaka bir merkezde ya da yurtdışındaki Avrupa-Rusya koordinasyonlarında yer almış ve çalışmalara böyle katılım göstermiştir.

Kongreden bu yana PKK altı Meclis Toplantısı yapmıştır. Bu toplantıların bazıları Genişletilmiş Meclis Toplantısı biçiminde olurken, bazıları da sadece Meclis üyeleriyle sınırlı olarak yapılmıştır. Yapılan her Meclis toplantısı demokratik konfederal sistem açısından önemli değerlendirmeler ve çözümler ortaya çıkarmış, düşmanın Önderlik, hareket ve halkımız üzerinde geliştirdiği saldırılara karşı cevap olabilen kararlara giderek, kimi yetersizlikler yaşansa da, sisteme ideolojik-politik öncülük yapmada önemli bir düzey yakalamıştır.

İdeolojik Alan Komitesi Basın-Yayın, Kültür-Sanat, Bilim-Aydınlanma ve edebiyat çalışmalarını kapsayan bir komite olarak çalışmalarını yürütmüştür. PAJK'tan temsilcilerin de içinde yer aldığı bu komite, Apocu Hareketin tüm felsefi, ideolojik, teorik, basın-yayın, propaganda ve ajitasyon ve kadro eğitim çalışmalarından sorumlu kılınmıştır. Bu çalışmanın hem içte kadroya ve halka dönük boyutu, hem de düşmana dönük boyutu vardır. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü paradigmanın kadroda anlam gücüne kavuşmasından, kadronun başta liberalizm olmak üzere gerek moderniteden gerekse Ortadoğu dogmatizminden kaynaklanan anlayışlarla mücadele etmesinden ve örgütsel netleşmeyi sağlamaktan sorumlu bir merkezdir. Aynı zamanda halk-ta bilinç yaratılması ve basın-yayın araçlarının yaygın, yoğun ve etkili bir biçimde kullanılması, düşmanın ve çeşitli sosyal şoven, milliyetçi güçlerin Önderliğimiz başta olmak üzere Hareketimize, şehitlerimize ve halkımıza karşı yürüttüğü ideolojik ve psikolojik saldırılara karşı başarıyla mücadele etme görevini üstlenmiştir.

Bu merkez belli bir çalışma yürütmüş; iki basın konferansı, bir kültür konferansı ve genişletilmiş toplantılarını gerçekleştirmiştir. Basın-yayın ve kültür alanında ortaya çıkan parti dışı yaşam tarzı ve anlayışlara karşı belli bir mücadele yürütülmüş, kadro ölçüleri netleştirilmeye çalışılmıştır. Bu konuda belli bir mesafe alınmasına rağmen, henüz istenen düzeyde bir ilerleme sağlanamamıştır. Basın-yayın çalışmaları felsefe ve ideolojinin, siyasal doğrultunun günlük olay ve gelişmelere uyarlanmasını ifade etmektedir. Bu konuda ideolojik-politik doğru kadar, yaşam ve duygu yoğunluğu önemli olmaktadır. Bu ölçünün geliştirilmesi için belli bir mücadele yürütülmekle birlikte, hala basın-yayın çalışmalarına teknik kadro gözüyle bakmak, bu konudaki yeterlilik üzerinden yaklaşım göstermek önemli bir yetersizlik olarak yaşanmaktadır. Günlük haberlerin sunulmasından kültür-sanat kliplerinin yayınlanmasına ve eğlence programlarının düzenlenişine kadar, birçok konuda giderilmesi gereken hata ve yetersizlikler söz konusudur. Belki de hiç olmadık kadar bu alanda hassas davranmak, ölçülerde titiz olmak, ama aynı zamanda kadro hazırlamakta da

ısrarlı olmak gerekir. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ne yaparsak yapalım, yansıtıldığımız kadarız.

Tekellerin egemenliğinin kültürel hegemonya üzerinden sağlandığı bilimsel bir gerçektir. Türk, Fars ve Arap egemenleri-nin kültürel asimlasyonu ve kendi özüne yabancılaştırıcı etkilerine küresel kapitalizmin kültürel istilası da eşlik etmektedir. Halkların direnişi son tahlilde kültürel, yani yaşam tarzındadır. Mücadele tarihimiz yeni bir kültür-sanatın ve estetiğin de önünü açmış, halkımızın beğeni ölçülerini yükseltmiştir. Ancak yaratılan bu devrim düzeyindeki kazanımların henüz sanatsal cephelerce yeniden üretilerek kalıcı bir kültüre dönüştürülmesinde ciddi yetersizlikler yaşanmaktadır. Sömürgeciliğin son yıllarda daha çok dizi film vb. yöntemlerle kendi kültürünü egemen kılma çalışmaları göz önüne alındığında, buna verilen karşı-lığın henüz istenen düzeyin çok gerisinde olduğu görülecektir. Kültür-sanat çalışmalarının kendi tarihi, toplumsal, kültürel ve Apocu özünü buluşmasında ve özentili, taklitçi ve Batı formlarından kendisini kurtarmasında kimi adımlar atılmış olsa da, bun-lar yeterli değildir.

Mücadele ve direnişimizin elden ele dolaşan, birok dile çevrilen roman ve öykülerinin hala yazılmamış olması, kadın ve gençlerin ulaşmak istediği kişilikler gerçekte binlerce şehidin kişiliğinde açığa çıkmasına rağmen, edebiyat ve sanat alanında ideal tiplerin yaratılamaması, mücadelemizin belki de en zayıf kalan ve aynı zamanda zayıf bırakan bir yönünü ifade etmekte-dir. Sorun elbette herhangi bir romanın, öykünün, tiyatro eserinin yazılıp yazılmadığı değildir. Burada niteliksel bir sıçramayı ifade eden bir yazım çalışmasının kastedildiği açıktır. Saldırıların boyutu ve kapsamı göz önüne getirildiğinde, konu üzerinde daha köklü bir yoğunlaşmaya ihtiyaç olduğu ortadır.

Aynı şey Bilim-Aydınlanma çalışmaları için de söylenebilir. İdeolojik eğitimler yılda en az iki devre yapılmasına rağmen, yönetim ve eğitim tarzında yaşanan zayıflıklar, yine bireylerle yeterince ilgilenilmemesi gibi durumlar, eğitimlerde kadronun yeterince eğitilip netleştirilmesini engellemiştir. Her şeyin kadro ile kazanılacağı, başarılacağı göz önüne getirildiğinde, kad-royu netleştirmek, yeni görev ve sorumluluklara hazırlamak bu anlamda önemli bir çalışma olmaktadır.

Tüm hâkimiyetlerin önce zihniyette kavramlar ve imgeler yoluyla kurulduğu, egemenlerin de esas olarak gücünü geniş kit-lelerin kafasında yarattıkları yanlış ve yanılgılı düşünceden aldıkları gerçeği karşısında, bunu boşa çıkaracak çalışmalarımız zayıf kalmaktadır. Kapitalist modernitenin bin bir araç ve yöntemle Önderliğimizi, Hareketimizi,

halkımızı ve tüm değerlerimi-zi ideolojik, kültürel ve ruhsal bombardımana tabi tuttuğu bir dönemde felsefi, ideolojik, sosyolojik vb. alanlarda yürütülen çalışmalarımız yetersiz kalmaktadır. Özellikle dinciliğin bu kadar saldırıya geçtiği bir dönemde, bu konuda cevap oluşturacak ciddi, etkili ve gündem oluşturup tartışma yaratacak belgelerin hazırlanmaması ciddi bir eksikliği ve boşluğu ifade etmektedir. Bu alandaki yetersizliğin mücadelenin tüm alanlarına yansması daha ciddi yetersizlikleri beraberinde getirecektir. Bu açıdan Bilim-Aydınlanma çalışmalarının kendisini daha etkili ve örgütlü kılması gerektiği açıktır.

Siyasal Alan Komitesi dünya, Ortadoğu ve ülkemizde giderek karmaşıklaşan ilişki ve çelişkileri doğru analiz etme, okuma, güç dengelerini hesaplama, dikkate alma, ama özgüç ilkesinden taviz vermeme yaklaşımıyla çalışma yürütmekle görevlidir. Bu temelde ülkemizden başlayarak gelişmeleri anı anına izleyen, buna göre politik, diplomatik yaklaşımlar içine giren, ülkemizin uluslararası hesaplaşmanın odağında olması nedeniyle politik dengeleri görerek ilişkiye açık olan, ancak özgüce dayalı ilişkiyi esas alan, hiçbir zaman bağımsızlıkçı özgürlük çizgisinden taviz vermeyen, gelişmelerin ardından sürüklenen değil öncülük eden bir sorumlulukla görevlendirilmiştir.

Komite esas olarak çalışmalarını ağırlıklı olarak KCK yönetimi içinde sürdürmüştür. Fakat bu diğer yönetim üyelerinden ayrı, belirgin bir komite biçiminde değildir. Bu konuda esas olarak üç buçuk yıllık süreçte Siyasal Komite kimi yetersizliklerle birlikte, esas olarak köklü bir politik tespit yanlışlığı veya ilişki yaklaşımı içinde bulunmamıştır. Ancak Hareketimizin bölge dengelerinde oluşturduğu siyasi ve askeri ağırlık ve etkinliğini yeterince politik kazanımlara dönüştürmede, bu anlamda ilişki ve fırsatları değerlendirmede zamanında hareket etmede yetersizlikler yaşamıştır. Siyasi açıdan son zamanlarda belli bir açılım olmakla birlikte, gücümüzün bölge ve dünya siyasetindeki yerine göre bir ilişki arayışı içine girilmemesi ciddi bir yeter-sizliktir.

Siyasal Komite parça komitelerini oluşturmada ve yürütmeye de önemli bir yetersizliği yaşamıştır. Kürdistan parça komiteleri ile Avrupa ve Rusya komiteleri oluşturulmakla birlikte yeterince denetlenmemiş ve örgütlülüğün süreklileşmesi tam takip edilememiştir. Parça komiteleri genel çalışmalar içinde belli bir süre sonra adeta belirsizleşmişlerdir. Bununla birlikte kadroların eğitilmesi, düzenlenmesi ve yeni kadroların mücadeleye kazandırılmasında da yetersizlikler yaşanmıştır. Alanda yanlış ve yetersiz dayatmalar karşısında belli bir mücadele yürütülmüş, ancak istenen sonuç alınamamıştır.

2006 yılında eğitim devrelerinin yürütülmesi, kadroların sorunlarıyla ilgilenilmesi, takip edilmesi, gelen raporların incelenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi gibi görevleri

yerine getirmek amacıyla bir Eğitim ve Örgütlenme Komitesi oluşturmuş-tur. Ancak bu komite çok sağlıklı çalışmamış, daha sonra eğitim devresinde kurul bu görevi üstlenmiş, ancak bu konuda yaşanan yetersizlik giderilememiştir. PKK Ocağının kurumlaşmasında rol oynayacak olan bu örgütlenmenin işlememesi, hem parça hem de yurtdışı ve diğer komitelerin işlevselleşmesini engellemiştir. Raporların okunması, yanıtlanması, sunulan önerilerin değerlendirilmesi ve pratikleştirilmesi gerçekleştirilmediği için, örgütlenme çalışmaları bir sisteme kavuşturulamamıştır. Özellikle eğitim devrelerinden geçen arkadaşlar adeta muhatapsız kalmışlardır. Bu durumun hızla düzeltilmesi ve gerekli kararlarla bir sistem ve örgütlülüğün sağlanması gerekmektedir.

Meşru Savunma Alan Komitesi, kadrolarımızın önemli bir çoğunluğunun bulunduğu HPG sahasında, askeri strateji ve tak-tiğin, komuta ve vuruş tarzının, yine bu alanda yaşam tarzının parti çizgisi temelinde geliştirilmesinden sorumlu kılınmıştır. Ancak komite alanda çok fazla oturmamış, işlevsel olamamıştır. Birçok değişiklikten sonra HPG komuta kademesi komite ola-rak belirlenmiş ve bu temelde işlevsel olmaya çalışmıştır.

Bu alanda başta Adil yoldaşın öncülük ettiği Gabar, Oramar eylemleri ve Zap direnişinde gösterilen direniş görkemliliğinin yanında, önemli yetersizlikler de yaşanmıştır. Öncelikle komuta ve savaşı yapılarında ideolojik duyarlılığın yaratılmasında yetersiz kalınmıştır. Birçok geri anlayış kendisini bu alanda örgütleyebilmiştir. Özellikle HPG'yi büyütme için her alanın sa-vaşı alıp eğitmesi ve bu temelde savaşı yükseltmesi bir karar iken, buna bir türlü giriş yapılmaması, komutanın keyfiyetçi, bireyci ve genele karşı sorumsuz yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Başını Doktor Ali ile Dicle Andok'un çektiği sağ savunmacı, tasfiyeci, ihanetçi anlayış tarafından Botan'da geliştirilen gizli sosyal reformculuk, savaş dışılık, yoz yaşam ve kadın özgürlük ölçüleriyle oynama gibi saldırılar ağır kayıplara yol açmış, düşmana hak etmediği başarılar kazandırmıştır. Elbette sorun Botan'da açığa çıkmadı, öncesinde de vardır. Ancak bu pratik bir biçimde liberal kalınan, teğet geçilen ve ciddi mücadele konusu yapılmayan bir duruşun yol açtığı sonuçlardır. Bazı bireyler kaçıp ihanete gitmiş olsalar da, alanda bir yönüyle dengencilik, liberal duruş ve mücadele etmeme, savaş ve taktik üzerinde yeterince yoğunlaşmama gibi durumlar varlığını hala sürdürmektedir.

Botan'da ağır kayıp ve tahribatlara yol açan sağ savunmacı tasfiyecilik, 2003-2004 yılında Önderliğe ve Harekete karşı geliştirilen ihanetçi-çeteci grubun açığa çıkması ve kaçmak zorunda kalmaları ardından, Hareketimizin örgüt içerisinde geliş-tirdiği netleştirme sürecinde kendisini netleştirmeyen, bir tür arada kalmayı tercih eden bireylerde açığa

çıkıştır. Özel-likle PKK'nin yeniden kuruluşu ve gelişen direniş süreci Hareketimizde güçlü bir kararlařma ve netleřtirme sürecini aıęa ıkarmıř, büyük fedai duruřu ve kahramanlıklar gerekleřmiřtir. Bu süreçte yapımızın ezici çoęunluęunda Agitleřme ve Zilanlařmanın geliřmesiyle birlikte, Hareketimizde genel bir fedaileřme süreci yařanmıřtır. Fakat bütün bunlara raęmen, bu netleřme ve fedaileřme sürecine katılmayıp, bir tür orta yol izgisi gibi kendi geri tutum ve duruřunda ısrar eden ve giderek izgiden kopuřu yařayan pratikleriyle tasfiyecilięi dayatan ve bu anlayıřlar temelinde zaaflarına hitap edilen bireyler de ortaya ıkıştır.

2007 yılının bařından bu yana gelişen ideolojik netleřme çerevesinde arada kalan ve muęlak duruř sergileyen kiřiliklerin netleřtirilmesi gündeme alınmıř ve bu temelde Botan'da görevli bulunan Doktor Ali ile Dicle'nin pratięi deęerlendirilerek gö-revlerine son verilmesi ve soruřurmaya ekilmesi kararı alınmıřtır. Uzun süren soruřurma ve en son gerekleřen platform ile birlikte pratikleri yargılamaya tabi tutulmuř, geliřtirdikleri gizli sosyal reformculuk ve saę savunmacı anlayıřları mahkûm edilmiř ve taktikte, savař tarzında, yařam, örgüt ve özgürlük ölçülerinde yarattıkları tahribatlardan dolayı her ikisinin de parti ve HPG üyeliklerine son verilmiřtir.

HPG alanında teknik kullanımında bir türlü gereken duyarlılıęın gösterilmemesi ve birok operasyon ve kayba, řahadete ve iliřkilerin denetim altına alınmasına yol aan tarzın ařılmaması, özünde ordulařmaya ve büyümeye olan yaklařımı ortaya koymaktadır. Özellikle Doktor Ali, Rubar ve Dicle Andok'un kaıřı alanda liberal tarzın, örgüt ciddiyetinden yoksunluęun ve disiplinsizlięin ciddi boyutlarda olduęunu aıka göstermektedir. Ancak bu ciddi yetersizliklerin yanında, büyük komutan Adil ve PKK Meclis üyesi Sorxwin ve PKK Yeniden İnřa Komitesi üyesi Nuda yoldařın Önderlik ve özgürlük izgisindeki ısrarı da ortaya ıkıştır. Bugün süreci geliřtirip ilerleten de bu izgidir.

Partimizin temel alıřmaları ideolojik, siyasal ve meřru savunma biimindeki üç merkezin örgütlenmesinin yanı sıra, Kür-distan paralarında, Avrupa ve Rusya'da da komiteleřme görevlerini önüne koymuřtur. Her komite ilgili paranın bir tür mer-kez komitesi gibi rol ve iřleve sahip olacak tarzda planlanmıřtır. Bu komiteler buldukları alanda konfederal inřaya öncülük etmek, sistemin kadrosunu yaratmak, eęitmek, ideolojik, politik, örgütsel, kültürel, sosyal vb. sorunları özmekle sorumlu kılınmıřlardır. Bu kadar önemsenmekle birlikte, esas olarak oluřan komiteler iřlevsel olamadılar. Parti yönetimimiz tarafından denetlenme ve sorunlarıyla ilgilenmede kimi sınırlı adımlar atılsa da, bu

süreklileştirilerek bir sisteme ve çalışma tarzına dö-nüştürülemedi. Genelde pratik olarak alanın yönetimi, aynı zamanda parti komitesi olarak görülmüştür.

Bu nedenle Kuzey’de de, ilk süreçte bir komiteleşmeye gidilmiştir. Bu komite belli bir rol de oynamıştır. Ancak zamanla komiteleşme genel çalışmalar içinde erimiş, yeniden yapılanmasına da gidilmemiştir. Avrupa’da da ilk süreçlerde bir komite oluşumuna gidilmiş, bir süre sonra orada da işlevsiz kalmıştır. Rusya’da da benzer bir durum yaşanmıştır. Doğu Kürdistan’da içlerinde Doktor Afat, Akif, Mani ve Dılxwaz arkadaşların bulunduğu komite önemli bir çalışmanın sahipliğini yapmıştır. Bugün-kü Doğu Kürdistan’daki gelişmelerin temelinde bu yoldaşların emekleri ve öncülükleri önemli bir rol oynamıştır. Fakat farklı sorunlardan dolayı daha sonra komite etkisizleşmiştir. Ancak komite yeniden örgütlendirilerek belli bir çalışma içerisine gir-miştir. Tasfiyeciliğin yoğun etkilerinin olduğu Güney Kürdistan’da genel gelişmelerle birlikte mücadelenin geliştirilmesinde PKK Komitesi ve parti eğitim devrelerinden geçen arkadaşların mücadelesinin önemli bir etkisi olmuştur. Batı Kürdistan’daki geliş-melerde de mücadelenin önemli bir düzey kazanmasında alan Parti Komitesinin belli bir rolü vardır.

Alanlarda oluşturulan komiteler kendilerini pratikte doğru konumlandıramadılar. Bir yandan reel sosyalizmin ayrıcalıklı partilileri olmayalım kaygısı, öte yandan parti komitelerini genel çalışmaların içinde erimesine engel olamama durumu yaşan-mıştır. Parti ve sistem ilişkisi açısından optimal bir dengenin yakalanmaması, komiteleşmelerin de oturmamasının asıl nedenidir. Komiteler “Zaten çalışmamız parti çalışmasıdır” diyerek, partililiğin esas formasyonlarını göz ardı etmiş ve bunun için çaba içinde olunmamıştır. Bununla birlikte parça ve yurtdışı komiteleri düzenli bir rapor sistemini oluşturmada, komite olarak partiyi örgütleme ve kurumlaştırmada yetersiz kalmışlardır. Özcesi, komiteleşmelerin ciddi yetersizlikler yaşadığı ortadadır. Bu tümüyle komiteleşmelerden çok, bu çalışmayı izleme ve denetlemedeki yetersizlikleri yaşayan yönetimden kaynağını almaktadır. Önümüzdeki süreçte parça ve yurtdışı komiteleşmelerini iyi örgütlemek, işlevsel kılmak, öncülük görevlerini yerine getirmek için bu konu üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Eğer bu durum giderilmezse, bir dönem sonra parti kültürü, zihniyet ve anlamı kaybolur. Genel çalışmalar içinde kadronun erimesi yaşanır, ölçüler belirsizleşir ve geriye çekilir ki, bir parti için en büyük tehlike budur. Bugün partimizi bekleyen en ciddi tehlikelerden birisi bu olmaktadır.

Partinin temel çalışmalarından biri de bir ocak gibi tanımlanan okul çalışmalarıdır. PKK Ocağında şimdiye kadar ortalama olarak 250’ye yakın kadronun eğitim gördüğü altı

eğitim devresi düzenlenmiştir. Beşinci eğitim devresi dışında, diğer eğitim devreleri genel olarak normal bir düzeyde geçmiştir. Eğitim çok fazla nitelikli kılınamamış, yeterli düzeyde netleştirici oluna-mamıştır. En ciddi yetersizliğin yaşandığı eğitim devresi beşinci eğitim devresi olmuştur. Devrenin hemen sonrasında yaşanan üç kaçış, devrenin yoğunlaşma, netleştirme ve kadroyu hazırlama düzeyini ortaya koymaktadır. Son eğitim devresinde Önder-liğin son Savunması işlenmektedir. Belli bir yoğunlaşma sağlanmıştır, devre Önderliğin son Savunmalarına dayalı olarak görülen derslerle devam etmektedir.

Genel olarak eğitimlerdeki yetersizlikler partinin kendisini her bakımdan örgütleyip kurumlaştıramamasından kaynağını almaktadır. PKK Ocağındaki eğitimlerin daha nitelikli ve derinlikli kılınmasına ihtiyaç vardır. PKK eğitim devreleri belirtilen yetersizliklerin yanında, kadrolaşmayı geliştirmede ve ölçülerde duyarlılık oluşturmada belli bir rol oynamıştır. Ancak eğitim-den geçen arkadaşların çalışma alanlarındaki pratiklerinin değerlendirilmesi, yaşanan kimi yanlış ve yetersiz yaklaşımların aşırılması için gerekli çalışmaların yürütülmemesi, kadrolaşmanın istenen düzeyde geliştirilmesinde de bir yetersizliğe yol açmıştır.

Genel olarak yaşanan kadrosal sorunlarımızı şu biçimde özetlemek mümkündür: Parti örgütlenmesini istediği düzeyde ve hızlı geliştirmeyen, kadrolaşmayı zayıflatan, kadro gücümüzü azaltan ve içinde bulunduğumuz süreçle de bağı olan çeşitli eği-limler vardır. Bunun sonucunda Önderlik çizgisini özümsemede ciddi yöntem hataları içine düşülmekte ve çeşitli sorunlar ya-şanmaktadır. Kadrolarda Önderlik çizgisini doğrudan Önderlik değerlendirmelerinden öğrenmek, Önderlik çözümlerini inceleyip özümsemek, yine Önderlik pratiğine bakarak ve kişilik özelliklerini inceleyerek Önderlik gerçeğini özümsemek yeri-ne, kendi yargılarına dayanarak ya da dış etkilenmelerin altında kalarak öğrenme yaklaşımı gözükmektedir. Önderlik Savunma-larını okuma ve yoğunlaşmada kadrolar düzeyinde ciddi bir zayıflık yaşanmıştır.

Kadrolar açısından üzerinde durulması gereken diğer bir yetersizlik de, genel olmasa da, bazı kadro duruşlarında PKK'yi geri gören, PKK'nin değer ölçülerini bir yana iten bir tutum ve anlayışın var olmasıdır. Özellikle PKK'nin otuz beş yıllık mücadele-yle, Önderlik ve şehitler gerçeğiyle ortaya çıkardığı büyük özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik değerler ciddiyetle sahiplenilmemektedir. Bu değerlere geri ve zayıf değerlermiş gibi yaklaşılmaktadır. Bu yaklaşımın en belirgin özelliği olarak kadroların beğenilmemesidir. Örneğin içinde bulunduğumuz süreçte adeta herkes birbirine karşı itiraz etmektedir. Kimse yanındakini yeterli bulmamakta, kabul etmemekte, beğenmemektedir. Adeta bir kadro beğenmezlik durumu açığa çıkmakta, yoldaş beğenmezlik durumu dayatılmaktadır. PKK

kadrolarını geri ve zayıf görme, iş yapamaz bulma, ideolojik, siyasi ve örgütsel bakım-dan zayıf ve geri görme durumu yaşanmaktadır. “Bunlar yönetim olamaz, bunlar komutan olamaz, bunlardan şu çalışma çıkmaz, bu çalışma çıkmaz” gibi anlayış ve tutumlar bazen açıktan gösterilmekte, bazen de içten içe yaşatılmaktadır. Bunun da bir tür inkârcı çizginin etkilerinin devam etmesi, ettirilmesi olduğu açıktır.

Genelde olmasa da, hak arayıcılığı üzerinde de durmak gerekir. Bazıları tarafından görev ve sorumlulukların ne olacağı yerine, haklarının ne olacağı öne çıkartılmakta; adeta kadro ve bu temelde parti örgütü kadronun hakları üzerinden oluşturul-mak istenmektedir. Oysa kadro emek ve fedakârlık, görev ve sorumluluklar üzerinden oluşturulan bir gerçekliktir. Parti kadrolaşması da, parti örgütü de buna göre gelişir. Hak arayıcılığı en bayağı küçük burjuva eğilimden başka bir şeyi ifade etmez. Bu nedenle parti militanlığı bireysel haklarının ne olacağından çok, görev ve sorumluluklarının neler olacağı, nasıl bir emek ve fedakârlık içerisinde olacağı üzerinde yoğunlaşmak durumundadır.

Bir diğer yaklaşım da ikinci tip bir kadro çizgisinin dayatılması çabasıdır. Bu anlayış partinin genel çizgisine ve ölçülerine göre kendini hazırlamak ve şekillendirmek yerine, daha çok bir alana veya bir çalışmaya göre kendini şekillendirmeye dayanıyor. Yine bugün görev ve sorumlulukların en ilerisini alıp tüm gücünü mücadeleye seferber ederek günü başarıyla kazanma çizgisini esas almak yerine, görev ve sorumluluklardan kaçılarak hep geleceğe yönelik hazırlık yapma, gelecekte daha fazla iş yapabileceği izlenimini verme tutumunu içeriyor. Bunlar elbette bireysel hesapçılık anlamına gelmektedir. Bu, PKK militanlığının geneli esas alan, tüm görev ve sorumluluklara göre kendini hazırlayan, komple bir militan kişilik olma ve tüm gücünü bugünün kazanılması temelinde harekete geçirme özelliğiyle elbette çelişmektedir. Bu tür eğilimler tehlikelidir. Çünkü bu tür eğilimler kadro ölçülerini bozuyor, muğlaklaştırıyor. İkinci bir tip şekillenmeyi ortaya çıkarıyor ki, bu da ayrı bir parti anlamına gelir. Dolayısıyla hiç kimsenin öyle bir duruşa sahip olmaması, partinin de ayrı bir kadro çizgisini dayatan anlayış ve tutumlara fırsat vermemesi gerekir.

Üzerinde durulması gereken diğer bir yetersizlik de yer yer teori ve pratiğin kopukluğudur. Birçok toplantı yapılmakta, karar alınmaktadır. Ancak pratikleşme zayıf kalmaktadır. Bu anlamda bu zayıflığı gidermek için tüm kadroların seferber olması gerekirken, böyle yapmayan tutumlara rastlanmaktadır. Adeta ne yapan, ne de yapılanı beğenen bir duruş sergilenmektedir.

Partileşmeyi geliştirebilmek ve militanlaşmayı ortaya çıkarabilmek için kaynağını liberalizmden alan bu orta sınıf eğilimlerine karşı çok güçlü bir ideolojik mücadeleyi her

düzeide yürütmek gerekmektedir. Her kadro kendi içinde eleştiri ve özeleştiriyle böyle bir ideolojik mücadeleyi yürütebilmelidir. Parti içerisinde eleştiri-özeleştiri ilkesi her yerde etkili bir biçimde işletilerek, bu tür parti dışı anlayış ve tutumların mahkûm edilmesi ve aşılması, onların yerine doğru Apocu militan kadro ölçülerinin geçirilmesi gerekmektedir.

Ele alınması gereken önemli bir konu da PKK içerisindeki kadın örgütlenmesidir. Yeniden İnşa Kongresi öncesinde yaşa-nan, kongre esnasında ortaya çıkan ve sonrasında da devam eden temel sorunlardan birisi de PKK içindeki kadının rolü, PKK-PAJK ilişkisi olmuştur. Bu konuda sağlıklı bir ilişki sağlanamamıştır. Sorunun çözümüne ilişkin çok güçlü perspektifler de üretilememiştir. PKK içindeki kadın yapısı konferans yapmasına rağmen, bu sorun pratik olarak giderilememiştir. Sağlıklı bir ilişki oluşturulamadığından, YAJK Konferansı yapıldığında hareketin yönetimi dahi haberdar edilmemiştir. Oluşturulan YAJK koordinasyonu da esas olarak işlevsel olamamıştır.

PKK kadın özgürlüğünü kadın devrimiyle başarmayı önüne koyan kadın eksenli bir partidir. Öyle ki, parti içinde Meclis üyesi bayan arkadaşların sayısı daha fazla olmuştur. Bu sadece kadına teorik bir yaklaşım olmakla kalmamakta, pratiğin de böyle olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak PKK içindeki kadın örgütlülüğünün KCK sistemi içindeki öncü rolünü oynamaması ciddi bir yetersizlik olarak yaşanmıştır. Bunun temelinde eş başkan olan kadın arkadaşın rolünü oynamamasının da belli bir rolü kadar, yeteri kadar başından itibaren çok fazla kabul edilmemesinin de payını görmek gerekir. Bir sorun olarak varlığını koru-yan ve hem erkek egemenlikli zihniyetin hem de dar cins bakış açısıyla hareket eden kadının istismarına açık bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiği ortadadır. Elbette sadece PKK içindeki kadın sorunu değil, bir bütün olarak da sistem içindeki kadının rolü aydınlatılmayı bekleyen bir sorundur.

Ele alınmayı gerektiren bir konu da PKK Meclisi üyelerinin KCK içerisindeki görevlendirilme durumudur. KCK sisteminin yönetiminde ağırlıklı olarak PKK Eş Başkanı, Yürütme ve Meclis üyelerinin bulunması bazı durumlarda avantaj sağlarken, bazı durumlarda dezavantaja da dönüşebilmektedir. Sürecin yoğunluğu ve her iki çalışmayı birlikte yürütmenin zorlukları göz önüne getirildiğinde, parti örgütlenme çalışmalarındaki yetersizliklerin bir nedeni bu olmaktadır. Bu durumun da tartışılarak bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Bu süre içinde parti yönetimi kendisini kurumsallaştırma ve örgütlenme çalışmalarında ciddi bir yetersizliği yaşamasına rağmen, genel olarak yaptığı toplantılarda önemli kararlar almış, belli planlamalara gitmiştir. 2005 yılında daha çok partiyi tanıtmaya ve kendi sistemini

oturta çalışmalarıyla birlikte, demokratik konfederalizmin anlaşılması ve pratikte uygulanması için belli çalışmalar yürütülmüştür. 2006 Temmuz'undaki Genişletilmiş Meclis Toplantısıyla partileşmenin temel sorunları kap-samında özgürlük yürüyüşümüzün karşılaştığı yeni ideolojik sorunların yanında, örgütsel sorunlarımız ve çözüm yolları tartışılmış ve bu genel örgütsel toparlanmada önemli bir adım olmuştur. Yine 2006 Ekim ateşkes tartışmaları ve ilan önemli siyasal sonuçlar yaratmıştır.

Partimiz Önder Apo'ya yönelik zehirlenme saldırı sürecini de önceden gerekli tedbirlerini alarak deşifre etmiş ve belli bir hazırlık temelinde Şubat 2007 Genişletilmiş Meclis Toplantısında yapılacaklara ilişkin gerekli kararları almış ve atılacak adımları planlamış olup yürütmüştür.

Eylül'deki 5. Toplantısında ise Êdi Bes e Hamle kararını alarak ve planlamasını yaparak, yeni bir direniş ve mücadele ham-lesini başlatmıştır. Bu hamle ideolojik, kültürel, politik, örgütsel, askeri ve diplomasi alanında yürütülen bir hamle olmuştur. Alınan bu hamle kararı süreci önemli bir kazanımla geliştirmiş, Önderliğin zehirlenme saldırısını deşifre etmiş, askeri alanda önemli eylemlilikler ile serhildanda süreklileşen bir tarzın yakalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Yine bu toplantıda tasfi-yeciliğin etkilerine, liberalizm, bürokratizm ve dogmatizme karşı bir mücadele yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu konuda çeşitli talimat, perspektif ve toplantılar ile parti çizgisinin yaşamda, örgütte ve eylemde netleştirilmesi ve hâkim kılınması için belli çalışmalar yürütülmüştür. İstenilen düzeyde olmasa da, bu konuda genel olarak kadroda ve hareketin bütününde belli bir örgütsel duyarlılık ve toparlanma gelişmiştir. Ancak liberalizme karşı mücadelenin çok fazla derinleştirildiği ve sistemli bir biçimde yeterince yürütüldüğü söylenemez.

Liberalizme karşı tavrı salt kimi yetersizliklere karşı tavrı alıp almamayla sınırlı tutma gibi dar bir bakış açısı bulunmak-tadır. Oysa Önderliğin liberalizme karşı tavrı ve değerlendirmesi çok daha kapsamlıdır. Liberalizmi sistemin temel ideolojisi ve gücü olarak ele almaktadır. Öyle ki bu, saflarda kalıp kalmama, ütopyamızda direktip direktmeme ile ilişkisi olan önemli, hatta stratejik bir konudur. Önderlik son Savunmasında "Kapitalist modernitenin asıl gücü ne parasından ne silahından kaynaklan-maktadır; sonuncu ve en güçlüsü olan sosyalist ütopya da dahil, tüm ütopyaları her renege bürünen, en değme sihirbaza taş çıkartan kendi liberalizminde boğması asıl gücünü oluşturmaktadır. Tüm insanlık ütopyalarını kendi liberalizminde boğması çözümlenmedikçe, kapitalizmle mücadele şurada kalsın, en benim diyen düşünce ekolü bile en iyisinden bir hizmetkârı olmaktan kendini kurtaramaz"

demektedir. Bu durum liberalizme karşı nasıl bir duruş içinde olmamız gerektiğini ve mücadele yöntemimizi de belirlemektedir.

Ancak özellikle kadronun eğitilip netleştirilmemesi, yaşanan kayıplar, istenilen düzeyde halklaşmama, sistemi örgütlenme-deki ertelemecilikler, kendine görelilikler, ideolojik mücadeleyi yürütmedeki yetersizlikler, yazılı ve görsel basının yeterince etkili kullanılmaması, tarz farklılıkları, ortaya çıkan devrimsel gelişmeyi gerektiği gibi değerlendirmeme, kendini yeterli gör-me vb. yaklaşımların esas olarak kaynağını tasfiyecilikten, liberalizmden, bireycilikten, iktidarcılıktan, bürokratism ve dogma-tizmden aldığı ve bu anlayışlarla mücadelenin derinleştirilerek devam edilmesi gerektiği açıktır. Bu kongrenin de temel gün-demlerinden biri bu anlayışlarla mücadele olmak durumundadır.

Mevcut durumda partileşme açısından sorunun özünün ise ideolojik ve zihinsel olduğu, Önderlik görüşlerinin benimsenme-si ve içselleşmesinde bir yüzeyselliğin yaşandığı, esas olarak da partiye doğru katılım sorunu olarak tanımlamak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarla sonuç alıcı bir tarzda mücadele edildiği oranda ilerleme sağlanacağı göz önüne getirildiğinde, bu sorunları çözmek önümüzdeki dönemin temel bir görevi olarak önümüzde durmaktadır.

Partimizin Altıncı Toplantısı ise, önümüzdeki sürecin temel perspektiflerini sunan tasfiyeciliğe karşı mücadele, netleşme ve yeniden partileşme sürecini ve izleyeceğimiz politik doğrultuyu belirlemiş ve bu doğrultu temelinde 6. Kongra Gel Genel Kurulu başarıyla toplanmış, önemli kararlar alarak pratik sürece giriş yapmış bulunmaktadır.

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da cezaevindeki yoldaşların durumudur. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar her zaman bir zindan cephesi olmuştur. Zindanlar geçmiş tarihimizde bazen mücadeleyi belirleyen, sürükleyen bir ko-numda bulunmuş, bazen ikinci, üçüncü derecede mücadelemizde rol oynayan bir saha olmuştur. Ancak her zaman zindanların mücadelemiz içinde bir rolü söz konusudur. Geçmiş yıllarda daha çok Kuzey Kürdistan ile sınırlı kalan zindan cephesi, bugün Kürdistan'ın tüm parçalarında ve yurtdışında önemli sayıda bir tutuklu ve hükümlü yapısına sahiptir. Her devletin kimi özgün yaklaşımları olsa da, hepsinin uyguladığı politikaların özünde kadroyu zayıflatma, kararsızlaştırma ve tasfiye etme amacına yönelme vardır. Örneğin Kuzey'de daha çok bir rehabilitasyon politikası gündemde iken, Doğu'da idam, Batı Kürdistan'da ajan-laştırma, işkence yöntemiyle iradesizleştirme ve kırma yöntemi geliştirilmektedir. Zindanlardan çıkan birçok arkadaşın müca-deleye katılmaması, katılsa da yetersizliklerinde direktmesi ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Kuzey Kürdistan'da geliştirilen F Tipi politikasını boşa

çıkarma temelinde bir pratiğin sergilenmesinde yetersiz kalınmıştır. Devletin bireycileştirme, toplumdaki koparma saldırısına karşı daha fazla örgütlenme, mücadele etme, eğitim ve yaşam konusunda özgürlük ölçülerini geliştirmede istenen düzey yakalanamamıştır. Ancak eylemsel düzeyde belli bir duruş gerçekleştirilmiştir. Bir davanın ideoloji ve felsefesinin zindanlardaki direnişinin, o davanın aynı zamanda geleceği kazanmasının da garantisi olduğu gerçeğini gözönüne alarak, zindanlardaki kadroların Önderlik tarzını esas alma temelinde, düşmana karşı direnişi geliştirmenin yanı sıra, yaşamı örgütlenme başta olmak üzere, kendisini ideolojik, politik, örgütsel ve felsefi olarak yetkinleştirilmesi gerekir. Öncelikle Önderlik, halk ve mücadele gündeminden kopmamaya özel bir dikkat gösterilmelidir. Cezaevleriyle ilgilenen örgütsel mekanizmaların daha fazla rollerini oynaması, buradaki arkadaşlarla parti arasındaki ilişkiyi sistemli kılması da önemlidir.

Bu süre içerisinde her ikisi de Meclis üyesi olan ve tasfiyeciliğin başını çeken Doktor Ali ve Dicle'nin dışında, Meclis üyesi olan Hıdır unsuru da büyük bir ihtimalle Rusya'da düşürülmesinin bir sonucu olarak ihanete gitmiştir. Burada Botan'da iki Meclis üyesinin başını çektiği tasfiyecilikle, içten içe ihaneti yaşayanlarla bu kadar çatışmasız, liberal, mücadelesiz bir biçimde iç içe yaşamak, partideki iç mücadele ve netleştirme konusundaki yetersizliği ortaya koyması bakımından önemlidir. Önümüzdeki süreçte kadrolar bakımından bir netleştirilmenin geliştirilmesi gereklidir. Hiç kimsenin parti saflarını muğlaklaştırıp kendisini yaşatmasına izin vermemek dönemin militan tarzı olmak durumundadır. Bu tarzın bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerekmektedir.

Bu süre boyunca Önderliğimizin hem İmrâlı'da sergilediği direniş tavrı, hem fırsat buldukça sunduğu perspektifler süre-ce yöne vermiştir. Yaşanan gelişmeler esas olarak Önderliğin belirlediği doğrultuda seyretmektedir. Yine sürece şehitler öncülük etmiştir. Ortaya konulan bu doğrultuyu yaratıcı bir biçimde pratiğe uygulayacak olan parti yönetimi sürecin belirlenmesinde tayin edici bir role sahiptir. Ancak parti yönetimi bu rolünü oynamada ciddi yetersizlikler yaşamıştır. Bu yetersizliğin başında ise, Önderliğin sunmuş olduğu perspektif ve ortaya çıkardığı olanakları yeterince değerlendirememesi ve yaratıcı bir tarzda pratikleştirememesi durumu gelmektedir. Parti yönetiminin bu yönüyle Önderlikle yetersiz yoldaşlık konumunu aşma yönünde çabası olsa da, bunu aşmada yetersiz kalmıştır.

Parti Meclisi gerek dünyada estirilen liberal rüzgâr ve gerekse yaşanan tasfiyecilik sürecinde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkan parti öncülüğünü aşındırma, belirsizleştirme, hatta reddetme yaklaşımlarına karşı öncülüğün rolünü kavratmada zayıf kalmıştır. Bu zayıflık parti otoritesinin geliştirilmesine de olumsuz yansımış, dolayısıyla öncülükte bir zayıflık

yaşanmış-tır. Parti öncülüğünün anlamı, önemi ve ağırlığı yeterince kavratılamaması, birçok yanlış anlayış ve eğilimin kendisini yaşatmasına zemin sunmuştur.

Ancak genel olarak parti yönetimi bu süre içinde belli bir çaba içinde de olmuştur. Genel olarak demokratik konfederal sistemi yönlendirme açısından belli bir düzey yakalanmıştır. Ancak koşullar elverişli olmasına rağmen, sistem yeterince örgütlenilememiş, kadroların eğitilmesi, netleştirilmesi, yeni kadro adaylarının belirlenmesi ve pratiğe çekilmesinde zayıf kalınmıştır. Parti yönetimi önemli tespit, planlama ve örgütlenme çalışması yürütmekle birlikte, onu pratikte uygulamada ve örgütsel çalışmanın olmazsa olmazı olan denetim ilkesini işletmede yetersiz kalmıştır. Bu nedenle de sürükleyicilik ve yetkin öncülük istenen düzeyde yakalanamamıştır. Parti yönetimi kuruluşundan itibaren var olan imkânları gerektiği gibi değerlendirmede, partiyi kurumlaştırmada, başta liberalizm, bürokratism ve dogmatizmle mücadelede son bir yıl içinde belli bir çabanın sahibi olmakla birlikte, bu konuda belli bir gecikmeyi yaşamıştır. Bu da birçok geri ögenin kendisini yaşatmasına yol açmıştır. Özellikle şu an ihanet konumunda bulunan bireylere ve yetersizliklere giren Meclis üyelerine karşı zamanında tutum almada belli bir zayıflığı yaşamıştır. Bazı arkadaşlar ise, partinin ve genel hareketin bütünlüğüne karşı yeterince sorumluluk duyma yerine, dar sorumluluk anlayışı içinde kalmışlardır. Hareketi temsil etmede, ölçüleri korumada ve geliştirmede beklenen temsil açığı çıkarılamamıştır. Bugün devrimci mücadelemizin bütün zeminlerinde yaşanan örgütsüzlükten, sistem ve disiplin yetersizliğinden ve ortaya çıkan kayıplardan da parti yönetimimiz sorumludur.

Belirtilen sorunlar ve yetersizlikler Parti Meclisi'nin parti öncülüğünü öncelikle kendisinde oturtmadaki yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Parti öncülüğünü kendisinde yeterli oturtmayan, genel kadro ve çalışmalarda da bunu oturtamaz. Önderlik-le yetersiz yoldaşlık konumundan kendisini kurtaramaz. Bu nedenle de geçmiş süreçte birçok parti dışı anlayış kendisini ko-nuşturmuş ve pratikte kendine göre uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu anlayışlarla mücadelede sonuca gitmeyen, yer yer idare-ci, yer yer liberal, yeterince hesap sormayan pratiğin yol açtığı sonuçlar ise ciddidir.

Açık ki, bu yetersizliklerle açığa çıkan olanakları değerlendirmek, Önderliğin özgürlüğünü ve Kürt sorununun demokratik çözümünü hedefleyen Êdi Bes e Hamlesine yetkince öncülük etmek zordur. Bu nedenle de partinin kendisini önümüzdeki sürecin gereklerine yanıt veren tarzda bir örgütlülüğe kavuşturması, kadroların kendini her bakımdan netleştirmesi, örgütün yeni kadro adayları ve katılımlarla güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Bu sorunların köklü bir çözümlenmeye kavuşturulması ve gerekli tedbirlerin alınması

gerekmektedir. Bunun için her zamankinden daha fazla, kapitalist sistemin her türlü ideolojik akımlarına, liberalizme, milliyetçiliğe, dinciliğe, cinsiyetçiliğe ve bilimciliğe karşı kadronun duyarlı kılınması, her türlü tasfiyeciliğe karşı politik ve örgütsel reflekslerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Önümüzdeki Süreç Daha Fazla Partileşilerek Kazanılacaktır

Dünya genelinde kapitalist modernitenin yaşadığı kriz ve kendini yenilemedeki zorlanmaları, kapitalist moderniteye mu-halif olan ulus-devlet zihniyetini aşan ciddi bir alternatifin olmaması, devrimci çözümlere imkân yaratmaktadır. Her şey ancak bu imkânların doğru değerlendirilmesine bağlıdır. Ortadoğu'da bu gerçeklik çok daha çarpıcı yaşanmaktadır. Bugün ABD'nin zorlanmaları karşısında, bölge statücülüğünün bir toplumsal projesi yoktur. Sorun bir egemenlik savaşında düğümlenmektedir.

Kürdistan'ı egemenliği altında bulunduran Türkiye'de ciddi bir siyasi kriz ve ekonomik bunalım devam etmektedir. Tüm aşılma ve tansiyonu düşürme çabalarına karşı Hareketimizi bastırma dışında herhangi bir konuda bir uzlaşmaya ulaşmış değil-dirler. İran tam bir kuşatma ve abluka altında bulunmaktadır. Suriye rejimi de benzer bir konumu yaşamaktadır. Eğer bu sistemler aşamıyorsa, alternatiflerinin gerektiği kadar hazır olmamalarındandır. Çelişkilerin çarpıtılarak ulus-devlet yöne-timleriyle küresel sermaye güçleri arasındaki bir çelişkiye dönüştürülmesi tüm toplumsal, ulusal, kadın, ekoloji vb. temel so-runları boğuntuya getirmiş bulunmaktadır. Ancak ortadan kaldırmış değildir.

Önderliğimizin en zor koşullar altında da olsa sunduğu çok derin felsefi, tarihsel, toplumsal, siyasi ve ideolojik perspek-tifleri, sistemle mücadelede ve kendi demokratik konfederal sistemimizi kurmada güçlü bir zemin olduğu kadar, moral değer-lerimizi de yükseltmektedir. Tüm eksiklikler ve yetersizliklere rağmen, üç yılı aşkın süreçte yürütülen mücadeleyle küçüm-senmeyecek önemli kazanımlar yaratılmıştır.

Partimiz kendisini yeterince kurumlaştırmamış ve örgütlememiş olsa da, kuruluşunun kendisi bile önemli bir etki yarat-mıştır. Konfederal sistemin örgütlenmesinde belli bir mesafe alınmıştır. Halk savunma güçlerinde, düşmanın tüm tekniğine karşı güçlü bir direniş kadar, darbe de vurulabileceği kanıtlanmıştır. 1 Haziran Atılım kararı ve PKK'nin yeniden inşa süreci, Önderliğin üçüncü doğuş süreci olarak tanımladığı yeni bir dönemin başlatılması, çok yönlü bir Önderlik müdahalesidir. Üçüncü doğuş süreci, uluslararası komplonun Önderliğimizi ve partimizi anlamca bitirme, etkisizleştirme ve tasfiye etme politikasına karşı

verilen anlamlı bir cevaptır. Bu cevap yeni bir paradigma temelinde kapitalist moderniteye ve onun her türlü saldırılarına karşı geliştirilen bir alternatif ve bunun uygulama gücü ve iradesini açığa çıkarmadır.

Düşmanın tüm yönelim ve saldırılarına rağmen, Önderlik duruşu başta olmak üzere gerillanın, halk direnişinin ve hareketin geriletilmeceği ortaya konulmuştur. Tasfiyecilikle belli bir mücadele yürütülmüş, çizgi önemli ölçüde netleştirilmiştir. Kanıtlanan bu Önderlik, şehitler ve halk gerçekliği, ulusal demokratik birliğin geliştirilmesi için güçlü bir zemin yarattığı gibi, uluslararası alanda da Kürt sorununun çözümünü tartışılır bir konuma getirmiştir. Şimdi sorun bu olanakları önümüzdeki dönemde nasıl değerlendireceğimiz konusudur. Nasıl bir parti ve kadro, nasıl bir örgütsel sistem, nasıl bir program ile önümüzdeki sürece yanıt olacağımızı tartışacağımız yer kongremizdir.

Önümüzdeki süreçte sömürgeci rejimlerin saldırılarını ve klasik siyasetlerini sürdürme konusundaki politikalarını göz önüne alarak, somut olarak yaklaşımımızı belirtmek gerekir. Öncelikle parti öncülüğünün pratikleşmesini engelleyen yetersiz yaklaşımlardan kurtulması ve öncülüğün oluşturularak geliştirilmesinin birinci görev haline geldiği ortadadır. İdeolojik-örgütsel netliği sağlayacak olan böyle bir öncülüktür.

Partimiz fedai ruhun zirvesi olan Ölümsüzler Taburunu da örgütlemiştir. Bu örgütlenme, kadro üzerinde oynanan, ölçüleri muğlaklaştıran ve geriye çeken tasfiyeci saldırılara ve liberalizmin öncülüğü ve militanı anlamsızlaştırma yönelimlerine karşı militanlık ölçülerini en ileri düzeyde yükseltme, Önderlikle olan yetersiz yoldaşlığı aşma kararlılığıdır. Kadrolar olarak Önderlik gerçeği karşısında özeleştirel olmada ve bunu aşmada temel olan ölçü de böylelikle netleştirilmiştir.

Bu ölçü temelinde Önderliğin son Savunmasının temel ders konusu yapılarak, tüm kadroların bu temelde eğitilmesi gerekir. Özellikle kadro eğitimlerinin soyut bilgilenme ve tartışma değil, kadrolarda açığa çıkan yetersizlikleri aştıran, kişiliğini dönüştüren, bunun için kişilik çözümlemesini esas alan ve Apocu tarz kazandıran bir temelde geliştirilmesi gerekmektedir. İdeolojikleşmeyi yanlış, yüzeysel ve yanılgılı ele alan anlayışların giderilerek, ideolojikleşmenin militanlaşma olduğu gerçeği temelinde kadronun ideolojik öncü misyonunda yaşadığı yetersizlikleri aştıran, parti öncülüğünü geliştiren, eleştiri-özeleştiri düzeyini yükselten bir eğitimi geliştirmek hayatidir. Doğru bir kadro politikası kadar, kadroya yanlış yaklaşan anlayışların başında gelen, kadro eğitip hazırlamayan, hazır kadro isteyen, ancak ilgilenmeyen, eğitmeyen anlayışların mutlaka düzeltilmesi de önem

taşımaktadır. Üzerinde durulması gereken diğer bir yön de kadronun her türlü tasfiyeciliğe karşı duyarlı ve etkin mücadele etmesidir.

Örgütlenme ve kurumlaşma alanında yaşanan yetersizliklerin ve işlemeyen yönlerin değiştirilerek, parça ve yurtdışı komitelerinin gözden geçirilerek yeniden oluşturulması, işlevsel ve sorumlu kılınarak parti yönetimi tarafından sıkı denetlenmesi gerekmektedir.

Siyasi alanda Êdi Bes e Hamlesinin ikinci aşamasının pratikleştirilmesi temelinde öncelikle demokratik konfederalizmin meclisleşme ve komünleşmesinin sağlanması, ulusal birliğin geliştirilmesi ve bu temelde ulusal konferans çalışmasının gerçek-leştirilmesi önümüzdeki dönemin en temel siyasi çalışmalarının başında gelmektedir. Diğer bir politik çalışma da, Kürdistan'ı egemenlikleri altında bulduran ülkelerin halklarıyla demokratik parti ve ortak platformların oluşturulmasıdır. Ulusal demok-ratik birlik ve komşu halklarla ortak platform oluşturma siyaseti birbirini tamamlayan siyasetler olarak geliştirilmelidir. Demokratik konfederal Ortadoğu birliğine gidecek yol da buradan geçer. Serhildanların geliştirilmesi ve halkın öz savunmasının örgütlenmesi önümüzdeki dönemin halk çalışmasının esasını oluşturmalı, kadrolar bu temelde hazırlanmalıdır. PKK'nin öncü-lük görevlerinden birisi de budur.

Partimiz hem Önderliğimizin insanlık tarihi, kapitalist modernizm çözümlemesi, sunduğu demokratik modernizm ve onun somut ifadesi olan demokratik konfederal çözüm, sadece bir iddia ya da teori değil, sömürgeci güçlerin tüm imha saldırılarının yanında, Ortadoğu'da kapitalist modernitenin geliştirmeye çalıştığı Büyük Ortadoğu Projesine karşı alternatif bir projedir. Bunun insanlık ve evrensel çözüm açısından anlamı büyüktür. Diplomatik alanda bu anlama denk bir çalışma yürütmek gerekmektedir. Bir yandan hükümet ve devletlerle diplomatik ilişki geliştirilirken, öte yandan halklar ve muhalif hareketlerle de ilişkiler geliştirilmelidir. Bu çerçevede diplomatik çalışmaların Avrupa ile sınırlı tutulmaması, Latin Amerika ve Asya ülkelerin-de başlatılan diplomatik girişimlerin süreklileştirilmesi önemli olmaktadır.

Askeri alanda parti öncülüğünün geliştirilmesine bağlı olarak, orta yoğunlukta bir savaşın zorunlu olduğu görülerek, önü-müzdeki döneme bu temelde bir hazırlığın geliştirilmesi gerekmektedir. Üslenmede, hareket tarzında ve eylemde yaşanan yetersizlikleri aşarak modern gerillanın derin gizlilik temelinde geliştirilip oturtulması gerekir. Düşmanın son tekniğine ve yönelimine karşı ancak bu biçimde cevap verilebilir. Özellikle Türk özel savaşının gerillayı belli alanlarla sınırlandırıp marjinal-leştirme hedefine karşı savaşın şehir ve metropol alanlarında da geliştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

Tüm mücadele tarihimiz göstermiştir ki, Kürdistan’da parti öncülüğü ve onun kadrosu yaratılmaksızın ve bu kadro doğru mevzilendirilip yetkince yönlendirilmeksizin başarı yoktur. Birkaç yıllık partisizliğin sonuçlarını hep birlikte yaşayıp gördük. Eğer bugün yetersiz de olsa bir gelişmeden söz ediliyorsa, bu gelişme partileşmenin başlatılması sayesinde olmuştur.

Tüm yoldaşların Önderliğe, şehitlere ve halka bağlılık temelinde her şeyin partileşme ile kazanılacağı bilinciyle doğru partileşmenin nasıl kazanılıp ilerletileceğini yoğunca tartışarak gerekli karar, planlama ve örgütlenemelere ulaşılacağına olan inançla selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

Rapor “Yönetimin özeleştiri vermesi temelinde onaylanmıştır.”

19 Ağustos 2008

PKK Meclisi

KARARLAR

ÖNDERLİĞE İLİŞKİN KARAR

Önderliğimiz esaretinin 10. yılında hala ağır baskı, işkence, tecrit ve izolasyon koşullarında tutulmaktadır. Uluslararası komplocu güçler Önderliğimiz şahsında halkımıza ve hareketimize ait ne varsa yok etmeyi, bu temelde komployla halkımızı ve öncüsünü can evinden vurmaya hedeflemiştir. Ancak özgür insanı savunmanın büyük erdemine inanan ve bu doğrultuda hareket eden Önderliğimiz, kendisine fiziksel ve anlam bakımından ölümü dayatan uluslararası komplocuları yenilgiye uğratarak, kendi deyişiyle yeniden daha güçlü doğuşu gerçekleştirmiştir.

Komplocu güçler Önderliğimizin öncülüğünde geliştirilen çok yönlü bir mücadeleyle yenilgiye uğratılmış olsalar da, uluslararası komplo kendisini daha farklı yol ve yöntemlerle sürdürmeye devam etmektedir. Komplocular fiziki olarak yok edemedikleri ve tüm çabalarına rağmen anlam bakımından bitirmeyi başaramadıkları Önderliğimizi, bu kez hiçbir ahlaki, insani ve hukuki ölçüye sığmayacak şekilde sinsi bir yöntemle zehirleyerek kendi amaçlarına ulaşmak istemişlerdir. Önderliğimizi halkımızdan ve hareketimizden koparmaya çalışan bu güçler, bu uğursuz amaçlarına ulaşamamışlardır. Halkımız ve hareketimiz Önderliğimizi Êdi Bese Hamlesi temelinde daha etkili ve örgütlü bir biçimde sahiplenerek mücadele etmiş, ancak bu mücadele henüz Önderliğimizin özgürlüğüyle tamamlanmamıştır.

Komplonun 10. yılında Önderliğimiz hala esaret altındadır. Önderliğimiz üzerindeki tecrit, izalasyon ve psikolojik işkencenin tırmandırılması ve saçlarının zorla kazıtılması düşmanın vahşi ve barbar karakterini gösterdiği kadar, Önderlikle yoldaşlık iddiası taşıyan kadroların yetersizliklerine işaret etmektedir. Dolayısıyla Önderliğin özgürlüğünü amaçlamak, öncelikle kadroların kendilerini yetersiz yoldaşlık konumundan çıkarmalarını gerekli kılmaktadır.

Partimizin 10. Kongresi, bu gerçeklerden hareketle kendisini ‘Önderliğe Özgürlük ve Zafer Kongresi’ olarak tanımlamış ve bu hedefe kenetlenmenin büyük tarihsel sorumluluğu altında gerçekleşmiştir. Bu anlamda kongremizin aldığı en tarihi, önemli ve öncelikli karar,

Önderliğimizin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturulması olmuştur. Önderliği unutturmak ve unutmak, Önderliğin esaretini kanıksatmak ve kanıksamak kadar son derece tehlikeli olup, özgürlük yürüyüşünden kopuşu ifade etmektedir. Bu nedenle özel savaş rejimi Önderliğimizin esaretini ve İmralı sisteminin insanlık dışı özelliklerini kanıksatmak ve normalleştirmek, bunu halkımıza ve hareketimize kabul ettirmek istemektedir. Bu yönelim karşısında doğru tutum, Önderliğimizi bir an için bile olsa unutmamak ve esaretini kanıksamamakta yüksek bir kararlılık göstermektir. Önderliğimizin özgürlüğü parti militanlarının elindedir. Bu açıdan bunun bilinciyle hareket ederek tüm gücünü seferber etmek ve Önderliği özgürleştirme kararlılığı içinde olmak, her partili için en kutsal özgürlük yeminidir. Dolayısıyla “Her Şey Önderliğimizin Özgürlüğü İçin!” şiarına bağlılık esastır.

Önderliğimizin kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturulamayacağına inanmak ve bunu düşünmek, daha uzun yıllar İmralı cehenneminde kalmasına razı olmak anlamına gelmektedir. Bu da özünde Önderliğin esaretini kanıksamadır ve öncelikle bu zihniyeti aşmak esastır. Bu noktada uluslararası komplo karşısında zindanlarda “Güneşimizi Karartamazsınız” şiarıyla bedenlerini birer ateş topuna dönüştüren yoldaşlarımızın ve Viyan yoldaşın eylemlerinin gerekçesini doğru anlamak gerekmektedir.

Hem Önderliğimizin özgürlüğünden, hem de esaretinden başta parti yönetimimiz olmak üzere, onun tüm kadro ve savaşçı gücü sorumludur. Dolayısıyla Önderliğimizin özgürlüğü geliştireceğimiz mücadelenin düzeyine bağlıdır. Bu temelde Kongremiz;

1-Çağımızın vahşi sisteminin temel savaşımı olan Önder APO'nun insanlıkla buluşmasını engelleme çabalarına karşılık, Önderliğimizin ideolojik, felsefi ve ahlaki olarak bütün özellikleriyle insanlıkla buluşmasını sağlamayı; bunun için yazınsal, görsel, siyasi, diplomatik, askeri vb. her türlü mücadelenin en ileri düzeyde geliştirilmesini,

2- Kürdistan'ın dört parçasında ve yurtdışında Önderliğe özgürlük eksenli konferansların gerçekleştirilmesini, bunların ardından uluslararası bir konferansın toplanmasını,

3- Avrupa'da ve dünyanın değişik ülkelerinde sosyal forum ve benzeri etkinliklerde broşür, bildiri, rozet, resim, sinevizyon gibi araçlarla Önderliğin tanıtılmasını, bu temelde Önderliğimizin özgürlüğünü ve sağlığını gündemleştirmek üzere mücadele verilmesini,

4- Önderliğimizin son Savunmasının en geç bir yıl içerisinde İngilizce, Arapça ve Kürtçe çevirisinin yapılmasını,

- 5- Önderlik Savunmasını başta tüm Kürdistan, Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ulaşılabilen her yerde tanıtılmasını; üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, ulusal ve yerel parlamentolar, Uluslararası Yazarlar Birliği, Uluslararası Af Örgütü, insan hakları örgütleri gibi kurumlar, gruplar ve şahsiyetlere ulaştırmak üzere özel bir örgütlenme içinde olunmasını ve bu çalışmanın sonuçlarının partiye rapor edilmesini,
- 6- Görselde haftada bir kez Önderliğin son Savunmasını tartışmak üzere bir panelin düzenlenmesini,
- 7- Önderliğimizin yaptığı çözümlenmeleri ve verdiği dersleri düzenleyip haftada bir gün görselde 45'er dakikalık programlar yapılmasını,
- 8- Önderliğimizin Görüşme Notlarını Kürtçeye çevirerek dağıtımının yapılmasını, Önderliğin güncel gelişmelerle ilgili görüş ve perspektiflerinin en geniş kesimlere sunulmasını ve yorumlar geliştirilmesini,
- 9- Çocukların eğitimi için Önderliğin eserlerinden Önder APO'nun çocukluğunu anlatan bölümlerin derlenerek yayınlanmasını,
- 10- Hem Türk medyasında hem de dış basında Önderliğimizin kişiliğine saldırı içeren yazılar ve programların takip edilmesini ve hepsine zamanında yanıt verilmesini, bunun İdeolojik Merkezin en başta gelen görevi olarak kabul edilmesini,
- 11- Hangi gerekçeyle olursa olsun, Önderliğimizin haftalık görüşmelerinin engellenmesi karşısında, hareketimiz ve halkımızın bunu eylem gerekçesi yaparak harekete geçmesini ve yaygın bir eylemlilik geliştirmesini,
- 12- Önderliğin bugüne kadar sunduğu önerilerin İdeolojik Merkez bünyesinde oluşturulacak bir komite tarafından takip edilerek projeye dönüştürülmesini ve parti yönetimine sunulmasını,
- 13- Başta İstanbul, Amed ve Çukurova olmak üzere hareketimizin örgütlü olduğu her alanda Önderlik eksenli eylemlerin geliştirilmesini; Önderliğimizin sağlığı için doktorların ve içinde tutulduğu ağır esaret koşulları ve hukuki durumu için de avukatların yürüyüş ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmesini; Önderliğe yönelik tüm saldırıların anında teşhir edilmesini, halkın ve hareketimizin bilgilendirilmesini,

14- Önderliğimizin yaşam, felsefe, ahlak, ideoloji, meşru savunma, partileşme, kadın, küresellik, özgürlük vb. konulara ilişkin değerlendirmelerinin cep kitapçığı haline getirilerek yaygın dağıtımının yapılmasını,

15- Önderliğimizin özgürlüğünü ve Kürt sorununun demokratik çözümünü hedefleyen Êdî Bese Hamlesinin ikinci aşamasının başarıyla sürdürülüp sonuçlandırılması için parti yönetimimizin, kadrolarımızın ve komitelerimizin buldukları alanlarda yetkince öncülük etmesini,

16- Önderliğimizin önümüzdeki süreçte yayınlayacağı savunmalarındaki değerlendirmeler temelinde gerekli karar değişik-liklerine gidilmesini,

17- Önderliği muhatap alıracak çok yönlü ve süreklileşen bir diplomasinin geliştirilmesi, bu çerçevede kurulan Önderlikle Uluslararası Dayanışma Komitesi'nin işlevselleştirilmesini ve yeni komitelerin kurulmasını,

18- Önderlik Komitesi'nin Önderliğe Özgürlük Komitesi biçiminde yeniden örgütlenmesini, işlevsel ve örgütlü kılınması-nı karar altına alır.

İDEOLOJİK ALANA İLİŞKİN KARAR

Tüm toplumsal sistemler güçlü ideolojik mücadele süreçlerinden geçtikten sonra kurulmuşlardır. Tarihsel gerçeklik, top-lumların öncelikle ideolojik planda oluşum süreçlerini yaşadıklarını ve diğer kurumlaşmaların bu oluşum süreçlerinden sonra geliştiklerini göstermektedir. Bu anlamda her toplumsal sistem öncelikle düşünce ve duyguda bir sistem haline gelip hayat bulmuştur. Yürütülen tüm mücadelelerin temeli olarak ideolojik mücadeleyi görmek yerindedir. Devletçi uygarlık sistemleri de tarihsel ve güncel olarak varlıklarını sürdürmüş oldukları ideolojik mücadeleyle sağlayabilmektedir. Bu amaçla mitoloji, din, bilim ve felsefe kullanılmış, bu bilinç ve zihniyet formları iktidarcı sınıfın toplumu bir ağ gibi saran ideolojik araçları haline getirilmiştir. Bununla birlikte sınıflı-devletçi sistem, ideolojik olarak insanlık değerleri ve kazanımlarından beslenmesini usta-lıkla başarmış, ideolojik planda çarpıtma ve yalana dayalı olarak bu değerleri kendi hizmetine koşturmayı bilmiştir.

Günümüzde de kapitalist modernite toplumsal gerçeklik üzerinde tüm zamanlardan daha fazla ideolojik olarak kendini üreterek egemen kılmaktadır. Bu anlamda kapitalist moderniteyi, binlerce yıllık zihniyet gelişimini ve bilinç formlarını kendi ideolojik egemenliği için kullanan ve toplumun özgürlük potansiyelini ve özlemlerini çarpıtmayı sağlayan bir ideolojik yapılanma ve düşünce sistemi olarak tanımlamak mümkündür. Önder APO, “Kapitalist modernitenin asıl gücü ne parasından ne silahından kaynaklanmaktadır; sonuncu ve en güçlüsü olan sosyalist ütopya da dahil, tüm ütopyaları her renge bürünen, en değme sihirba-za taş çıkartan kendi liberalizminde boğması asıl gücünü oluşturmaktadır. Tüm insanlık ütopyalarını kendi liberalizminde boğ-ması çözümlenmedikçe, kapitalizmle mücadele şurada kalsın, en benim diyen düşünce ekolü bile en iyisinden bir hizmetkârı olmaktan kendini kurtaramaz” demektedir. Liberalizmle birlikte milliyetçilik, bilimcilik, cinsiyetçilik ve dincilik gibi, toplumu egemenlik ve sömürü altında tutmanın araçları olan düşünce kalıplarının etkinliği radikal bir ideolojik mücadeleyle ortadan kaldırılmadan, toplumsal alanın özgür zihniyetini ve anlam gücünü ortaya çıkarmak mümkün değildir.

PKK sahip olduğu güç ve birikimi aralıksız sürdürdüğü ideolojik mücadeleyle sağlamış, tüm çalışmalarının merkezine inkârcı sömürgeci devlet sistemlerinin yaratmış olduğu toplumsal gerçekliği aşma ve özgür toplum-özgür insan gerçekliğini yaratma hedefini koymuştur. Bu anlamda PKK’de ideolojik mücadele başarıya giden yegâne yol olarak ele alınmıştır. PKK’de ideolojik mücadele kendini tanıma, bilme ve özgürleştirmenin kendisidir.

Kendi zihniyetini toplumsallığı parçalayan sınıflı devletçi egemenlikli zihniyetin etkisinden kurtaramamış, duyguları önemli oranda iktidara göre şekillenmiş ve kendisini tarihselliği ve toplumsallığı içerisinde tanıyamayan birey asla militanlaşamaz. Bu nedenle mücadelemiz aynı zamanda kişiliklerin kendi içinde bir nefis savaşımı yürüterek sistemin etkilerinden arındırdığı ve gerçek anlamda özgürleşme mücadelesi verdiği bir alan olmuştur. Partimiz iç mücadelede başarı kazanmayı dıştan yönelen her türlü saldırıya karşı koymada olmazsa olmaz kabilinden bir olgu olarak ele almış, enerjisinin çoğunu egemen iktidarcı sistemin düşünce ve davranış kalıplarının ortadan kaldırılmasına ayırmıştır. “Fikir neyse zikir odur” felsefi yaklaşımı, yaşamda ve savaş-ta ideolojik mücadelenin sahip olduğu rolü göstermektedir. Bu nedenle Önderliğimiz içten ve dıştan partimizin demokratik sosyalist çizgisine yönelen her türlü saldırıya karşı mücadeleyi açık ve net bir biçimde yürütmüş, kadroları da buna katmak için yoğun çaba harcamıştır.

İdeolojik mücadelenin temel ayaklarından birisi örgütlenme faaliyetidir. Kendisini yaşamsallaştırma çabasında olan her ideoloji, bir sistem gerçekliğinde ifadesini bulur. Bu

nedenle partileşmek, Önderlik paradigmasının yaşam bulması ve kendisini her türlü saldırıya karşı savunması açısından kaçınılmaz bir zorunluluk ve şarttır. Kürdistan gibi inkârcı bir sömürgeci imha siyaseti altında tutulan bir ülke gerçekliğinde, kendini örgütlemeyen herhangi bir ideolojik gelişmenin yaşanabileceğini düşün-mek ciddi ve tehlikeli bir yanılgıdır. Parti örgütlenmesi ve bilinci gelişmeden Kürdistan gibi bir ülkede bir yaprağın bile kıpır-damayacağını tarihimizden bilmekteyiz. Bu nedenle Önderlik sıkça “Benim en büyük başarıım, bir araya gelemeyen toplumsal gerçeklikten ve Kürt kişiliğinden bir parti örgütlenmesi yaratmak ve kadroları bir yönetim gücü olarak çalıştırmaktır” değerlendirmesini yapmış, partileşmeyi mücadeleyi kazanmanın önkoşulu olarak belirlemiştir.

Parti öncülüğünü geliştirmemizi zorunlu kılan bir diğer temel etken ise, yeni bir paradigma temelinde bir toplum sistemi hedeflemiş olmamızdır. En fazla da Demokratik Konfederalizm örgütlenmesi modeliyle demokratik sosyalizmi gerçekleştirmek için parti öncülüğüne ihtiyaç vardır. Yeni ve alternatif bir ideolojik anlayışın ve bunun sistemleştirilmesinin güçlü bir parti öncülüğü ile gerçekleşeceği açıktır. PKK'nin yeniden inşasının esas görevi de budur.

Buna karşılık tasfiyeci-ihanetçi çizgi geride bıraktığımız süreçte ideolojik mücadeleyi geriye çekmiş, her türlü yanlış eğilim parti ortamımızda kendisini konuşturabilmiş, yanlış eğilimlere karşı mücadelenin gereksiz görüldüğü durumlar ortaya çıkabilmiştir. İdeolojik mücadelenin anlamsızlaştırılarak, mücadelemizin büyük değeri olan özgürlük ölçü ve yaşam alışkanlıkları küçümsenebilmiştir. İdeolojik mücadelenin anlamsızlaştırıldığı ortamımızda, liberal duruş ve tarzlar meşruluk aramıştır. Açık-tır ki, kapitalist sistemin ideolojik kimliği olarak liberalizme yaşam alanı açmak demek, örgüt ortamlarımızı her türlü bireycili-ğe açmak, ideolojik ve örgütsel yaşamımızın temeli olan komünal yaşam ölçülerinin altını oymak demektir. Bu nedenle ideolojik mücadeleyi güçlü vermek, toplumsallığımızı savunacak militanlık ölçülerini yükseltmek gerekmektedir.

Yeni bir zihniyetle olay ve olguları algılamak ve yorumlayarak toplumun demokratik komünal özünü geliştirecek anlam gü-cüne ve eylem iradesine kavuşmak için gerekli olan temel şey, Önderliğimizin ‘anlama savaşı’ dediği eğitim faaliyetidir. Parti kadro eğitimlerinin amacı, Demokratik Konfederalizmin kuruluşunu sağlayacak toplumsal öncülerini ortaya çıkarmaktır. Diyalektik gelişmeye denk düşmeyen, başarısız düşünce, tasarı, tavır ve hareketlere son verip, doğru düşünce ve pratiğe bağlanmayı ifade eden eleştiri-özeleştiriyöntemi eğitimlerimizin temeli olmalıdır. İdeolojik biçimlenme ne kadar yetkin gerçekleştirilir-se, pratiğin de o denli doğru ve başarılı gelişim sağlayacağı açıktır. PKK

kadrosu nasıl olmalıdır sorusuna doğru cevaplar açık ve net olarak verilmiştir. Parti tarihimizde doğru kadro ölçülerine sahip yüzlerce kadronun olduğu bilinmektedir. “Yaşamı uğruna ölecek kadar seven” Kemal Pir, “Anlamli bir yaşamın sahibi olmak istiyorum” diyen Zilan, son nefesinde dahi “Ben halkıma borç-luyum” diyen M. Hayri Durmuş ile her türlü gerıcılık ve ihanete karşı direnişin sembolü olan Beritan yoldaşlar önder kadro tipinin önde gelen örnekleridir.

İdeolojik mücadelenin örgüt içinde zayıflatılması, kadro ve örgüt ölçülerimizin düşürülmesi, başta basın ve kültür alanları olmak üzere, ideolojik alan kurumlarımıza olumsuz biçimde yansımıştır. İdeolojik mücadelenin önemli bir boyutu olan ve teorik-ideolojik çalışmalarımızı yansıtan kitap ve broşürlerin ortaya çıkarılmasında büyük eksiklikler yaşanmakta, mücadelemizin ortaya çıkardığı değerlerin topluma aktarıldığı roman, anı ve şiir gibi edebiyat çalışmaları yeterince ortaya çıkarılamamaktadır. Kapitalist modernite ve onun ideolojik saldırılarına karşı olduğu kadar, parti içi çizgi mücadelesinde büyük önem taşıyan kurum ve araçlarımızın da ideolojik mücadelenin gereklerine göre ele alınması gerekmektedir.

İdeolojik mücadele, propaganda ve ajitasyon faaliyetinin en etkili yürütüleceği basın-yayın alanı, Önderlik paradigmasının topluma taşırılıp örgütlendirilmesinden sorumlu durumdadır. Buna karşılık basın alanı gündemi belirlemede zayıf kalmış, yön-lendirip harekete geçirme yerine pratik faaliyetleri aktaran bir alan durumunda kalmıştır. İdeolojik mücadeleyi en başta kendi içinde yürüterek toplumsal alana yansıtması gerekirken, mücadelesizlik normalleştirilmiştir. Yeni yaşamın yaratılması ve ideolojik mücadelenin verilmesinde rol oynaması gereken kültür-sanat alanında yaşanan ideolojiden kopukluk, yeni yaşamın yaratılması ve ideolojik mücadelenin yerine sistem yaşam anlayışını hem kendinde temsil eden, hem de topluma yansıtan bir duruma düşmektedir. İdeolojik mücadele konusunda ise “ideoloji ayrı, kültür-sanat ayrı” denilerek, kapitalist sistemin sanat ve sanatçı anlayışı benimsenmiş, muhalif duruş sıradanlaştırılmıştır.

Tüm bu gerçekler göstermektedir ki, İdeolojik Merkez Alanımız içinde yer alan kurumlar ve kadrolarımızın sorumluluklarını bilince çıkararak, ideolojik mücadelede öncülük misyonlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Meccut durumu değerlendiren kongremiz bu değerlendirmelerden hareketle aşağıdaki kararlara ulaşmıştır:

A-İDEOLOJİK MÜCADELEYE İLİŞKİN

1-Önderliğin Savunmalarını, çözümlmelerini, görüşme notlarını ve bütün değerlendirmelerini partimizin ideolojik çerçevesi olarak kabul etmek ve kendini buna uygun olarak konumlandırmak,

2- Önderliğimize yönelen her türlü saldırıyı partinin ideolojik çizgisine yönelen bir saldırı olarak ele almak ve buna karşı ideolojik mücadeleyi her türlü araçla yürütmek,

3- Kürt halkının özgürlüğünü Önder APO'nun özgürlüğünden ayıran her türlü düşünce ve tutumu partimize ve halkımızın özgürlük değerlerine yapılmış bir ideolojik saldırı olarak değerlendirmek, bu tür eğilimlere karşı ideolojik mücadele yürütmek,

4- Uluslararası komplonun Önderliği hedeflemesinin nedenlerinin başında Önderliğin ideolojik çizgisinin geldiğini bilerek, komploya karşı yürütülen mücadelenin temelinde ideolojik mücadeleyi koymak; parti ortamımızda ideolojik mücadeleyi küçümseyen ve bu mücadele biçimine gerekli duyarlılığı göstermeyen yönetim ve kadro anlayışlarıyla mücadele etmek,

5- İç ihanet ve tasfiyeciliğin kavramları çarpıtarak Önderliğin yeni paradigmasının algılanmasında yanlışlıklara yol açtığını, bunun da Önderliği ve partiyi kendine göre anlamaya götürdüğünü bilerek, Önderliğin tüm değerlendirmelerini ve çözümlmelerini kadro eğitimlerinin temel materyalleri olarak ele almak,

6- Kadroların hiyerarşik ve devletçi toplum zihniyetinden kurtularak demokratik komünal toplumu ve bu toplumun kişiliğini yaratmasını sağlayacak bir düzeye gelmelerini hedeflemek, bunun için kadroları demokratik sosyalist bir ruh, anlayış ve zihniyetle eğitmek, örgütleme ve konumlandırmak,

7- Demokratik komünal toplum sisteminin zihniyet ve vicdan devrimi temelinde kişiliğinde dönüşümü yaşayarak mücadeleye öncülük edecek kadrolarla inşa edileceğini bilerek, her kadronun öncelikle kendi geriliklerine karşı kesintisiz bir ideolojik mücadele vermesini sağlamak,

8- Kadro ölçülerindeki düşüşün kadroların öncülük görevlerini yerine getirmemesinin temel nedeni olduğu gerçeğinden hareketle ölçülerin yükseltilmesi mücadelesini temel bir ideolojik faaliyet olarak ele almak,

9- Özgürlük mücadelemizin yarattığı değerlerle halkımızın demokratik temelde yaşadığı değişimi küçümseyen ve görmezden gelen, değişim adı altından sistem içine

savrulan ve kimlik erozyonuna uğrayan her duruşu nihilist ve inkârcı bir yaklaşım olarak görüp mahkûm etmek,

10- Halklaşmayan ve halka öncülük etme görevini yerine getirmeyen her yaklaşımı elit ve bürokratik bir anlayış olarak görüp mahkûm etmek; bunun kapitalizmin kişilik yapılanmasının bir sonucu olduğundan hareketle buna karşı güçlü bir ideolojik mücadele vermek,

11- Kapitalizmin modernizm-postmodernizm, liberalizm-neoliberalizm biçimindeki ideolojik yaklaşımlarının kadro duruşlarında ortaya çıkan biçimleri olarak dışa vuran mücadelesizlik, kendini sınırlandırma, sorumsuzluk, kolektif olamama, mücadelenin her alanıyla ilgilenmeme ve memur tarzındaki katılımları mahkûm etmek; buna karşı öncülük mücadelesini yükselten demokratik komünal yaşamı ve devrimci anlayışın gelişmesini esas almak,

12- Liberalizmi insanın özgürlükçü demokratik toplumsal gelişimine yönelen en temel ideolojik saldırısı olarak değerlendirmek, bu saldırının yaşamın her alanında kendisini içinde gizlediği biçimlerini görerek hem parti içinde hem de sistemsel düzeyde bu ideolojik yaklaşımla mücadeleyi temel bir yaklaşım olarak benimsemek,

13- Ortadoğu'da kördüğüm olmuş toplumsal ve siyasal sorunların kaynağında yatan devletçi dogmatizme, ulus-devlet anlayışına, sömürgeciliğe, klasik bölgesel statükoculuğa ve küresel emperyalist dayatmalara karşı mücadele etmek; bütün bunlardan kaynaklanan sorunların çözümü için Demokratik Ortadoğu Konfederasyonunun kuruluşuna öncülük etmek,

14- Her türlü cinsiyetçiliğin iktidarcılık olduğu gerçeğinden hareketle cinsiyetçi yaklaşımları reddetmek, cinsiyetçilikle mücadeleyi toplumun özgürlüğünün temeline koymak, öncelikle kendi içinde kadın özgürlük ideolojisi temelinde cins mücadelesi yürütmek,

15- Kadın özgürlük ideolojisini Önderliğin ve PKK'nin ideolojik gelişimi ve derinleşmesinin en temel ideolojik boyutu olarak görüp, bu ideolojiyi özümsemeyi tüm örgüt ve kadro yapısı açısından doğru ideolojik gelişim, tutum ve katılımın olmazsa olmaz koşulu olarak değerlendirmek,

16- Kadrolaşma ve özgürleşmenin temeli olan cins mücadelesini durduran, cins mücadelesi adı altında kadına her türlü egemenlikli yaklaşımı gösteren, özgür kadın

kimliğiyle buluşma adına kapitalist modern yaşama kayan tüm anlayışlar ve eğilim-leri çizgidişî görerek bunlara karşı mücadele etmek,

17- Kapitalist sistemin bilimi iktidar gücü olarak kullanan zihniyetine karşı, 21. yüzyıl devrimciliğinin sosyal bilimcilik olduğu tespiti temelinde, bilimsel gücün topluma hizmet etmesini sağlayacak olan bilim ahlakını esas almak,

18- Tasfiyeci eğilimlerin parti ortamında geliştirmek istedikleri bireyci, bencil, pragmatist, liberal, postmodern vb. yak-laşımlara karşı karşı keskin ve kesintisiz bir ideolojik mücadeleyi esas almak,

19- Örgüt görev ve sorumlulukları karşısında istifacı, kendini geriye çeken, kendine göre görev ve sorumluluk tespit eden eğilimleri mahkûm etmek; buna karşı mücadele ederek, Önderlik çizgisinde sorumluluk bilinci ve görevlere en yüksek düzeyde sahiplenme duruşunu hâkim kılmak,

20- Örgüt kararlarını ve mücadele çizgisini boşa çıkaran ya da etkisiz kılan liberalizme karşı örgütselliği, dogmatizme karşı yaratıcılığı, bürokratizme karşı sosyalist devrimci tarzı ve üslubu esas alarak, Önderliğin ideolojik yaklaşımlarını ve partinin yönetim ve kadro ölçülerini hâkim kılmak için mücadele etmek,

21- Örgüt içindeki duruşu, tarzı ve temposuyla Önderlik çizgisine girmeyen, buna karşılık kendisini açıkça ortaya koyma-yan duruşları gizli tasfiyeci eğilim olarak değerlendirmek; bu eğilimlerin ortamı gevşek ve mücadelesiz bırakarak örgütü yıp-ratan sonuçlarına karşı mücadele ölçülerini yükselterek bu gizli tasfiyeci eğilimlerin örgüt ortamında yaşamasına imkân tanı-mamak,

22- Kuzey Kürdistan ve Avrupa'daki örgüt ve kurumlarımızda moral değerlerden ve örgütten kopuşa götüren liberal du-ruşlarla mücadele etmek; özellikle cezaevi çıkışlılarda ve Avrupa'daki bir kısım kadroda görülen örgütten kopuşları normal ve meşru gören anlayışları mahkûm etmek,

23- Kürdistan'ın tüm parçalarındaki demokratik gelişmeleri sahiplenmek ve korumak, Kürt halkının birlik ve bütünlüğünü sağlamak, Demokratik Konfederalizmin Kürdistan'ın tüm parçalarında örgütlenmesine öncülük yapmak ve bu alanlarda ideolojik mücadele yürütmeyi temel bir yaklaşım olarak benimsemek,

B-İDEOLOJİK MÜCADELE KURUMLARI ve ARAÇLARINA İLİŞKİN

a-Basın-Yayın Faaliyetlerine İlişkin

1-Basın-yayın kurumlarımızı sadece mücadelemizin faaliyetlerini yansıtan teknik bir çalışma olarak ele alan, ideolojiden kopuk, salt mesleki açıdan yaklaşan anlayışları mahkûm etmek; bu alanı PKK'nin ideolojik mücadele veren karargâhları olarak ele alan yaklaşımın hâkim kılınmasını tüm kadroların temel görevi saymak,

2- Basın-yayın kurumlarımızda doğru bir parti ve kadro anlayışını hâkim kılmak üzere, en başta bu alanın kendi içinde ide-olojik ve örgütsel çizgi ve özgür yaşam mücadelesi vermesini sağlamak,

3- İdeolojik saldırıları her faaliyet alanımızdan önce bu alanda tespit ederek, zamanında etkili araç ve yöntemlerle ce-vap verecek biçimde çalışmasını esas almak,

4- Önderliğimizin özgür Kürt yaratmayı esas alan ideolojik tespitlerini halkın anlayacağı bir yöntemle vererek halkımızı eğitmeyi temel görevi saymak,

5- Basın-yayın kurumlarımızı ve araçlarımızı kullanan kadroların sembollerden giyim kuşama, kavramlardan dil ve üsluba kadar özgürlük kültürümüzü ve çizgisini esas almalarını sağlamak, bu ve benzer konularda ulusal düzeyimizi de göz önünde bulundurarak ölçülü olmaya dikkate etmek, bunun bir ideolojik mücadele olduğunun bilinciyle duyarlı yaklaşmak,

6- İdeolojik mücadelede başarının en önemli unsurunun mücadelemizin gündemini dayatıp tartıştırmak ve toplumu yön-lendirmek olduğunu bilerek, sürekli gündemi belirleyen durumda olmayı esas almak,

7- Basın-yayın kurumlarımızdaki vasatlığın asıl nedeninin kadroların devrimci sorumluluk duygusunda yaşanan aşınma olduğu gerçeğinden hareketle, başta görsel alanda olmak üzere, tüm kurum ve birimlerimizde yaşanan darlık ve kendini tekrarın aşılması için devrimci yaratıcılığı esas almak,

8- İdeolojik ve örgütsel sorunlarımızın aşılması için, başta Önderliğin partileşmeyle ilgili kitapları olmak üzere, ideolojik saldırılara karşı partimizin hazırlamış olduğu kitaplar ve broşürleri basıp dağıtmak,

b-Bilim ve Aydınlanma Faaliyetlerine İlişkin

1-Bilgi çağı olarak değerlendirilen günümüzde, ideolojik çalışmaların en önemli boyutunun toplumu sömürücü ve baskıcı güçlerin düşüncelerinden ve bunların yol açtığı yaşam biçimlerinden kurtarmak olduğunun bilinciyle egemen sistemin bu saldırı-larını karşılayacak kapsamda örgütlü bir teorik-ideolojik faaliyet yürütmek,

2-Toplum aydınlatma faaliyetlerinin esasını oluşturan Önderlik felsefesi ve düşüncesini topluma yoğunca taşıracak kad-roların teorik-ideolojik faaliyetlerinin temelini Önderlik düşüncelerini koyarak çalışmak; Önderliğin daha geniş kitlelerce okunmasını ve anlaşılmasını sağlamak için çaba harcamak,

3- Önderliğimizin felsefi, teorik ve ideolojik alanlarda ve düşünce geliştirme yönteminde yeni bir ekol yarattığını, bunun da siyasal ve sosyal alanlar başta olmak üzere yaşamın tüm alanlarında yeni bir çıkış olduğunu bilerek hareket etmek, yürütülen teorik çalışmalarında bu ilkeyi esas almak,

4- İdeolojik çalışmaları ve örgütselliği küçümseyen anlayışlara karşı, partileşmenin yarattığı gelişmelerde ideolojinin ve örgütselliğin gücünü merkezine alan bir tarzda parti tarihini ve partileşme bilincini eğitimlerde işlemeye ağırlık vermek,

5- Karşıt güçlerin ideolojik saldırılarını takip ederek kitap, broşür ve bildirilerle bunlara anında cevap vermek,

6- Halkın doğal önderlerini ve halkı eğiten eğitimler, seminerler ve toplantıları süreklileştirip yaygınlaştırarak, halkımızın ideolojik saldırılar karşısında donanımlı hale getirilmesini temel bir ideolojik faaliyet saymak,

7- Devrimimizin değerlerini her türlü yazılı edebiyata dönüştürerek, inkârcı sömürgeciliğin halkımız üzerindeki ideolojik ve psikolojik baskısını boşa çıkartmak, toplumumuzun ortaya çıkardığımız değerlerle yeniden yaratılmasını hedeflemek,

8- Örgüt içinde yaşanan ideolojik ve örgütsel sorunları ve özgür yaşam alanındaki yanlış eğilimleri tespit ederek, her alandaki kadro ve çalışanlar için Önderlik çizgisinde seminerler ve toplantılar yapıp, her türlü eğitim tarzıyla bu eğilimlere karşı ideolojik mücadele yürütmek,

c-Kültür-Sanat Faaliyetlerine İlişkin

1-Çağımızda ideolojik mücadelenin en fazla kültür-sanat alanında verildiğini ve ideolojik hâkimiyetin en fazla kültür-sanat çalışmalarıyla sağlandığını bilerek, bu alan

çalışmalarını en rafine ideolojik mücadele alanı olarak ele almayan postmodern-popüler kültüre karşı mücadeleyi demokratik komünal kültürün temel hedefi olarak kabul etmek,

2- Mücadelemizin yarattığı kültürel değerleri çeşitli kültür-sanat araçlarıyla ürünlere dönüştürüp, Kürt kültürünün ve mücadele değerlerinin sosyal ve kültürel yaşamı belirlemesine yönelik faaliyetler önünde engel oluşturan yanlış sanatçı ve kadro yaklaşımına karşı mücadeleyi ideolojik çizgimizin gereği saymak,

3- Kültür-sanat faaliyetlerinin esas olarak mücadelemizin ortaya çıkardığı ve özgür Kürt kişiliğinin ölçülerini otantik de-ğerler üzerinden yeniden üreten bir faaliyet olduğu bilincini ve sanat anlayışını çalışmalarımıza hâkim kılmak,

4- Kültür-sanat faaliyetlerinde felsefi bakışımızın ölçüsünün Önderliğin felsefi bakış açısı olduğunu, bunun yaşamdaki somut ölçüsünün ise özgürlük mücadelesinde gerilla ve serhildana dönüşmüş halkın bilinç ve duruşunda kendisini dışa vurduğunu bilerek, kültür-sanat faaliyetlerimizin bu yaklaşım temelinde kimlik kazanması mücadelesini derinleştirmek,

5- Kültürün toplumsal yaşam ve kişilikte somutluk kazanmış bir olgu olduğu gerçeğinden hareketle demokratik, özgürlük-çü ve komünal yaşamın kendisinin en büyük sanat olduğu gerçeğini ideolojik bir ilke olarak kabul etmek; kültür-sanat alanında yaşanan ve sistem içileşmeyi ifade eden yaşam ve anlayışların esasta birer ideolojik sapma olduğunu görerek, bunlara karşı sonuç alıcı bir mücadelenin verilmesini kültür-sanat çizgimizin gereği saymak; bu mücadelenin hem devrimci kültür-sanat faaliyetini geliştireceğini, hem de Kürt halkının tarihsel değerleriyle buluşmasına imkân yaratacağını bilerek, bunu tüm kadro ve çalışanlara benimsetmek,

6- Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde toplumların direncini kıran ve saptıran, popülizmi ve bireyciliği körükleyerek in-sanı mücadele edip kendini geleceğini belirleyen durumdan çıkaran ve değerlerden koparan postmodern kültüre karşı demokratik komünal kültürü hâkim kılma mücadelesini sanatçı kişiliğinden başlayıp sanat ürünlerine dönüştürecek biçimde bir ideolo-jik mücadele yürütmek,

7- Kapitalist sistemin yarattığı bir hastalık olan kendini toplumsal değerlerden ve geçmişinden kopartan köksüzlüğün Kürdistan'daki asimilasyonun da etkisiyle yol açtığı dilini kullanmama, kültür kurumlarında ve kültür-sanat aktivitelerinde kültürel değerlerimize gerekli hassasiyeti göstermeme biçimindeki yaklaşımları mahkûm etmek,

8- Başta müzik alanında olmak üzere halkımızın tarihsel kültür değerlerini bozarak basit kültürel tüketim nesnelere dönüştüren popülist sanatçı yaklaşımlarını mahkûm etmek ve buna karşı etkin tedbirler almak,

C-EĞİTİM VE KADRO POLİTİKASINA İLİŞKİN

1-Parti eğitimlerinde Önderlik Savunmaları başta olmak üzere, Önderliğin tüm çözümleme ve değerlendirmelerini kadro eğitimlerinin temel materyalleri olarak kullanmak,

2- Önderliğin Görüşme Notlarını Bilim ve Aydınlanma Komitesi bünyesinde Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçeleriyle Arapça ve Farsçaya çevirip ilgili tüm alanlara ulaştırmak ve kadroların en uygun biçimde toplanarak üzerinde eğitim görmele-rine imkân sağlamak,

3- İnsanlığın yaşadığı sorunların Önderliğimizin demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasına dayanan demokratik konfederal sistem temelinde çözülebileceğine inanarak, bunun partinin ideolojik ve örgütsel öncülüğünde gerçekleştirilebileceğine dair bilinç, inanç ve kararlılık oluşturmak, Parti Merkez Okullarında bu çerçevede netlik sağlamak,

4- Kadroların içinde bulunduğumuz yüzyılın temel sorunlarını aşacak ve başta meşru savunma alanında pratikleşecek bi-çimde ideolojik siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda kurmaylık görevini yerine getirecek düzeyde yetkinleştirilmesini sağla-mak, bunu parti eğitimlerinin ana çerçevesi olarak değerlendirmek,

5- Kadro eğitimlerinde eğitimin istenen sonuçları vermesi için günümüzün teknik imkânları da kullanarak eğitimin biçimini ve içeriğini zengin kılacak yol ve yöntemleri esas almak,

6- Partileşmeyi engelleyen, kadroda yaşam ve mücadele ölçülerini düşüren, bireyi toplumdaki kopartan, yaşam coşku ve heyecanını zayıflatan ve devletçi toplum hastalıklarına karşı mücadelesiz bırakan bireyci ve maddiyatçı özelliklere karşı eleş-tiri ve özeleştiriyi “genelde devlet odaklı, özelde kapitalist modern yaşamdan kopuş” ile somutlaştırıp, kadro ölçülerini yükselterek, zihniyet ve vicdan devrimini sağlayacak bilgi, bilinç ve iradeyi ortaya çıkarmak,

7- Kadroda hem geçmiş paradigmal bakış açısının yol açtığı sorunları, hem de tasfiyeci-provakasyon eğiliminin neden ol-duğu yanlış eğilim ve anlayışları aşmak için, Önderliğimizin ortaya koyduğu yeni ideolojik ve teorik doğrultu temelinde kadro ölçülerini her koşulda mücadele eder düzeyde geliştirmek; bunun için gerekli anlam ve özümsemeyi sağlamak,

8- X. Kongre çizgisi doğrultusunda başta Avrupa ve Türkiye sahası olmak üzere parti çalışmalarımızın olduğu her alanda, bir yıl içinde kadro ölçülerinin geriye çekilmesinin ve sistem içileşmelerin giderileceği kadro konferanslarının yapılmasını he-deflemek,

9- Kadro eğitimlerinde kendi kendine yeten, başta Kürt halkı olmak üzere tüm insanlığın yaşadığı sorunları çözüme ken-dini sorumlu gören, yaşamının her anını bir eğitim anı biçiminde değerlendiren, tüm yoğunlaşmasını ve kendisinde yarattığı değişim ve dönüşümün ölçüsünü pratikleşmesi ve örgüt kurmasıyla ölçen bir kadro gerçeğini ortaya çıkarmayı esas almak,

10- Eğitimlerde kadroyu erkek egemenlikli devletçi toplum zihniyetinden arındırmayı, sınıf ve cins mücadelesi temelinde kadroda yeni bir kişilik yaratarak toplumsal ahlakla yaşamayı başaran komünal bir kişilik geliştirmeyi hedeflemek,

11- Eğitime kariyer ve statü edinme temelinde yaklaşımı mahkûm etmek, her eğitim devresinin kadronun görev ve sorumluluklarını arttırdığı bilinciyle yaklaşmak; eğitim ortamlarını kişilik dönüşümünü gerçekleştiren, özeleştiri-eleştiri temelinde komünal demokratik bir kişilik geliştiren, topluma ve örgüte karşı sorumluluk duyan özgür ve iradeli bireyin yaratıldığı kutsal mekânlar olarak ele almak,

12- Mücadelenin ihtiyaçları temelinde kadro düzenlemesine giderken, herkese bir yer bulma ve boş yerleri tamamlama biçimindeki örgütlenme anlayışını reddetmek; kadro düzenlemesini kadronun felsefi ve ideolojik bakış açısıyla görevler için hazır olup olmadığına, kişilik ve yaşam duruşuna, kabul ve ret ölçülerine bakarak yapmak; hazır olmayan kadroyu eğitip hazırlık düzeyini yeterli hale getirerek görevlendirmeyi esas almak,

13- Kadro beğenmeyen, her yönüyle hazır kadro isteyen, kadronun eksik yanlarının pratikte düzeltilmesini öngören Ön-derlik ve parti gerçeğine uymayan, kadroyu sürekli eğitilen ve kendi kendini eğiten kişi olarak görmek yerine bir memur ya da asker gibi ele alıp sadece çalıştıran yönetim ve kadro anlayışını mahkûm etmek,

14- Eğitim sürecinden geçen kadroyu yetenek ve ölçülerine göre görevlendirerek değerlendirmek,

15- Kadroyu günübürlük, pragmatist bir yaklaşımla değil, kadro çalışmasının partinin en stratejik çalışması olması gerçeğinden hareketle ele alıp kadro politikasını buna göre oluşturmak,

16- Parti çalışmalarımızın olduğu her alanda koşullar ve imkânlar ne olursa olsun, kadro eğitim devrelerini belirlenen peri-yotlarla düzenlemek,

17- Mücadele saflarına yeni katılan kadro adaylarının ideolojik ve askeri eğitimlerinin meşru savunma alanındaki PKK ve PAJK Komiteleri tarafından yapılmasını sağlamak,

18- MDKO ismini Mazlum Doğan Parti Merkez Okulu olarak değiştirmek, PKK İnşa Okulunu ise Parti Yoğunlaşma Ocağı adı altında örgütlendirmek,

19- Kadro eğitim çalışmasını önemsemeyen, kendini buna göre eğitmeyen ve katmayan yönetim anlayış ve tutumlarını mahkûm etmek; eğitim komisyonlarının yeterli ve yetkin olmasına özen göstermek,

20- Kadro eğitimlerinde dönem hastalıkları olarak ortaya çıkan bireyci, tepkici ve grupçu tutum ve tasfiyeci anlayışlara karşı mücadele etmek,

21- Tüm çalışma alanlarında her gün gruplar halinde veya bireysel tarzda, başta yönetimler olmak üzere, her kadronun iki saat eğitimi bir ibadet şeklinde yapmasını sağlamak,

22- Kadroların günlük konuşmalarda ve resmi parti ortamlarında –eğitim, toplantı vb.- Kürtçe konuşarak oto-asimilasyona karşı durmalarını sağlamak,

23- Parti çalışmalarının olduğu her alanda ihtiyaç duyulduğunda parti komiteleri tarafından Parti Yoğunlaşma Ocağı Eğitimi tarzında yoğunlaşma devreleri açmak,

D-ÖRGÜTLENME ve PARTİ ÖNCÜLÜĞÜNE İLİŞKİN

1-Parti Meclisi'nin Parti Tüzüğünde belirtilen biçimiyle ideolojik, siyasal, sosyal, askeri ve mali çalışma alanlarında kendini yeterli sayıda güçlü biçimde konumlandırıp örgütleyerek, Demokratik Konfederalizm sisteminin kurumlaşmasına ideolojik, teorik ve

pratik olarak öncülük yapmasını sağlamak; böylece demokratik konfederal sistemi kuracak demokratik siyaseti ve amaçlara ulaşmak için gereken eylemleri geliştirmek,

2- Tüm parti yönetimleri ve kadrolarının görevi olarak, başta Demokratik Konfederalizm içindeki örgütler olmak üzere, tüm örgütlerimiz ve kurumlarımızda parti öncülüğünü oturtup geliştirmek; yalnız bir komite olarak ya da sadece üst komite-lerde değil, tüm çalışma sahalarının örgüt, komite ve birimlerinde kendisini konumlandırarak, buralarda parti öncülüğünü başa-rıyla gerçekleştirmek,

3-Demokratik konfederal sistemin öncü güçleri olarak kadın ve gençlikte parti öncülüğü bilincini geliştirmek, tüm örgüt-lenmelere öncülük yapmalarını ve bunun gerektirdiği kadro ve yönetim duruşunu göstermelerini sağlamak,

4-Demokratik konfederal sistemin temeli olan akademi, komün, meclis ve kooperatiflerin parti öncülüğünde kurulacağını bilerek, kadronun halktan kopan ve kendini toplumun üstünde gören bürokratik tarz ve anlayışlarını aşırıp demokratik kurumlaşmalara öncülük etmesini sağlamak,

5- Önderlik kadro ve yönetim gerçeği, üslubu ve tarzının yetersiz pratikleşmesi sonucunda yönetim olamamanın ve yöne-tim içi sorunların yaşanmasının parti öncülüğünde zayıflığa ve pratik sonuçlarda yetersizliğe yol açtığını bilerek, Önderliğimizin sosyalist kolektif kadro anlayışını, üslubunu, tarzını ve temposunu egemen kılmak; eleştiri-özeleştiri silahını doğru işleterek, doğru parti yönetimi gerçeğine ulaşmayı hedeflemek,

6- Örgütlenmeyi yönetimlerle sınırlı görmeyerek, imkânın olduğu her yerde kadroların önemli kararlara katılmalarını da sağlamak,

7- Partinin devlet, iktidar ve milliyetçilikten uzak zihniyeti ve pratik öncülüğü olmadan demokratik konfederal sistemin kurulabileceğini ya da meşru savunma çizgisinde savaşabileceğini düşünen her eğilimi yanlış ve parti çizgisine karşıt olarak kabul edip bu anlayışlara karşı mücadele yürütmek,

8- Önder APO'nun teorik-ideolojik tespitlerini ve bunların öngördüğü toplumların demokratik kurumlaşma gerçeğini böl-gesel ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve örgütlemek için demokratik uluslar konfederasyonu biçimindeki örgütlenmelere öncülük etmek,

9- İdeolojik Merkez olarak tanımlanan Bilim ve Aydınlanma, Basın-Yayın ve Kültür Komitelerini güçlü tutmak, bu faaliyet alanlarının bütünlüklü bir anlayış ve örgütlenme tarzında çalışmasını esas almak,

10- İdeolojik çalışma merkezinin tüm komitelerini güçlendirmek, bu alan kadrolarının ideolojik çizgi, örgütsel tarz ve öz-gür yaşam anlayışında partiyi en iyi temsil edecek kadrolardan oluşmasına özen göstermek, ideolojik alan komiteleri içinde gerekli iç düzenlemeleri yapmak,

11- Her çalışma sahasında (Kuzey, Doğu, Güney ve Batı Kürdistan, Avrupa vb.) bulunan parti yönetimlerinin ve pratik saha yönetimlerinde yer alan kadroların altı ayda bir genişletilmiş yönetim toplantısı, alan parti komitelerinin ise üç ayda bir toplantı yapmalarını sağlamak; burada çalışmaları ideolojik, teorik, örgütsel ve özgür yaşam çizgisinde değerlendirmek ve alanlara ilişkin talimatlar geliştirmek; gerekli görülen konularda parti çizgisi doğrultusunda kararlar almak ve uygulamak ve toplantı raporlarını Parti Meclisi'ne sunmak. (Pratik çalışma sahaslarının kendi örgütlenmelerine göre tanımladıkları eyalet -genel saha-nın altındaki ilk büyük yerleşim alanı- parti komiteleri iki ayda bir raporlu toplantılarını yapar; toplantı sonrasında gerekli kararları alarak talimat ve perspektif geliştirir; toplantı raporlarını bir üst yönetime sunar. Bölgeler biçiminde tanımlanmış çalışma alanlarında bulunan parti komünleri ve birimleri de ayda bir toplantısını yapıp toplantı sonuçlarını bir üst yönetime sunar.)

12- Partinin öncülük yaklaşımını dönemlere göre değil, kesintisiz ve tüm zamanlara yayılan bir yaklaşım olarak ele almak, mücadelesini ve örgütlenmesini bu temelde gerçekleştirmek.

SOSYAL ALAN HAKKINDA KARAR

Önderliğimizin pratik mücadele ve tarihsel gelişmelerden yola çıkarak çözümleyip mahkûm ettiği devletçi ve iktidarcı yapılanmaya alternatif olarak Demokratik Konfederalizmi geliştirmesi, evrensel düzeyde yeni bir dönemi ifade etmektedir. Demokratik konfederal sistem her şeyden önce yeni bir toplumsal kuruluş anlamına gelmektedir. Kapitalist modernite toplum-da yozlaşma ve çürümeyi geliştirdiği için ömrünü uzatma başarısını göstermiştir. Bu anlamda hareketimiz kapitalist modernitenin aşılması temelinde bir toplumsal kuruluş sürecini gerçekleştirmek gibi tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya bulunmaktadır. Toplumunu yeniden inşa etmek sanıldığı gibi kolay değildir. Bunun için her şeyden önce binlerce yıllık zihniyet yapılanmasının değiştirilmesi gerekmektedir.

Önderliğimizin geliştirmiş olduğu yeni paradigma tarihsel tecrübe ve birikimler üzerinde anlam bulmuştur. Yeni paradigmanın yaşamsallaştırılmasında en büyük rol kadına ve gençliğe düşmektedir. Çünkü kadın ve gençlik toplumun yaşam duruşunu, ölçülerini ve yapılanmasını belirleyen temel güçler durumundadır. Genelde hiyerarşik devletçi toplum sisteminin, özelde kapi-talist modernitenin duygu, düşünce, mantık ve zihniyet düzeyinde kadın ve gençlik üzerinde özel politikalar ve yaklaşımlar geliştirmesinin altında bu neden yatmaktadır.

Önderliğimiz kadına ve gençliğe yönelik yeni bir bakış açısı ve yaklaşım geliştirerek, tarihsel rollerini oynamaları için uy-gun yol ve yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Önder APO, her iki toplumsal kesimin demokratik konfederal sistemin öncü gücü olduğunu ifade ederek, toplumsal kuruluşu anlamına uygun biçimde inşa etmenin stratejisini ortaya koymuştur. Kadın ve gençliğin önemli oranda bulunduğu emekçiler alanı da aynı düzeyde özel bir yaklaşıma tabi tutulmuş, bu konudaki rolü üzerine güçlü vurgular yapılmıştır. Sadece Kürdistan halkı açısından değil, evrensel düzeyde bir toplumsal kuruluşu gerçekleştirmede de çok büyük bir rolün sahibi olan kadın, gençlik ve emekçilerin bu paradigma temelinde yürütecekleri mücadelenin yaratacağı sonuçların büyük olacağına kuşku yoktur. Her PKK kadrosunun kadın ve gençliğe bakış açısının bu düzlemde olması hayati bir öneme sahiptir. Partimiz bu toplumsal kesimlere özgürlükçü ve inançlı yaklaşmayan her türlü anlayışı mahkûm eder ve bunları karşıt bir faaliyet olarak değerlendirir.

Hiçbir toplumsal sistem öncüsüz ve geçmişin unutulması üzerinde kurulamaz. Geçmiş kalıcılaştıran soy değerleri olmadan, toplumsal hafıza oluşmaz. Bu anlamda insanda duygu ve düşünce oluşturup geleceğe dönük ütopya yaratacak olan da geçmişin soy değerleridir. Değerlerin kalıcılaşmasını sağlayan büyük mücadeleler manevi inançları da ortaya çıkarır. PKK’de bu gerçeklik şehitler gerçeğidir. PKK’nin bu özgün kimliğini Önderliğimiz “PKK şehitler partisidir” biçiminde formüle etmiştir. PKK, çağın bencilleştirip tarihten koparttığı insan gerçekliğinden kendini soyutlayarak, insanlık tarihinin erdemlerini yeniden ortaya çıkarma mücadelesini vermektedir. Bu temelde şehitlere layık bir millitan duruşa ulaşmamız her şeyden önce ideolojik bir duruş gerektirmektedir. Bu anlamda PKK’de en büyük değer, şehitlerin anısına bağlılık temelinde kendi kimliğimize sahip çıkmak ve zafere yürümenin tarzını yakalamaktır.

Yine yıllarca yürüttüğümüz ve yükselttiğimiz mücadele gerçeğinde gazilerimizin de belirgin yeri ve rolü bulunmaktadır. Bugün mücadele yürüttüğümüz bütün alanlarda yüzlerce gazi arkadaşımız hala çalışma yürütmektedir. Gazilerimiz bu mücadelelenin geliştirici güçleri

olarak, PKK çizgisinin yılmaz savaşçıları olma rolünü ve görevini eksiksiz yerine getirmelidirler. En önemli yaklaşım olarak da her PKK kadrosunun gazilerini sahiplenerek, onları kendi değerler sisteminin önemli bir boyutu olarak değerlendirmesidir.

Kürdistan'da özgürlük mücadelesinin gelişmesiyle birlikte, özgürlük yürüyüşünü durdurmak isteyen sömürgeci devletler, önemli bir eritme merkezi olarak zindanları devreye sokmuşlardır. Başta sömürgeci Türk Devleti olmak üzere, Kürdistan'ı egemenliği altında bulunduran devletler, bu amaçla on binlerce Kürt'ü zindanlara doldurarak kendi gerçekliklerinden ve özgürlük mücadelesinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Kürt halkını eritme merkezleri olarak kendilerine rol atfedilmiş olsa da, zindanlar aynı zamanda en önemli direniş merkezleri olarak mücadelemizin anlam bulduğu yerler olmuştur. PKK'nin direnişi ilk zafere taşıdığı yerler yine zindanlardır. Bu anlamda sömürgeci zindanlarda bulunan arkadaşlarımız, zindanın direniş misyonunu kesintiye uğratmadan, koşullara göre gereken tavrı göstermekle yükümlüdür. Ne F tipi koşulları, ne düşmanın özel yöntemleri zindanlarda komün yaşamı ve direniş yöntemlerinden uzaklaşmanın gerekçesi olamaz. Böylesi bir tutumun PKK ruhuyla bağdaş-mayacağı açıktır. Önder APO'nun özel işkence sisteminin uygulandığı İmralı Adası'nda ağır tecrit ve psikolojik baskı yöntemlerine karşı geliştirdiği direnişin boyutları bilinmektedir. Koşulları ve düşmanın özel yöntemlerini gerekçe göstererek direnişten kopmayı meşrulaştıran her türlü anlayış kaçkınlığı ifade etmektedir. Kongremiz kaçkınlığı meşrulaştıran her türlü yaklaşımı mahkûm eder, komünal yaşamı örgütsel işleyişin en temel prensiplerinden sayar.

Kürtçenin doğal toplumun dillerinden biri olduğu birçok etimolojik veri tarafından ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bu geçmişine ve gerçekliğine rağmen, Kürtçe sömürgecilik tarafından geri bir dil olarak görülüp değerlendirilmektedir. Düşmanın dayandığı mantık gereği, Kürt dilini uzun yıllardır yasakladığı bilinmektedir. Sömürgeci güçler bu temelde geliştirdikleri asimilasyonist politikalarla Kürt dilini işlevsiz kılmaya çalışmışlardır. Mücadelemiz esas olarak Kürt dilini özgürleştirme mücadelesidir. Dil üzerindeki yasaklar kaldırılmadan, toplumsal özgürlüğü sağlamak mümkün değildir. Bu bilinçle asimilasyona ve yasakçı politikalara karşı dil öğreten kurumlar oluşturmak PKK'nin öncelikli görevleri arasındadır. PKK kadrosu şehir, mahalle, köy vb. alanlarda Kürtçe dil kurslarını geliştirme göreviyle karşı karşıyadır. Kongremiz bunun önünde engel olan her anlayışı kültürümüze ve dilimize karşı bir tutum olarak algılar ve ona karşı aktif ideolojik mücadele yürütür. Kongremiz Kürt dilini ideolojik ve siyasi bakımdan geliştirmek ve otoasimilasyonun önüne geçmek için, yurt içinde ve yurtdışında bulunan bütün örgüt, kurum, dernek ve komitelerimizde Kürtçenin temel dil olarak kullanmasını esas alır.

Toplumsal alanın yeniden inşasında en belirleyici faktör eylemsel duruştur. Eylemsel duruş ve aktivite olmadan toplumu değiştirmek mümkün değildir. Ancak bunu parçalı, dar ve süreli etkinliklerle sınırlandırmamak kadar, hepsini ortak bir potada ortaklaştırmak büyük anlam ifade etmektedir. Parçalı eylemsel aktivitelerin toplamına ve örgütlü sürdürülmesine serhildan demek doğru bir yaklaşım olacaktır. Toplumsal olgunun özgürleşme karakteri ancak serhildanla anlam bulacaktır. Bir halk öz-gürlük eğilimi olarak PKK, toplumsal özgürleşme mücadelesini halkla beraber yürütmektedir. Bu anlamda her PKK kadrosu halk serhildanını geliştirmek ve büyütmeyle direkt sorumludur. Halk hareketinin serhildana dönüşmesi için kadro gerekli olan ideo-lojik öncülüğü büyük bir titizlikle yerine getirir ve buna öncülük eder. PKK serhildanı örgütlemeyen ya da buna karşı duruş içerisinde bulunan her türlü anlayışı sapma olarak görür ve buna karşı etkin mücadele yürütür. Bu temelde Kongremiz;

Kadın Çalışmalarına İlişkin:

1-PKK'nin yapılanması çalışmalarında kadın hareketinin öncü rolünü her açıdan oynamasının temel bir ilke olarak kabul edilmesini,

2- Kadın kurtuluş ideolojisinin PAJK komiteleri üzerinden topluma kavratılması için gerekli çalışmaların yapılmasını, bu konuda teşvik edici olunmasını,

3- Kadını kendi geri eğilim ve çizgi dışı anlayışlarına zemin yapan yaklaşımlarla ideolojik ve örgütsel mücadelenin bilinç-lenme ve örgütlenme temelinde yükseltilmesini, kadın özgürlük çizgisinin yaşam, ilişki ve tüm çalışmalarda hâkim kılınmasını,

4- Örgüt içinde cins mücadelesinin kadının geri geleneksel yanları ve egemen erkek anlayışlarına karşı yürütülmesini, top-lumsal cinsiyetçiliğin erkek ve kadındaki etkilerinin aşılması için etkin bir mücadelenin geliştirilmesini,

5- Kadın öncülüğünde serhildanların yükseltilmesini ve eylem tarzının zengin kılınarak radikalleştirilmesi için kadına düşen sorumlulukların yerine getirilmesini,

6- Sosyal alan kapsamındaki tüm çalışma alanlarında yer alan kadın yapısının özgün örgütsel mekanizmalarının oluşturul-masını ve özgün eğitimlerin sistemli olarak yürütülmesini,

7- Emekçiler alanında örgütlü zemin dışında kalan kadınların karşılığı verilmeyen emeğinin toplum nezdinde değer kazan-masına dönük gündem yaratılmasını ve buna yönelik değişik çalışmaların yürütülmesini,

8- Sosyal alan örgütlenmesi içerisinde kadına yönelik ideolojik eğitim ve bilinçlenme çalışmalarının hem kadrolara hem de kitleye yönelik yürütülmesini ve sistemli hale getirilmesini, kadın kurtuluş ideolojisi ve cins bilincine dayalı mücadelenin daha etkin bir biçimde geliştirilmesini,

9- Sosyal alan içerisinde toplumsal dönüşümün sağlanmasını ve toplumsal cinsiyetçiliğin aşılmasına yönelik olarak erkekler için değişik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının örgütlenmesini,

10- Kadına yönelik egemen devletler tarafından geliştirilen siyasi İslam, tarikat, yoksulluk, fuhuş, uyuşturucu, tecavüz, şiddet vb. uygulamalara, yine kapitalist modernitenin kadını cinsel obje olarak kullanan ve metalaştıran kültürel etkilerine karşı etkin bir mücadelenin yürütülmesini, bu konuda teşhir çalışmalarının yapılmasını,

11- Bunun için gerekli örgütlenmelere gidilmesini, mücadelenin etkinleştirilmesini, kadının neolitik değerlerinin yükseltilmesi için aktif mücadele içerisinde olunmasını,

12- Hem devlet politikaları ve uygulamalarına, hem de toplumsal geriliklere karşı kadının öz savunma bilinci ve örgütlenmesinin geliştirilmesini,

13- Toplumumuzdaki gelenekselliğin yansımaları olarak açığa çıkan erken yaşta evlendirme, berdel, başlık parası, çok eşlilik, töre cinayeti, namus anlayışı, aile içi şiddet, intihar vb. yaklaşımlara karşı daha aktif ve yaygın bir mücadele içerisinde olunmasını,

14- Demokratik Konfederalizm çizgisi temelinde kadın hareketinin öncü örgütlenmesinin kitlesel bir tarzda sağlanmasını,

15- Kadının ulaştığı düzeyi küçümseyen, yarattığı toplumsal değişimi değersiz gören yaklaşımlara karşı mücadele edilmesini, kadını ikinci cins olarak ele alan anlayışların mahkûm edilmesini ve cinsler arası eşitliğin sağlanmasını,

16- Kürt kadınının mücadeleyle yarattığı örgütlenme ve toplumsal değişim-dönüşüm düzeyinin çeşitli çalışmalarla dünya kadın hareketlerine ulaştırılmasının sağlanmasını,

17- Özgür yurttaş bilinciyle her alanda kadın komün ve meclislerinin kurulmasını, bunun için gerekli olan çalışmalara öncülük edilmesini,

18- Kapitalist moderniteye karşı mücadele edilmesini, onun yaşam ve kültüründen kopmak için gerekli öncülüğün yapılmasını,

Gençliğe İlişkin:

1-Kendi zihniyetini gençliğin beynine ve yüreğine enjekte ederek sistem içerisinde eriten kapitalist moderniteye karşı mücadelede gençlik hareketinin Apocu paradigmayı kendi örgütlenmesinin merkezine koymasını, bu temelde mücadele etmesini ve eylem gücünü açığa çıkarmasını,

2- Önderliğimizin ‘gençlik fiziki bir olay değil, toplumsal bir olgudur’ belirlemesinden yola çıkarak, gençliğin yaşadığı sorunlara toplumsal çözümler getirilmesini, göç ve asimilasyona karşı mücadele edilmesini, gençlerin ülkeye dönüşünü sağlamak için çalışmalar yürütülmesini,

3- PKK’nin özünde bir gençlik hareketi olduğu gerçeğinden hareketle, “Genç başladık, genç başaracağız” ilkesini esas alınmasını, mücadelenin her alanında gençliğin aktif katılımının sağlanmasını,

4- Spor, sanat, kültür, teknoloji gibi her türlü sosyal ve bilimsel çalışmanın devlet tekelden çıkartılarak toplumun hizmetine sunulmasını,

5- Kapitalist kültür temelinde gençliği ehlileştiren, cinsel güdüye ve ezberci tarzda katı dogmalara bağlayan, serkeşliğe çekerek enerjisini sistem içerisinde tüketen, pasifize eden anlayışlara karşı mücadele edilmesini, Apocu gençlik radikalizminin mücadelenin tüm alanlarına yayılmasını,

6- Gençliği sistemin etkilerinden ve asimilasyoncu eğitim sisteminin tuzaklarından kurtaran alternatif eğitim sistemleri-nin geliştirilmesini, gençliğin Apocu paradigma temelinde eğitilmesini, gençlik dinamizminin toplumun demokratik mücadelesine kanalize edilmesini,

7- Gerillanın en büyük gençlik örgütlenmesi olduğunun bilinciyle, gençliğin kapitalist sistemin dışında kendisini yeniden yaratabileceği alan olan gerilla saflarına katılımının en üst düzeye çıkarılmasını,

8- Kürt halkına yönelik her türlü saldırı ve özel savaş uygulamalarına karşı gençliğin öz savunma gücü olarak örgütlenilmesini,

9- Kapitalist modernitenin gençliği bedensel ve zihinsel zehirleme amaçlı kullandığı alkol, fuhuş, uyuşturucu ve benzeri yozlaştırma çabalarına karşı aktif mücadele edilmesini,

10-Siyasal İslam ve tarikatçılığa karşı gençlerin eğitiminin sağlanmasını, bu konuda gerekli duyarlılık ve örgütlenmelerin geliştirilmesini,

11- Gençlik hareketinin salt gençliğin değil, özgürlük mücadelemizin eylem ve örgütlenmelerinde öncülük yapmayı kendine esas almasını,

12- Kürdistan'da ve yurtdışındaki genç kesimlere ulaşmak için başta spor ve kültür olmak üzere çok yönlü çalışmaların yü-rütülmesini, Dem-Genç esprisiyle bütün parçalarda örgütlenmelerin geliştirilmesini,

Şehitlere İlişkin:

1-Başta Kemal Pir ve Beritan yoldaşlar olmak üzere şehitlerimizin parti çizgisinde ruhsal ve düşünsel birliğin temsilcileri sayılmalarını, parti kadrolarının bu ölçüler temelinde kendilerinde gerekli dönüşümü sağlamalarını,

2- Şehitlerimizin manevi değerlerimizin en kutsal temsili olarak görülmesini, vasiyetlerini örgütsel yaşamın her alanında hâkim kılınmasını,

3- Şehitlerimizin mücadelenin geliştirilmesi ve kazanımların sağlanmasındaki rollerini gençlik başta olmak üzere tüm top-luma kavratacak nitelikte eğitsel ve kültürel çalışmaların teşvik edilip desteklenmesini,

4- Şehitleri anma ve cenaze törenlerinin serhildan ruhuyla ele alınmasını, bunun için gerekli eylemsel faaliyetlerin ger-çekleştirilmesini,

5- Şehit ve gerilla ailelerinin mücadelemizin değerleri olarak görülmesini, bu konuda gerekli duyarlılığın geliştirilmesini ve kurumsal çalışmalarının desteklenmesini,

6- Şehit ve gerilla ailelerinin örgütlendirilmesini, ihtiyaç ve sorunlarına cevap olacak örgütlenme ve kurumlaşmanın geli-tirilmesini,

7- 1 Haziran Atılımı şehitlerinin 'uluslararası komploya, tasfiyeci-ihanetçi çizgiye karşı duruş ve meşru savunma çiz-gisinde fedailleşmenin sembolleri' olarak kabul edilmesini,

8- Zagros Beritan arkadaşın yeniden inşa edilen PKK'nin ilk şehidi ve Doğu Kürdistan'da Haki Karer kişiliğinin sembolleşen öncü kadrosu olarak görülmesini,

9- Adil, Şilan, Akif, Viyan ve Nuda yoldaşların 1 Haziran Atılımının öncü şehitleri ve PKK Meclisi onursal üyeleri olarak kabul edilmesini,

10- Nuda, Viyan ve Sorxwin yoldaşların ‘PKK yeniden inşa sürecinin özgürleşen kadın militan’ sembolleri ve PKK Meclisi’nin onursal üyeleri olarak değerlendirilmesini,

11- Cihan Deniz ve Hüsnü Ablay yoldaşların demokratik konfederalizmin öncü kurucuları olarak kabul edilmesini,

12- Geçmiş yıllarda yanlış uygulamalardan dolayı haksız yere cezalandırılan kadro ve yurtseverlerin durumlarının araştırılmasını, onurlarının iadesi için kongrenin Yürütme Komitesine yetki vermesini ve buna yönelik gerekli çalışmaların Yürütme Komitesinin denetiminde yürütülmesini,

13- Zap direnişinde şehit düşen Agit Caf yoldaşın Kürdistan gençlik sembolü olarak kabul edilmesini,

14- Değerli yurtseverimiz Üstad Osman’ın yurtseverlik sembolü olarak kabul edilmesini,

Gazilere ilişkin:

1-Gazilik kurumu bünyesindeki tüm kadroların önemli bir kadro potansiyeli olarak ele alınmasını, gazilerin her alanda kendi örgütlenmelerini geliştirerek çalışmalara aktif katılımlarının sağlanmasını, tüm gazilerin ideolojik mücadelede aktif rol üst-lenmesini,

2- Tüm gazilerin parti çizgisinde netleşme ve kararlaşmaları için parti zemininde gerekli ideolojik eğitimlerinin yapılmasını,

3- Gazilerin örgütlenmelerini gerçekleştirmeleri için gerekli desteğin sunulmasını, gaziliğin mücadelemizin manevi değeri olarak kabul edilmesini ve bu temelde gerekli duyarlılığın gösterilmesini,

4- Gazilik ahlakı ve değerlerine aykırı yaşam, davranış ve tutum karşısında aktif mücadele edilmesini,

5- Gazilerin bulunduğu her alanda örgütsel çalışmalara ve işleyişe dahil edilmesini,

6- Gazilerin manevi değerlerimiz oldukları bilinciyle, bu misyona denk düşen bir katılımı sağlamaları, parti faaliyetlerinde görev almaları, örgüt yaşam ve değerlerini savunan ve koruyan bir misyona kavuşmaları için çaba harcanmasını,

7- Gaziliği kişisel tasarruf aracı yapan, bireysel çıkar ve kariyer için kullanan anlayış ve yaklaşımlarla mücadele edilmesini,

Emekçilere ilişkin:

- 1-Emekçi hareketinin partimizin ideolojik ve felsefi zihniyetinin örgütlenmesi ve yaşama geçirilmesinde temel bir güç olarak görülmesini,
- 2- Tüm parti faaliyetlerinde emekçi halk kesimlerinin temsilinin esas alınmasını, orta sınıf eğilimlerine karşı mücadele edilmesini,
- 3- Emek alanında gönüllü kölelik anlamına gelen işçileşme ve emeğin ücret temelinde bir değer olarak görülmesi anlayışına karşı mücadele edilmesini; demokratik, bilinçli ve emek değerlerini koruyan özgür bireylerin yaratılmasını,
- 4- İşsizliğin kapitalist modernitenin yarattığı bir olgu olarak ele alınmasını, bununla mücadele etme temelinde alternatif iş sahaları yaratılmasını,
- 5- Bürokratik sendikacılığa karşı emekçi tabanın katılımını esas alan ve demokratik yapılanmaya kavuşan emek örgütlenmelerinin yaratılmasını,
- 6-Emekçilerin iş ve meslek kollarının özgünlüğüne uygun farklı sendika, konfederasyon vb. örgütlenmelere kavuşturulmasını,
- 7- Devlete ait iş kolları dışında çalışan emekçi kesimlerin örgütlülüğünün sağlanmasına dönük çalışmaların yürütülmesini,
- 8- Küçük yaşta çalıştırılmaya, çocuk emeğinin sömürülmesine karşı mücadele edilmesini, tarım sektöründe çalışan emekçi-lerin örgütlenmesini,

Serhildana İlişkin:

- 1-Radikal ve meşru demokratik eylem çizgisini geriye çeken, liberalleştiren, pasifleştiren ve bununla radikal eylemi yasallığa hapseden her tür anlayış ve davranışa karşı mücadele edilmesini,
- 2- Önderlik üzerinde yürütülen sistemli işkence uygulamalarına karşı tüm alanlarda anında tepki verme niteliğinde eylemlerin birbirine paralel olarak ve eşgüdüm halinde geliştirilmesini,
- 3- Êdi Bes e Hamlesinin ikinci aşamasının süreklileşen bir serhildan çizgisi temelinde ele alınmasını, Önderliğin özgürlüğü sağlanıncaya kadar Kürdistanın dört parçasında ve yurtdışında zengin ve yaratıcı bir eylem çizgisinin geliştirilmesini,

4- Serhildanlarda açığa çıkan halk potansiyelinin kalıcı bir örgütlülüğe dönüştürülmesini, kitle tabanında yeni açılımların sağlanmasını,

5- Dönemsel eylem kampanyalarında tüm kitle, kurum ve örgütlenmelerin seferberlik ruhuyla harekete geçirilmesini,

6- Demokratik serhildanın örgütlenmesinde gençlik, kadın ve emekçi hareketinin temel öncü güçler olarak kabul edilmesini,

7- Geçtiğimiz süreçte serhildanlarda şehit düşen yurtseverlerimizin “Halklaşan Önderlik Direniş Gerçeğinin Sembolle-ri” olarak kabul edilmesini,

8- Serhildanda taktik aşama kaydettirecek dönemsel eylem tarzlarının planlanmasını ve geliştirilmesini,

Sağlık Çalışmalarına İlişkin:

1-Sağlık Komitesinin tüm alanlarda örgütlenmesini ve halk sağlığına ilişkin projelerin üretilmesini,

2- Bilim ahlakına ve insani değerlere aykırı, halk sağlığını olumsuz etkileyen, kâr amaçlı ve tüketime endeksli, insan sağlığı ve çevreyi tahrip eden bilim ve tekniğin yanlış kullanımına karşı örgütlü mücadelenin yürütülmesini, toplumsal bilinçlenmenin sağlanmasını,

3- Kapitalist üretimin sera gazı salınımı, nükleer enerji gibi doğayı ve ekolojik dengeyi bozan uygulamalarına karşı toplu-mun bilinçlendirilmesini, bu doğrultuda örgütler oluşturulmasını ve eylemlerin geliştirilmesini,

4- Uluslararası savaş kurallarına aykırı silahların kullanımına, bu silahların doğa ve insan üzerindeki etkilerine karşı ka-muoyu oluşturulmasını ve savaş suçlarının yargılanması için aktif mücadele edilmesini,

Dil ve Eğitim Çalışmalarına İlişkin:

1-Yaşamın her alanında Kürtçenin kullanılmasını, öğrenilmesini ve kullanılmasının teşvik edilmesini,

2- Egemen sistemlerin Kürt dili ve kültürü üzerinde uyguladığı her türlü asimilasyon faaliyetlerine karşı aktif mücadele edilmesini,

3- Kürt dil, tarih ve kültürünün akademik düzeyde gelişip yetkinleşmesi için yürütülen kurumsal faaliyetlerin desteklen-mesini,

4-Kürdistan'ın dört parçasında ve yurtdışında yaşayan halkımızın anadilde eğitim ve öğrenim hakkını elde etmesi için mü-cadele edilmesini, halkın kendi imkânlarıyla mahalle, köy vb. alanlarda çocukların eğitimi için Kürtçe dil kurslarını geliştirilme-sini,

5- Mevcut dil ve eğitim kurum ve komitelerinin yaygınlaştırılmasını, tabanda bu tür örgütlenmelerin geliştirilmesini,

6- Kürtçe basın-yayıncılığın geliştirilmesini,

7- Toplumumuzda gelişen otoasimilasyona karşı çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm kesimlerde Kürtçe-nin öğrenilmesi ve konuşulması temelinde bir duyarlılığın geliştirilmesini,

Zindanlara İlişkin:

1-Zindanlardaki yoldaşların Önderliğin İmralı'daki duruşunu direniş çizgisi olarak esas almalarını,

2- Düşmanın rehabilitasyon politikalarının bir sonucu olarak zindanlarda geliştirilen sahte yaşam arayışlarının reddedil-mesini, buna karşı Önderliğimizin komünal demokrasiye dayalı militan duruşunun esas alınmasını,

3- Bireysel yaşam dayatmalarına karşı komünal ve halkçı kültüre dayalı bir yaşamın benimsenmesini,

4- Eğitimde ideolojik mücadelenin esas alınmasını, her tutsağın dağları özgürlük alanı olarak hedeflemesini,

5- Kapitalist modernitenin liberal ideolojisine karşı Önderliğin paradigması temelinde örgütsel yaşam ölçülerinin esas alınmasını ve militanca bir tavrın geliştirilmesini,

6- PKK'nin ruhu olan Kemal Pir yoldaşın işkence ve cezaevindeki direnişinin ölçü alınmasını,

7- Devletçi ve iktidarcı medya organlarının özel savaş propagandasına karşı Önderliğimizin çözümlenmeleri ve değerlen-dirmelerinin esas alınmasını,

8- Tutsak yoldaşların zindan tarihine yakışır ve mücadelemizin gelişim düzeyine paralel çok yönlü eylem biçimlerini (açlık grevi, fiili direniş, boykot vb.) esas almalarını,

9- Cezaevleri arasındaki sevklerin bireysel ihtiyaç ve isteklere göre değil, örgütsel ihtiyaçlara göre yapılmasını,

10- Edebiyat, kültür ve sanat çalışmalarının yapılmasını, basın-yayın organlarının desteklenmesini,

11- Önderliğimizin avukatlarıyla görüşülmediği günlerde ortak bir tepkinin geliştirilmesini,

12- Tüm cezaevlerinin mevcut koşulları göz önünde bulundurarak merkezi bir örgütlenmeye kavuşturulmasını, rapor-talimat sistemine dayalı örgütsel denetim mekanizmasının işletilmesini,

13- PKK 10. Kongresi adına bir talimatın geliştirilip zindanlara ulaştırılmasını,

14- İran rejimi tarafından idam edilen Hikmet Hasan Demir (Agit) yoldaşın ‘PKK zindan direnişinin Doğu Kürdistan sem-bölü’ olarak kabul edilmesini,

15- Zindanda bulunan her kadronun kendi ailesi ve çevresinden birini örgüte katmayı esas almasını, zindandan çıkan her kadronun ülkeye gelerek örgütsel işleyişe katılmasını,

16- Özellikle 2003’ten sonra cezaevinden çıkanlara Kongre adına partiye yeniden katılım çağrısının yapılmasını,

17- İşitsel yayında cezaevlerine yönelik daha derinlikli, nicelik ve nitelik olarak yeterli sayıda programların yapılmasını karar altına alır.

MEŞRU SAVUNMAYA İLİŞKİN KARAR

Bir halkın, bir ülkenin üzerinde sömürgeci ve baskıcı bir sistem kurulduğunda işgal var demektir. İşgali yabancı bir güç tek başına yapabileceği gibi, yerli işbirlikçilerle birlikte de yapılabilir. Bu durumda savunma görevi ortaya çıkar. Savunmanın amacı ve hedefi, işgali kaldırmak ve demokrasiyi kurmaktır. Yabancı bir gücün sömürgeci işgalci saldırıları devrede ise, buna karşı yapılacak savunmayı meşru, ulusal demokratik savunma olarak tanımlamak

doğru bir yaklaşımdır. Bu koşullarda ayaklanma ve savaş dahil her türlü mücadelenin koşulları doğmuş demektir. Meşru savunmada klasik tarzda yürütülen ulusal kurtuluş savaşı esas alınmaz. Meşru savunmada ulusal boyut ön planda olsa bile, çağın özellikleri gereği geniş demokratik birliklerin yaratılması esastır. Meşru savunma kapsamında ayaklanma ve savaşlar şehirler ve kırsal alanda tek ya da birlikte gelişebilir. Meşru savunmayı halkın demokratikleşmesini desteklemek, geliştirmek ve korumak amacıyla örgütlemek ve yürütmek temel yaklaşımdır.

Meşru savunma baskıcı ve savaşçı klikleri hedef alırken, demokratik çözüm muhataplarının varlığı da unutulmamalıdır. Tüm devleti, ilgili ulusu hedef haline getirip karşısına almak meşru savunma stratejisi olarak değerlendirilemez. Taktik anlamda da olsa her yabancıyı, işgalci devletin tüm birey ve kurumlarını hedef almak da meşru savunma stratejisine uymaz. Hedef-leri en dar ve sonuç alıcı kılmak, halkın demokratik çözüm olanaklarını arttırmak ve var oluşunu korumak esastır. Meşru savunma stratejisinin işgal ve çözümsüzlükten sorumlu güçleri yürüttükleri haksız savaşın sürdürülmezliği konusunda ikna edin-ceye ve demokratik çözüm yoluna çekinceye kadar yoğunlaştırılarak sürdürülmesi bir zorunluluk olduğu gibi, krizden çıkma ve çözüme ulaşmanın en etkili yöntemidir. Olağanüstü durumların dışında halkların öz savunma sorunları da göz ardı edilemez.

Önderliğimiz savaş stratejimizi “Benim ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin yirmi yıllık savunma anlayışımız, Kürt ve Türk halkı ile bütün Ortadoğu halklarının kardeşliği ve demokratik birliğini sağlamaktır. Kendi özgücümüze ve öz irademize dayanıyoruz. PKK’de üç çeşit savunma vardır. Birincisi, pasif savunma, yani üzerlerine gelinmediği müddetçe eylem yapmama durumudur. İkincisi, 2004 1 Haziran’ından sonra başlayan aktif savunmadır. Üçüncüsü, 1993-95 yılları arasındaki topyekûn saldırıya karşı topyekun savunmadır” biçiminde ortaya koyarken, meşru savunma çizgisinin iki temel ayağı olan serhildan ve meşru savunma savaşının geliştirilmesi gereğine de işaret etmektedir.

AKP ve Genelkurmay arasındaki uzlaşmayla ABD’nin desteğini de arkasına alan Türk inkâr ve imha sistemi, Önderliğimize, partimize ve halkımıza karşı yeni bir imha saldırısını başlatmıştır. Bu saldırı ve imha konsepti Suriye ve İran rejimleri gibi gerici güçlerle koordineli bir biçimde geliştirilmektedir. Bu imha saldırılarına karşı meşru savunma savaşını geliştirerek orta yoğunluklu bir düzeye ulaştırmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Meşru savunma stratejisinin başarısı da esas olarak partileşmekten geçmektedir. Meşru savunma savaşındaki başarı düzeyinin partileşmekten geçtiği gerçeğinden hareketle, Kongremiz,

1-Önderliğimizin özgürlüğünün sağlanması ve Önderliğimize yönelik geliştirilen her türlü yönelimi etkisizleştirme temeline bir meşru savunma savaşının yürütülmesini,

2- Kürdistan halkına, onun tüm kazanımlarına ve meşru savunma güçlerine yönelik saldırılar karşısında, meşru savunma hakkının en temel demokratik bir hak olarak kullanılmasını,

3- Demokratik duruşun halkın yaşam refleksi olarak demokratik eylem bilinci ve pratiği biçiminde ele alınmasını, halkın öz savunma bilinç ve örgütlülüğünün oluşturulmasını,

4- Meşru savunma güçleri içerisinde partinin ideolojik, felsefi ve siyasal çizgisinin etkili kılınmasını, askeri gücün nicel ve nitel olarak büyütülmesini, gerilla yaşam, ilişki ve kültürünün daha da geliştirilmesini,

5- Meşru savunma anlayışı çerçevesinde küresel demokratik bir sistemin yaratılması için mücadele eden tüm hareketlerin desteklenmesini,

6- Meşru savunma anlayışının hayata geçirilmesinde başarının esası olarak parti çizgisinin hâkim kılınmasını, bu temelde Ali Zilan, Dicle ve Rubar şahsında açığa çıkan ve özünde meşru savunmayı reddeden çeteci anlayışların mahkûm edilmesini, meşru savunma çizgisinin önemini yadsıyan ve çizgiyi özünden boşaltan tutumlara ve tasfiyeci-ihanet çizgisinin etkilerine karşı etkin mücadele yürütülmesini,

7- Günümüzün siyasi koşullarını ve Kürdistan üzerindeki mücadele durumunu değerlendirerek, Kuzey Kürdistan'da ve Türkiye'de orta yoğunluklu bir meşru savunma savaşının geliştirilmesini, ülkemizin diğer parçalarında halkımıza karşı yürütülen saldırılara karşı meşru savunma hakkının kullanılmasını, bu temelde meşru savunma güçlerinin yetkin biçimde örgütlendirilmesini, Medya Savunma Alanları'na yönelik olarak gelişecek saldırılar karşısında bir savunma planı çerçevesinde aktif direnme konumuna geçilmesini,

8- Kürdistan'da yürütülen savaşta uluslararası hukuka ve savaş yasalarına uyulması için aktif mücadele yürütülmesini; ülkemizin tarihsel, toplumsal ve ekolojik dokusunun tahrip olmaması için uluslararası girişimlerde bulunulmasını ve bu temelde mücadele yürüten güçlerin desteklenmesini,

9- Evrensel yasalara uygun olarak geliştirilen meşru savunma savaşı dışındaki şiddet kullanımının ve Kürt halkına yöneltilen imha amaçlı saldırıların terörizm olarak değerlendirilmesini ve buna karşı mücadele edilmesini,

10- Meşru savunma güçlerinin işbirlikçilere ve ihanetçilere karşı daha etkili biçimde mücadele etmelerini,

11- Meşru savunma güçlerine katılımı engellemeye çalışan her türlü tutum ve anlayışa karşı etkili mücadele verilmesini,

12- Meşru savunma güçlerinin geliştireceği öz savunma örgütlenmesinin maddi ve manevi olarak desteklenmesini,

13- Meşru savunma güçlerinin her sahada kendi kendine yeterli hale getirilmesini,

14- Tüm kurum ve birliklerimizin meşru savunma çizgisinin geliştirilmesi için meşru savunma güçleriyle güçlü bir dayanışma içerisinde olmalarını,

15- Düşmanın gelişen tekniğine karşı meşru savunma güçlerinin teknik donanımını geliştirmesini ve Medya Savunma Alan-ları'ndaki savunma planlamasının desteklenmesini,

16- Kürdistan'da asimilasyonu geliştiren, inkâr ve imha siyaseti uygulayan gerici kurum ve kuruluşların meşru savunma güçlerince hedeflenmesini,

17- Medya Savunma Alanları'nda bulunan tüm kurum ve birimlerin savunma anlayışı ve disiplini çerçevesinde kendisini savunacak pozisyona getirilmesini,

18- Meşru savunma güçlerinde parti öncülüğünün oturtulması için Savunma Komitesinin ve buna bağlı olarak alan komite-lerinin örgütlenmesini karar altına alır.

DEMOKRATİK KONFEDERAL SİSTEMİN ÖRGÜTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Toplumsallaşmayı yaratan insan, hiyerarşik-devletçi sistem ve kapitalist modernite karşısında hak ettiği demokratik komünal sistemi kurmak durumundadır. Bu sistem doğrudan demokrasiyi kurarak toplulukların ve toplumun kendisini yönetmesini ve söz, karar ve irade sahibi olmasını sağlamayı; dil, kültür, tarih, cinsiyet, mezhep ve entisite farklılıklarını çatışma ve eşitsizliğin kaynağı değil, tarihsel ve kültürel bir zenginlik kaynağı olarak ele almayı, eşit ve özgür ilişkilere dayalı toplumsal birliktelik içerisinde toplumun yaşamını sürdürmesini esas alır. Bunun adı olan Demokratik Komünalizm 21. yüzyılda alternatif bir sistem olmaktadır.

Kürt halkı, Önderliğimizin yeni paradigması ekseninde, 2005 Newroz’unda parti öncülüğünde devletçi toplum sistemine karşı halkların alternatif yaşam sistemi olan Demokratik Konfederalizm ilanını milyonları aşan katılım ve büyük bir coşkuyla karşılamıştır. Kürt halkı Abdullah Öcalan’ı Demokratik Konfederalizmin Önderi olarak sahiplenmiş ve bu doğrultuda irade beyanında bulunmuştur. Bu sürecin ardından Özgürlük Hareketi 2005’te geniş bir bileşimle toplanarak demokratik konfederal sisteme geçmiştir. Demokratik konfederal sistemin örgütlenme faaliyeti dördüncü yılını doldurmak üzeredir. Geline düzey ve edinilen tecrübe önemli olmakla birlikte, inşa çalışmalarının tamamlandığı ve yeni paradigmaya göre zihniyet, örgütlenme, çalışma tarzı ve onun yeni yaşam kültürünün yakalandığı söylenemez. Demokratik konfederal sistem, Kürdistan’ın dört parçasında ve yurtdışında henüz örgütlenememiştir. Bu konuda bazı girişimlerde bulunulsa da, halkın iradi örgütlenmesi olan meclis ve kömün düzenine geçilememiştir. Oysa Kürt halkını ve birlikte yaşadığı halkları üniter devlet yapılanmaları karşısında güçlendirmek, milliyetçiliğe dayalı ulus anlayışını aşarak demokratik ulus anlayışını geliştirmek, bu temelde toplumu ve siyaseti demokratikleştirmek, Kürt sorununun de-mokratik özerklik temelinde çözümünün gerçekleşmesi için konfederal örgütlemeyi inşa etmek hayati önemdedir.

Kürt halkı bulunduğu tüm coğrafyalarda ne kadar meclis ve kömün kurup demokratik konfederal sisteme geçerse, o kadar demokratik özerk sistemini kurmuş olacak; bunu başardığı ölçüde de Kürt sorununun çözümünü özgücüne ve iradesine dayalı olarak egemen devletlere kabul ettirecektir. Kürt halkının geliştireceği bu model, başta Ortadoğu halkları olmak üzere demokrasi ve özgürlük özlemi taşıyan tüm halklar için kapitalist sisteme alternatif toplumsal bir sistem kurulabileceğine dair örnek teşkil edecektir.

Uluslararası güçler ve bölgesel statükocu gerici devletlerin Kürdistan’da geliştirdikleri kültürel soykırım, ekonomik ve siyasi sömürüyle askeri işgal statüsü, demokratik konfederal sistem yaşamsallaştıkça parçalanıp çözülecektir. Bu sistem aynı zamanda tüm yönelimler karşısında halk olarak varlığını koruma ve geleceğe taşıma anlamında bir savunma örgütlenmesi olacaktır.

Geçtiğimiz dört yıllık süreç içerisinde demokratik konfederal sistemin ideolojik ve örgütsel öncü gücü olarak PKK’nin örgütlenme çalışmalarında misyonunun gereklerini hedeflediği gibi yerine getirememesi ve Kongre yapılanması başta olmak üzere diğer organların sistem içerisinde görevlerine denk işlevsellik kazanmaması, karşılaştığı sorunları aşamamasını getirmiştir. Bu gerçekten hareketle var olan sorunların aşılması ve sistemin etkin olarak işlevsellik kazanması için PKK’nin yeni dönemde bu rolünü yetkince oynaması

gerekmektedir. Bunun için de her PKK kadrosu bulunduğu her alanda komünal yaşam duruşunu temsil etmek durumundadır. Elit, bürokratik ve halk değerlerinden uzak, yine tersinden halkın içine girip öncülük görevlerinden uzaklaşarak eriyen tarzlar kesinlikle aşılmalıdır. Düşünüş ve yaşayışta komünal bütünsellik yakalanarak pratik öncülük görevi yerine ge-tirmelidir.

Bu temelde Kongremiz aşağıdaki kararlara ulaşmıştır:

1-Her parti kadrosu Önder APO'nun "Benim çözüm paradigmam dört ayakta oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler Hareketi" biçiminde formüle ettiği demokratik toplumun inşa ilkelerini hayata geçirmekten sorumludur. Bu temelde demokratik konfederal sistemin gerçek anlamda yaşamsallaşması için özgür yurttaş, meclis ve komün örgütlenmelerinin geliştirilmesine ve eğitim çalışmalarının örgütlenmesine öncülük eder.

2- Taban örgütlenmesine dayalı halk sistemini, başta emekçi yoksul kesimler olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde örgüt-lenirir. "Kürdistan'da örgütsüz tek bir birey kalmayacak" ilkesiyle Êdi Bese Hamlesinin başarısı için seferberlik temelinde çalışır.

3- Demokratik Konfederalizmin hem öncüsü hem de demokratik özgür toplumun garantisi olarak kadın ve gençliğin temel inşa gücü olarak rolünü oynamasını sağlar.

4- Her parti kadrosu bulunduğu alanda diğer halkların demokratik gelişme ve özgürlük sorunlarına yüksek bir duyarlılık ve sorumlulukla yaklaşarak örgütlenir.

MALİYEYE İLİŞKİN KARAR

Kapitalist modernitede yaşanan tekelleşmenin ulaştığı düzey, ekonomi olgusunu her zamankinden daha fazla siyasi ikti-darla bütünleştirmiş bulunmaktadır. Bu anlamda ekonomi olgusu bir politik-ekonomi yönetimi haline gelmiştir. Geline aşamada ekonomi silahıyla hizaya getirilemeyecek bir birey veya grup yok gibidir. Demokrasinin inkârı anlamına gelen tekelleşmenin ulaştığı düzey aşılmadan demokrasinin gelişmesi mümkün değildir.

Eğer toplumsal düzlemde demokrasi sistemi işlerse, ne ekonomik değerlerin tekelci yönetimi ve talanı ne de bireylerin verimsizliği geçerli olabilir. Demokrasiler ne aşırı kâr hırsına, bireysel ve toplumsal tembelliğe, ne de sorumsuzluğa onay verir. Toplumsal bozulma

ve yozlaşmanın temelinde faiz, faizin getirdiği adaletsizlik ve bunun oluşturduğu metalaşma düzeyi önemli bir rol oynamaktadır.

Bugün tüm dünyayı ve insanlığı tehdit altına alan bir ekolojik bozulma söz konusudur. Ekolojik bozulmanın temelinde aşırı kâr hırsı yatmaktadır. Amacından ve toplumsal ahlaktan uzaklaşan ekonomik sistemin yarattığı zihniyet doğadan köklü bir kopuşu yaşamaktadır. Çünkü ekonomik sistem, toplumsal etik kurallarıyla değil, adeta bir aile yasasıyla işletilmektedir. Öz-cesi, ekonomi ailenin maddi geçim kurallarını, ahlakını, felsefesini ve mantığını ifade etmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca üretim halkın gerçek taleplerini karşılamada ve arz-talep dengesinin kurulmasında temel bir et-ken olmuştur. Bu düzeyde yaklaşıldığı oranda piyasa gerçek anlamda kurulma şansına sahip olabilmektedir.

Ortadoğu'da ve ülkemizde bulunan zengin kaynaklara rağmen, toplumda yaşanan yoksulluk, açlık, sefalet ve işsizliğin temelinde zihniyet devletçi zihniyetin aşılamaması ve demokratik bir sistemin oluşturulamaması yatmaktadır. Dolayısıyla bu konudaki sorunların çözülmesi Demokratik Konfederalizmin geliştirilmesinden geçmektedir. Bu temelde siyasal alanda olduğu kadar ekonomik alanda da demokratik konfederal sistem bir alternatifi ifade etmektedir. Konfederal oluşumun ideolojik ve felsefi öncü gücü olarak PKK, ekonomi alanında da ciddi sorumluluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Finans kapitalin her şeyi metalaştıran yapısı yerine, toplumsal paylaşımcılığı esas alan bir ekonomik politikanın geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu anlamda ekonomik düzeyde komün, kooperatif vb. örgütlenmelerin yanı sıra, üretim alanında da organik tarıma dayalı, metalaşmaya dayanmayan, halk sağlığına uygun, çevreye zarar vermeyen ekonomik bir sistem geliştirme zorunluluğu acil bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Sömürü düzenlerinin yapısal özelliği olan işsizlik bu temelde aşılabacaktır.

Sömürgeci güçler Kürt halkını ekonomik yöntemlerle terbiye etmeyi esas almaktadır. Kürt halkına karşı uygulanan bu yöntem kimliksizleştirmeyi hedeflemektedir. Toplumsal alanda öncelikle bu tuzağın kaldırılması gerekir. Ekonomik kaynaklar üzerinde devletin değil, toplumun söz hakkı kabul edilmelidir.

Tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için her şeyden önce maddiyat konusunda bireyciliği aşmış, ortak yaşam ilkelerini her yerde koruyan ve buna göre yaşayan kadro duruşunu sağlamak gerekmektedir. Parti içinde bu duruşun hukukunu ve toplum içinde öngördüğümüz yaşamın bir modelini oluşturmak acil bir zorunluluk haline gelmiştir.

Maddiyatçı yaklaşımları reddeden, kolektif yaşam ve paylaşımı esas alan kadroda ısrarlı olmak, mücadelemizin vazgeçilmez görevi durumundadır.

Bu temelde Kongremiz,

1-Ekonomik dengeden, toplumsal ihtiyaçtan ve insani değerlerden kopuşa yol açan finans kapitale dayalı ekonomi anlayışına karşı Kürdistan'da yaşanan ekonomik sorunların çözümü için demokratik konfederal sistem içinde tüm toplumu bilinçlendirme temelinde ekonomik politikaların oluşumuna öncülük etmeyi,

2- Toplumsal refaha ve toplum ahlakına hizmet etmeyen her türlü özel mülkiyete karşı, komünal yaşamın bir yansıması olarak ortak üretimi öz yeterlilik esasları üzerinden geliştirmeyi; kâra dayanmayan ve kullanım değerini esas alan üretim biçimlerini teşvik etmeyi,

3- Finans kapitalin talan, rantçılık, yolsuzluk, işsizlik, toplumu açlıkla terbiye etme politikalarına karşı komün, kooperatif, atölye, organik tarım vb. alanlarda ortak üretimi teşvik etmeyi,

4- Kürdistan'da yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının devletleştirilmesine ve özelleştirilmesine karşı ortak yarar temelinde kullanılması için halkın bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesine öncülük etmeyi,

5- Kürdistan'da yaşanan savaş sonucunda binlerce köyün boşaltılması, ekonomik kaynakların tahrip edilmesi ve milyonlarca insanın göçertilmesinden kaynaklı ortaya çıkan mağduriyetler ve yoksulluğun giderilmesini, kaynağa dönüşün teşvik edilmesini, halkın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı geliştirecek projelerin üretilmesini desteklemeyi,

6- Her şeyi metalaştıran tüketim toplumunun zihniyet ve anlayışına karşı mücadelede toplumun ahlaki örgüsünün korun-masını esas almayı, büyük fedakârlıklar sonucunda yaratılan değerleri korumak ve geliştirmek amacıyla halkı bilinçlendirmeyi,

7- Tüm çalışma alanlarında halkın özgücüne dayanma ilkesini esas almayı ve her örgütün kendisine yeter hale gelmesini,

8- Tüketim toplumunun yarattığı kültürü örgüt içinde temsil eden, parti değerlerini tüketen, yozlaştıran ve bu temelde tahrip eden anlayışlarla mücadele etmeyi, kadroların yaşam ve mücadele ihtiyaçlarını esas alan, bu ekseninde maddi eksiklikleri gideren bir mali politikanın geliştirmesini,

9- Önderliğimizin yoğun emek, çaba ve mücadelesi ve binlerce şehidin kanı temelinde yaratılan bütün değerlerin korun-masını ve geliştirilmesini PKK kadrolarının en temel görevi olarak görmeyi,

10- Ekonomi ve Maliye Komitesi'nin tüm alanlarda kendisini örgütleyerek PKK ilkelerine işlerlik kazandırmasını ve rapor-talimat sistemine göre hareket edilmesini karar altına alır.

SİYASİ TUTUM BELGESİ

Tanrı-devletin modernitedeki adı ve temsili olan ulus-devlet, egemenliğini pekiştirmek için yarattığı kurumlar ve kurullarla hakları ve özgürlükleri gasp etmeyi önemli ölçüde meşrulaştırmıştır. Hegemonyasını yayma ve yürütmeye toplumsal değerler yargıları karşısında zorlanan kapitalist sistem, toplumu bir arada tutan ahlaki örgüyü parçalayıp insanlığı gerçek özünden boşaltarak tamamen teslim almaya yönelmektedir. Küresel sermaye amaçlarına ulaşmak için başta sanat, spor ve seks olmak üzere bilimi, tekniği ve işbirlikçi güçleri kullanarak, daha yaygın bir iktidar savaşını yürütmeyi mubah görmektedir. Ulus-devletin yaşaması için inkâr ve imha siyasetini amansız sürdüren statükocu güçler ve dünyada kendi ekonomik, sosyal sistemini ve değerlerini hâkim kılmak isteyen kapitalist sistem, bugün bölgemizde temel iki çizgiyi temsil etmektedir. Diğer yandan bunlara alternatif olarak, insanlığın en özlü değerlerini temsil eden, halkların tam demokrasi ve özgürlüğünü hedefleyen Apocu sistem, üçüncü bir çizgi olarak gücünü ortaya koyarak etkinliğini arttırmıştır. Felsefi, ideolojik, ahlaki ve somut çözüm projeleriyle PKK Hareketi bugün Ortadoğu'da büyük bir özgürlük iradesi ortaya koymuş bu-lunmaktadır. Apoizmi kendine rehber yapan PKK, yalnız siyasal bir güç değil, özgürlükçü demokratik sistemi kurarak yegâne alternatif güç olma yolunda ilerlemektedir.

Hareketimiz üzerindeki baskı, savaş ve tasfiye planları PKK'nin bu büyük gerçekliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle küresel hegemon güçlere ve bölge statükoculuğuna karşı mücadelede hem üçüncü çizgi olmanın ruhuna uygun hareket etmek, hem de saldırı yoğunluğuna göre hazırlıklı olmak ve çok yönlü davranmasını bilmek gerekmektedir. Bunun için de parti öncülü-günün hâkim olacağı bir örgütlülük ve kadro duruşuyla siyasal mücadeleye yüklenmek ve dönem planlamalarını sürecin ihtiyaç-larına göre yapmak, başarının koşulu olarak görülmelidir. Cinsiyet özgürlükçü, demokratik ve ekolojik

toplum paradigmamız Kürdistan'da ve bölgede özgürlükçü demokratik siyasetin yön vericisi haline getirilerek uzun, orta ve kısa vadeli siyasi tutum çerçevesi ortaya konulmak durumundadır.

Bu konuda yaşanan eksikliklerin aşılması, yoğunlaşmaların derinlikli ve sürekli olması ve siyasi anlayış birliğiyle sürece ce-vap verilmesi önemlidir. Ortak siyasi tutum ve eylem ruhunun temsilinin doğru temelde partileşmeden geçtiğinin bilinciyle Kongremiz bu konuda aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

A- Önder APO'yu dışlayan tüm siyasal anlayışları Özgürlük Hareketimizi tasfiye etme girişimi olarak değerlendiren Kongremiz, Önderliğe yaklaşımı barışın ve savaşın gerekçesi sayar. Tüm siyasal çalışmaların Önderliğin özgürlüğü temelinde ele alınması ve 'Önder APO'ya Özgürlük, Kürdistan'a Demokratik Özerklik' esprisiyle hareket edilmesi esastır.

B- Halkımızın özgürlük iradesine, Önderliğimize ve demokratik sosyalizm ilkelerine saygılı ve Kürt sorununun demokratik çözümüne destek veren tüm kesimler Kürt Özgürlük Hareketinin stratejik müttefikleridir. Halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesine hizmet eden ve destek veren tüm çevrelerle geliştirilecek ilişkiler taktik ittifaklar kapsamında değerlendirilir.

C- Ülkemizin dört parçasında ve yurtdışında demokratik siyaset akademileri kurulmasını sağlayarak, siyasetin topluma dayalı ve demokratik temelde yapılması için tüm siyasi ve diplomatik kurumlarımız gereken hassasiyeti göstermelidir. Bunu demokratik özgürlükçü siyasetin en temel ilkesi olarak kabul etmelidir.

D- İdeolojik ve genel siyasal yaklaşımını koruma temelinde Kürtler arası ilişkiye önem vermek, ortak çıkarlar temelinde siyaset yürütmek amacıyla ulusal konferansı gerçekleştirmek ve ittifaklar yapmak, önümüzdeki dönemin ulusal demokratik politikası olacaktır. Bu tür çalışma ve ilişkiler demokratik ulusal birliği geliştirme, Kürtler arası çatışmayı önleme ve bir parçanın diğer parçalardan savunulması ve desteklenmesini teşvik etme ilkeleri temelinde olmalıdır. Hiçbir parçanın mücadelesini zayıflatmadan, Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini genelde güçlendirmeyi esas alan bir siyaset izlenmelidir.

E- Türkiye, Suriye, İran ve Irak sistemlerinin demokratikleşmesi için mücadele edilmelidir. Bunun için buralarda yaşayan halklarla ortak demokratik örgütlenmeler ve çatı partileri oluşturulmalı ve bu ekseninde kurulacak çatı partileri demokratik-leşme, barış ve anti-tekelleşmelerin savunucusu olmalıdır.

F- Partimiz Kürdistan’da yaşayan etnik ve dini toplulukların kimliklerini kabul eder ve gelişmesi için çok yönlü destek verir. Bu toplulukların hak ve özgürlüklerini geliştirmesi için geliştirecekleri örgütlenmeleri teşvik eder.

G- Partimiz küresel emperyalizme karşı en doğru tutumun halkların demokratik örgütlenmesinin sağlanıp irade haline getirilmesinden geçtiğini kabul eder. Bu temelde Dünya Halklar Konfederasyonu’nun kuruluşunu hedefleyerek, halkları demokratik irade haline getirme ve komünal demokrasiyi kurma mücadelesi verir.

H- ABD, AB ve diğer müdahaleci güçlerin Özgürlük Hareketine karşı saldırısı gelişmediği müddetçe, ideolojik çizgimizi ve siyasi kimliğimizi koruyarak, ilişki ve çelişki temelinde bir yaklaşım içinde olmayı esas alır.

İ- Kapitalist sistemin etkisini arttırdığı bölge ülkelerinde, egemen sınıflar İslam’ı siyasallaştırarak ekonomik ve siyasi rant sağlamaktadır. Partimiz İslam’ı ekonomik ve siyasi çıkarlara alet eden güçlere karşı demokratik siyasal mücadele yürütür. Bu mücadeleyi yürütürken, İslam’ın siyasallaştırılıp çıkar aracı haline getirilmesine karşı, kültürel İslam’ı toplumumuzun önemli temel değerleri olarak kabul eder ve savunur.

J- Kürt sorunun mevcut sınırlar içerisinde, a- Demokratik Türkiye-Özerk Demokratik Kürdistan, b- Demokratik Federal Irak-Federal Kürdistan, c- Demokratik Suriye-Demokratik Özerk Kürdistan, d- Demokratik Federal İran-Özerk Demokratik Kürdistan temelinde bir çözümün gelişmesi için Kürdistan’da demokratik toplum kongrelerinin, söz konusu ülkelerin geneli için de ortak kongrelerin örgütlenmesi için çalışır.

1-Partimiz ülkemizin her parçasında yaşayan halkımızın kendi aralarındaki ilişkilerini Kürdistan Demokratik Konfederalizmi temelinde geliştirmeyi esas alır. Bu temelde Demokratik Ortadoğu Konfederalizminin gerçekleşmesi için mücadele yürütür.

2- Kerkük ulusal ve coğrafi olarak Kürdistan'ın bir parçasıdır. Bu çerçevede dinsel, etnik ve toplumsal tüm grupların kendilerini örgütlenme ve irade yapma temelinde Kerkük Demokratik Konfederalizminin kurulmasını ve bunun özerk bir statü ile Kürdistan’a bağlanmasını hedefler.

3-Halkımızın siyasi iradesini, hak ve özgürlüklerini tanımayan rejimlere karşı sivil hedeflere yönelmeyen bir meşru savunmayı bir evrensel hak olarak görür.

4- Halkımıza karşı geliştirilecek her türlü saldırıya karşı demokrasi ve özgürlüğü elde etmek için demokratik konfederal temelde örgütlenmeye öncülük yaparak, yaygın halk serhildanları geliştirmeyi temel bir mücadele aracı olarak kabul eder.

5- Kürt sorununun adil, barışçıl ve kalıcı çözümü için işlenen savaş suçlarının açığa çıkarılması için Adalet ve Hakikatleri Araştırma Komisyonunun kurulması amacıyla üzerine düşeni yapar.

6- Başta ülkemizin Kuzey parçası olmak üzere, diğer parçalarda da inkârcı ve sömürgeci sistemin temsilini yapan tüm dü-zen partilerini gayrı meşru görür. Bunlara karşı ideolojik ve siyasi temelde mücadele yürütür.

7- Her parçada yapılacak genel ve yerel seçimleri reddetmez. Koşulları zorlayarak imkânlar çerçevesinde seçimlere ka-tılmayı esas alır. Yerel ve genel seçimlere katılmayı hem bir siyasal mücadele platformu, hem de demokratik mücadele zemini olarak ele alır. Ancak bu siyasal mücadele yöntemlerini özgürlük ve demokrasi mücadelesinin temeli ve önceliği olarak ele almaz ve kendi imkânlarını buna endekslemez.

8-Siyasal ve diplomatik çalışmalara yapılan kadro düzenlemelerinde ideolojik donanım ve siyasal ilkelere hâkimiyeti esas alır. Bu çalışmalarını bağımsızlıkçı ve ilkeli duruştan taviz vermeyen ve siyasi esnekliği sergileyen bir tarzda yürütür.

9- Siyasi ve diplomatik çalışmalarda üçüncü çizgi olma gerçekliğimiz ışığında ilişki ve ittifak geliştirirken, soruna müdahil ve özne olmayı öngören politikaları esas alır.

10- Diplomatik ilişkileri devlet ve hükümet temsilcileriyle sınırlı tutmamayı, kitle diplomasisi esprisiyle halklarla ve sivil toplum örgütleriyle ilişki geliştirmeyi, çıkarlarımız temelinde ilgili güçlerle ilişki kurmayı karar altına alır.

KAPANIŞ KONUŞMASI

Mücadelemiz kuşkusuz bu tarihi aşamada önemli bir dönemden geçmektedir. Böylesi önemli bir süreçte bu platform tarihsel özgürlük yürüyüşümüzün başarılı olması ve Önder APO'nun on yaşında başlattığı ilk isyanın üçüncü doğuşla başarıya ulaşması için dokuz gün boyunca önemli tartışmalar yürüterek kararlar almıştır. Bu platformda yapılan tartışmalar ve alınan kararlar tarihin geliştirilmesi ve devrimin başarısında önemli ve tarihsel bir role sahiptir. Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar, mücadelemizin mevcut aşamasında içerik bakımından derin ve anlamlıydı. O nedenle burada oluşan kararlaşmanın mücadelemizde esaslı bir rol oynayacağına inanıyoruz. Böylesi bir platformun gerçekleşme imkanlarını başta Önder APO'nun emeği ve kahraman şehitlerimizin direnişi yaratmıştır. Önder APO'nun emeği, düşünceleri ve kahraman şehitlerimizin direnişi olmasaydı, böylesi bir platform ve bu düzeyde bir tartışma mümkün olamazdı. Bu nedenle PKK'nin 10. kongresi olarak İkinci Yeniden Yapılanma Kongremizi kapatmadan önce, Özgürlük Güneşimiz Önder APO'ya ve kahraman şehitlerimize minnettarlığımızı ve borcumuzu tekrar dile getiriyoruz. Bu zirvede böylesi bir platformun ve ulaşılan güçlü tartışma düzeyinin oluşması için yaratıkları zeminden dolayı kendilerine minnettarız. Kongremiz resmi olarak doksan dört kişiyle geliştirildi. Ama kongrenin güvenlik bakımından başarılı sonuç almasında çalışma yürütüp emek veren birçok arkadaşımız var. Hem Şehit Adil, Şehit Nuda Devresi PKK Ocağı öğrencilerinin, hem de şu an tepelerde güvenliği sağlayan arkadaşların da çok emeği oldu. Divan ve burada bulunan bütün arkadaşlar adına bu kongrenin yapılması ve geliştirilmesinde emek veren tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz.

PKK 10. Kongresi ve Kongra Gel 6. Genel Kurulu olarak, bir ay içerisinde ard arda iki kongre gerçekleştirdik. Mevcut koşullarda her iki kongre de başarıyla gerçekleşti. Bu başlı başına bir sonuçtur. Daha dün kadar Türkiye Genelkurmay Başkanlığı, görev devir tesliminde, "Artık üç kişi bile bir araya gelemiyorlar" diyordu. Ama burada görüldüğü gibi, onların üzerinde durdukları ve söyledikleri temelin ne kadar yalan olduğu, kamuoyunu ve toplumu nasıl aldatmaya çalıştıkları açıktır. Bunun kanıtı, başarılı geçen her her iki toplantımızdır. Burada yüz otuzdan fazla arkadaş bulunmaktadır. On gündür bu çalışma yürütülüyor. Tüm bunlar hareketimizin de bir sistemi ve tarzının olduğunu gösteriyor.

Düşmanın bu sistem ve tarz karşısındaki tedbirleri de çaresiz kalmıştır. Gerçekten de sistemimizi doğru bir biçimde yürütürsek, Önder APO'nun tarzını meşru savunma alanında doğru bir biçimde tatbik edersek, hiçbir güç, hiçbir teknik ve teknoloji sonuç alamaz. Bir kez daha düşmanın çabalarının ne kadar boş olduğu ispat edilmiştir. Bu anlamda her iki kurulun başarıyla gerçekleştirilmesi bu dönemde düşman saldırılarına karşı bir yanittir.

Diğer bir husus olarak, Partimizin 10. Kongresi'nin toplanmasının dikkat çekici birçok yönü vardır. Her şeyden önce PKK Hareketi bir eleştiri ve özeleştirici hareketidir. Önder APO bu partiyi eleştiri ve özeleştiriciyle kurup örgütlemiştir. İçeriğinde eleştiri ve özeleştirici vardır. Bilindiği gibi, bu eleştiri ve özeleştirici düzeyi 3. Kongre'de en üst düzeye ulaştı. 5. Kongre'den yani 1995'ten bu yana aradan hemen hemen on dört yıl geçmiş, PKK tarzında ve 3. Kongre düzeyinde kongre yapılmamıştır. Yani 5. Kongre'den sonra ilk kez 10. Kongre'de eleştiri ve özeleştirici bu düzeyde gelişti. 6. Kongre'de de bazı tartışmalar oldu, ama platformlar yapılmadı. Bilindiği gibi o süreçte uluslararası komplo gerçekleşti. Ardından platformlar gelişmedi. Daha sonra ihanetçi yüzleri açığa çıkan, netleşen tasfiyeciler, her zaman bu iç silahımızın işletilmesinin önünde engel oldular. Kötülüğe yol açarak, partileşme ve öncülüğün gelişmemesi için aslında bir anlamda engelleyici oldular. O dönemde zaten partimizi yeniden yapılandırmak istiyorduk. Ancak o zaman bunun zemini yoktu. Şimdi 10. Kongre yeniden yapılanmayı partileşme düzeyine ulaştırarak, bu temelde eleştiri ve özeleştirinin geliştirilmesiyle adeta geçmişte kalan on dört yıllık süreci sorguladı. Bu temelde böyle bir eleştiri ve özeleştirici düzeyine ulaştı. Bu şekilde PKK'nin insanı nasıl ele aldığı, gücünü nasıl açığa çıkardığı ve bu temelde öncü gücünü nasıl oluşturduğu bir kez daha bu kongrede açığa çıktı. Eğer şimdiye kadar bu harekette öncülük sorunu yaşanmışsa, bu ya eleştiri ve özeleştirici silahının kullanılmamasından kaynaklanmış ya da Önder APO'nun tarzının eksik uygulanmış olması nedeniyle öncü saflarında sorunlar yaşanmıştır.

Bu platformlar bir kez daha PKK'nin kendi kendini kontrol etme yetkinliğine, kendini gözden geçirerek yenileme, çürümüş ve bozulmuş yanlarını tespit ve teşhis ederek atma kudretine sahip olduğunu göstermiştir. Birçok arkadaş burada yaptığı konuşmada "Bu kongre bizde bir güven yarattı" dediler. Doğru bir tespit olarak, bu hepimiz açısından böyledir. En çok güven veren husus, kuşkusuz bu partinin kendini yenileyebildiği, kontrol edebildiği, çürümüş olan yanlarını ameliyat edip atarcasına keserek aşabildiği hususudur. Bunun dışında da kongrenin güven veren birçok yanı var, ama en çok dikkat çekici olup güven veren yanı budur. Yetersizlikler ne olursa olsun, hangi durumda olursa olsun ve eksiklikler kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, bu hareket çözüm geliştirerek hepsini çözebilir. Bu hareket ve kadroları Önder APO'nun çizgisiyle bütünleşerek, öncü gücü kurmak için kendini yenileyen,

kendini kendinde yaratan bir güce sahiptir. Kongremiz bunu ispatladı. Bu öz Önder APO'nun çalışma tarzında vardı. Ama fiili olarak Önderliğin kontrolünün olmadığı bir zeminde, acaba bu kadrolar bunu yapabilirler mi sorusuna, bu kongre pratiğiyle bunu yapabildiğini gösterdi. Demek ki Önder APO'nun emeği, felsefesi ve ideolojisi bu hususta bazı sonuçlar elde etmiştir. Bunun özeleştirisini verdik. Her şeyi tam aldık diyemeyiz. Ama bir temel oturtulmuş ki, on dört yıl sonra PKK kendisine dönerek kendini gözden geçirebiliyor. PKK bu kongreyle bir kez daha insanın geliştirilmesinde, insanın gizli güç ve yeteneklerinin açığa çıkarılmasında bir tarz sahibi olduğunu göstermiştir. PKK insanın yeteneklerini en üst düzeyde açığa çıkarıyor. Bu biçimde insanı yorumlayıp tahlil etmekte, en değerli ve en başarılı insanı yaratmaktadır. Önder APO bu biçimde kadro yaratmış ve yetiştirmiştir. Kongrenin bu konuda aldığı mesafe bir insanın geliştirilmesinde, yüceltilmesinde ve yeteneklerinin açığa çıkarılmasında bir düzeyin yakalandığını göstermiştir.

Değerli yoldaşlar!

Dokuz gün boyunca geçen sürede yapılan tartışmalar çok yönlü yorumlanabilir. Fakat biz şimdilik bunları belirtiyoruz. Tüm arkadaşların da bildiği gibi, son yıllarda öncülük saflarında ne tür sorunların yaşandığı bu kongrede açığa çıktı. Öncünün öncü misyonundan uzaklaşması, öncü rolünden düşmesi için engeller yaratılıp geliştirildi. Tüm dünyanın ve bizlerin de bildiği gibi, uluslararası komplo Önderliğimizin çizgisini Ortadoğu ve Kürdistan'da yok etmek, tasfiye etmek istedi. Bu karar 1992'de alındı ve 1999 yılının 15 Şubat'ında son noktaya vardırılmak istendi. Önder APO bu nedenle esir alındı. Esas olarak Önder APO'nun hareketini tasfiye edip öncülük konumundan çıkarmak için on yıldır çaba harcıyorlar. Hedefleri hareketi dağıtıp tas-fiye etmektir. Sömürgecilerin tam otuz yıldır bu yönlü çabaları var. 1992'den bu yana NATO'nun, uluslararası ve bölgesel güçle-rin bu yönlü çabaları var. On yıldır Önderliğimizi esir almışlar ve hareket içerisinde de öncülerini tasfiye etmek istediler. Plan-lamayla fiili olarak pratiğe geçirdiler. Bu nedenle bir yandan Önderliğimiz üzerinde insanlık dışı, hukuk dışı muameleler, tecrit, izolasyon ve psikolojik işkence geliştirildi, diğer yandan hareketi tasfiye edip öncülerini imha ederek öncülük konumundan çı-karma biçiminde çeşitli çalışmalar geliştirdiler. En dikkat çekici ve kapsamlı çabaları 2003'teki ihanetçi tasfiyeciliğin içimizde örgütlendirilmesidir. Bu yüzde yüz uluslararası komplo tarafından hazırlanarak pratiğe geçirilen bir plandı. Amaçları öncüyü tasfiye etmektir. O dönemde de bunu açıkça dile getirerek neoliberalizmin teorisini yaptılar. Neoliberalizmin öncülere artık ihtiyaç yoktur. Onlar toplum kendi kendini yönetebilir biçimindeki teorilerini oluşturdular. Toplantılarda da açıkça 'artık öncü-ler olmamalı' dediler. Esas amaçları bu hareketi öncülüğünden uzaklaştırmaktı. Öncülüğe gerek kalmadığında, o

zaman Önderliğe de gerek kalmaz. Zaten eleştirip özeleştirisini vermemiz gereken bir nokta varsa o da budur. Ama kimsenin karşı çıkmaması için direkt bunu dile getirmediler. Daha sonra karar da aldılar. Fakat artık Önderliğin gerekli olmadığını söylediler. Bu, komp-lonun bir planıydı. Komplo resmen bunu geliştirdi.

Kürt halkı neden dört parçaya bölündü? Neden şimdi bütün güçler arasında bir kart gibi, kendi çıkarları için değil, sö-mürgeciliğin ve yabancı egemenliğin çıkarları için neden kullanılıyor? Çünkü öncüsüz ve sahipsizdir. Çobansız sürü gibi dört parçaya bölünmüş, her parçada da on parçaya bölünmüş, genel olarak da kırk parçaya bölünmüştür. Mezhepsel, aşiretsel, böl-gesel çelişkileri çoğaltılmış, parça parça edilmiştir. Böylesi bir durumda Önder APO başta küçük bir grup oluşturmuş, ciddi bir ideolojik ve felsefi çalışmayı inanç ve cesaretle geliştirmiştir. Bu gruplaşma adım adım ulusal bir harekete dönüşmüştür. Böy-lesi tarihi bir dönemde Kürt halkı Önder APO öncülüğünde önündeki engelleri kaldırmış, ulusal bir ruh yaratmıştır. Kendine güvenen, devrime güvenen mücadeleci bir ruh geliştirilmiştir. Bu ruh öncüyle gelişti. Keremşah'tan Dersim'e gidip de mücade-le ederek şehit düşenler gibi, yine Dersim'den Mahabat'a gidip mücadele ederek şehit düşenler oluyor. Munzur Dağı ve Şaho Dağı adeta birbirlerini selamlıyor. Dört parça için de aynı şeyler geçerlidir. Bu kolay bir şey değildir, eskinin hayallerinde bile böyle bir şey yoktur. Düşmanın bunu görmediğini düşünmüyoruz. Önder APO bunu yarattı. Düşmanları Kürtleri bir kez daha kendi çıkarları için kullanıp kendileri için asker yapmak istiyorlar. Kürtleri kart gibi kullanmak istiyorlar. Çizgisiz bırakıp kim-liksizleştirmek istiyorlar. Onursuzlaştırmak ve değersizleştirmek istiyorlar. Önder APO'nun geliştirdiği çizgi Kürt halkı için güneş, onur, haysiyet, keramet ve namustur; bugünü ve geleceğidir. Kimliksiz halk halk olamaz. Uluslararası komplo da hareketimizi öncüsüz kılmak istedi.

Önderlik Atina Savunması ile bir sistem geliştirdi. Bu sistem içinde öncü kadroların Bilim ve Aydınlanma Komitesi olarak kendilerini yerleştirmelerini istedi. Fakat kazanımların öyle korunmayacağını, bu sorunun ancak öncülüğün geliştirilmesiyle çözüleceğini gördü. Önder APO bu nedenle PKK'nin yeniden inşa edilmesi perspektifiyle duruma müdahale etti. Önder APO'nun müdahalesi öncünün oluşturulmasıyla başladı. Bilindiği gibi bu biçimde sonuç aldı. Tasfiyeciliğin ideolojik ve siyasi yüzü açığa çıktı, tehlikeli olmaktan çıkarıldı. Yeniden Yapılanma Kongresi özünde hareket üzerindeki tehlikeleri bertaraf etmek ve tasfiyecileri tasfiye etmek gibi bir rol oynadı. Öncünün geliştirilmesi ve tasfiyeci çabaların etkisiz kılınmasıyla o süreç tarihsel bir rol oynadı. O dönem tehlikeler içeren, çok kritik, hassas bir dönemdi. Ama Önderliğimizin müdahalesi gerçekten ciddi bir adım attırdı. Komplonun emelleri karşısında ciddi bir engel yarattı. Bu şekilde var olan tehlikeyi gerilettili.

Ama ihanetçi çizginin tahribatları varlığını sürdürdü. Yine de tehditleri tam aşılmadı; öncüyü zayıflatan, öncünün kendini toparlamasını engelleyen, partileşmenin oluşmamasını sağlayan çabalar alttan alta sürdü. Açığa çıkanlar da kaçtı. Tek bir parça olarak değil, ama onun devamı olarak alttan alta devam etti. Öncünün öncü olmamasını, halkın ve hareketin öncüsüz kalmasını sağlayan çabalar, başta da belirtildiği gibi gizli tasfiyecilik biçiminde devam etti.

Kongremiz bunlara karşı tüm bu süreçleri değerlendirdi, bu çok önemlidir ve bu şekilde tarihe mal oldu. Elbette yeter-sizlikler ve eksiklikler oldu. Eksiklikler ve yetersizlikler olmasaydı, öyle devam etmezdi. Ama tasfiyeciliğe karşı Yeniden Yapılanma Kongresi'nin başlattığı süreç ağırlıklı olarak yürütüldü. Önder APO çizgisinde kendini temsil etti ve mücadeleyi de yürüttü. Bu çerçevede Avrupa'da Rıza arkadaş tarafından geliştirilen hizipçi-tepkici tasfiyeci çizgi, yine meşru savunma alanında Ali ve Dicle tarafından geliştirilen ihanetçilik önemli bir süreci açığa çıkardı. Öncünün yaratılması, ideolojik ve örgütsel mücadelenin daha da derinleştirilip yoğunlaştırılması gerektiğini gösterdi. Var olan eksiklik ve yetersizlikleri daha da açığa çıkardı. Bu çerçevede açık ve gizli her türlü tasfiyeciliğe karşı mücadele hareketin gündemine girdi. Özellikle son iki yılda, hele hele geçtiğimiz yıl bu daha fazla hareketin gündemine girdi. Kadroda gizli bir biçimde var olan tasfiyecilik aşılmadan, kadroda ideolojik ve örgütsel yönden netleşme olmadan öncü de yaratılamaz, partileşme de oluşmaz. Liberalizm, bürokratism, dogmatizm, bireycilik, hizipçi, tepkici ve dengeci yaklaşımlar gibi var olan hastalıklar ve genel anlamda orta yolcu çizgi kadroda var olduğu müddetçe öncü de yaratılamaz. Çünkü orta yolcu çizgi hem her zaman tempoyu ve ruhu zayıflatmakta, hem de partileşmenin bu ruh ve coşkuyla başarılmasını engellemektedir. Apocu Hareket bir ruh hareketidir. Ruhun, temponun, yoldaşlığın ve kolektivizm tarzının zayıflatıldığı yerde öncülük, birlik ve güçlenme oluşmaz.

Kongremiz partileşmenin ilerlemesi için, Apocu ruh ve Apocu militanlığın pratikte öncü olması için her türlü tasfiyeciliğe, kadroda var olan her türlü hastalığa ve orta yolcu çizgiye karşı ciddi bir mücadelenin verilmesi gerektiğini açığa çıkardı ve bu yaklaşımları mahkum etti. Bir süredir bu mücadele yürütülmektedir. Ama 10. Kongremiz olarak İkinci Yeniden Yapılanma Kongresi bu mücadelede bir zirve oldu. 10. Kongre, Önder APO çizgisi dışında var olan çizgilere ve öncülük dışındaki yaklaşımlara karşı mücadele etmede ve öncülüğün oluşturulmasında bir zirve oldu. Gerçek öncünün oluşmasına, yanlış yaklaşımların mahkum edilerek doğru yaklaşımın esas alınmasına aldığı kararlarla zemin oluşturdu. Başta yönetim olmak üzere, tüm kongre katılımcı-larının eleştiri-özeleştiri temelinde açıkça tereddütsüz, kaygısız, demokratik ve net bir şekilde geliştirdikleri tartışmalarla bir düzeyi yakaladı. Apocu militan duruşun nasıl olması gerektiğini, partileşmenin hangi temelde

oluşturulması gerektiğini açığa çıkardı. Gelişen tartışmalar ve yakalanan düzey Apocu fedai ruhun yücelmesi, yine Önderliğimizin “PKK toplumun değiştirilip dönüştürülmesinde öncü kurmay güçtür” belirlemesi, bunun zemininin olduğuna dair bizlerde güven yarattı. Kongre hareketi-mizi buna aday yaptı. PKK'nin pratikte Önderliğin koyduğu çerçevede kurmay rolünü oynayacağını gösterdi. Bunun iddiası, istemi ve kararlılığı geliştirildi. Bu nedenle diyoruz ki, kongremizi Kemal Pir ve Beritan'ların ruhu üzerinde gerçekleşen bir kongreye dönüştürelim. 10. Kongre'nin Kemal Pir ve Beritan çizgisine ulaşarak, onların militanlığını temsil etme çabaları oldu.

Değerli yoldaşlar!

Kongreye katılmış ve tartışmaların derinleşmesi için az çok katılım sağlamış olabiliriz. Ama bizden öte burada bir tarih dile gelmektedir. Bu çerçevede kongrenin yakaladığı düzeye göre, bu kongrenin Önder APO çizgisinin Zafer Kongresi olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Tabii bu öyle kolay olmadı. Her şeyden önce PKK üçüncü yılına girmiş bulunuyor. Üç ay sonra PKK'nin otuzuncu yıldönümünü karşılayacağız. Bu kongrenin ulaştığı düzey hem üçüncü yılı için bir yanıt gibidir, hem de otuz yıllık tecrübe, direniş, emek ve ürün üzerinden bu sonuca ulaşılmıştır. Mesele yüz, iki yüz kişinin meselesi değildir. Mesele tarihidir, toplumsaldır. Dört parçadan, ülke dışından siyasi, toplumsal, kültürel, ideolojik ve askeri tüm çalışma alanlarından temsilci olarak arkadaşlar burada hazır bulunmaktadır. Bu, kırk milyonun temsilidir. Yakalanan bu düzey tüm bu esaslar üzerinden gelişmiştir. Bu nedenle kutsaldır, değerlidir. Buradaki her sözümlerimiz, şehitlerle sözleşmemiz üzerinden söylenmiştir; değerlere, samimiyete ve dürüstlüğe dayalıdır. Yine insanlık değerlerine bağlılık ve insanın duygularının derinleştirilmesi üzerinden bu düşünceler tezahür etmiştir; insanlığın ve yoldaşlığın yüceltilmesiyle oluşmuştur. 1 Haziran Hamlesi sürecinden bu yana Viyan'ların, Nuda'ların, Şilan'ların, Adil'lerin, Akif'lerin ve Erdal'ların kanlarıyla yaratılmıştır. Bir bütün olarak kutsallık içinde gelişmiştir. Amaç Önder APO'ya doğru cevap olmak, Önder APO'nun tam yoldaşı olmaktır. Şimdi biz Önderliğin tam yoldaşları olmak için tüm bunları yaptık diyoruz. Kongre bunun gerçekleştirilmesinde bir adımdır. Önderliğin tam yoldaşları olup olmadığımızı burada belirtemeyiz. Biz bu kararlılığı ve iddiayı sergiledik. Tabii bunlar ayakları havada değil, geleceğe sahiptir. Yaratılan tüm değerler ciddi bir iddianın ve büyük bir kararlılığın sahibi olarak, Önderliğin tam yoldaşları olup yetersiz yoldaşlığı aşmamızı sağlamaktadır. Kongremizin ortaya koyduğu iddia budur.

Birinci Yeniden Yapılanma Kongresi, burada tartışılıp tespit edildiği gibi çizgiyi ve doğrultuyu belirledi ve toparlanmayı sağladı. Bu çalışmalar olmasaydı toparlanma

olmayabilirdi. Birinci Kongre perspektifi netleştirerek toparlanmayı örgütledi. İkinci Yeniden Yapılanma kongresi de 10. PKK Kongresi geleneği üzerinden ideolojik ve örgütsel yönden netleşmeyi sağladı. Büyük veya küçük, tasfiyeciliğin tüm etkilerine karşı başarı kongresi oldu. Bu kongre ‘Êdî Bes e’ demenin kongresidir. Militanlık ve öncülük açısından var olan tüm yetersizliklere Êdî Bes e demenin kongresidir. Bu kongre ihanetçilikten, komploculuktan kalma etkilenmeleri artık aşmanın kongresi oldu. Bu nedenle çizgi dışı tüm çizgilere, yaklaşım ve anlayışlara karşı cevap oldu. Artık kimse bu hareket üzerinde hesap yapamaz, bu yönlü umutları olamaz. Kongre bu cevabı verdi.

Diğer yandan önemli bir husus olarak, kongremiz uluslararası komplonun çabalarının sonuç almadığını göstermiştir. Yuka-rıda da belirtildiği gibi, komplonun amacı Önder APO’nun çizgisini ve hareketi yok etmektir. Ama bugün kongremiz Önder APO çizgisinin bu dönemde, her zamankinden daha fazla tarihin bu döneminde daha güçlü olduğunu, her zamankinden daha fazla çözüm alternatifi olduğunu, Kürdistan’ın her bölgesinde örgütlü olduğunu ve PKK’nin her zamankinden daha fazla kendini öncü kurmaylığa aday gördüğünü açıkça gösterdi. Kaldı ki, zaten birkaç gün sonra bu resmi olarak ilan edilecektir. Bu gerçeklik komplonun tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı anlamına geliyor. Halen komployu örgütleyip devam ettirerek sonuç almak istiyor olabilirler. Ama komplo şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır. Kongremiz bunun ispatıdır.

Değerli yoldaşlar!

Kongremiz bazı konularda 3. Kongre’ye benzemektedir. Zaten arkadaşlar bunu değerlendirmelerinde belirttiler. Bir umut olarak dile getirdiler. 3. Kongre’de Önderliğimiz “Burada çözülen birey değil toplum, an değil tarihtir” dedi. Bu perspektifle 3. Kongre’nin örgütlediği süreç, bilindiği gibi diriliş devriminin temeli oldu. Kürdistan’da diriliş devriminin gerçekleştirilmesi rolünü oynadı. 10. Kongremiz de Apocu fedai ruhun netleştirilmesi, öncünün netleştirilmesi, öncü insan yeteneğinin açığa çıkarılması ve partileşmenin yükseltilmesi kongresi oldu. Kongre partileşmenin temelini netleştirerek ortaya koydu. O süreçte birey netleştirildi, şimdi de partileşme ve nasıl zafere ulaşacağı netleştirildi. Bu netleşmeye dayanarak öncü rolünü oynarsa, demokratik konfederalizm devrimini gerçekleştirecektir diyoruz. Kongre bu zemini yakaladı.

Elbette bunun uygulanması zeminin yaratılması açısından önemlidir. İçinde bulunduğumuz koşullarda öncülük ve partileşme boyutunda yakalanan netleşmeyle öncü açıkça görevlerine sahip çıkarsa sonuç alabilecek, zafer yürüyüşünü ilerletecektir. Çünkü bunun zemini vardır. Her şeyden önce Önder APO çizgisinin doğruluğu ispatlanmıştır.

Demokratik konfederalizmin tarihsel ve güncel gerçekliği ispatlanmıştır. Eğer böyle olmasaydı mevcut düzey de yakalanmazdı; 1 Haziran Hamlesinden bu yana gerçekleşen atılım ve gelişmeler sağlanamazdı. Bunlar dönem perspektifi olarak son beş yıllık deneyimlerden geçmiştir. Pratik deneyim olarak siyasi, ideolojik, örgütsel ve askeri yönlerden denendi ve doğru olduğu açığa çıktı. Bunlara rağmen hala kuşku duyan birileri varsa, bu kişiler vicdansız ve karamsar olanlardır. Ama bundan beş yıl önce bunu bu biçimde dile getiremezdik. O dönem daha teori düzeyindeydi. Şimdi ise teorik ve pratik olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle açıkça üçüncü bir çizgi olarak alternatif olduğumuzu belirtiyoruz.

Diğer yandan Kürdistan halkı özgürlük istiyor. Halkımız Önderlik çizgisine bağlıdır ve güvenmektedir. Halk da devrim yü-rüyüşüne hazırdır. Bir de siyasi koşullar bunun için müsaittir. Kongre siyasi durum ve koşulları da değerlendirdi. Dünyadaki, bölgedeki ve Kürdistan'daki ulusal durumlara bakıldığında, PKK olarak bu dönemde atacağımız adımlarda başarılı olursak sonuç alabileceğiz. Çünkü bazı dönemler vardır ki, ne kadar çaba harcansa da, objektif koşullar olmadığından başarılı olunamıyor, duvarlara çarpılıyor. Mevcut durumda önümüzde böylesi duvarlar yoktur. Var olan duvarlar da zaten çürütüldü. On altı yıldır uluslararası komplo bize karşı mücadele etmesine rağmen sonuçsuz kalmıştır. Bundan daha fazla bize karşı ne yapabilir? Bir de bölgenin içinde bulunduğu konjonktürel durum, bölgede var olan çelişkiler, denklemler, Ortadoğu ve Kafkasya'da yaşanan sorunlar başarılı olmamıza yol açıyor. Ayrıca siyasi durumun elverişli olduğu, halkın durumunun müsait olduğu ve Önderlik perspektiflerinin doğruluğunun ispatlandığı bir durumda, geriye öncülük kalıyor. Öncü kendini netleştirirse, kararlı, tereddüt-süz, cesaretli ve akıllı olup otuz yıllık deneyimi doğru bir temelde kullanırsa başarılı olacağına inanıyoruz.

Kongremiz de öncülük sorununu netleştirdi. Bu nedenle kongremizin zafer , başarı ve Önderliğin özgürleştirilmesi kong-resi olduğunu büyük bir iddiayla belirtiyoruz. Kongremize "Önderliğe Özgürlük Kongresi" adını da verdik. Bunu sadece gönlü-müz Önder APO'nun özgürleşmesini istiyor diye belirtmiyoruz. Doğru, bizim ve halkımızın gönlü Önder APO'nun özgürleşmesini istiyor. Ama artık bunun için bir temel, bir zemin oluşturulmuştur. Bölgede ve ülkemizdeki mevcut durum ve siyasi koşullar, halkımızın içinde bulunduğu koşullar ve Önderlik çizgimizin doğruluğu durumumuzu gözden geçirerek bunları belirtmemizi sağlıyor. Bu nedenle diyoruz ki, 10. Kongre Önder APO'nun özgürleştirilmesi kongresidir, özgürlük ve başarı kongresidir. Esas iddiamız budur. Kongremizin yakaladığı düzey bu kararlılığı bizde yaratmış ve bu kanaatimizi güçlendirmiştir. Zaten halkımızın da beklentisi budur. Önderliğimiz de böyle bir günü, bu çıkışı bekliyor. Aynı zamanda bu üçüncü doğuştur. Üçüncü doğuş öyle bir günde gerçekleşmedi. 4 Nisan 2005'te başladı, 30 Ağustos 2008'de de

güçlü bir düzeye ulaştı. 10. Kongre delegeleri ola-rak, “PKK 10. Kongresi Önderlik ve şehitlerimizin çağrısıdır” diye nitelendirsek yanlış olmaz.

Net duruşlar temelinde ve kongremizin ulaştığı düzey açısından Önder APO için şu mesajı veriyoruz: Geç de olsa, yetersiz yoldaşlığı gidererek tam yoldaşlığa ulaşmak için, bizler felsefeniz ve düşünceniz üzerinde 10. Kongre’de bir düzeye ulaştık. Büyük iddia ve kararlılığı ortaya koyduk. Tam yoldaşlığa ulaşarak Size layık olmak istiyoruz. Verdiğimiz sözlerin gereklerini yerine getirerek sözümüze sahip çıkmak istiyoruz. Öğrencileriniz ve yoldaşlarınız, olarak emeğinizi boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz. Hepimiz özgürce Önderlikle yaşamak istiyoruz. Kongremizin en temel kararı budur. Bu hususta burada yaptığımız sözleşmeye, tarih karşısında verdiğimiz söze pratikte sahip çıkacağız. Bu temelde birlikte özgürleşerek, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak mümkün olacaktır. Tüm çabalarımız sadece bunun için olacaktır. Her zaman şiarımız “Ya Önderlikle Yaşam, Ya Hiç!” olacaktır.

Şehitlerimiz için ise mesajımız şudur: Ey kahraman şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun! Silahnız, bayrağınız yerde kalmaya-caktır. Bir kez daha size söz veriyoruz ki, çizginizde ve izinizdeki yürüyüşümüzle sizleri ölümsüz kılacağız. “ŞEHİD NAMIRIN!” şiarını gerçeğe dönüştüreceğiz. Size sözümüz budur. Yoldaşlarınıza güvenin ve şad olun!

Kürdistan yurtsever halkı için de geliştirilen tartışmalar ve alınan kararlarla kongremiz mesaj verdi. En temel mesajımız, yıllarca umut ederek, “Eski Apocular nerede?” diye belirttiğiniz özelliklerin temelini 10. Kongremiz oluşturdu. Önder APO ve sizlerle bütünleşerek, sizlere layık olmak için, her zaman içten dilediğiniz öncülüğü, Mazlum’ların, Kemal’lerin, Hayri’lerin, Agit’lerin, Beritan’ların, Zilan’ların, Viyan’ların, Nuda’ların ve Adil’lerin temsili için, kadroları bir duruşa ulaştırarak öncü kadroyu yaratmak için 10. Kongre ciddi bir adım attı. Geleceğimiz açısından büyük bir rolü üstlenebilmek için, şuna inanın ki, evlatlarımız PKK militanları olarak, Önder APO çizgisinde özgürlük yürüyüşünü büyük bir cesaretle yürütecektir. 10. Kongre bunun temelini koydu. Özgürlük mücadelesinin geleceği bu biçimde güvence altına alınmıştır.

Aynı zamanda 10. Kongremizin Kürdistan kadınları için de mesajı vardır. Fedakar ve kahraman Kürdistan kadınları, erkek egemenlikli hakimiyetin baskı ve zulmü altında, Önder APO’nun kadın kurtuluş çizgisini kendileri için bir ışık olarak gördüler. Bugün Kürdistan’ın köylerinde, şehirlerinde ve sokaklarında, Kürdistan dağlarında insanlığın özgürlüğü için yola çıkanlar, Zilan’lar ve Viyan’ların çizgisinde yürüyenler inanmalıdır ki, 10. Kongre kadın kurtuluş çizgisini, yani insanın kurtuluş çizgisini güvenceye aldı. Tasfiyeciliğin her yönlü

çizgi dışı yaklaşımlarına karşı 10. Kongre'nin aldığı tutum, aynı zamanda kadın kurtuluş çizgisini de güvenceye almakta ve netleştirmektedir. Bu çerçevede herkes 10. Kongre'nin aldığı kararların özgürlük, eşitlik ve yeni toplumun kuruluşunun temelini oluşturduğunu bilmelidir. Bu temelde kadın ve gençlik öncülüğünü bir kez daha kesinleştirmiştir. İnsanlığın kapitalist modernitenin kirlerinden nasıl kurtarılacağına, kapitalist modernitenin insanlığı düşüren politikalarına karşı özgür insan, iradeli insan, özgür kadın ve özgür erkek duruşunun nasıl olması gerektiğinin çerçevesini de ortaya koymuştur. Bu nedenle uluslararası kapitalizme, modernizm ve postmodernizme karşı yürütülecek mücadele açısından doğal, demokratik komünal yaklaşımların temsili için bir zemin oluşturmuştur.

Bu aynı zamanda bütün Kürdistan gençliği için de bir mesajdır. Özgür bir gelecek, özgür bir ülke ve özgürce yaşamak için, onurlu ve değerli bir gelecek için 10. Kongremiz "Genç başladık, genç başaracağız" ruhuyla tarihsel kararlar aldı. Bu kararlar gençliğin geleceğine sahip çıkması açısından özgür ve onurlu bir yaşama ulaşmak için esas bir zemindir. Herkesten daha çok gençlik bu kararlara sahip çıkmalıdır. Çünkü geleceği buradan geçmektedir. Şeref, onur, keramet ve özgürlük buradadır.

Kongremizin aynı zamanda başta Ortadoğu halklarından Arap, Fars, Türk ve Asuri halkları olmak üzere tüm halklara me-sajı var. Kongremiz burada halkların birliği ve kardeşliği için ortak örgütlerin geliştirilmesi kararını aldı. Milliyetçilik ve ırkçı-lığa karşı halkların kardeşliğini, halkların demokrasisi çizgisinin geliştirilmesini 10. Kongre karar altına aldı. Bu, halkların kar-deşliği için bir temeldir. Demokrasi ve barıştan yana tüm Ortadoğu halkları 10. Kongre'nin kararlarına sahip çıkmalı ve gerçek-ten bunun tüm Ortadoğu'da güçlenmesi için emek vermelidir.

Demokratik konfederalizmin kurulması kongremizin temel kararlarından. Demokratik konfederalizmin kurulması, halkların kardeşliğinin, demokrasi ve özgürlüğün temelini kurmasıdır. Kongremizle halkların kardeşliği temelinde ittifak ve işbirliğini, çeşitli birliklerin geliştirilmesini stratejik olarak gördüğümüz netleşti. Kongremiz demokratik ulusal birliği ve halkların birliğine dayalı ittifak geliştirmeyi temel bir görev olarak ele aldı. Bu aynı zamanda hem Kürdistan halkı, hem de tüm Ortadoğu halkları için bir mesajdır. Yine dünya halkları ve insanlık için de bir mesaj, bir çıkış ve bir çağrıdır.

Değerli yoldaşlar!

Kongremiz bu çerçevede anlamlı kararlar aldı. Elbette bu kararlar önemli, değerli ve tarihidir. Bu düzeye ulaşmada otuz yıllık tarih, öncesinde otuz beş yıllık emek, direniş ve

değer vardır. Mevcut kararlar bu temelde gündeme girdi. Ama bu kararların gerçek anlamına ulaşarak tarihsel olması açısından, 10. Kongre'nin çizgisi pratikleştirilmelidir. Belirtilenler bir anlamda temeli ve geleceği olan iddialardır. Ama bunun gerçekleşmesi için bu çizgiyi pratikleştirmeliyiz. Eğer pratikleştirirsek öncü rolünü oynayacak, partileşme gelişecek, demokratik komünalizm ruhu, kolektivizm ve ortaklaşma oluşacak, halkın güveni daha da artacak ve bu biçimde devrimimiz özgürlük yürüyüşünü sürdürecektir. Yani görevlerimize sahip çıkmalıyız. Tüm dile getirdiklerimiz görevlerimizdir. Görevlerimize sahip çıkmazsak, bunlar sadece olumlu kararlar olarak yerinde kalacak ve çok anlamlı olmayacaktır.

Şöyle bir söz vardır: Her kongre partiler açısından yeniden yapılanma, yeniden doğuştur. Birinci ve İkinci Yeniden Yapı-lanma Kongresi aslında üçüncü doğuş sürecidir. Kendimizi yeniden yapılandırıyoruz. Ve bu kongre yeniden yapılanma temelini daha da sağlamlaştırdı. Birinci Kongre toparlanmayı başlattı, bu da onun ideolojik ve örgütsel çerçevesini ortaya koydu ve netleştirdi. Bunların pratikleşmesi için her şeyden önce buradaki delegeler olarak rolümüzü oynamalıyız. Hepimiz kutsal ve değerli kararları aldığımızın ve bunların bize büyük sorumluluklar yüklediğinin farkında olmalıyız. Buradaki her arkadaş büyük bir sorumluluk altına girdi. Sadece buradaki arkadaşlar değil, buradaki arkadaşlar bütün hareket adına burada buldukları için hareketin tüm kadroları sorumluluk altına girmiş bulunuyor. Kadın hareketi, gençlik hareketi, emekçiler hareketi ve tüm kurumlarımız, meşru savunma güçlerinden tutalım sivil toplumsal barış çalışanlarına kadar bu hareketin bütün kadroları sorumluluk altına girmiştir. Yani görevlerimize sahip çıkmalıyız. Görevlerimize sahip çıktığımız oranda söylediklerimiz yerine otura-caktır. Bunlara sahip çıkmazsak hiçbir anlamı olmaz. Nasıl ki bütün kadrolarımız bundan sorumluysa, başta buradaki arkadaş-lar, bizzat bu kararların geliştirilmesinde rolü ve payı olanlar herkesten daha fazla sorumludurlar.

Kongre kararları cesaretle, akıl ve bilinçle pratikleştirilmeli, tarz ve yöntemle geliştirilmelidir. Pratikleştirme kendine göre olmamalıdır. Kaldı ki, bu hastalık geçmişte de yaşandı. Örneğin biri bir şey geliştirmek istiyor, doğru da olabilir, ama kendine göre geliştiriyor ve tek başına kalıyor. Tek değil, ekip olunmalıdır. Demokratik Komünalizm Önderliği beraberinde kolektif öncülüğü geliştiriyor. Biz de kolektif öncülüğü geliştirmek istiyoruz. Dikkat edilirse, parti sistemini, koordinatörlüğü-nü, yönetim komitesini, meclisini bu biçimde oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bir kişiden çok, kolektivizm öndedir. KCK sisteminde de bunun geliştirildiği biliniyor. Bu sistem tek kişilik veya bireysel değil, üç kişilik, beş kişilik olarak geliştiriliyor. Yeni bir modeldir. Nasıl demokratik konfederalizm yeni bir model ise, yönetim tarzı da yenidir. Herkes bunu bilmelidir. Şimdi de bi-reycilik,

bencilik aşılmalıdır. PKK'liler içerisinde bu olmamalıdır. PKK'liler derviş gibi çalışmalılar. Önderlik daha önce “Misyo-nerler gibi çalışmalılar” demişti. “Kendim belirleyeceğim, kendim üzerinde duracağım, kendim yürüteceğim, ben esas olacağım” biçiminde olmamalıdır. Kadro Önderlik tarzına göre ilkeli ve cesaretli olmalı, iddiayla kendini öne vermeli, riskleri göze alarak sorumluluk almalıdır. Bunu ekipleştirerek yoldaşlarıyla yapmalıdır, örgütlemelidir. Adam şahsi mücadele ettiğini söylüyor. kimse w tek başına bu ülkeyi özgürleştiremez. Önderlik böyle diyor, bunlar Önderliğin sözleridir. Ekipleşme geliştirilmelidir. Meclis diyoruz. Köylerde ne muhtar ne ağa olsun, komün olsun diyoruz. Şehirlerde meclisler olsun diyoruz. Şehirleri valiler değil, meclis yürütmelidir. Biz kendimiz de böyle olmalıyız. Bir kişi gidip “İşte ben burada her şeyi yapıyorum” dememelidir. Kadro daha gerçekçi ve doğru bir biçimde çalışmalıdır.

Kongremizin ideolojik ve örgütsel çalışmaları eleştirdiği açığa çıktı. Yetersiz gördü. Bundan sonra öncülüğün gelişmesi, partileşmenin oluşması için bunlar daha da geliştirilecektir. Askeri ve siyasi çalışmaların sonuç alıcı olması için, her şeyden önce ideolojik ve örgütsel çalışmalarda temeli güçlü koymalıyız. Bu bizim çalışmalarımızı güvenceye alabilir. Kadro bundan sonra bu çerçeveyi esas almalıdır. Çizgimiz dışındaki her türlü çizgiye, tasfiyecilik ve benzer hastalıklara karşı çalışma böyle yürütülür. Kendinde netleşme, ortamda netleşme ve örgütte netleşme sağlanmalıdır. Şunu unutmamalıyız: Kendimizde başarıyı sağlayamazsak, devrimde başarıyı sağlayamayız. Başta kendimizde başarıyı başlatmalıyız ki, devrimin başarısında öncü bir kadro olalım. Kongre kararlarını gerçekten tarihsel kararlara dönüştürmek için, Önderliğin beklentilerine yanıt olmak için, kahraman şehitlerimizin isteklerini pratikleştirmek için, halkımızın yüzyıllarca var olan umudunu temsil etmek ve özgür bir geleceği yaratmak için kadro rolüne sahip çıkmalı her şeyden önce kongre delegeleri kongre çizgisini temsil etmede kendilerini sorumlu görmelidir.

Olağanüstü bir dönemdeyiz. Üzerimizde bir yandan saldırılar, bombardımanlar ve takipler, diğer yandan da devrimin ko-şulları var. Hem imha tehlikesi, hem de zafer ihtimali var. Nasıl olur da her yönlü saldırı var diye sorulabilir. Evet, hepsi bir arada yaşanıyor. Bu nedenle Apocu kadrolar olarak yaman olmalıyız. Rolümüze sahip çıkmalıyız. Demokratik komünal sisteminin kurulmasında becerikli olmalıyız. Gerilla ve halk direnişini yükseltmede öncü olmalıyız. Bu yüzde yüz tarihsel bir görev olarak önümüzdedir. Bunları uygularsak, alnı açık bir biçimde tarih ve insanlık karşısına çıkabiliriz. Bunları yapmadığımız taktirde, yenilgi ve düşüş ihtimali de var. Bunu asla unutmamalıyız. Bu nedenle olağanüstü bir biçimde görevlerimize sahip çıkmalıyız.

Zindandan çıkan eski kadrolara ve PKK'nin tüm eski kadrolarına kongre delegeleri adına bir çağrıda bulunuyoruz. 10. Kongre'nin kararları her Kürt insanı ve yurtseveri için görev belirliyor. Yurtsever her Kürt bu tarihsel dönemde bu sorumlu-luklarla yüz yüzedir. Kimse kendini sorumsuz göremez. Bu topraklar üzerinde yaşayan her insan sorumluluk sahibidir. Başta bu hareketi tanıyan, paylaşan, o kahraman, onurlu, değerli ve yiğit şehitleri tanıyan, onlarla paylaşan, ekmeğini yediği ve suyunu içtiği, onlarla mutluluğu ve acıları paylaşan tüm insanlara çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki, ellerinizi vicdanınıza koyun, geri dönün, kültürünüze sahip çıkın, Önderliğin, şehitlerin ve kongrenin çağrılarına yanıt verin ve sahip çıkın. Gün tarihi bir gündür. Bu hareketten bir şeyler alan ve tecrübe edinen her birey o tecrübeleri kendinde öldürmemeli, halkın hizmetine sokmalıdır. Nerede olursa olsun, herkes mutlaka hizmette bulunmalıdır. Kongre tüm Apocu kadrolar için seferberlik geliştiriyor. Herkes görevlerine sahip çıksın. Bu şekilde hepimiz 11. Kongre'yi Önder APO ile birlikte kutlayalım diyoruz. Bunun için Apocu sefer-berlik hareketi gereklidir.

Kaçmış, ama kendisini hala temiz gören, yurtsever gören kişiler için çağrıda bulunuyoruz. Bu durumdan çıkıp seferberliğe, onur hareketine ve özgürlük yürüyüşüne katılmalısınız. Herkes bir şeyler yapabilir, bir rol oynayabilir. Bu hareketten bir şeyler alan hiç kimse aldıklarını yok etmemeli, heder etmemelidir. Böyle olanlar tarih karşısında yüzü karadırlar. Kimse ken-dinde bu hakkı görmemelidir. Aldıklarımız Önderlik'ten aldıklarımızdır. Önderlik bugün zindanda, işkence altındadır. Hem de dünyada eşi benzeri olmayan bir işkence altındadır. On yıldır psikolojik işkence altında tutulmaktadır. Bu Önder ki bizleri eğitti. Şehitler de bize öğretiler. Eğer onlardan aldıklarımızı öldürürsek, şehitlerimizin kemikleri sızlayacaktır. O durumdaki insanlar bunu bu biçimde algılamalıdır. Çalışmalarda yer alan ve çeşitli nedenlerden dolayı çalışma dışında kalan, ama yüreklerini kirletmeyen tüm kadro ve sempatanlara, 10. Kongremiz kadro ve dönem seferberliği ve özgürlük yürüyüşüne katılmaları çağrısında bulunuyor. Zaten üç ay önce yapılan PKK Meclisi Toplantısında da bu karar çıkmıştı. Kongremiz de bunu kesinleştirdi.

Kadrolar olarak biz sistemi kurmalıyız. Demokratik konfederalizm sistemi halk sistemidir. Halkı güç haline getiren, halkı halk ile yaratan, halkı yenilmez bir güç haline getiren bir sistemdir. Mücadele içerisinde bunu yürütmeliyiz. Demokratik konfederalizm sisteminin kurulması temel bir görevdir. Hem gerillanın hem de serhildan çalışanlarının görevi sistemi kurmak-tır. Çünkü sistem kurulursa, Kürdistan halkı yenilmez bir halk olacaktır. O zaman esas amacımız devrimi yenilmez bir güç haline getirmektir. Bunun gerçekleştirilmesinin yolu sistemin kurulmasından geçmektedir. Bu nedenle serhildan hareketini daha üst düzeyde örgütlemeliyiz. Şimdiki gibi değil, daha üst düzeyde, zengin

taktiklerle Êdî Bes e Hamlesi çerçevesinde 10. Kongre çizgisi ve perspektifi temelinde bir yükselmeyi yakalamalı, kendini kalıcı ve yenilmez bir güç haline getirmelidir. Bu da halkın örgütlenmesiyle, çocukların, gençliğin, kadınların, erkeklerin, yaşlıların ve tüm kesimlerin örgütlenmesiyle gerçekleşecektir. PKK'li kadronun görevi bunu gerçekleştirmektir. Özgür yurttaş bu temelde ilerleyebilir, kadın ve gençlik hareketi bu temelde öncülük rolünü oynayabilir. Bunun geliştirmeyen kadronun ben halkın öncüsüyüm demesi doğru bir yaklaşım olmaz. Kadro halkın içinde halkı geliştirmeli ve güçlendirmelidir. Biz sırtımızı hiç kimseye dayamıyoruz. Ortadoğu'da kendi özgücüne dayanarak yürüyen tek hareketiz. Bağımsızlık çizgisini esas alıyoruz. Kendi kendimizi yaratıyor ve kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Biz tüm gücümüzü çizgimizden ve halkımızdan alıyoruz. O zaman her kadromuz halkın içinde olmalı, halkı geliştirmeli ve böylece hareketi yenilmez kılmalıdır. Tüm bunlarla birlikte kadro, özellikle Kürdistan özgürlük gerillası ne kadar başarılı adımlar atarsa, bunun yolunu da o kadar açar. Serhildan, demokratik komünalizm inşasının yolunu açacaktır.

Gerilla hareketi bunlardan kopuk bir hareket değildir. Stratejiktir. Gabar, Oramar ve Zap başarılarının döneme damga-sını vurması, gerillanın salt askeri bir çalışma olmadığını göstermiştir. Meşru savunma toplumsal bir çalışmadır, savunma çalışmasıdır. Toplumun, toplumsal değerlerin savunulmasıdır. İnanç yaratan bir çalışmadır. Kimse bunun sadece silahlı bir savaş olduğunu söyleyemez. Anlamlıdır, insanlığa sahip çıkarak korumadır. Değerlerin, onurun, şeref ve haysiyetin korunmasıdır; kendini savunmadır, kendini iradeli kılmadır. Temeli budur. Klasik silahlı mücadele değildir. Böyle diyenler gerillayı tersyüz edip çarpıtmak istiyorlar. Bazıları "Silahlı mücadele dönemi geçmiştir" diyorlar. Herkesten önce biz bunu böyle yorumladık. Önderliğimiz bunu yorumladı. Ama bugün Kürdistan'da gelişen şudur: Düşman halkımızı onursuzlaştırmak, haysiyetsizleştirmek, değersizleştirmek, insanlığı ayaklar altına almak istiyor. Kürdistan özgürlük gerillasının direnişi bunu engelledi. Gerilla her şeyden önce onur ve değer gücüdür. Bunun dışında kimse farklı ele alamaz. Kadronun görevi bunları doğru bir temsil ve doğru bir öncülüğe kavuşturmadır. Gerilla doğru bir komutanlığı oturtmalıdır. PKK'nin kadrosunun görevi gerillada fedai bir ruhla bu tarzda savunma savaşının anlamını daha da derinleştirmek, gücünü özümsemek, taktiklerini zenginleştirerek düzeyini daha da yükseltmektir. Bu biçimde serhildan ve gerilla kadrosunun görevi netleşmiş oluyor.

Kongremizin de belirttiği gibi, partileşme gelişir ve kadro rolünü oynarsa, gerillada, serhildan alanında, sistemin kurulma-sında ve tüm cephelerde ilerleme kaydedilecektir. Apocu militan kadronun ideolojik, siyasi, örgütsel, diplomatik, askeri ve sivil siyaset ve barış

çalışmalarında rolünü oynamasının tarihsel bir önemi vardır. Barış çalışmaları için çaba harcayacağız, ki yarın birçok yerde halkımız meydanlara çıkacak, barış çalışmalarını ve barış sesini daha da yükseltecek. Barış çalışması, bu hareketin kadrolarının öncülük etmesi ve geliştirmesi gereken bir çalışmadır. Aynı zamanda Kürdistan dağlarında halkımızın onurunun yükseltilmesi çalışması olarak gerilla çalışması da benzer bir çalışmadır. Kimse bunların birbirine karşıt çalışmalar olduğunu söyleyemez. Her yerde Apocu militanlar olarak siyasetçi başarılı bir biçimde siyaset yapmalı, diplomat başarılı bir biçimde diplomasi yürütmeli, asker başarılı bir biçimde askerlik yapmalı, propagandacı başarılı bir biçimde propaganda yapmalı, kadro başarılı bir biçimde ideolojiyi temsil etmeli, kültür çalışması başarılı bir biçimde yürütülmelidir. Yani artık dönem uzmanlaşma dönemidir. Herkes, her kadro kendi alanında uzmanlaşmalıdır. Askeri komutan amatör değil, profesyonel olmalıdır. Aynı zamanda siyasetçi de profesyonel olmalıdır. Propagandacı, basıncı profesyonel olmalıdır. Dönemin profesyonelleşme, başarma ve çözüm dönemi olduğunu bilmeliyiz. Eğer hepimiz kadro olarak bunu uygularsak, işte o zaman Apocu Hareket, Kürdistan halkımız Apocu kadroların öncülüğünde sel gibi akacak, önündeki her türlü engeli aşarak mutlaka mücadelede sonuç alacaktır.

Tarihin bu önemli aşamasında Önder APO çizgisinde, bu halkın evlatlarının pratikte Kemal'leşmeyi, Zilan'laşmayı, Beritan'laşmayı başaracağını belirtiyoruz. Onlar şehitlerin izinde özgürlük yürüyüşünü tarihsel bir yürüyüşe dönüştürecekler-dir. Kongremiz bunun temelini oluşturdu ve kararını aldı. Artık hiçbir güç Kürdistan halkının özgürlük yürüyüşünü durduramaz. Kongrede alınan güç ve kararlar pratikte doğru temsil edilirse başarı kesindir. Çünkü koşullar buna müsaittir. Bu nedenle tüm Apocu militanlar görevlerine sahip çıkmalıdır.

Son olarak tüm militan yoldaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Önder APO çizgisi ve şehitlerimizin izinde tarihi özgürlük yürüyüşümüzü öyle yürütelim ki, tüm dünya ayağa kalkıp bizi izlesin. Bu tarihsel dönemde Önder APO'nun gücünün neye kadar olduğunu, Apocu militanların neler yapabileceğini pratikte herkese göstermeliyiz. Hareketimizin yenilmezliğini kesinleştirmeli-yiz. Görevimiz budur.

Bu temelde başta bütün kongre delegelerine, tüm yoldaşlara ve Kürdistan halkına başarılar diliyor, 10. Kongremizi Önder APO ve tüm Kürdistan halkı için kutluyor, bu temelde “Ya Özgürlük Ya Ölüm, Ya Önderlikle Yaşam Ya Hiç” diyoruz.

BIJÎ BIJÎ RÊBER APO !

BIJÎ BIJÎ PKK !

30 Ağustos 2008

CEMAL (Murat KARAYILAN)